

Mỗi lo hôm nay đây vui mừng vì Việt Nam là tham vong nực chờng Việt Nam của Trung Quốc. Từng lời nói, từng hành động của các nhà lãnh đao Trung Quốc hiện nay đều nhầm vào hướng này.

Những mảng bành tròn và khung chở Việt Nam của Trung Quốc không phải trong thời điểm đang vui mừng minh này của Trung Quốc mà có. Đó là giờ mang ngàn đói, thời điểm chờ các hoàng đế Trung Quốc, qua các triều đại Nguyễn, Minh, Thanh. Và gần đây Đặng Tiểu Bình, người đặc biệt lật vào bức ảnh quân đã có đợt sáng suốt chuyển hướng chính trị của Trung Quốc ra khỏi trận cuồng phong Mác-xít và Mao-tố cũng là người đã ra lệnh cho hàng chục sứ đoàn tiến đánh Việt Nam (2/1979). Và trước đó, Mao Trạch Đông, một nhà đói cách mạng Trung Quốc, người đặc biệt coi là một hoàng đế tân thiêng của Trung Quốc hứa bán thời kỳ 20, người hốt lòng giúp đặng Cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Pháp giành độc lập cũng – trong mỉm hành động của ông – đều có sự tính toán đực uy hiếp và tẩy hủi thôn tính Việt Nam.

Người Trung Hoa từ ngàn xưa xem Việt Nam là một phần đất của Trung Quốc. Những khu hiếu Trung Quốc- Việt Nam “núi liền núi, sông liền sông”, “môi hõ rặng lõnh” chờ là những khu hiếu, và mỗi nhát là châm ngón 16 chở vàng “Láng giềng hõ u nghõ, Hõ p tác toàn dien, en đõ nh lâu dài, Hõ hõng tõi tõi ng lai” cũng chờ là chiêu bài đõ che đõ y nhõng ý đõ có tính lõi ch sõ cõa Trung Quốc .

Cho nên việc giữ nguyên lâu dài đồi hõi các vua chúa Việt Nam hay những nhà lãnh đao Việt Nam nõm vong yểu tính lõi ch sõ đó đõ có chính sách phòng ngõ thích hõp, dù đó là chính sách kinh tế, xã hội hay quõc phòng.

Đặng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập (1930) cho đến năm 1992 nõm vong đõi yểu tính lõi ch sõ này. Trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp giành độc lập (1945-1954), thời kỳ xâm lăng miền nam Việt Nam (1960-1975) cũng như sau khi thống nhất Việt Nam các nhà lãnh đao tõi Hà Nội – dù đõi Trung Quốc vẫn trõ – vẫn luôn luôn cõi giác ý đõ cõa Trung Quốc.

Những năm 1992, do nhu cầu sống còn trõi cõi sõp đõi cõa Đông Âu và Liên bang Xô viết, đõi công sản Việt Nam trõi nõi lõi thuõc hoàn toàn vào Trung Quốc và nõn an ninh Việt Nam trõi nõi bõ đẽ doõ. Sõ bõ o võ biên giới đõi lõi, lãnh hõi, hõi đõi trõi nõi càng lúc càng yểu tõt.

Trận lối mót ít lâu sau khi Mao Tranh Đông đánh thang Tống Giang Giang Thanh và thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc năm 1949.

Trong cuốn sách mới nhất về Mao Tranh Đông của bà Jung Chang viết chung với ông Jon Halliday nhan đề Mao: The Unknown Story (Những Câu Chuyện Chưa Đã Cố Tiết Lộ Về Mao) (1) bà Jung Chang đã dành một chương để nói về các ý định của Mao đối với Việt Nam (trang 560-566).

Theo bà Jung Chang, mới hành động của Mao đối với Hồ Chí Minh đều có hữu ý. Trung Quốc giúp huấn luyện và trang bị quân đội cho ông Hồ trong chiến dịch biên giới (1950) chủ yếu là không để cho các thành pháo Quang Dân Đông của Tống Giang Giang bỗng thanh tẩy Trung Quốc chủ yếu tràn sang Bắc Việt Nam có điều kiện thuận lợi tột công Mao (2).

Nhưng đến năm 1954, Việt Nam mới thốt sứ nghi ngờ Trung Quốc trả thù thái độ tráo trác của Bắc Kinh trong cuộc hội đàm tại Geneve năm 1954.

Năm 1954 Mao phát động chương trình canh tân đất biển Trung Quốc thành một siêu cường (Superpower Program). Trung Quốc cần hữu hiệu biện pháp và trang thiết bị lúc đó đang bị Tây phương cầm đầu. Trung Quốc tranh thủ viễn trú của Liên bang Xô Viết, nhưng Mao biết chưa đền Mao vẫn đang giấu cầm đầu vua Pháp vì Pháp là nước giấu đâm tính đâm lợp với Hoa Kỳ không nhút.

Lúc đó Pháp đang lúng túng tại Đông Dương. Ý định của Mao là giúp Hồ Chí Minh đẩy Pháp vào chân tường rập ra tay gõ két cho Pháp đón đầu lợn đòi giúp đỡ két thuỷ. Tháng 5/1953 khi cuộc chiến tranh Triều Tiên sập chém dứt, Trung Quốc chuyển sĩ quan và cựu binh sang tham gia Việt Nam chuẩn bị cho chiến tranh Đông Dương mà cao điểm là cuộc chiến thắng có tính quyết định ván bài Việt Nam của trận Điện Biên Phủ tháng 5/1954.

Theo tài liệu của bà Jung Chang, trước khi hội nghị Geneve họp (26/4/1954) Mao đã quyết định sử dụng Pháp và tìm một giải pháp nhằm cho Pháp chỉ không để cho đồng Cộng sản Việt Nam nhân cách chiến thắng Điện Biên Phủ đòi hỏi ngay đầu kiên bặt lối cho Pháp. Thông nhứt Việt Nam bằng cách đẩy mạnh các cuộc tấn công quân sự, đưa vào Pháp một lèo ra khỏi Đông Dương là một trong những chặng trình của đồng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 7/5/1954 Đinh Biên Phủ thắt thắt. Ngày 17/5 chính phủ Pháp sập đổ. Theo kế hoạch của Mao sẽ dùng chiến tranh trừng phạt Việt Nam để chắc chắn Pháp, ngày 23/5 tháng Chu Ân Lai giúp riêng tân thủ tướng Pháp Mendes France tại Geneve và đưa ra món hàng đắt chắc. Phái đoàn đồngинг sốn Việt Nam do thủ tướng Pham Văn Đồng cầm đầu hoàn toàn không hay biết sốt đắt chắc này.

Phạm Văn Đồng đưa ra một chương trình ở thời điểm chấm dứt chiến tranh, Pháp rút ra khỏi Đông Dương, thành lập Liên bang Đông Dương Việt Miền Lào, và không đồng ý chia cắt Việt Nam nhau giữa các phái đoàn Chu Ân Lai. Ông Đồng nghĩ rằng quân đội Cộng sốn Việt Nam đang làm chiến tranh Bắc Việt, và đã kiểm soát một khu vực lõi ở miền Nam Trung bộ và Nam bộ nên không có lý do gì chấp nhận giải pháp chia cắt. Một khác với sự một tinh thần của quân đội Pháp sau trận Đinh Biên Phủ và thời gian hòa hàn của thời điểm Mendes France (3), Hà Nội có thể duy trì một cách công khai là điều buộc phải phỏng phái nhân hàng bắc chấp nhận chương trình của Hà Nội.

Tuy nhiên Chu Ân Lai chỉ trích chương trình của Phạm Văn Đồng và vẫn áp lực và đồng ý runding nhu Hà Nội tiếp tục thời gian công đàm với Pháp vào chân tháng Hoa Kỷ và Liên Hiệp Quốc có thể nhượng bộ cho cả hai xem ra tại Triều Tiên. Chu Ân Lai cho biết nhu Hà Nội không ký một bản hiệp ước kèm thời chia cắt Việt Nam thì đồng đồngинг sốn Việt Nam sẽ phải từ bỏ ý chí chiến đấu, Trung Quốc không có điều kiện để tiếp tục giúp đỡ (4).

Hồ Chí Minh biết không thời làm nghe lời ý của Trung Quốc, họ nói là Hồ Chí Minh cũng không muốn thời kỳ của chiến tranh Việt Nam biến thành một thời gian chiến tranh Triều Tiên thời hai năm Hồ Chí Minh ra lệnh cho Phan Văn Đồng ký Hiệp định hòa bình chấm dứt chiến tranh và chia đôi Việt Nam qua vĩ tuyến 17. Theo các nhân chứng tại Geneve, Phan Văn Đồng đã khóc mà tuôn lệnh Hồ Chí Minh. Chỗn vĩ tuyến 17 thay vì vĩ tuyến 16 là một món quà "phù thêm" của Trung Quốc thời cho Pháp vì quốc lộ số 9 nối liền Lào với biển nam giáp vĩ tuyến 16 & 17.

Mỗi nghi ngờ giữa đồng đồngинг sốn Việt Nam và Trung Quốc ngày nay mém thời đó.

Đầu năm 1965, khi Brezhnev bắt đầu chênh lệch chương trình tăng viện trang bị không cho đồng đồngинг sốn Việt Nam nhưng súng phòng không và hỏa tiễn đều không có không tiếp cận không quân Hoa Kỳ vào miền Bắc Việt Nam, Mao thuỷt phái Brezhnev nên dành tài nguyên đó để đồng đồngding đầu phía Âu châu hòn là giúp Việt Nam. Một khác Mao thuỷt phái Hồ Chí Minh chỉ nên quá lố thuỷt

vào Mùc Tự Khoa. Chu Ân Lai - suy bỗng ta ra bỗng ngỡ i - tống nói với Phòm Văn Đặng rằng: “Các anh không nên nhún nhường viễn trú của Liên bang Xô Việt ... Liên bang Xô Việt giúp các anh chặn tống điệu kiềm thay đổi làm hòa với Hoa Kỳ thôi”.

Trong khi đó Mao nói Ic o bỗng Chí Minh. Mao cho rằng vào Việt Nam tiến bộ và hưng ngàn tốn vất lực và vũ khí nhường cùng với 130.000 binh sĩ để giúp điệu kiềm súng phòng không và bộ o trì hưng lựu thông chung cuộn oanh tạc cảng Hoa Kỳ. Theo bà Jung Chang, Trung Quốc còn dùng mìn nhân kẽm giật thiêu mìn thiêu pháo trống làm vũ khí, nhưng Hồi tống chỉ không nổ.

Ngày 31/3/1968 khi tống thay đổi Johnson tuyên bố không ra lệnh cấm tống thay đổi năm kỉ 2 (11/1968) và đồng nghĩa thay đổi thay đổi, Trung Quốc khuyên Hà Nội đừng ném lõi, nhưng Hà Nội vẫn nghĩ rằng thiến chí cảng Trung Quốc đã nhút nhát đón tống và ngày 3/4/68 tuyên bố nhém lõi đồng nghĩa cảng tống thay đổi Johnson.

Khi cuộc thay đổi thay đổi tống Paris bắt đầu. Chu Ân Lai nói với Hà Nội rằng Trung Quốc có nhu cầu kinh nghiệp thay đổi thay đổi thay đổi vịnh Hoa Kỳ nên Hà Nội cần cản vịnh cảng Trung Quốc trong phái đoàn thay đổi thay đổi, nhưng Hà Nội từ chối. Để trả đũa Trung Quốc tìm cản ngăn cảng sập chwyn vịnh vớt lõi chiến tranh cho Bắc Việt (cảng Trung Quốc và cảng Nga chia qua đường Trung Quốc) và cắt đứt các cảng dàn xáp viễn trống lại. Hà Nội đồng ý yêu cầu dừng giao phái đoàn thay đổi thay đổi viễn trống đế Bắc Kinh tháng 10/1968.

Dù bỗng Trung Quốc làm khó khăn Hà Nội vẫn không đồng ý cho Trung Quốc nắm cảng thay đổi thay đổi tống Paris.

Không dùng viễn trống uy hiếp đồng cảng Bắc Việt, Mao dùng phỏng pháp gián tiếp. Mao thành lập một đồng Cộng sản Campuchia lấy tên là Khmer Đỏ do Pol Pot cầm đầu, và a chia Sihanouk và chia Việt Nam, và năm 1967 Mao đồng ý cho chính lõi Sihanouk đồng thiết lập một chế độ thân Trung Quốc tống đó không thành.

Còn hời tống khi Lon Nol (với sứ mệnh chia cảng quan tùng báo Hoa Kỳ CIA) đồng ý cho chính lõi Sihanouk ngày 18/3/1970. Mao với vàng đồng a Sihanouk sang Bắc Kinh và thay đổi phòc Việt Nam phòc hờp với Sihanouk thành lập một mìn tống Đông Dương chung chia Mèo (lõi dĩ nhiên) đồng sập lèo lái cảng Trung Quốc.

Chính sách của Mao đúi vúi Hà Nội thúng nhút cú chúo trú ngúi khúng cho Việt Nam thúng nhút và ngăn cún khúng đú Việt Nam túo nhúng túi hai núc Miún, Lào. Ngay cú Mút Trún Giúi Phóng miún Nam do Hà Nội nún ra do nhu cúu chính trú xâm lún miún Nam Trung Quúc cúng khúng bú lú cú húi ve vuút, mua chuút đú tách Mút Trún này ra khúi nhúng cúa Hà Nội. Chính sách trúc sau cúa Trung Quúc là khúng đú cho Việt Nam trong bút cú trúng húp nào trú thành mút quúc gia thúng nhút và hùng múnh.

Trong thúi kú chiún tranh (chúng Pháp 1946-1954), và xâm lún miún Nam (1960-1975) Hà Nội dùng chính sách đúi dây giúa Trung Quúc và Liên bang Xô Viút đú búo đúm nguún viún trú quân sú và kinh tú, nhúng sau khi thúng nhút Việt Nam (1975), Hà Nội bút đú u có thái đú đúc lúp hún vúi Trung Quúc.

Đú giúi túa gúng kúm cúa Trung Quúc chúc tú phúa Cam Bút, tháng 12/1978 Hà Nội tún công lút đú chú đú Pol Pot thân Trung Quúc. Húu quú là cuúc tún công trú đúa cúa Trung Quúc qua biên giúi phúa Búc tháng 2/1979.

Hà Nội cũng chúng tú chú quyún túi quún đúo Hoàng Sa và Trúng Sa mà Trung Quúc vún thúng tuyên bú là thuúc Trung Quúc. Khi Hà Nội đúy múnh cuúc tún công trên bú chiúm miún Nam năm 1975 Hà Nội đã cho các đún vú húi quân ra trú đóng túi mút sú đúo quan trúng trong quún đúo Trúng Sa đú chún trúc sú “xí phún” cúa Trung Quúc. Sú hiún đúi n cúa quân đúi Cúng sún Hà Nội túi các đúo Trúng Sa là đúi u làm cho Trung Quúc rút khó chúu và dúa đún đún cuúc đúng đú túi Trúng Sa năm 1988 làm cho hún 80 chiún sú húi quân Việt Nam tú trún.

Các đúi n biún trên chúng tú rúng cho đún năm 1992 dù bú áp lúc nhiúu phía cúa Trung Quúc các nhúa lúnh đúo đúng Cúng sún Việt Nam vún cú gúng thúc hiún truyún thúng búo vú tú quúc trúng cuúc xâm lún khúng mút múi cúa Trung Quúc.

Nhúng vào năm 1992 tình hình thú giúi chuyún biún đút ngút. Liên bang Xô Viút súp đú và Hoa Kú đã rút ra khúi vùng Thái Bình Dúng trong khi Trung Quúc trú nún lún múnh vú cú hai mút quân sú và kinh tú. Hà Nội trúc sú đú doú súp đú đúa phúi nhú cúy vào Trung Quúc đú súng cún nún mút tú thú cúa mút núng cú có chú quyún đúi vúi Trung Quúc.

Hình như các nhà lãnh đò o đò ng Còng sòn Việt Nam hiòn nay khòng đò bòn làn đò ho`ch đò nh mòt chònh sòch giò nò cò trong nhòn đòi u kiòn mòi. Và tò sò thiòu vòng chònh sòch và nhòn sò làn đò o vòng vàng là mòt chuòi dòi thua thiòt và nhòng bò.

Hà Nòi phòi kòy hai Hiòp •c đòt liòn (1999) vài nhòng đòi u khoòn bòt lòi cho Việt Nam. Mòt thèm đòt trong vòng •i Nam Quan, thàc Bòn Giòc, và nhiòu chòc ngòn hòi lòng trong vònh Bòc Việt. Vòng đònh còa ngòm dân Việt Nam trong vònh Bòc Việt và ngo`ai khòi biòn Nam Hòi bò hòn chò do chònh sòch “gunboat” còa Trung Quòc. •nh hòng còa Việt Nam đòi vòi hai nòng làng giòng Cam Bòt và Lòo dòn dòn bò thu hòp. Trung Quòc đòi thò hai gòng kòm hai bòn hòng Việt Nam, mòt bòn là Lòo nay ho`n to`n tòng phòc Trung Quòc, mòt bòn là còn còn tòu ngòm tòi còc nam đòo Hòi Nam. Tòng lai còa Việt Nam còn lò thuòc vòng nguòn dòu hòa trèn biòn Đòng thì Việt Nam hiòn nay còng khòng còng có đòi u kiòn khai thàc. Nò lòc khai thàc qua viòc kòy giao kòo tòm dòu khòi vòi còng ty BP còa Anh (2007) và ExxonMobil còa Mò (2008) khòng thènh tròng lòc còa Trung Quòc.

Viòt Nam hònh nhò đang mòt sò tò do tòi thiòu còa mòt quòc gia đòc lòp.

Ngòm dân bò tàu Trung Quòc bòn chòt (1/2005) trong Vònh Bòc Việt Hà Nòi khòng dòm lèn tiòng công khai phòn đòi và đòi bòi thòng.

Trung Quòc lòy đòt còa Việt Nam ghòp vòng quòn huyòn còa Trung Quòc (12/2007) Hà Nòi khòng dòm đò cho nhòn dân biòu tònh bòy tò sò phòn đòi.

Và nòm nay, kò niòm 30 nòm trèn chiòn bòo vò biên giòi nòm 1979, bòo chí Hà Nòi khòng đòng vòi lòch tò do ca ngòi còch chiòn sòi đòi hy sinh bòo vò tò quòc. Và làm lò chòo mòng còch chiòn sòi đòi đang trú đóng tòi Tròng Sa mà bòo chí và còc còn sò truyòn thòng do chònh phò kòi m so`t khòng loan tin... Và còn nòa!

Vòy phòi làm gòi?

Phát huy nòi lòc và liên kòt vòi đòng minh là sách lòc ngòn đòi đò còu nòng.

Liên kết với ai? Nếu không phải với Hoa Kỳ, Úc Châu, Nhật Bản, Úc Ðại, Liên bang Nga, Liên hiệp Âu Châu, Hiệp Hội Asean trong đó có trung lõi nhât là Hoa Kỳ. Nhưng chính Hoa Kỳ cũng đang gặp khó khăn vì cuộc khống hòng kinh tế và trong khi hoà ch chén hòng kinh tế Hoa Kỳ cũng đang nhỗ sỗ hỗp tác tài chính của Trung Quốc. Trung Quốc đã không ngần ngại cho biết thay đổi cờ Hoa Kỳ và chính giác Hoa Kỳ chỉ quá nóng vội giúp đỡ Việt Nam.

Bà Hillary Clinton tân bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ trong chuyến công du đầu tiên đến Trung Quốc (2/2009) đã lặp lại “thứ nhì cùu” Trung Quốc mua trái phiếu quốc gia của Hoa Kỳ để cùng có lợi chung thì liền ngay sau đó Trung Quốc cho tàu chiến nghênh tàu của Hoa Kỳ trong biển Đông trong một vùng biển đặc biệt hữu là hải phận quốc tế. Đó áp lực Hoa Kỳ không bao giờ trên biển Đông, thay đổi sang Ôn Gia Bão lên tiếng nhắc khéo rằng “không biết trái phiếu Trung Quốc đang mua của Hoa Kỳ có bao giờ đâm không?”

Vậy chỉ còn phát huy nội lực là chính. Và phát huy nội lực đòi hỏi sự đoàn kết của toàn dân sau lòng người cùm quyến. Và toàn dân chỉ đoàn kết sau lòng nhà cùm quyến khi họ có đầy đủ quyền tự do dân chủ.

Chính sách tinh Mao, đầu Ðông Tiêu Bình, rai nay đầu Hồi Cầm Đào trước sau vẫn là khung chính Việt Nam. Và trong chiến lược lâu dài đầu vội với Hoa Kỳ đã giành quyền bá chủ, Trung Quốc sẽ phải chịu đựng một con đường về phía nam trước. But có gì trên con đường tiến ra Thái Bình Dương và Úc Ðại Dương đầu phái đặc thù tính.

Việt Nam ở ngay trên con đường tiến của Trung Quốc. Chỗ nào thì những người lãnh đạo từ Hà Nội nhận thức đặc mực mực một nước đầu đoàn kết quốc dân cùng cùu nhau?

Trần Bình Nam

(1) Phát hành tháng 11/2006 do Anchor Books, một chi nhánh của nhà xuất bản Random House Inc.

(2) Tác giả Qiang Zhai trong cuốn China & The Vietnam Wars, 1950-1975 the University of North Carolina Press cũng có nói điều ý này của Mao Trung Đông.

(3) Thủ tướng Mendes France đã ký lệnh ngày 20/7/1954 ông không tìm được một giải pháp cho cuộc chiến tranh Đông Dương ông sẽ tự chúc.

(4) Lê Duẩn tiết lộ (Theo Jung Chang & Jon Halliday, Mao: The Unknown Story, trang 562).