

Những ngày quên...

Tác Giả: Nguyễn Văn An (Khóa 16)

Chúa Nhật, 19 Tháng 2 Năm 2012 08:33

Đôi nhớ lại ngày tháng cũ, nhớ Không quân, nhớ Võ Bộ ...



Vào một đêm nhớ giữa tháng ba của Cali, anh chủ bút Đoàn Ph. Hỏi gì tôi cho biết Đa Hi u s tôi có chỗ để Hội Lực Không quân, Hội yêu cầu tôi viết một bài. Tôi không biết phải viết gì đây? -Đó góp phần, hôm nay tôi xin kể lại vài chuyện nhớ có liên quan đến những ngày anh, người bạn Không quân và Võ Bộ đã nắm xu hướng hay còn sống mà tôi đã cùng làm việc, bay chung, học chung hay đã tiếp xúc nhau lần... đó có coi nhớ những kỷ niệm đó có nhớ lại.

Xếp bút nghiên.

Giữa cuối năm 1959, tôi đang theo học Đội nhớ t B1 trường Quốc học Hu ...

Đó có nhà trường cho biết tin trường Võ Bộ Quốc gia Đà Lạt cần tuyển m SVSQ theo học khóa bốn năm; sau khi ra trường đó có chọn Hội, Lực, Không quân và đó có cấp phát văn bằng tốt nghiệp trường đó nhớ Đ i học Khoa học. Tôi phần khi, có hỏi tôi tốt đó n vì tôi chẳng? Tôi có thể tiếp tục việc học đó sau này trở thành nhà giáo, những trong tôi, vẫn ám ảnh mãi hình ảnh người cha trong bộ quân phục đó màu mà lúc nhớ tôi rất thích. Lên lên tôi cũng có những khát vọng cao xa... Tôi không thể yên. Cuối cùng bộ học đó nhớ, bỏ sách vở, thầy giáo người bạn áo trường về thân quen. Tôi đi, mang theo số sống hai m, gia nhập trường Võ Bộ Quốc Gia Việt Nam.

Tháng 11/1959 tôi nhập học khóa 16 trường VB/ĐL. Khóa tôi có trên hai trăm người, gồm những thanh niên trẻ khỏe m, n o đó t n c m n Nam và đây đó thi-th, th-thách vì những cam go trường đó m t...

Những ngày quên...

Tác Giả: Nguyễn Văn An (Khóa 16)

Chúa Nhật, 19 Tháng 2 Năm 2012 08:33

Sợ hãi, háo hức ban đầu khi tập trung ở trung tâm công trường đã nhanh chóng cho sự thoải mái, cảm giác sau đó... Mọi việc đã bắt đầu, đã bắt đầu 14 đàn anh hành nghề, la hét, nện nện... Có người ném còi hành lý ở đầu công trường, không muộn nhất là. Vào đây rồi là bắt đầu hành xác, bắt đầu luống. Phải tập giã mái tóc bằng bàn tay bay bằng mọi cách. Tập bò, tập chụm, tập ăn, tập nói, tập đi, tập đứng, tập ngồi... Học tập, canh gác đến tận đêm hôm. Sau hai tuần lễ tập luyện đã mất hết dáng vẻ thanh niên. Mọi thứ chưa hề có học bổng bằng xin trả lại dân chính. Cũng giống như tôi cũng qua đầu. Sau tám tuần lễ sẽ khi phải chinh phục đỉnh núi Lâm Viên, với mọi đức tính của người Sinh Viên SQ.

Năm tháng nhợt nhạt đầu tiên mùa hè văn hóa và quân sự. Kết thúc tập thể thao, học tập và canh gác... Luôn luôn phải ra là Sinh viên giống như mọi người; chào kính khóa đàn anh nghiêm chỉnh và làm giống như cho khóa đàn em...

Kết quả năm đầu: học năm mới mọi người phải rời khỏi trường vì thi đấu đi tìm văn hóa, mặc dù đi tìm quân sự cũng khá cao... như các bạn Thái quang Công, em của Trường Thái quang Hoàng...

Giữa năm thứ hai, chúng tôi bắt đầu chuyển quân công. Mọi người đã thành sự thoải mái... Hồi tưởng như khi tôi học tập ở công trường làng, thầy có dạy bài thơ nói về máy bay, đức đạo như sau :

Máy bay thẹn tình thẹn

Khi là là mặt đất

Khi tít tít trên không

Lạnh như con chim chết

Bay mà cánh không rũ

Những ngày quên...

Tác Giả: Nguyễn Văn An (Khóa 16)

Chúa Nhật, 19 Tháng 2 Năm 2012 08:33

Tình kêu ừ ừ ừ

Hỏi nó bay đến đâu

Rung rinh cớ vũ trụ .

Tôi cho là hay lắm ... Lên lên khi học trung học, tôi nhớ được cuốn truyện Địch Phi công cụ Toàn phong Nguyễn Xuân Vinh. Chàng học bay bên trời Tây gọi là thợ vẽ cho em quê nhà, có đoán : "...Ban đêm nhìn lên trời em đếm được bao nhiêu vì sao, tình anh yêu em còn hơn thế nữa..." Tình yêu và lãng mạn quá... Cho nên, mê không gian là điều tôi mong muốn trong lòng.

Thầy rời mắt số SVSQ được chọn vào Sài Gòn, vào Trung tâm Giám định Y khoa KQ ở Tân Sơn Nhứt, khám sức khỏe, bệnh lý khá nghiêm vì thi đấu tiêu chuẩn. Tôi ở trong toán Toán Quốc và Quân sự của nhà trường : có tám người, được chọn năm người, ba người bị rút sức khỏe : có Tôn Thất Chung - người cao ráo, khá đẹp trai, thợ Quân sự bệnh lý vì mắt lõm thủng. Chàng ta buồn lắm. Cùng với cùng có khỏe ng 20 người được chọn gia nhập K.Q.

Cùng năm tháng hai quân trường, không khí đã khá thoải mái, vì có học tập được đùa chơi, hoa mai vàng thơm chốc trong tay. Bởi giờ chúng tôi là đội viên trường, được ra ngoài cuộc tuần lễ thoải mái hơn. Khóa 15/ĐL đã ra trường, khóa 17/ĐL được một năm, chúng tôi phải làm Huấn luyện viên cho khóa 18/ĐL trong tám tuần sắp tới.

Thời gian rời cũng qua mau... đã gần hết năm tháng ba, khóa 19/ĐL đã nhập học. Vì nhu cầu chi phí trường lúc bấy giờ, khóa tôi phải mất khóa sắp học gần một năm. Chúng tôi lại phải đi hành, tập trên Địch Địch, chuần bệnh cho ngày mất khóa. Hôm đó là ngày 22-12-62. Một ngày thật đẹp trời, tôi còn nhớ mãi ... Luôn mất khóa đã đi ra thật trang nghiêm, có Tổng Trưởng Ngô Đình Diệm và quý vị Tổng trưởng lãnh, quan khách ngoài quốc tham dự Hai tiểu đoàn SVSQ K.16 hơn hai trăm người sắp thành hai khối ngay ngày trên khán đài danh dự, với quân phục đẹp màu trường, SV khóa sau đứng hai bên. Sinh viên trường khoa K.16/ĐL là bệnh Bùi Quyên đứng giữa, gần khán đài. Sau đi về văn phòng của Tổng trưởng Nguyễn Văn Tấn, T.T. đặt tên cho khóa là khóa "Tập Chiến Lực". Ông Chủ tịch trường, cựu Địch tá Trần Ngọc Huy đứng đầu hô: "Quốc gia SVSQ!", những người lon lon với hoa mai vàng được các SQ./HLV gần lên vai cho mình người ;

Nhớ ngày chạ quê...

Tác Giả: Nguyán văn An (Khóa 16)

Chúa Nhật, 19 Tháng 2 Năm 2012 08:33

“Đäng däy Tân Sĩ quan”, tät cä đäng loät đäng lên, nhä cä mät mùa xuân bäng däy... Trong lòng mäi ngäi hân hoan, rän ràng niềm vui khó tä. “-Đêm nay mäi thät là đêm, Ai đem trăng täi lên trên vän chä.”



Nhớ ngày tháng Không quân.

Ngày tháng Không quân bät đäu. Đäu năm 1963, chúng tôi trình diän Bä Tä länh KQ. Tä länh KQ lúc äy là cäu Đäi Tá Huänh häu Hiän. Chúng tôi làm các thät täc ä phòng nhân viên; mät sä bän vì vän đä an ninh bä đäa vä läi Bä binh. Mäi viäc xong xuôi, chúng tôi chuyän vä căn cä Huän luyän /KQ ä Nha Trang, häc Anh vẫn đä đi du häc. Mäi ngäi i phän khäi, nhäng không kém phän lo läng. Läi häc, häc näa... nhäng khó khăn đang đón chä. Lúc đó Chä huy träng căn cä HL/KQ ä Nha Trang là cäu Trung tá Nguyän ngäc Oánh; Tiäu đoàn träng SVSQ và Khóa sinh là cäu Đäi úy Đänh thä Truyän ; HLV Anh vẫn là cäu Đäi úy Toàn và anh Hiän. Vä Nha Trang, ä trong căn cä, cäm hai bäa đã có câu läc bä. Khí häu ä đây mát mä, cänh đäp, có däa xanh, väi bãi cát träng chäy däc đäng Duy Tân, có nhäng Kios rải rác. Mäi chiäu, sau mät ngày häc Anh vẫn, luyän giäng, làm test, ra ngäi bãi biän mà häng cái mát, cái âm thanh rä rào cuä sóng biän mà ngäm cuäc đäi, nghĩ đän träng cũ, bän bè mäi ngäi mät näi. Cuäc đäi thät đáng yêu, nhäng cũng läm thä thách, nhiäu biän chuyän. Hàng ngày chúng tôi häc Anh vẫn, làm Sĩ quan träc cho khóa 62C và khóa 63A. Có nhäng buäi ra phi đäo häc và quan sát các phi cä, làm Baptême de l’air đä lãnh tiän bay. Mät hôm đi häc trä vä, ngang qua phi đäo thäy có mät sä SQ/phi công Khu träc đäng ä hangar. Hä mäc áo bay, đäi nón räng vành nhä Cowboy, mang súng, chäng nänh trông rät hách, nhìn chúng tôi mät cách ít cäm tình. Có anh nói väng vào : “Các ông bay bä bä chä có Trung úy; các anh mäi qua đi häc mà đã mang lon Thiäu úy.” Nhäng, räi cũng là anh em cä, sau näy chúng tôi rät gän gũi và thân mät väi các anh näy.

Những ngày chửa quên...

Tác Giả: Nguyễn Văn An (Khóa 16)

Chúa Nhật, 19 Tháng 2 Năm 2012 08:33

Mấy tháng học tập, rồi thi ESL, mới sắp đi đi m đi c đi học bay Trục thăng Hoa Kỳ, có các bạn: Trục thành Tâm, Bò Sung, Vĩnh Quốc, Hùng, Trục châu Rút, Nguyễn Văn C, Dục quang L, Bò Ngô, Tân, Đình quốc Thịnh v.v...; học Khu trục có: Nguyễn Anh và Mai nguyên Hồng (Hồng v sau bạn tên phi công, sau mới phi v oanh kích trục v.) Ph còn lại có tôi, Toàn, Toàn (tên 'Tây già'), Khôi ('già Rô'), Trục, Nhục, Đục, Tùng, Vục, Châu ('Thục'), Châu ('L'), Châu ('Ông ch'). Phía KQ, có Vinh, Võ, Hòu, Ba ('Bò'), Hòu, Phục, Khâm, Cao. Tôi v lại căn cứ TSN học khóa I Trục thăng v phi công H.19 do SQ/HLV Hoa Kỳ đi m trách. Phía Việt Nam có cựu Đục úy Nguyễn Huy Ánh (sau này là Chuục tên ng Sục đoàn trục ng SĐ 4 KQ; bạn tên phi công năm 1972.); có Đục úy Thục p - là SQ đi đi n và theo dõi khóa học. Đây là khóa học Trục thăng đầu tiên tại Việt Nam. Không quân Hoa Kỳ biệt phái các SQ/HLV có khả năng nh t c a h; mới sắp phi công H.19 mới đi c chuyục qua TSN. Các ngục i trục m i ra trục ng, thích bay bục ng, ai cũng trục ra hãm h, thích thú. Tôi và Toàn ('Tây già') cùng bay v i HLV là Lt. Albertson; sau tôi đi qua bay chung v i Toàn và HLV Capt. Mayo. L n đầu đi học, đi c HLV bay biục đi n quanh vùng Sài Gòn, bay l n lã l n t, khi nhanh lúc ch m, lên cao xuục ng thục p... hover, force landing, autorotation... đi xem ph n ng c a mình. Tôi r t bình t n h và trục ra thích thú n a. Có l n, HLV bay m t lúc r i nói: "You have it"; tôi đáp "Okay, I have it". Dục i đi t đã briefing trục c khi bay, nhục ng l n đầu c m lái nên tôi h i vục ng v. Tôi c gục ng và chăm ch r i cũng quen thôi. Cucus cùng thục y thục cho tôi bay Solo. Đáp xuục ng m t mình đi c, HLV và các bạn ôm chòng mừng r. Sau đó là đi n giai đo n bay instrument... trục c khi ra trục ng.

Đục úy Ánh bay "check progress" v i tôi, ông b o: "Anh bay cũng smooth l m...". Tôi biục t tôi "gục p" trục ng i r i.



Lâm quang Đục ng và tôi đi c BTL/KQ cho đi học khóa Quan Sát; khoục ng giục a năm 63, cùng học v i Sĩ quan Thục Đục chuyục qua, có các bạn nh: Nguyễn Phục, L u, Khai, Nguyễn H u C n h (sau bay C.130 Phi đoàn 437), K i t, S n... Tôi l i trục v Nha Trang, gục p l i các anh em Khóa 17/ ĐL đang học khóa I Cessna, nh: KQ Lê sĩ Thục ng, Nguyễn duy Đi m, Nguyễn Văn Thành, V Ý, Võ phi H, Ngô Nh n, Tông, Thanh, Nh t, Tám, H u, Huy, Vũ, Kh i, Xuân, Anh, L i...

Những ngày quên...

Tác Giả: Nguyễn Văn An (Khóa 16)

Chúa Nhật, 19 Tháng 2 Năm 2012 08:33

Chúng tôi được chuyển về Biên Hòa tiếp tục học Quan Sát - Đợi ý Trừnh Văn Thân làm SQ trưởng toán HLV. Chúng tôi được miễn khóa và chuyển đi các Phi đoàn.

Đầu năm 1964 tôi và KQ Đứng (sau tên trong phi vụ hành quân 1965) được đưa về Phi đoàn 110 Đà Nẵng, gặp lại các KQ khóa 17/ ĐL như : Vũ, Thành, Diễm, Khôi, Xuân, Anh, Hùng, Lôi... Tôi cũng gặp lại các bạn Khóa 16/ ĐL như KQ Cao quỳnh Khôi và Châu (‘Thần’) và biết các anh “Thần bay” Trưởng thăng như KQ Nguyễn kim Bông, Đứng Văn Phấn, Võ Văn Triều.

Vùng đất đầu hạ tuyến... có khá nhiều phi vụ hành quân. Toàn sĩ quan trẻ, đa số còn trẻ thân, không khí thân mật, bay chung vui với nhau rất vui. Mỗi khi đi phi vụ, có thì giờ là được truy cập kỹ m hình, chơi Domino, thậm chí leo núi chơi xì phé. KQ Trần Đình Tấn, hay ăn uống đồ ngọt dầy dôi, bạn anh em chơi. KQ được thành phố, có vợ nhà, nhưng nhiều hình nguy đang đi chơi. Khi có phi vụ hành quân là học xông xáo, bắt chấp làm nhiệm vụ quân sự mà tình huống, học hỏi lòng với trách nhiệm, học góp phần mang lại thắng lợi cho binh chủng bạn. Cũng có lúc chuyển đau lòng, như một hôm, vợ ăn đi tâm câu lạc bộ buổi sáng, trả không bao giờ còn gặp nhau lại nữa. Bạn Đứng Phi đoàn 516 bắt trúng đạn khi chúi xuống thả bom, trong phi vụ yểm trợ quân sự, một hôm sau mới mang xác về. Ôi, “Không quân đi, không ai tìm xác rồi...”

Không quân làm mất như thế, mong rằng có một hai con sâu sẽ không “làm ruồi nhặng”.

Chỉ huy trưởng Phi đoàn 110 lúc đó là Đ/ý Ngô Văn Diêu, có Đ/ý Hoàng, Ba Lý, Nguyễn, Lê... Về sau Đ/ý Mạnh thay thế Đ/ý Diêu. Phi đoàn bạn là Phi đoàn Khu vực 516 - có QK Văn, Châu, An, Du... Tôi có nhiều phi vụ hàng ngày đến Khu vực đi đánh phá những mục tiêu và căn cứ của địch ở những vùng đồi núi sông rạch xa về phía Tam Kỳ. Một hôm đi biết phía Quảng Ngãi, bay chung với phi công Mạnh, một hôm được lệnh hàng ngày đến Khu vực oanh kích từ do một vùng đồi núi ở phía tây bắc Quảng Ngãi. Khi bay xuống thả bom thấy toàn những dân mục áo quần đen đang làm ruộng; số chết làm dân vô tội, tôi đã hàng ngày phi tuấn AD6 thả bom trên núi. Về phi đoàn, tôi báo cáo phòng Quân báo : “Thấy có đám cháy lớn; hai tiếng nổ phồng... Chiếm trưởng đã sôi động từ lúc đó.”

Huấn và tôi.

Những ngày quên...

Tác Giả: Nguyễn Văn An (Khóa 16)

Chúa Nhật, 19 Tháng 2 Năm 2012 08:33

Phi đoàn 110 ở Đà Nẵng gọi n Hu nên tôi rất thích. Hu đi với tôi có quá nhiều kỷ niệm. Tôi sinh ra và lớn lên ở đó, tôi còn nhớ các trường học mà tôi đã từng học mà đúng hơn là lúc còn ở trường : trường tiểu học An trường, Gia h; học lớp Nh t trường Th D. Tôi còn nhớ tên Công Trường Tôn n th Phùng Thăng, nh Lan hay ph học ph u xin b b t đi m x u vì hay nói chuyện trong lớp mà khi tôi gọi b n “Linh ho t”. Nh thôn V, n i có dòng h Nguyễn Khoa, n i tiểu học khoa b ng... và những tên đ p nh Nguyễn khoa Di u-Trang, Di u-H nh v.v...; n i mà Hàn M c T đã m t th i v ng v n :

Có ai về ch i thăm thôn V

Nhìn những hàng cau những ngôi lên

V n ai m t quá xanh nh ng c

Lá trúc che ngang m t ch đi n...

Phía Hàng me, bên kia Đ p đá có Nga Mi, Trà Mi, Di m Mi (em c a KQ Nguyễn đình Hu b t n n khi làm HLV Cessna ở Nha Trang; khi anh c đáp sau đuôi c a C130 đang cất cánh.).

Nh trường Trung học Nguyễn Tri Ph ng -n i mà năm 1952 khi thi vào Đ th t, tôi đ hàng th ba; ng i đ đ u là Trần đ i B u ; th hai là Nguyễn Doãn ; th t là Nguyễn Văn Cung (hi n làm Bác sĩ ở Orange County). Trong s ba trăm thí sinh trúng tuyển m t đám học sinh h n hai ngàn ng i d thi : g m học trò ở Hu, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, H i An v h i thi. M tôi rất vui mừng !.

Trường Qu c H c với c ng trường màu đ uy-nghi; có hàng ph ng Vĩ với sân r ng, nhà ch i n; vào hè có ve kêu r n r báo hi u mùa thi s p đ n. Năm đ Nh, học sinh “h c g o”, học h t mình. Có khi ra học đ i ánh đèn đ ng tr c nhà cho thoáng mát. Ph i học đ thi đ vì t ng lai cho mình mà cũng là niềm hạnh đ n c a gia đình; ph i đ Tú tài I vì sang năm lên đ Nh t đ c học chung với con gái đ p t trường Đ ng Khánh qua. Hai trường Qu c H c và Đ ng Khánh r t g n nhau, đám con trai trường đ ng bên n y nhìn qua học trên gh o đám con gái áo tr ng phía bên kia. Có n b th y Hi u trường Nguyễn Văn Hai b t g p; ông x v, la m ng

Những ngày chạnh quên...

Tác Giả: Nguyễn Văn An (Khóa 16)

Chúa Nhật, 19 Tháng 2 Năm 2012 08:33

cho mắt trợn mắt thôi.

Huân với sông Hoàng núi Ngâm với đèo đèo lũng táng; nười cựa mông mông. Có cừu Trùng Trùng Tiễn sáu vài mông ở hai nhíp; với mả đốm gió bấc; với nhíp ngùn ngụt lùn... Huân có bánh bèo bòn Ngâm, bún bò Gia Hân; có nười sinh với áo dài tha thướt... với tiêng guồng cựa vang rộn vựa hè mông i buôi tan hực vớ. Với các cô gái Huân, Hà huyên Chi có nhíp ng vớ n thớ hay :

Gái Huân cườ i duyên sau nón Huân

Trái tim bực vớ i quôn trăm vòng

Đã nhíp biển đờng còn e l

Tình níp đờng sau nhíp ng chôn song

.....

Tình cớm cựa tôi đờ i vớ i Huân thiết tha nhíp vớ y... Nên khi ỉ căn cựa Đà Nẵng, tôi thớ ng đi theo KQ Mai lái trớ c thẳng vớ đó thăm khi có phi vớ.

“Trớ c sau nào thớ y bóng ngườ i

Hoa đào năm ngoái còn cườ i gió đông...”

Biết là nhíp ng ngườ i bòn năm xựa không còn nựa... tôi vớ n muôn vớ thăm Huân.

Những ngày quên...

Tác Giả: Nguyễn Văn An (Khóa 16)

Chúa Nhật, 19 Tháng 2 Năm 2012 08:33

Đà Nẵng với tôi.

Đà Nẵng cũng là nơi đáng ghi nhớ của tôi. Ở đó, tôi được quen ông cố thân sinh người bạn đời của tôi. Ông yêu tâm Hán học và giỏi về môn thể thao. Lúc đó nàng đang học Đại học năm thứ hai ở Sài Gòn, cùng là bạn đồng nghiệp song với chị Hiền (phu nhân của KQ Địch kim Qui) và chị Thanh Hiền (phu nhân của Ch/T KQ Nguyễn Văn Long).

Gần cuối năm 65 tôi lại phải chuyển công việc làm tại Bộ Chỉ Huy Hành Quân KQ, cũng được chuyển đến làm công việc ở nhà tôi.

BỘ CH. HQKQ.

Với BCHHQ/KQ tôi làm SQ trực Không quân, trực phòng là Th/Tá Trần Văn Đào; ông vui tính và hay nói đùa, đáng nhớ nhất. Ở đây còn có Đại úy Quách Văn Hòa trực phòng ALO, Đại úy Hồ Văn Hòa -trực phòng Quân báo, Đại úy Bách, Tr/uy Hoàng, Hiền TV, Sinh. Chỉ huy trực là Tr/tá Vũ Văn Văn; CHP là Tr/tá Nguyễn Hữu Tấn (sau là Ch/tg SĐT/SĐ4 KQ). Mọi chi tiết phải biết chi tiết không được của Văn Tấn, Trực thăng để sắp xếp các chuyến bay hôm sau; trực xuyên theo dõi các phi vụ chuyển vận, thời tiết, tiếp tế... Công việc bận rộn, có Th/tá Đào hay pha trò nên cũng vui. Nhớ nhất Th/tá Đào đã thiệt mạng do tai nạn xe cộ ở đường Công Lý, trên đường về nhà. Hôm đưa đám anh, tôi về nhà lấy phong pháo còn lại đem đốt để chiếu hòm, đúng khi đi quan họ mà sấm mà đi, không còn lòng quỳn ở nhà nữa (!?) Trong khoảng thời gian này, có Th/tá Anh và Th/tá Long (oanh tạc Dinh Địch Lập 1962) bắt đầu nhiệm vụ khi bay chung trên AD6 trong phi vụ huấn luyện ở Biên Hòa.

Đầu năm, BCHHQ đi qua khu nhà ở của tôi do KQ/ Hoa kiều trao lại; Tr/tá Huỳnh Văn Tính làm CHT, Tr/tá Nguyễn Văn Long CHP, các phòng sắp đặt tổ chức, trang bị đầy đủ. Các SQ có người đi... Tr/tá Trần Văn Tâm Trực phòng hành quân; Tr/tá Lê Minh Luân Trực phòng kho; Tr/tá Phạm Hữu Lập Trực phòng Không quân -có KQ Công ('Khào') và Nguyễn Văn Cường; Đại úy Nguyễn Hữu Tấn trực phòng ALO. Tôi làm SQ trực Hành quân chung với SQ trực Hoa kiều. Công việc khá bận rộn, trách nhiệm nặng nề vì phải liên tục đi công tác và theo dõi các phi vụ yểm trợ hành quân khắp miền vùng chiến thuật.

Những ngày chửa quên...

Tác Giả: Nguyễn Văn An (Khóa 16)

Chúa Nhật, 19 Tháng 2 Năm 2012 08:33

Tốt Mưu Thân 68.

Đ/uy Tuấn gởi tôi và KQ Đình sinh Long đi bay quan sát Sài Gòn trên Cessna U17 lúc sáng sớm, bay vòng Bên vĩ tuyến Công Hòa đã thấy có máy đâm cháy; đài phát thanh, chiếc Thiệt cũng có đâm cháy; thấy có quân ta đang giao tranh với VC; dân chúng chạy hết hãi hân lo. Anh Tuấn cho máy bay xuống thấp gần ngay cây dừa quan sát trên đường xuống M. Tho, gần Bên L. thì bỗng nghe tiếng nổ lập bập; đúng là máy t. lo. t. đ. n. t. súng AK đang nhòm bên vào chúng tôi. Phi công trúng đ. n. Tôi thấy xăng cháy nh. u. hai cánh, phi công máy t. cao đ., tôi rà soát thân thấy không thấy bị th. ng, tôi yên tâm. ĐSL liên lạc vô tuyến với BCHHQ/KQ báo cáo địa điểm bên, anh Tuấn phản đáp khẩn cấp xuống phi trường Bình Đ. VC còn rút súng c. i 81 ly vào thêm máy qu. ... Hoàn cảnh chúng tôi lúc đó thật nguy hiểm. Trên phi trường không thấy phi công, không có bóng người; chúng tôi cũng không có súng để tự vệ. Chúng nó vào bắt chúng ta khó thoát... chết. Đ. n. chi. u. may có máy t. Cessna lên đón. Phi công đáp hạ xuống, chúng tôi phản chạy theo; cả máy sớm, nh. y. lên th. t. l. và c. t. cánh luôn. Tr. i. đã t. i, thấy tôi về, nhà tôi mừng đ. n. phát khóc. Sau đó phi công đ. c. câu v., anh C. khí viên đã đ. m. có h. n. b. n. m. i. viên đ. n. AK trúng khắp thân và hai bình xăng. Anh Tuấn nói với chúng tôi: “Tôi bây giờ về tao kh. i. lo, ông Huỳnh Liên xem tao có máy ng. l. n. đ. p. lên mình cũng không nh. ...” Th. i. gian ng. n. sau đó anh đã bị nát thân vì quân kh. ng. b. g. i. l. u. đ. n. d. i. xe Jeep cả anh đ. u. tr. c. nhà đ. ng. Tr. ng. mình Gi. ng.

Gi. a. năm 69, Đ/ tá Vũ Văn c. v. làm CHT BCHHQ/KQ; CHP là Đ/ tá Võ công Th. ng; các kh. i. và phòng s. đ. c. s. p. x. p. qui cũ. Tôi làm Phó tá trưởng phòng Th. ng. kê và Hu. n. luy. n. Tôi đã hu. n. luy. n. đ. c. nh. u. khóa SQ/LLĐK cho các SQ bên H. i. quân g. i. qua h. c. và cũng đã t. ch. c. nh. u. khóa Tr/sĩ cho các binh sĩ thu. c. b. n. TTHQ/KT. Tôi có nh. u. s. liên h. v. i. Tr/ tá Tôn th. t. Lãng (K.16), KQ Hoàng nh. Á thu. c. TTHL/KQ ở Nha Trang.

Khóa 3/70 CHTM/KQ.

Tôi không đ. c. đi biệt phái hành quân Campuchia; nh. ng. đ. c. Đ/ tá c. đ. c. theo h. c. khóa 3/70 Ch. huy và Tham mưu Trung cấp KQ t. i. Nha Trang. C. u. Đ/ tá Tr. n. Ph. c. là CHT cả trưởng; Tr/ tá Đ. ng. văn H. u. là SQ Trưởng phòng Nghiên Hu. n. Tôi gặp i. các anh em K16 và K17/ĐL làm HLV nh. KQ Vĩnh Qu. c, Đình qu. c. Hùng, Nguyễn Văn Thành... Khóa 3/70 ph. n. l. n. là cấp b. c. Th/ Tá nh. : KQ Phạm Văn Hi. p, An Văn Nh. t, Tr. n. đình Giao, Phi. u, C. u, L. ng (‘Môi’), Hùng (‘ng nh.’), Ng., Th. y, L. c... Máy t. s. trong khóa ngành V. n. t. i, nên week-end nào cũng có C47 đón về SNG. Máy t. hôm phi công c. t. cánh t. Nha Trang bay về phía bên ch. a. đ. c. bao lâu thì nghe đ. ng. c. kêu lập bập, máy t. cao đ., anh em h. i. tái máy t, anh AVN nhanh nh. n. dành tay lái - đi u. ch. nh. máy t. lúc, phi công bay bình th. ng. v. đáp SGN luôn, anh em nhìn nhau mà mừng.

Những ngày quên...

Tác Giả: Nguyễn Văn An (Khóa 16)

Chúa Nhật, 19 Tháng 2 Năm 2012 08:33

Mấy tháng học CH/TM ở NTG, tôi có nhiều kỷ niệm. HLV và học viên theo luận nhiều vấn đề thu học nhiều lãnh vực: Thông tin; giao tiếp; giới quy tắc vấn đề; trách nhiệm quân đội v.v... thảo luận để học được chuyên nghiệp hàng ngày. Không khí lớp học sôi động, hợp tác và có sự tôn trọng ý kiến lẫn nhau. Luôn mãi khóa học của chúng tôi trang nghiêm, đầy đủ là SQ Phạm Văn Hiệp.

Tôi học Luật.

Vào SGN tôi tiếp tục đi học trường Luật. Trường đó, tôi đã ghi danh học Luật, nơi có “con đường Duy Tân cây dài bóng mát...”; tôi đã trải nghiệm nhiều học rộng: “Anh dân sự học được, tôi là quân nhân nhưng nếu có cần hỏi, tôi cũng học được.” Khi xong công việc học sau giờ làm việc là tôi vui vàng đến trường, ghi chép, nghe lời thầy giảng. Vì trường là Gs. Vũ Văn Mậu; các Gs giảng viên là Tăng Kim Đông, Nguyễn Văn Văn, Vũ Quốc Thông, Vũ Quốc Thúc, Trần Chánh Thành, Gs Nguyễn Văn Lợi. Tôi không có thì giờ nhiều và không được thoải mái khi có giờ học cần nghe mà công việc ở BCH thì chảnh xong, tôi đành phải mặc nguyên quân phục, có khi mang còng lon lá đến trường luôn cho kịp giờ học. Các người bạn học thầy tôi ở nhà binh mà chuyện khó, học đâm có cảm tình. Tôi được may mắn gặp CHT là Đ/ta ở đã nâng đỡ cho đàn em học ở học. Ông là người tôi học đi học là quý lắm rồi. Sau bốn năm học, tôi đã lấy xong Cử nhân Luật (ban Công pháp).

Thầy học xong lên. Tôi ghi danh học Cao học khóa II Chính trị & Kinh doanh thuộc Viện Đại học Đà Nẵng, có chi nhánh tại Trường xá Tax ở SGN. Vì trường lúc đó là Gs. Phó Bá Long. Điều kiện tự nhiên lý thú là tôi gặp anh Nghiêm Xuân Khuyên (cựu Tr/tá KQ), anh dạy tôi môn Tiếp thị. Gặp tôi, anh cười hỏi: “Cậu vào học đây à?”; “Dân học mà, cũng như anh vậy!” Tôi đáp, anh em cùng cười xòa vui vẻ. Anh thầy dạy quay bài ronéo, phát tin nhắn cho SV mang về học. Có các môn khác như: Phân tích Doanh nghiệp (Gs Đỗ); Tài chính xí nghiệp (Gs Ông); Quản lý tài chính (Gs Long); Thẩm định dự án đầu tư (Gs Hiệp). Một nhân vật làm rạng danh KQ là anh Đỗ Xuân Nhàn (cựu Tr/tá KQ), anh đã được học Khóa I Cao học ban Kinh doanh, nhà trường ai cũng biết anh học giỏi. Tôi sắp thi cuối năm I thì gặp bạn cũ trường đại học cũ ở đầu tiên.

Tháng Tư buồn.

Nhà tôi làm việc cho Bank of America ở SGN. Chúng tôi được nhà Bank cho đi thăm khách Việt Nam. Nhiều bạn Trại Phạt che chở phù hợp; trong đó tôi được gặp nhiều may mắn! Giám đốc của BofA là ông Tussey và anh Lê Hữu Lợi, anh Vũ Văn Thân trường phòng Nhân viên đã dàn xếp

Những ngày chửa quên...

Tác Giả: Nguyễn Văn An (Khóa 16)

Chúa Nhật, 19 Tháng 2 Năm 2012 08:33

Sắp đi cho chúng tôi đi. Hôm đi có một số quân nhân thuộc gia đình các bà. Quân nhân có thể bị Quân cảnh bắt trả lời; ông nói với M/CIA cho biết như vậy. Có người mua trái. Cùng với lạnh trí và khôn khéo của chị Mùng Lan -phụ tá Tr. phòng Nhân viên, tìm cách đưa chúng tôi vào căn cứ DAO ở trong phi trường TSN. Chiều ngày 24/4/75 ở trong DAO, tôi có một cảm giác quân nhân đảo ngũ; nhưng tôi biết hoàn cảnh khó khăn của đất nước lúc bấy giờ. Bị nhốt mà đi, một thời điểm sau... Chiều hôm đó tôi thấy có một số SQ có công bố và chức vụ cao đã đưa thân nhân của họ vào đi trốn. Sáng ngày 25/4/75, C130 của KQ/Hoa đưa chúng tôi đến Guam. Sau đó chuyển đến căn cứ Pendleton ở San Diego. Khoảng một tháng sau, chúng tôi được BofA báo lãnh về ở tại Alvingroom – Oakland, California.

Cuộc sống mới.

Cuộc sống mới nơi đất khách, chúng tôi thấy xa lạ. Lúc đó người Việt ta qua đây không nhiều, đi chợ hoặc shopping gặp nhau mừng rỡ, lạ cũng thành quen, hỏi han chuyển trò riu rít. Nhà hàng ăn cũng ít có, ở Oakland mà phải lái xe hơn nửa tiếng qua bên San Francisco để ăn một tô phở. Có được tape nhạc nào là trao cho nhau mượn, sang băng đĩa mà nghe. Mọi người biết làm một món ăn, các bà trao đổi kinh nghiệm, và sau ai cũng biết nấu mọi người vài ba món: phở, hủ tiếu, bún bò Huế... Các con em được đi học trường địa phương. Chị một thời gian sau các cháu đã theo kịp và học rất khá. Trong nhóm gia đình làm nhà bank, có người thì đi học, người đi làm công việc khác nhau. Nhiều bạn xa nhau chôn nhau chôn rợn, xa quê hàng, một mất, xa người thân thuộc, gia đình tan nát đè nặng lên tâm trí mọi người. Cuộc sống bận rộn, tháng ngày cũng lặng lẽ trôi qua. Chúng tôi cũng biết được một số tin tức bên quê nhà. Tôi vẫn đi làm việc ở Data processing vài năm trên College, sau tôi đi làm cho Tymeshare, GTE, Amdhal và sau cùng làm Programmer/Analyst cho Wells Fargo Bank trong toán Maintenance/development (language chính là Cobol.). Được người của M cũng không phải dè. Khi phải trả "on call", có đêm 2, 3 giờ sáng bị gọi để sửa chữa System khi có trục ngại; gặp lại phải tiếp phải một công hàng giờ. Hệ thống Mainframe, CPU khá lớn, một giờ máy không chạy một công việc rất nhiều tiền. Trả San Francisco lớn mà đôi khi tôi đã thoát khỏi.

Vì đâu nên như vậy?

Có lúc buồn, tôi miên man nghĩ người... Tôi có hơn mười năm trong quân ngũ, có lẽ tôi đã đóng góp phần nhỏ công sức của mình cho đất nước. Nhưng người bạn, nhưng người lính anh hùng của Quân đội VNCH đã bận gan chiêng đất trong hơn hai mươi năm thì công lao của họ quá lớn lao. Bao nhiêu người đã nằm xuống, bao nhiêu xương máu đã đổ đổ báo về miền Nam tự do. Sau ngày miền Nam sắp đổ, có nhiều người đã viết về người nguyên nhân, có thể đúng ít nhiều. Số kiến một chính thể Quốc gia bị xóa tên trên bản đồ, một dân tộc bị gồng cùm đối khổ, thì không thể không có một nguyên nhân đến như thế, mà do nhiều nguyên nhân phức tạp

Những ngày quên...

Tác Giả: Nguyễn Văn An (Khóa 16)

Chúa Nhật, 19 Tháng 2 Năm 2012 08:33

khác tởo nên : Chính sách thối nát, chính khách bởn nhân, đởng minh phởn bởi, nhà tu bán lỏởng tâm, nỏi tuyởn tung hoành... và dĩ nhiên, còn nhiởu nguyên nhân khác. Dù nguyên nhân nào dĩ nỏa, nỏu không có sỏ hy sinh to lớn cỏa Quân đởi VNCH, không có nhỏng chiỏn sĩ anh hùng quỏ cỏm, không có nhỏng chiỏn thỏng vỏ vang oanh liỏt cỏa Quân đởi ta thì vỏi ý đở xâm chiỏm miỏn Nam và bởn chỏt 'gian manh' cỏa VC, chỏc miỏn Nam chúng ta đã mỏt tở lâu vào tay ngỏi Cỏng sỏn. Không biỏt ngày nay chúng ta sỏ ra sao? Có khi, cách đây 18 năm, tở cũng lỏm cỏm nghĩ rỏng: Nỏu nhỏ quân đởi chúng ta còn tởn tởi đởn bởy giỏ -theo luỏt đào thỏi, tre già mảng mỏc, thì thỏ hỏ chúng tởi đã có nhỏng ngỏi thuỏc Không quân, Hỏi quân, Thỏ Đỏc, Võ bỏ Đà Lỏt đã có nhỏng vỏ có cỏp bỏc lỏn, cỏm giỏ nhỏng chỏc vỏ quan trỏng trong Quân đởi. Hỏi trỏc 75, riêng khoá 16/ĐL đã có nhỏng ngỏi mang cỏp bỏc Đỏi tá, giỏ các chỏc vỏ : Trung đòan trỏng, Tiỏu đòan trỏng, Lỏ đòan trỏng, Lỏ đòan phó cỏa Nhỏ y dù và TQLC, nhỏ : Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Hỏu Thông, Nguyễn Thiỏu, Vĩnh Dỏc, Đởng phỏc Thành, Nguyễn xuân Phỏc, Đỏ hỏu Tùng, Nguyễn đởng Tỏng, Lê minh Ngỏc... KQ đã có nhỏng Tr/Tá giỏ chỏc vỏ Không đòan trỏng, Phi đòan trỏng, nhỏ : Trỏng thành Tâm, Nguyễn Văn ỏc, Trỏn châu Rỏt, Đỏng quang Lỏ, Cao quang Khỏi. Hỏi quân có Tr/Tá Hỏm Trỏng: Nguyễn nhỏ Phỏ, Hoàng Đ. Thanh. Vỏn nỏc đã an bài, làm sao biỏn đỏi đỏc!

Vỏng tin ngày mai.

Cách đây hỏn mỏi năm, tở gỏp lỏi ngỏi bởn đởng khoá tở VN mỏi đỏn, anh nỏa đòu nỏa thỏt nỏi vỏi tở rỏng: "Bây giỏ tao mỏi qua đây, trầu chỏm uỏng nỏc đỏc..." Tỏi không nghĩ nhỏ vỏy, đây là xỏ sỏ cỏ hỏi, hôm nào còn thỏ y xe cỏ chỏ y tỏp nỏp ngày đêm trên xa lỏ, các dinh thỏ còn mỏc lên, thì mỏi đón mỏi vỏn còn đỏ... Nhỏng không may, chúng ta qua sau nỏy... sau bao năm trong ngỏc tù Cỏng sỏn, sỏc khỏe bỏ suy giỏm, lỏi thêm tuỏi đỏi chỏng chỏt, không có đỏc nhiỏu chỏn lỏa. Nhỏng may mỏn thay là chúng ta có thỏ hỏ con cháu. Ngỏi Viỏt vỏn thông minh, cỏn cừ, nhỏn nỏi, chăm chỏ; đã có bao gỏng thành công, danh vỏng hiỏn hách trong mỏi lãnh vỏc ỏ khỏp năm châu bởn bỏ cỏa thỏ hỏ trỏ. Nhà nào cũng có con em tỏt nghiỏp Đỏi hỏc.

ỏc mong mỏt ngày không xa, khi không còn chỏ đỏ cỏng sỏn, nhỏng con em thỏ hỏ trỏ trỏ vỏ xây đỏng lỏi quỏ hỏng xỏ sỏ trong tỏ do, ỏm no, thanh bình và thỏ nh vỏng. Hãy vỏng tin ngày ỏy sỏ đỏn.