

San Jose (Ý Dân): G n 250 đ ng h ng đã đ n tham d bu i ra m t tác ph m “Ngàn Gi t L R i” c a bà Đ ng M Dung, đ n t Georgia do c quan IRCC t ch c t i h i tr ng Isaac Newton c a qu n h t Santa Clara, San Jose

vào 1 gi tr a ngày 16-5-2010 v a qua. Trong thành ph n khách tham d , chúng tôi nh n th y có c u đ i tá Nguy n H ng Tuy n, c Tr ng Đình S u, các bác sĩ Nguy n Th ng Vũ, Nguy t Mehlert, th m phán Phan Quang Tu , lu t s Nguy n Th Thu H ng, c u lu t s Lê Duy San, c u lu t s Ngô Văn Quang, Gs L u Khôn, các ông Nguy n M ng Hùng, Đ Thành Công, Đ Hùng, Hu nh L ng Thi n, Nguy n T n Đ c, Nguy n T n Th , Vũ Văn L c, Nguy n Quan Vĩnh, Hoàng C Đ nh, Châu Minh Hoàng, Nguyên Trung, Nguy n Xuân Hoàng, các bà Tr ng Gia Vy, Ng c Bích, Cao Ánh Nguy t , Amy D ng v.v. và gi i truy n thông.



Sau nghi th c chào qu c k , ca sĩ Thu Hà (bác sĩ Nguy t Mehlert) cùng m t s bà trong ban t ch c đã đ ng ca bài Cô Gái Vi t đ khai m c cho bu i ra m t sách.

Sau đó, bà Salle Hayden cho bi t nh vào tác tác ph m “A Ten Thousand Tears Falling” c a bà Đ ng M Dung mà bà đã hi u rõ h n v nh ng bi th ng trong cu c chi n Vi t Nam .

Bà Phan Th Châu, phu nhân c a ông Vũ Văn L c đ p n y đã đ c b c th cáo l i v ng m t c a n ngh sĩ Ki u Loan, tr ng ban t ch c vì ph i v Vi t Nam th tang cha là thi sĩ Hoàng C m.

Trong ph n gi i thi u tác ph m: “Ngàn Gi t Lê R i”, bác sĩ Nguy t Mehlert cho bi t tác ph m đã k l i thân ph n c a ng i ph n Vi t trong cu c chi n Vi t Nam qua hai th h c a ng i M và c a chính b n thân cu tác gi .. Bà Nguy t Mehlert cho r ng trong chi n tranh Vi t Nam đã gây nên bao cu c chia ly nh ch ng ph i đi tù, con ch t, ng i v sang ngang v.v. Qua tác ph m: Ngàn Gi t Lê R i: gia đình c a tác gi đã ph i lâm vào c nh chia ly bi th ng n y ch khác nhau v ý th c h .

Năm 1954, ng i Cha đã đi t p k t ra B c đ em theo đ á con trai l n 17 tu i và b l i v , con trong Nam . Bi n c 30-4-1975 x y ra, ng i Cha vào Nam tìm v , con thì m i ng i đã ra đi t n n t i Hoa K . Sang Hoa K , tác gi đã tr thành đi p viên CIA ho t đ ng ch ng l i ch đ CSVN. Theo bác sĩ Nguy t Mehlert thì cu c đ i c a tác gi g p đ y nh ng tr ng i tr trên.

Ti p đ n, nhà báo Tr ng Gia Vy trong ph n gi i thi u tác gi cho bi t bà Đ ng M Dung sinh năm 1946 t i C n Th . Thân sinh c a ch là ông Đ ng Quang Minh, đ i s Vi t C ng tai Liên Xô .

Vào năm 1954 cha c a ch đã mang theo anh trai c a ch là Đ ng Văn Khôi, 17 tu i ra B c t p k t. Ông Ngo i c a ch hi u rõ ch đ C ng S n nên M c a ch nh t đ nh không theo ch ng, l i mi n Nam nuôi 6 đ a con. Năm 18 tu i, ch M Dung vào làm cho đài phát thanh C n Th đ i quy n c a ông Nguy n Đ t Th nh.

Năm 1966, ch vào làm s M và t đ y đã quen và h a hôn v i ông John Krall, đ i úy H i Quân c a Hoa K . Năm 1968, ch Dung sang M đ k t hôn v i ông John Krall. Nh ng ch sau 3 tháng M ,ch Dung l i đòi v Vi t Nam vì nh nhà , nh ng bà M không cho.

Vào tháng 4 năm 1975, tr c khi m t mi n Nam , ch ng ch v Vi t Nam đ đón m và các em

sang đến nhà cô tại Hoa Kỳ. Tháng 5, 1975, chị Mạ Dung đã trở thành điệp viên của CIA.

Trong phần nói chuyện của tác giả, bà Đặng Mạ Dung đã nhắc đến cảm giác của các giáo sư, thân hữu của Hai Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điềm cũng như ông anh họ là cựu điệp tá Nguyễn Hồng Tuyển cùng các em. Bà cũng cảm giác ban đầu chắc cùng quan khách đã giúp bà ra mắt sách qui tụ đông đảo đồng nghiệp tham dự hôm nay. Bà cho biết mục đích viết sách để ghi ơn và tưởng nhớ Cha, Mẹ và những người thân yêu đã ra đi.

Sau đó, bà Dung nêu ra số việc vào năm 1977 khi gặp thân phụ tại Luân Đôn, bà đã tham gia cùng Ba của chị là từ ngày xa Ba, bà trở lại là cô đơn, bà đã viết nhật ký trong suốt 20 năm đó, bà đã phải đi tìm họ Ba sang họ Mạ. Bà cũng nghĩ ý muốn thân phụ viết hồi ký, thì Ba của chị đã bảo với chị rằng: “Ba không thể viết hồi ký, vì chị có đảng CSVN mà chị có quyền viết hồi ký. Sau đó, ông nhắn nhủ: “Thôi thì con viết hồi ký thay cho Ba đi.”.

Bà Đặng Mạ Dung cho biết ra hồi ngoại, bà cũng giữ gìn truyện thơ nguyễn tốp của Việt Nam. Bà Dung cho biết cuộc đời của bà đã lấy hình ảnh của Cha Mạ làm hành trang. Bà đã lấy “ Trái Tim yêu nước của người Cha và lá Gan của Mẹ ” để can đảm chiến đấu lý tưởng người T. Do làm những người cho đời mình.



*Bà Đặng M Dung trong buổi ra mắt sách*

Tr i câu h i c a nhà báo Nguyễn Văn Bình là đ ng trên quan đ m c a ông cũng nh c a nhi u ng i Việt Qu c Gia thì thân ph c a ch không th nói là yêu n c. Vì yêu n c là đem đ t n c đ c đ c l p, hùng c ng và ng i dân đ c m no h nh phúc.

Nh ng t ngày ch đ C ng S n áp đ t trên quê h ng, thì Việt Nam đ n đ n m t đ t, bi n cho Trung C ng, ng i dân b t c đ t các quy n t do, ng i ph n ph i bán thân đ s ng. Theo ông Bình thì thân ph c a ch M Dung đã đi l m đ ng.

Bà Dung cho r ng th i gian bà s ng v i thân ph r t ng n ng i. Khi còn bé cho đ n 9 tu i đã xa cha, bà ch th y qua hình nh Ba mình đã hy sinh trong cu c kháng chi n ch ng Pháp.

Tr i câu h i c a ông Trần Trung Chính ph i ch ng tinh th n ch ng C ng c a bà đã nh h ng t ng i M ? . Bà Dung cho bi t M c a mình đã hai l n ch ng C ng m nh m . Đó là vào năm 1954, bà không đi t p k t ra B c cùng ch ng và vào năm 1975 đã đi t n n sang M . Bà Dung cũng cho bi t tinh th n ch ng C ng c a c ng đ ng Việt Nam h i ngo i cũng đã nh h ng đ n bà r t nhi u.

Ông Vũ Văn Lộc đã nghe bà Dung nên thề c hiến củn phim Ngàn Lửa Giết Rời, môt câu chuyệ n bi thồ ng trong củc chiế n Việ t Nam

Trồ i câu hỏ i của ông Nguyễ n Mễ ng Hùng là bà đã phỏ i trỏ i qua bao nhiêu thồ thách đờ trồ thành điể p viên cho CIA? Bà Dung cho biể t trái lỏ i CIA đã phỏ i trỏ i qua nhiề u thồ thách mỏ i đờ củc bà nhổ n lỏ i củng tác.

Trồ i câu hỏ i của ông Lê Duy San là ông thân sinh của chi Dung có trái tim lỏ m lỏ n chồ không phỏ i là trái tim yêu nỏ c ? Bà Dung cho rồ ng trồ củc năm 1954, lúc y bà đờ củc 9 tuổ i thì hình ổ nh thân phỏ của bà theo Việ t Minh chồ ng thồ c dân Pháp là môt hành đờ ng yêu nỏ c. Sau năm 1954, bà đã không đờ củc liê n lỏ c vỏ i Ba, nên bà không hiể u Ba mình đã lỏ củ i lỏ ng củ p hay Ba chính là củ p, chồ hoàn toàn không rõ.

Bà Ngỏ c Bích sau đó cũng bày tồ đờ ng quan điể m vỏ i các ông Nguyễ n Vổ n Bình và Lê Duy San.

Trồ i ông Nguyễ n Tồ n Đờ c là có khi nào Ba của chồ tiể t lỏ rồ ng Ba của chồ đã đi lỏ m đờ củ ng không? Phỏ i chắ ng lỏ i nhổ n nhồ của thân phỏ vỏ i chồ là: “Thỏ thì con hãy viể t hỏ i ký thay cho Ba là môt lỏ i nhổ n nhồ không?”

Bà Dung cho rồ ng Ba của chồ là môt nhà ngoỏ i giao nên ăn nói rồ t là đờ n đờ. Bà Dung cho biể t có điể u bà nhổ n thỏ y nỏ i Ba của chồ là môt ngỏ i chồ ng rồ t chung thỏ y vỏ i vỏ và thồ củ ng các con. Ngày ông chồ t cách đây 25 năm , không có ai ngoài nhổ ng ngỏ i trong gia đờnh của chồ đã chỏ y ra nhổ n ông làm chồ ng hay làm cha nhồ trồ củ ng hỏ p của ông Hỏ Chí Minh.

Tiể p theo ông Hoàng Cỏ Đờ nh cho biể t ông đã say mê đờ củ quyể n sách của bà Đờ ng Mỏ Dung ổ n bổ n bổ ng Anh ngỏ “A Thousand Tears Falling” và cho rồ ng đây là môt quyể n sách rồ t giá trồ

Sau đó, nhà bào Huổ nh Lỏ củ ng Thiổ n cho rồ ng câu chuyệ n xỏ y ra trong gia đờnh tác giổ là môt bi kỏ ch. Nhổ ng theo ông Thiổ n, bà Mỏ Dung nên suy nghĩ lỏ i đờ ng nên ra trồ củc đám đờng ngỏ i mà nói rồ ng Ba mình là ngỏ i yêu nỏ c. Vì đờ ng CSVN đã đem khỏ nỏ n cho dân tồ c Việ t Nam .

Theo ông Thiổ n thì Ba của chồ Dung đã bỏ đờ ng CSVN lỏ i đờ ng lòng yêu nỏ c . Bà Đờ ng Mỏ Dung cho biể t bà sỏ không lỏ y lỏ i lỏ i nói nỏ y. Theo ý bà Dung thì làm thân phỏ n ngỏ i con, bà

không th lên án hay ch trích Ba c a mình, quy n phê phán n u có v Ba mình là thu c quy n c a m i ng i.

Sau cùng, ông Nguy n Quan Vĩnh đã nh c i nh ng k ni m tr c đây nh vào nh ng tin t c do bà Đ ng M Dung cung c p mà c ng đ ng Vi t Nam B c Cali. đã bi u tình r t đ u i tên đ i s VC Hà Văn Lâu San Francisco khi n tên n y ph i luôn đi c a h u.

Ngoài ra, tác gi cũng đã tr i m t s câu h i c a các ông Vũ L p, Phan Quang Tu , Nguy n ph c Đ áng, Nguy n T n Th v.v.

Sau đó, tác gi đã ký tên trên sách. Đ c bi t c hai sách n b n b ng Anh Ng và Vi t ng đã đ c c t a mua ng h đ n 230 cu n.

Đ c bi t gia đình c a tác gi đã là n n nhân đau th ng trong cu c n i chi n do khác ý th c h gây ra. Ch đã ph i xa Cha t năm 9 tu i. M c a ch đã ph i xa ch ng, m t mình nuôi n ng và d y d 6 ng i con. Ng i anh c c a tác gi là ông Đ ng văn Khôi, theo cha t p k t ra B c vào năm 1954 khi đ c 17 tu i. B đ ng viên, anh c a ch ph i gia nh p vào quân đ i B c Vi t.

Đ n năm 1975, ông Khôi vào Nam l i b tù C ng s n vì đi v t biên. Đ n năm 1986, v t biên m i thành công và anh c a ch sang đ nh c t i M . Ông Khôi đã ch t M vào năm 2006. Trong khi đó, ng i em út là Đ ng H i Vân là phi công tr c thăng c a QLVNCH. Năm 1971, em c a ch đã b t n n phi c t i Hoa K . Nay thì Ba, M , ông anh c và ng i em út đã ra ng i thiên c .

V l p lu n c a m t s ng i b o ch ph i phê phán, lên án hành đ ng Ba c a ch . Bà Đ ng M Dung cho bi t truy n th ng t t đ p và luân lý c a Vi t Nam không cho ch làm đ i u n y. Ch không mu n tr thành Tr ng Chinh ng i đã đ u t Cha M mình đ n ch t trong cu c c i cách ru ng đ t đ m máu đã x y ra B c Vi t vào các năm 1953-1956.

Bu i ra m t sách qua ph n đ i u khi n ch ng trình c a lu t s Nguy n Thu H ng đã ch m đ t vào 4 gi chi u cùng ngày. ./.