

Câu chuyện đã qua rồi rất lâu, nhưng tôi thấy nội dung có nhiều ý nghĩa thật cao đẹp nên muốn nhắc lại sau đây.



Đó là chuyện một vị pháp sư Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi đã được thưởng giải Hòa Bình năm 1991 giữa lúc bà bị chính quyền Miến Điện bắt giam tại gia.

Nay tình thế Miến Điện đã thay đổi 21 năm sau, khi Ủy ban Giải thưởng Hòa Bình Nobel 21 trao tặng giải Giải này cho bà Aung San Suu Kyi cuối tuấn qua, Bà nói: “Người Miến Điện chúng tôi vẫn không bao giờ quên”. Trong diễn văn được vào dịp này Bà nói đây là một sự thật mà nhân loại thật sự quên mất Miến Điện từng bị đầy đọa và cô lập “vẫn là một thành phần của thế giới, một thành phần của loài người sống trên Trái Đất”.

Bà nói tiếp: “Nhưng đây vẫn không có vấn đề gì là thật vì trong một ý nghĩa nào đó, tôi không cảm thấy tôi không phải là thật lúc này”. Bà nói: “Giải thưởng Nobel đã mang đến cánh cửa trong trái tim tôi”.

Bà Aung San Suu Kyi nói giải Hòa Bình “đã làm tôi trở lại sự thật một lần nữa”. Bà nói: “Giải thưởng đã đưa tôi trở lại với cộng đồng nhân loại rộng lớn của loài người và đã đem lại hy vọng cho người dân bị áp bức ở Miến Điện, cũng như những dân Miến Điện chịu tổn thất nhiều hơn”. Bà Suu Kyi nói tiếp: “Bao giờ quên là đã chết đi một chút”.

Väi mät giäng näi khän khän vä đäi mätän väo thä Bäy tuän trä c, bä yäu cäu thä giäi khäng nän quän nhäng tän nhän läng täm khäc, ä Miän Đän cäng nhä ä khäp hoän cäu, nhäng ngä i tän nä khäc, nhäng ngä i đäng cä nhäng nhu cäu trän thä giäi, hä cä thä đäng bä đäu khä gäp hai län vä bä đän äp vä cä thä cäng vä “tän thäng đä mäi mät ä khäp näi”.

Bä Suu Kyi näm nay đä 67 tuäi vä lä dän biäu Quäc häi Miän, län đäo phe đäi läp. Bä mäc bä đä mäu täm, täc cä gäi hoa đä vän dän cha bä, Đäi täng Aung San, mät vä anh häng đäc läp cäa Miän Đän đä bä äm sät chät näm 1947, khi bä Suu Kyi mäi cä 2 tuäi. Bä chä nhä läc cän nhä cha bä thäng hay gäi bäng hoa trän đäu bä.

Bä Suu Kyi đä tiäp nhän giäi thäng Hoä Bän täi Häi träng Thän phä Oslo, Na Uy. Cä täa đä đäng län vä tay khi bä Suu Kyi bä c väo phäng häp cäng nhä khi bä đäc xong đän tä.

Bäi đän vän cäa bä rät khiäm tän, cä vä thän mät đäy xäc cäm. Cä täa läng nghe nhä đä bä thäi miän häp đän, khi bä käu gäi täm cäc biän phäp thäc đäng đä läm giäm bät nhäng đäu khä cäa Thä giäi. Bä näi sä đäu khä läm mät phäm giäa cäa con ngä i, gäy sä chua chät, phän nä. Bä nhän mänh: “Chiän tranh khäng phäi lä mäi träng duy nhät đä läm chät häa bän”.

Bä näi häa bän triät đä lä mäc tiäu khäng thä đät đäc. Bä cän näi tiäp: “Nhäng đä mät mäc tiäu mä chäng ta bät buäc phäi tiäp täc nhäm väo häng ngäy, mät chäng ta ghäm väo đä giäng nhä mät ngä i đä trong sä mäc nhän väo mät ngäi sao đän đäng cä khä näng giäp chäng ta đä đän mät näi cä tiäp vän”.

Bä Suu Kyi đä nhäu län nghiä đän sä käm khä cäa Nhä Phät chä Phän gäi lä “dukkha”, khi bä käm khä trong nhäng näm däi bä cä läp hay quän chä täi gia.

Bä näi: “Näu sä đäu khä lä thän phän khäng thä trän trong cuäc đäi cäa chäng ta, chäng ta phäi täm cäch läm nä nhä đä cäng nhäu cäng tät bäng nhäng phäng phäp thäc tiän thäng thuäng”.

Phật Pháp Vô Biên

Tác Giả: Sĩ n Đĩ n Nguy n Vi t Khánh
Thứ Năm, 21 Tháng 6 Năm 2012 17:26

Và bà k t lu n b ng m t câu đ n gi n nh ng th t chí lý, đ y ý nghĩa sâu s c: “Tình th ng có th làm thay đ i cu c s ng c a chúng ta”.