

Nhà ng B c M t Đ i n...đ c gi i mã

Tác Giả: V t Linh

Thứ Tư:, 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

*Nhà ng B c M t Đ i n...đ c gi i mã. Làm S p Đ N n Đ Nh t C ng Hòa. Đ a Đ n H u Qu
Ngày 30/04/1975*



T ng Th ng Ngô Đình Di m

B n m i l m năm đã trôi qua .. nh ng câu chuy n đầu th ng n y luôn luôn m i m .

Cũng ch ng trách c làm gì nh ng tên M thi n c n, phi nhân, x c x c ...

Đáng nguy n r a chẳng là cái đ m ng i ăn cháo đá bát, mi ng còn tràn tr ng p ng a b ng l c qu c gia mà đành tâm phá nát gi ng m i qu c gia, đ đ a đ n th m h a vong qu c.

Cái sai l m l n nh t c a c T ng Th ng Ngô Đình Di m là s d ng l ũ ph n phúc đ làm tâm phúc.

Đây là nh ng b ng c trên gi y tr ng m c đen v vi c chính quy n Kennedy đã ch x ng, ch m u, ch đ ng và ch l c trong vi c khai t chính quy n Ngô Đình Di m năm 1963. M t hành đ ng mà l ch s M đã l y làm h i ti c và h th n sau này, cũng đã h i ti c và h th n trong v ph n b i mi n Nam năm 1975.

1) Công đ i n ngày 24/8/1963, b ngo i giao M gi i đ i s Lodge

Đ i s Cabot Lodge đ n Saigon 22/8. Hai ngày sau, ngày 24/8 ông nh n đ c công đ i n c a

Những Bí mật Địch...địch giết tôi

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

bộ ngoại giao Mỹ, với nội dung sau đây:

"Bây giờ đã rõ rồi: với thất quân luật dù do quân đi để nghi hay do Ngô Đình Nhu để nghi; Ngô Đình Nhu với là người đã làm cho nó để đánh phá chùa chiền với là các công nhân sát và là các công nhân để bị các Lê Quang Tung hiện trung thành với Nhu. Như vậy, Nhu đã để trách nhiệm lên đầu quân để, trước mặt thế giới và nhân dân VN. Hiện nhiên Nhu đã để đầu mình lên thế thế nên quy định cho huy. Chính quy định Mỹ không làm gì để cho quy định binh luật vào tay Nhu. Diệm phải để dành cho các họ để Nhu và bè lũ, và thay vào đó, những phần tử tốt nhất có thể tìm thấy, quân sự cũng như dân sự. Nếu ông để sự đã các công nhân thuyết phục Diệm mà Diệm với ngoan cố, thì lúc đó chúng ta phải để tình huống là ngay các Diệm cũng không để duy trì nữa. Ông để sự và thế hành động thế cho phải các phần tử các cụ xét việc tìm người lãnh đạo thay thế, và soon thế nên họ không thể chờ chi tiết để thay thế Diệm, khi cần. Không cần phải nói, các ông để sự sẽ tham khảo ý kiến với để thế Harkins với những biện pháp cần thiết để bảo vệ nhân viên Mỹ trong suốt thời kỳ không họ... Ông để sự nên hiểu rằng chúng tôi không thể thế Hoa Kỳ thế để ra những chi tiết hành động, những ông để sự cũng nên hiểu rằng chúng tôi triết để để sau lưng ông để sự trong thế các những hành động những để thế mà các tiêu các chúng ta" (Telegram 243, State to Lodge, Aug 24, 1963, Box 198, National Security File, John F. Kennedy Library).

Đoạn văn trên các các công để có thể tóm tắt như sau: "Diệm phải lo để Nhu. Nếu không, chính Diệm sẽ lo để. Hãy các phần tử các soon họ thế thay thế Diệm, ông để sự để các toàn quy định hành động để để thế tiêu".



Tên ông Khánh và Để sự Cabot Lodge

Lo để ông Diệm bằng cách nào? Các công để viết tiếp: "Ông để sự cũng có thể nói cho những thế lãnh "thích hợp" bị thế: chúng ta sẽ trước thế phần họ thế trong thế kỳ thế quy định, khi để máy chính quy định trung để để những."

Những Bức Mối Địch...địch của giới mã

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

Câu này có thể viết lại một cách sáng sủa như sau: "Ông đi sẽ hãy nói cho các tướng lãnh biết: tôi đã chính quyền trung ương đi, Mọi sự như h".

Bức công điện nói trên (mà sau này sẽ sách gọi là bức công điện ngày 24/8) mang chữ ký chấp thuận (approved) hoặc thông qua (cleared) của những người sau đây: Roger Hillsman, phó tá ngoại giao, W. Averell Harriman, trưởng ngoại giao đặc trách chính trị và, Michael V. Forrestal, chuyên viên VN và Đông Nam Á tại tòa Đại sứ và George Ball, trưởng ngoại giao.

Tác giả của bức công điện là Hillsman và Harriman. Hai người này đã hành động gấp rút và trí trá, vượt mặt những thành viên TT Kennedy, trưởng ngoại giao Dean Rusk, trưởng ngoại giao phòng McNamara, trưởng tham mưu trưởng liên quân Maxwell Taylor, giám đốc trung ương tình báo MacCone, tất cả đã bỏ qua mặt. Hôm đó những nhân vật này đang nghỉ cuối tuần. Họ chờ đợi thông báo và đặc cho nghe trong điện thoại. Và trong điện thoại, mọi vấn đề được biết: trưởng ngoại giao đã chấp thuận, hoặc chấp trên trục tiếp của họ đã chấp thuận. Riêng TT Kennedy thì được phúc trình riêng trưởng ngoại giao Dean Rusk đã chấp thuận... Còn trưởng ngoại giao Dean Rusk đã chấp thuận, và được cho biết trong điện thoại riêng TT Kennedy đã chấp thuận.

Công điện gọi đi lúc 9 giờ 36 phút tại 24/8 và khoảng 11 giờ tại hôm đó, đi trưởng ngoại Taylor mới nhận được tin sao. Ông nói giờ cho riêng "nhóm chức vụ đi Diêm nhiệm trong Bộ Ngoại Giao đã lại đúng lúc các viên chức cao cấp trong chính phủ và những mặt để đưa ra những chủ đề mà nếu được soạn thảo trong những trường hợp bình thường sẽ không bao giờ được chấp thuận". (Kennedy in Vietnam, trang 116).

2) Công điện ngày 26/8, đi sẽ Lodge gọi Bộ Ngoại Giao.

Đi sẽ Lodge nhận được công điện nói trên của ngoại giao vào sáng chiều ngày 25/8. Ông bèn họp tham mưu, và quyết định đi thăm và các tướng lãnh VN. Ông lập luận rằng: ông Diêm sẽ chức vụ bao giờ chấp nhận những khuyến cáo của Hoa Kỳ về việc lo ngại ông Nhu. Nói cho ông Diêm biết lập trường của tòa Đại sứ, sẽ không ích lợi gì. Chức vụ những việc, còn có thể khi nào cho ông Diêm đâm ra nghi ngờ các tướng lãnh.

Đi sẽ đây là bức công điện của đi sẽ Lodge gửi Bộ Ngoại Giao:

Những Bộ Chỉ huy Quân sự và các đơn vị khác

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư:, 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

"Tôi tin rằng Diệm sẽ không chấp thuận những đòi hỏi của chúng ta. Đang thời, khi đưa những đòi hỏi này ra, chúng ta sẽ cho Nhu các hình thức phòng tránh hoặc chấp nhận những hành động của quân đội, đó là một cuộc mạo hiểm không nên làm, bởi vì hiện nay Nhu đang nắm giữ những quyền lực của chính phủ ở Sài Gòn. Vì vậy, tôi đề nghị, chúng ta nên đi thẳng vào các tướng lĩnh, mà không cho Diệm biết. Tôi sẽ nói cho các tướng lĩnh biết rằng chúng ta chỉ tránh né việc giết Diệm là vậy, không có Nhu. Những trên thực tế, việc Diệm hay không là tùy thuộc. Tôi cũng sẽ yêu cầu các tướng lĩnh làm những điều cần thiết để thúc đẩy các lãnh tụ Phật giáo và thi hành thẩm quyền này 16/8. Tuy nhiên tôi không đề nghị ra tay hành động, cho đến khi chúng ta có được những cơ hội thích hợp để trốn thoát và tránh né (evasion, escape) thẩm quyền đáng. Tướng Harkins đồng ý. Ngày mai, vào 11 giờ sáng, tôi sẽ trình bày những đề nghị lên TT Diệm". (Lodge to State, quoted in telegram 6346 Forrestall to President, Aug 25, 63. Box 198, National security files, John F. Kennedy library).

Có ba điểm quan trọng trong bức công điện của đại sứ Lodge. Thứ nhất: không cần phải nói với Diệm là ông không đồng ý, mà báo các tướng lĩnh là ông đồng ý. Thứ hai: cho phép các tướng lĩnh VN được tùy ý giết Diệm hay là ông Diệm. Thứ ba: tòa đại sứ Mỹ đã nghĩ đến việc giúp đỡ các nhân viên Mỹ và các tướng lĩnh VN trốn thoát trong trường hợp đổ chính phủ.

Đại sứ Lodge gửi công điện đi ngày 26/8. Cùng ngày đó, ông nhận được công điện về nội dung sau đây của báo giới giao: "Đang ý với sự sắp đặt đã đề nghị". Nguyên văn "Agree to modification proposed". (telegram Ball to Lodge, 26/8/63, Box 198, national security files, John F Kennedy library, được trích dẫn trong Kennedy in Viet Nam, trang 116)

Tức là báo giới giao Mỹ chấp thuận toàn bộ kế hoạch của đại sứ Lodge: đi thẳng vào các tướng lĩnh để quy phục và nắm quyền ông Nhu, và có thể là ông Diệm.

3) Công điện ngày 28/8, TT Kennedy gửi đại sứ Lodge.

Sáng thứ hai, ngày 26/8, TT Kennedy trả lời tòa Bạch Ốc sau cuộc họp cuối cùng tại Hyannisport. Ông khám phá ra những âm mưu chung quanh bức công điện 24/8. Những trưởng quan quân sự phòng McNamara không được tham khảo ý kiến, không được thông báo. Giám đốc CIA MacCone, đại tá trưởng Taylor và ngoại trưởng Rusk cũng không được tham khảo. Ngoại trưởng Rusk đã đồng ý cho gửi bức công điện đi, và trưởng ban TT Kennedy đã đồng ý. Và TT Kennedy đã đồng ý cho gửi bức công điện đi, và trưởng ban ngoại trưởng Rusk đã đồng ý.

Những Bộ Chỉ Huy Quân Sự và Các Vấn Đề Liên Quan

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

Theo các tài liệu, thì sau khi khám phá ra những điều kiện tởn, TT Kennedy đã giao nhiệm vụ cho các tướng lĩnh. Trước hôm đó (26/8), một cuộc tranh luận sôi nổi đã diễn ra tại tòa Bạch宫外, trước sự hiện diện của Kennedy. Phần đông những người có mặt đều ủng hộ việc tiếp tục công việc và lập luận làm việc của Hillsman và Harriman. Vấn đề được đặt ra một cách khinh trọng: có nên rút lui khỏi công việc ngày 24/8 hay không? Tuy đa số những người có mặt không đồng ý với việc tiếp tục công việc, nhưng không một ai tán thành việc rút lui hoặc hủy bỏ công việc. Vì vậy, bộ chỉ huy vẫn giữ nguyên hiện trạng của nó.

Chỉ những ngày sau, ngày 27/8, khi TT Kennedy gặp với các cố vấn trong tòa Bạch宫外, người trưởng Rusk còn nhớ những lời nói: "chúng ta phải cho các viên chức chúng ta ở Saigon biết rằng chúng ta sẽ không thay đổi những chính sách đang có, những chính sách mà họ đã căn cứ và đưa ra những hành động công việc rồi" (Memorandum of Conference with the President, Aug 27, 63, John F. Kennedy library)

Một vấn đề khác, không kém khinh trọng, cũng đã được đặt ra trong phiên họp, liên quan các tướng lĩnh VN sẽ thành công hay không? Đối với TT Kennedy, thì đây là một vấn đề sinh tử. Chính quyền mang tên ông đã được giao nhiệm vụ với những thất bại ê chề và rúng động dư luận trong vụ VN Con Heo và Ai Lao mới đây. Nếu cuộc đảo chính thất bại, ông là người phải chịu trách nhiệm và khinh khi của dư luận, trong cũng như ngoài nước.

Vì vậy, ngày 27/8, bộ ngoại giao đã quyết định phải đánh điện yêu cầu đưa sĩ Lodge cho biết thêm chi tiết về âm mưu đảo chính và những tướng lĩnh đang âm mưu đảo chính. Đ/s Lodge bèn chấp thuận công việc với Hoa Thịnh Đốn đoạn quyết rằng: "cuộc đảo chính có việc tiến hành rồi thì, nếu trì hoãn, sẽ may thành công sẽ giảm đi" (The Overthrow of Ngo Dinh Diem, United States Viet Nam Relation III, trang 19).

Những, khi bộ ngoại giao đánh điện hỏi đưa sĩ Lodge, thì tướng Taylor ở Ngũ Giác Đài cũng đánh điện cho tướng Harkins tại Bộ Chỉ Huy MAGV tại Saigon để hỏi về "tiến thành công" của cuộc đảo chính mà các tướng lĩnh VN đang soạn. Tướng Taylor cũng cho tướng Harkins biết rằng công việc ngày 24/8 đã không có sự tham gia ý kiến của bộ quân phòng hoặc của bộ chỉ huy tham mưu liên quân. Tướng Taylor còn nói rằng: "các viên chức chính phủ đang suy nghĩ về việc công việc đó". (FYI State to Saigon, Telegram 3368-63, Taylor to Harkins, Aug 28, 63, Box 316, national security files, John F. Kennedy library, được trích dẫn trong Kennedy in Viet Nam, trang 123)

Trái với đưa sĩ Lodge, tướng Harkins không liên quan liên quan về khả năng của các tướng lĩnh đảo chính.

Theo ông, cán cân lực lượng về phía những đ... quân trung thành về ông Diệm. Sau khi nh... n... đ... c... đ... n... tín... c... a... t... ng Taylor, t... ng Harkins bèn đánh đ... n... về tòa B... ch... c... cho bi... t... quan đ... m... c... a... ông, và k... t... lu... n... đ... i... khái... r... ng: ông không tin... ng tòa B... ch... c... có đ... lý do đ... đ... c... toàn... l... c... ch... p... nh... n... m... t... cu... c... đ... o... chánh trong lúc này. (The Overthrow of Ngo Dinh Diem, III, trang 19).

Hai quan đ... m... đ... i... ngh... ch... nhau... c... a... đ... i... s... Lodge và t... ng Harkins t... Saigon đánh v... , đã làm cho TT Kennedy... c... k... hoang mang. Ủy ban An Ninh Qu... c... gia (UBANQG) c... p... t... c... nhóm... h... p... tr... a... ngày 28/8, cãi nhau nh... m... t... cái... ch... bên Ai... C... p... Theo Arthur Schesinger trong cu... n... Robert Kennedy and His Time, thì các nhân viên thu... c... b... ngo... i... giao... ch... tr... ng... ph... i... ti... n... t... i... vi... c... l... t... đ... ông Diệm. Ch... ng... l... i... ch... tr... ng... đó, có đ... i... s... Nolting.

Cu... c... h... p... c... a... UBANQG k... t... thúc... chi... u... hôm đó (28/8). Các... y... viên... ủy... ban... v... n... chia... r... và tòa B... c... c... v... n... không có đ... c... m... t... quy... t... đ... nh... đ... t... khoát... cho... v... n... đ... . Ngay... t... i... hôm đó, TT Kennedy... g... i... cho... đ... i... s... Lodge m... t... m... t... đ... i... n... trong đó... t... ng... th... ng... tái... xác... nh... n... ch... tr... ng... đ... o... chánh... c... a... tòa B... ch... c... , nh... ng... ý... ki... n... ủy... hoàn... toàn... tùy... thu... c... vào... s... nh... n... đ... nh... t... i... ch... c... a... ông... đ... i... s... , và... t... ôi... tin... r... ng... ông... đ... i... s... s... không... ng... n... ng... i... cho... l... nh... hoãn... l... i... ho... c... thay... đ... i... k... ho... ch... b... t... c... lúc... nào... ông... đ... i... s... th... y... là... c... n...". (Telegram 269, Kennedy to Lodge Aug 28, 1963, Box 316, national security files, John F. Kennedy library).

M... t... đ... i... n... nói... trên... c... a... TT Kennedy là... m... t... s... li... u... vô... cùng... quý... giá... , ch... ng... minh... s... tham... gia... tích... c... c... c... a... chánh... quy... n... M... trong... v... l... t... đ... TT Ngô Đình Diệm năm 1963. H... n... th... n... a... , nó... còn... là... hành... vi... tr... c... ti... p... đ... n... thân... c... a... nhân... v... t... cao... c... p... nh... t... trong... h... th... ng... quy... n... l... c... và... quy... n... bính... c... a... Hoa... K... , trong... v... l... t... đ... m... t... t... ng... th... ng... c... a... mi... n... Nam... Vi... t... Nam....

4) Công đ... n... ngày 29/8, đ... i... s... Lodge g... i... ngo... i... tr... ng Rusk.

Sau khi nh... n... đ... c... m... t... đ... i... n... 269... c... a... TT Kennedy, đ... i... s... Lodge bèn... t... c... t... c... g... i... công... đ... n... cho... ngo... i... tr... ng Rusk, kh... ng... đ... nh... r... ng... M... không... th... nào... tháo... lui... đ... c... n... a... , và... ph... i... l... t... đ... Diệm. Đ... i... đây... là... nh... ng... đ... n... quan... tr... ng... c... a... b... c... công... đ... i... n...:

"Chúng ta đang... trên... m... t... ti... n... trình... hành... đ... ng... không... th... tháo... lui... đ... c... n... a... :... vi... c... l... t... đ... Ngô Đình Diệm. Không... th... tháo... lui... ,... ph... n... v... uy... tín... c... a... n... c... M... đã... công... khai... g... n... li... n... v... i... v... này... :... s... g... n... li... n... y... s... tr... nên... l... n... h... n... khi... nh... ng... s... vi... c... đã... b... ti... t... l... ra... ngoài... Trên... m... t... ý... nghĩa... căn... b... n... h... n... , không... th... tháo... lui... ,... b... i... vì... theo... tôi... , không... có... hy... v... ng... gì... th... ng... đ... c... cu... c... chi... n... tranh... này... v... i...

Những Bộ Chỉ huy Quân sự ở Miền Bắc

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

mặt Ngô Đình Diệm còn ngấm ngầm chính quyền. Càng không hy vọng gì Diệm hoặc bất cứ người nào trong gia đình Diệm có khả năng lãnh đạo đất nước và tranh thủ được sự hỗ trợ của nhân dân thành phần đáng kể trong dân chúng, như giới trí thức trong và ngoài chính quyền, dân số cũng như quân số, chẳng nói đến nhân dân Hoa Kỳ. Trong những tháng gần đây và đặc biệt trong những ngày gần đây, anh em Diệm đã làm cho nhân dân thành phần dân chúng nói trên chán ghét đến cực độ. Vì vậy, bản thân tôi hoàn toàn đồng ý với sách lược mà tôi đặc biệt khuyến khích thi hành, chi tiêu công quỹ ngày càng nhiều và qua. Có thể thành công của cuộc đảo chính tùy thuộc vào các tướng lĩnh VN mặt trận đó, những người tùy thuộc vào chúng ta, ít nhất cùng mặt trận đó. Chúng ta phải khuyến khích làm mặt trận gần gũi toàn diện để thúc đẩy các tướng lĩnh hành động mau lẹ" (Telegram 375, Lodge to Stae Aug 29,1963, Box, National security files, John F. Kennedy library)

Bộ công điện của đại sứ Lodge có thể tóm tắt như sau: chúng ta ngấm ngầm Miền Bắc, không thể lùi bước nào, phải lật đổ Ngô Đình Diệm.

Điều đáng nói, là: trong các công điện trước, đại sứ Lodge chỉ nói đến việc lợi dụng ông Nhu, lợi dụng hay giới thiệu ông Diệm để tùy thuộc các tướng lĩnh. Nhưng trong bộ công điện nói trên, đại sứ Lodge đã minh bạch nói đến sự cần thiết phải lợi dụng ông Diệm và gia đình ông Diệm.

Đại sứ Lodge viết tiếp: "Nếu các tướng lĩnh đòi chúng ta phải công khai tuyên bố một vị trí, chúng ta cũng sẵn lòng nhận làm điều đó, miễn là họ hiểu rằng họ sẽ phải khuyến khích cùng mặt trận với lợi ích tuyên bố của chúng ta".

Một số việc đã xảy ra, khiến đại sứ Lodge trở nên quy tụ lại trong bộ công điện. Sáng ngày 29/8, trưởng ngành nhiệm vụ CIA và Lou Conein đã đặc biệt gọi đến trưởng sở MACV cho xem bộ công điện của đại tướng Taylor gửi cho tướng Harkins trong đó có câu "các viên chức trong chính phủ đang suy nghĩ lợi ích công điện ngày 24/8". Buổi sáng hôm đó, Conein cũng có hẹn với tướng Dương Văn Minh, người đặc biệt coi là lãnh đạo của cuộc đảo chính. Cuộc gặp gỡ rút lại chỉ là chi tiêu, Conein đã đặc biệt chỉ thị của CIA không đặc biệt hứa hẹn gì với tướng Minh. Số việc này đã khiến tướng Minh cảm thấy lo ngại, ông nghĩ rằng Miền Bắc đang chỉ trò phớt lờ đi với các tướng lĩnh đảo chính. Tướng Minh bèn đòi Miền Bắc phải điều hòa hiểu rằng các tướng lĩnh đảo chính bằng cách ngừng vị trí cho chế độ Ngô Đình Diệm.

Khi biết rõ câu chuyện của tướng Minh, đại sứ Lodge nắm lấy giới thiệu và đòi Richardson (trưởng ngành nhiệm vụ CIA tại Saigon) cho biết lý do. Richardson bèn trả lời rằng: Hoa Kỳ hiện đang suy nghĩ lợi ích và có vẻ như lợi ích của công điện ngày 24/8. Khi nghe vậy, đại sứ Lodge đã phải vội vàng gọi ngay

Những Bí mật Địch...địch của giới mã

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư, 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

công đĩn v b ngo i giao, kh ng đ nh r ng: M không th nào tháo lui đ c n a và ph i l t đ Ngô Đình Di m.

Chúng ta th y: vai trò c a M trong v đ o chánh 1963 đã quá rõ r t và quá l li u. Đ i s Lodge đã kh ng đ nh trong đ o n 2 c a b c công đĩn. "c may thành công c a cu c đ o chánh tùy thu c vào các t ng lãnh m t m c đ nào đó, nh ng nó tùy thu c vào chúng ta, ít nh t cùng m t m c đ đó". Đ i s Lodge mu n nói r ng: n u M không tr c ti p và tích c c nhúng tay vào, thì cu c đ o chánh s ch ng bao gi thành công.

Nh ng còn m t s th c khác mà đ i s Lodge không nói ra, s làm n n lòng tòa B ch c. S th c đó, là: n u M không tr c ti p và tích c c nhúng tay vào, thì các t ng s ch ng bao gi dám đ o chánh ông Di m.

Và bây gi , chúng ta hãy suy nghĩ theo t ng giai đ o n.

1 - N u M tri t đ ng h ông Di m, nh ng không ch ng ông Di m, các t ng lãnh s ch ng bao gi dám đ o chánh.

2 - N u M không tri t đ ng h ông Di m, nh ng không ch ng ông Di m, các t ng lãnh cũng ch ng bao gi dám đ o chánh.

3 - N u M ch ng ông Di m, nh ng không ch ng đ i công khai, các t ng lãnh cũng s ch ng bao gi dám đ o chánh.

4 - N u M công khai ch ng ông Di m, nh ng không cho CIA đ n móc n i, các t ng lãnh cũng s ch ng bao gi dám đ o chánh.

5 - N u M cho CIA đ n móc n i, nh ng l i không có m t hành đ ng c th và công khai nào ch ng t M quy t tâm l t đ ông Di m (nh c t vi n tr), các t ng lãnh cũng s ch ng bao gi dám đ o chánh.

Những Bước Mối Địch...địch của giới mã

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

Cái nư u th 5 đã x y ra. Trong su t th i gian tháng 8/1963, nh t là t ngày đ i s Lodge đ n, Lucien Conein đ đ n móc n i khuy n khích các t ng lãnh đ o chánh nh t là h a h n r ng M s tri t đ ng h h trong th i gian chuy n ti p sau khi b máy chính quy n trung ng b phá s p. M c dù v y, các t ng lãnh v n không dám hành đ ng. H n ai h t, h thu c n m lòng bài h c 1960 c a đ i tá Nguy n Chánh Thi. H ý th c m t cách sâu s c r ng: n u M không đ n thân, n u M không nh p cu c, thì cu c đ o chánh s ch ng bao gi thành công. Ch ng nh ng không thành công, mà còn mang ho . H cũng ý th c m t cách sâu s c r ng: s nh p cu c và đ n thân c a M ph i đ c th hi n b ng hành đ ng c th nh t, ngo n m c nh t và đ khích đ ng qu n chúng nh t, đó là: chính quy n M ph i c t vi n tr và tuyên b c t vi n tr . Ch trong tr ng h p đó và ch v i đ i u ki n đó, h m i dám đ o chánh.

Các t ng lãnh trong nhóm đ o chánh, t ng Tr n Văn Đôn, t ng Tr n Thi n Khiêm, t ng Đ ng Văn Minh, và k c t ng Lê Văn Kim - ng i có ý th c chính tr nh t trong nhóm - không ph i là nh ng con ng i chính tr , ho c cách m ng. Vì v y h thi u h n cái khí phách và can tr ng c a nh ng con ng i chính tr ho c cách m ng. H không có t m vóc c a nh ng ng i lãnh đ o. H đ c ào t o đ ph c tùng và đ đ c ng i khác lãnh đ o. H c n ph i đ c ng i khác lãnh đ o và h cho có hi u năng khi đ c ng i khác lãnh đ o. Đó là m t s th t đáng bu n. S th t y, qu c dân VN đã có đ p nhìn th y ra sau khi ông Di m b l t đ .

5) Công đ i n ngày 29/9 c a ngo i tr ng Rusk

Công đ i n ngày 29/8 nói trên c a đ i s Lodge đã đ c đ a ra m x t i H i Đ ng An Ninh Qu c Gia nhóm h p kh n c p ngay hôm đó t i tòa B ch c. Và bu i chi u ngày 29/8, ngo i tr ng Rusk c p t c đánh đ i n cho đ i s Lodge bi t quy t đ nh c a h i đ ng. D i đây là nh g đ i m chính:

a) Cho phép t ng Harkins (t l nh quân đ i M t i VN) đ c g p các t ng đ o chánh đ nói cho h bi t M tri t đ ng h vi c lo i b Ngô Đình Nhu, cũng nh s ng h m t cu c đ o chánh có nhi u c may thành công, nh ng M không đ tính vi c tr c ti p dùng quân đ i M đ ti p tay cho nhóm đ o chánh.

Cho phép đ i s Lodge đ c quy n loan báo vi c M ng ng vi n tr cho chánh quy n Ngô Đình Di m, vào th i đ i m v i nh ng đ i u ki n do tòa đ i s l a ch n. (Cablegram from secretary Rusk to Ambassador Lodge Aug 29/8/63, đ c in l i tr n v n đ i s 40 trong The Pentagon Papers, tr. 198-199)

Những bức Mọt Địch...địch c gi i mã

Tác Giả: Vi t Linh

Thứ Tư:, 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

Cũng ngày hôm đó (29/8), TT Kennedy gọi mọt mọt đi n cho đi s Lodge, xác nhận tri t đ ng h vi c l t đ chính quy n Ngô Đình Di m. Những t ng th ng không đ ng ý v đi m chính quy n M "không còn đ ng tháo lui". Ông b ám nh b i s th t b i trong v V nh Con Heo t i Cuba năm 1961, vì v y ông khuyên đi s Lodge ph i c c k th n tr ng. B c mọt đi n vi t: "Kinh nghi m cho tôi bi t r ng: hành đ ng mà th t b i s tai h i h n là không hành đ ng và b coi là thi u qu quy t... Chúng ta hành đ ng, là đ th ng. Vì v y, thà đi i ý (không hành đ ng) còn h n là (hành đ ng mà) th t b i" (Telegram Kennedy to Lodge Aug 29/8/63, national security files, John F. Kennedy library)

Trong hai ngày cuối cùng của tháng 8/63, tòa B ch c b n r n nh đ i b n doanh hành quân của mọt đoàn quân vi n chinh. TT Kennedy và các c v n của ông trong tình tr ng báo đ ng. T t c trí não và ý chí của tòa B c c đ u h ng v mọt cu c đ o chánh s x y ra b t c gi phút nào t i mi n Nam VN đ l t đ chính quy n Ngô Đình Di m.

Vì TT Kennedy ch tr ng r ng đã ra tay hành đ ng là ph i th ng, cho nên quân l c M đã đ c huy đ ng đ tránh cho n c M mọt v V nh Con Heo th hai. Mọt l c l ng đ c nhi m h i quân g m tàu ch tr c th ng đ b và khu tr c h m đ c l nh tu n ti u ngoài kh i VN. T i Okinawa, hai ti u đoàn th y quân l c chi n M tăng c ng, t ng c ng 3 ngàn ng i, đ c đ t trong tình tr ng báo đ ng 24/24. Mọt đ u v y, ngo i tr ng Rusk v n không an tâm, ông lo s quân đ o chánh có th b quân đ i chính ph đề b p và cu c n súng s kéo dài trong nhi u ngày. Ông đòi Hillsman ph i đ trình mọt b n phân tách tình hình và cho bi t nh ng kh năng v phía M đ giúp nhóm đ o chánh thành công mau l . Hillsman đ trình b n phân tách, trong đó có câu: "N u c n, chúng ta s đ a quân chi n đ u M vào Saigon đ giúp quân đ o chánh đ t đ c chi n th ng". Nguyên văn: if necessary, we should bring in US combat troops to assist the coup group to achieve victor (Memorandum Hillsman to Rusk, Aug 30, 63, Chicago Sun Times, June 23, 1971, đ c trích đ n trong Kennedy in Vietnam, trang 126)

V ph n đ i t ng Harkins, tuân theo ch th của TT Kennedy, ông m i t ng Tr n Thi n Khiêm t i b n doanh MAGV sáng ngày 31/8 và cho t ng Khiêm bi t: "N u các t ng lãnh s n sàng l t đ Di m, Hoa K s ng h ". T ng Khiêm bèn đi g p t ng Đ ng Văn Minh, r i chi u hôm đó tr l i báo cho t ng Harkins bi t r ng t ng Đ ng Văn Minh đã thôi không nghĩ đ n chuy n đ o chánh n a, vì lý do: nhóm đ o chánh không đ l c l ng đ đ ng đ u v i quân chính ph . S th t, đó ch là mọt l i gi i thích. Lý do sâu xa đã khi n nhóm đ o chánh ng ng l i, là: h không tin M đã th c s đ n thân. H ch đ i M mọt hành đ ng đ t khoát và c th , t c là cúp vi n tr và tuyên b cúp vi n tr , đi u mà M do đ ch a dám làm. Cu c đ o chánh vào cuối tháng 8 đã không x y ra, nh M đ ki n.

6) [L i tuyên b của TT Kennedy ngày 2/9](#)

Việt các tướng lãnh Saigon ngày ngày lại không đi o chánh, đi c Hoa Th nh Đ n coi nh là m t th t b i c a chính ng i M . H i đi ng ANQG và các c v n tòa B ch c h p liên miên đi tìm b i n pháp đi i phó v i tình th m i. V n đi anh em ông Di m b ng nhiên mang m t kích th c l n h n: đó là kích th c c a chính nghĩa Hoa K trong vùng Đông Nam A'.

Các ông Hillsman, Harrman và Katenburg (thu c b ngo i giao) v n ch tr ng ph i l t đi ông Di m đi tăng c ng hi u năng chi n đi u ch ng c ng c a mi n Nam, n u không, ng i M s ph i rút kh i mi n Nam. Ngo i tr ng Rusk không đi ng ý, ông ch tr ng không rút kh i mi n Nam mà cũng không l t đi Ngô Đình Di m. Riêng phó t ng th ng Johnson thì đi t khoát. Theo ông, ng i M không nên l t đi ông Di m, vì sau đó s không tìm đi c ng i lãnh đi o có t m vóc nh ông Di m. PTT Johnson còn nói: "chúng ta nên ch m đi t cái trò v a đánh tr ng v a ăn c p và tr l i nói chuy n th ng v i chính quy n Saigon". Nguyên văn: we should stop playing cops and robbers and get back to talking straight to Saigon Government" (The Pentagon Paper, p. 174)

Đang khi đó TT Kennedy t ra vô cùng b c b

Ngày 2/9 TT Kennedy lên đài truy n hình CBS, tuyên b : "chúng ta th y nh ng cu c đàn áp Ph t giáo (t i mi n Nam VN) là nh ng hành đi ng c c k thi u khôn ngoan. Và bây gi chúng ta không th làm gì khác h n là kh ng đi nh m t cách rõ r t r ng: chúng ta không nghĩ đó là ph ng th c đi chi n th ng CS" .

Ký g a Walter Conkrite h i: "Li u chính quy n Ngô Đình Di m có còn thì gi đi l y l i s h u thu n c a qu n chúng hay không ?" TT Kennedy tr l i: "còn, n u h ch u thay đi i chính sách, và có l thay đi i c nhân s".

Trong b i c nh chính tr lúc đó, ai cũng hi u r ng: khi ám ch đi n m t s thay đi i nhân s trong chính quy n Ngô Đình Di m, TT Kennedy mu n nói đi n vi c lo i b Ngô Đình Nhu. Đây là l n đi u tiên trong l ch s bang giao M -Việt, m t v t ng th ng Hoa K công khai và minh th lên án chính quy n mi n Nam. Nghiêm tr ng h n, t ng th ng Hoa K đã công khai k t t i anh em ông Di m "đàn áp Ph t giáo". T ng th ng Hoa K đã công khai đi ng vào hàng ngũ c a nhóm đi u tranh quá khích t i Saigon đang đòi l t đi chính quy n.

T ng th ng Hoa K đã công khai đi ng hóa nhóm quá khích ây v i Ph t giáo, và đã minh th

Những Báo Mọt Đồi n...đồng c giới mã

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư, 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

Đồng hóa nhóm quá khích ở y với nhân dân VN. Những sai lầm thô bạo nói trên đã hu hu t đồng c các tác giới sau này phê phán nghiêm khắc, coi đó như những xu hướng đồng c của chính quyền Kennedy.

Cùng ngày 2/9 tại Saigon, tờ Times of Vietnam (của chính phủ) kéo tít lên t cáo CIA âm mưu đồng chính chính quyền giới chính quyền miền Nam VN. Bang giao giới dinh Đốc Lốp và tòa B ch c đã căng thẳng giới càng căng thẳng hơn. Sự kiện này đã đồng c nhóm đồng tranh quá khích tại Saigon tri t đồng khai thác. Nó cũng đồng c nhóm chính Ngô Đình Diệm trong tòa B ch c tri t đồng khai thác.

Đang khi đó, anh em ông Diệm càng ngày càng tỏ ra quyết liệt đồng với nhóm đồng tranh quá khích, cũng như đồng với những đòi hỏi của tòa B ch c.

7) Công đồng n số 478, đồng i số Lodge giới b ngo giới giao

Sau những giới tuyên bố của TT Kennedy trên đài truyền hình CBS, tòa B ch c vẫn không tìm đồng đồng đi rõ rệt, nhất là không tìm đồng c giới pháp cho v hướng đồng Ngô Đình Diệm. Đúng lúc đó Robert Kennedy xuất hiện.

Robert Kennedy

Trong một phiên họp các cố vấn về chính sách đồng ngo giới của TT Kennedy tại tòa B ch c, Robert Kennedy nói: "Nếu chúng tôi không thể đồng đồng chi hướng tranh VN đồng i b t c một chính thể nào tại miền Nam, thì bây giờ là lúc Hoa Kỳ nên rút khỏi miền Nam. Những người như đồng nh r ng ch đồng Ngô Đình Diệm là một trở ngại cho cuộc chi hướng đồng, thì đồng i số Lodge phải đồng c trao cho toàn quyền hành đồng đồng đem đồng những thay đồng c n thi t".

V hướng đồng c t v hướng trở đồng đồng c đồng ra, nhất là v hướng đồng c t đồng đồng c của L c đồng đồng Đốc Bitt do đồng tá Lê Quang Tung chủ huy. Và v hướng đồng đồng chính quyền Ngô Đình Diệm đồng đồng c đem lên th m xanh của tòa B ch c.

Robert Kennedy, thay mặt anh ruột, đồng đồng Ngũ Giác Đài cho biết ý kiến của các cố vấn quân sự đồng chi hướng trở đồng miền Nam đồng giúp tòa B ch c có đồng kiện hu tìm một giới pháp th a đáng và đồng t khoát cho v hướng đồng VN.

Những Bức Mối Địch...đồng c giũa

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

Đội tình nguyện Taylor, tham mưu trưởng liên quân HK, bèn cử trung tá tình nguyện Victor Krulag đi VN. Roger Hillsman, vì sợ Ngũ Giác Đài không am hiểu chính trị và sợ gây trở ngại cho chủ trương tình nguyện lật đổ Ngô Đình Diệm, cho nên bèn đề nghị Joseph Mendenhall cùng đi với tình nguyện Krulag.

Phái đoàn "đi tìm sự thật" đến VN ngày 7/9, và trở về Hoa Kỳ ngày 9/9. Trong hai ngày, họ đã tìm thấy sự thật!

Ngày 10/9, TT Kennedy và các cố vấn họp khẩn cấp tại tòa Bạch Ốc để nghe phái đoàn tình nguyện trình bày chuyến đi tìm sự thật.

Theo Mendenhall (thuộc phe Hillsman - Do Thái) thì chính quyên Ngô Đình Diệm đang đi đến sự sụp đổ toàn diện, dân chúng sợ và ghét vì chính quyền Ngô Đình Nhu tình hình có thể đổ ả đến mất cuộc chiến tranh tôn giáo, họ cảm thấy phong trào quần chúng rùng rợn đi theo VC. Mendenhall kết luận: "Nhu phải ra đi, nếu chúng ta muốn thực hiện cuộc chiến tranh VN" (Memorandum of conference with the president, sept 10, 1963, Box 316, national security files, John F. Kennedy library, được trích dẫn trong Kennedy in Vietnam, trang 135)

Quan điểm của tình nguyện Krulag thì hoàn toàn khác. Theo tình nguyện Krulag thì cuộc chiến đấu quân sự vẫn đang tiến hành với mức độ đáng khâm phục. Cuộc kháng chiến chính trị cũng có những hướng đi, những không bao nhiêu, VC sẽ thua, nếu Mỹ vẫn tiếp tục những chiến lược tình nguyện vì lợi ích quân sự và xã hội, không cần lý do những thiệt hại xót xa chính quyên Ngô Đình Diệm (Report, Visit to Vietnam, 7-8, sept 1963, Box 316, national security, JFK library, được trích dẫn trong Kennedy in Vietnam, trang 135)

Nghe xong phúc trình đối chiếu nhau của hai người cùng đi trong một phái đoàn tìm sự thật, TT Kennedy chỉ còn biết kêu gọi.

Chính lúc đó, đội sự Lodge đi nhẩy vào vòng chiến, lần này với sự trợ giúp và quyên trợ ít thấy nơi một nhà ngoại giao Tây phương. Trong một công điện được biết gửi về Hoa Kỳ ngày 9/9 (công điện số 478) đội sự Lodge kháng nghị chính quyên miền Nam đã hiểu nhiệm vụ tách rời ra khỏi thế giới. Ông ví chính Diệm với một chiếc tàu đang chìm dần xuống biển. Ông chủ trương chính quyên Mỹ phải giúp đỡ để lật đổ chính quyền hiện tại. Ông kết luận: "đã đến lúc HK phải dùng mọi tài liệu có trong tay để lật đổ chính quyền hiện tại và thiết lập một chính quyền khác". Nguyên văn: The time has arrived for the US to use what

effective sanctions it has to bring about the fall of the existing government and the installation of another" (Telegram 478, Saigon to State, Box 316, nationalsecurity file JFK library, đ c trích đ n trong Kennedy in Vietnam, trang 138)

Trong công đ n, đ i s Lodge còn cho bi t: bi n pháp ch tài h u hi u nh t, s là c t vi n tr trong m t s lãnh v c l a ch n, nh m t tín hi u ng h c c đ o chánh, đ u mà các t ng lãnh VN đã t ng yêu cầu h i cu i tháng 8 v a qua.

8) Công đ n ngày 17/9, tòa B ch c gi i đ i s Lodge.

Công đ n s 478 c a c a đ i s Lodge đ c đ em ra m x tr c h i đ ng ANQG. Và ngày 17/9, tòa B ch c gi i cho đ i s Lodge m t công đ n tóm t t và xác quy t l p tr ng c a H i đ ng v nh ng bi n pháp đ i phó v i tình hình mi n Nam. B c công đ n g m 10 đ m. D i đây là nh ng đ m chính:

a/ Tòa B ch c ch a th y có c h i t t đ l t đ Ngô Đình Di m lúc này (đ m 2 c a công đ n).

b/ Tòa B ch c cho phép đ i s Lodge đ c tùy nghi trì hoãn nh ng cu c cung c p ho c chuy n ti n vi n tr c a b t c m t c quan M nào cho chánh quy n mi n Nam, n u đ i s Lodge nghĩ r ng nh ng cu c cung c p ho c chuy n ti n vi n tr y không có l i cho M . Tòa B ch c cũng nh n m nh r ng đ i s Lodge nên x d ng quy n này đ h n ch t t c nh ng hình th c vi n tr cho (ho c qua) Ngô Đình Nhu ho c nh ng cá nhân liên h v i Nhu, t nh Lê Quang Tung (đ m ba).

c/ Tòa B c c ch th cho đ i s Lodge ph i bu c chính quy n Ngô Đình Di m ph i c i thi n, nh : th h t sinh viên và Ph t t , cho báo chí đ c t do ngôn lu n, gi i h n m t v và c nh sát chi n đ u vào nhi m v hành quân ti u tr CSVN thay vì thi u tr đ i l p, c i t n i các, ch p nh n t do b u c ch p nh n phái đoàn Ph t giáo qu c t đ n đ u tra t i VN, h y b đ s 10 (đ m 4)

d/ Tòa B ch c ch th đ i s Lodge ph i làm áp l c bu c Ngô Đình Nhu ra kh i VN (đ m 6)

Những Bộ C M t Đ i n...đ i c gi i m ã

Tác Giả: Vi t Linh

Thứ Tư:, 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

e/ Tòa B ch c khuyên đ i s Lodge nên m i và ti p t c đ i tho i v i TT Di m và thâu l m tin t c tình báo (đ i m 8)

f/ Tòa B ch c khuyên ch đ i ý ki n c a đ i s Lodge đ i v i ch ng trình phác h a ã trên, tr c khi tòa B ch c có quy t đ nh cu i cùng.

Đây ch là m t k ho ch t m th i (Telegram 63516, White House to Lodge Sept 17, 63, The Pentagon Papers, p. 206)

Đ c b c công đ i n trên, chúng ta th y tòa B ch c v n gi v ng ch tr ng ph i l t đ ông Di m. Nh ng vì ch a có c h i t t đ l t đ ông Di m, nên tòa B ch c ph i đ a ra m t k ho c t m th i đ đ i phó v i tình hình tòa B ch c ban cho đ i s Lodge toàn quy n tu chính. Và tòa B ch c s ch đ a ra quy t đ nh cu i cùng, sau khi nh n đ c phúc đáp c a đ i s Lodg

9) Công đ i n ngày 19/9, đ i s Lodge g i TT Kenned

Công đ i n nói trên c a tòa B ch c không làm cho đ i s Lodge hài lòng. Ông không mu n ti p xúc v i ông Di m. Ông cho r ng: đ ngh c i t cũng nh đòi ông Di m ph i lo i b Ngô Đình Nhu, là m t vi c làm vô ích. Tr c sau, ông v n ch tr ng ph i l t đ ông Di m đ c i thi n mi n Nam.

Ngày 19/9, đ i s Lodge g i cho TT Kennedy m t công đ i n g m 11 đ i m. D i đây là nh ng đ i m chính:

a/ Đ ng ý v i tòa B ch c r ng hi n nay ch a có c h i t t đ l t đ Di m, vì v y ph i t m th i làm b t c nh ng gì chúng ta có th làm đ c, trong khi ch đ i c h i đó đ n (đ i m 1).

b/ Không k v ng l m vào nh ng cu c ti p xúc v i Di m, cũng nh không k v ng l m vào nh ng h a h n c i t c a Di m (đ i m 2).

Những Bộ Chỉ huy Quân sự địa phương

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư, 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

c/ Không nghĩ rằng việc công khai tiếp xúc với Diêm có thể giúp quy tụ thành đáng những viên đũa mà tình thế đòi hỏi. Theo Duẩn Văn Minh cho biết tại đây, thì : VC càng ngày càng lộn mớ nh, càng đổ vỡ lòng dân, những cuộc bắt bớ viên tiếp xúc, các nhà tù đày đọa, thêm nhiều sinh viên đã đi theo VC, chính quy mô càng ngày càng tham nhũng và ăn cướp tiền viên trong Miền (điểm 4)

d/ Đang nghiên cứu biện pháp ngăn chặn viên trong đũa trở nên phát triển Nhu mà không gây ra sự sụp đổ về kinh tế và trở ngại cho nỗ lực chiến đấu của quân đội (điểm 5).

e/ Đợi chờ tòa Ban chấp hành xét viên đũa ngoài hình mặt quân đội biết lập về chính quy mô Ngô Đình Diêm. Ban chấp hành viên đũa nói sau: "Tôi cũng nghĩ rằng bất cứ biện pháp nào mà chúng ta tìm được, phải được thực hiện ngay lập tức và liên tục để có thể oánh có triển vọng thành công. Ngoài viên đũa nói trên, các biện pháp nào khác cũng không được áp dụng. Trong hình thức đó, tôi nghĩ rằng chúng ta nên tiếp xúc tiếp xúc với Big Minh và thúc giục ông ta tiến hành, nếu ông ta xem ra còn muốn hành động. Tôi (Cabot Lodge) được biết nghĩ rằng tòa Ban chấp hành nên nghiêm chỉnh nghiên cứu xét viên đũa ngoài hình mặt quân đội VN biết lập về chính quy mô". Nguyễn Văn Câu cùng: I particularly think that the idea of supporting a Vietnamese Army independent of the government should be energetically studied. (Cablegram 544, ambassador Lodge to State dept., "For President only", sept 19, 63, The Pentagon Papers, p. 208-209)

Chúng ta cần ghi nhận những điều sau đây, liên quan tới các công việc nói trên.

1/ Đợi chờ Lodge báo cáo viên đũa những cuộc tiếp xúc với ông Diêm. Ông viên chấp hành trở nên phát triển đũa Ngô Đình Diêm.

2/ Đợi chờ Lodge dùng lời lẽ của tướng Dương Văn Minh để lên án TT Ngô Đình Diêm.

3/ Đợi chờ Lodge chấp hành trở nên phát triển tiếp xúc với tướng Dương Văn Minh, thúc đẩy công việc Minh làm được oánh.

4/ Đợi chờ Lodge thúc đẩy tòa Ban chấp hành phải nghiên cứu xét viên đũa ngoài hình "mặt quân đội VN được lập về chính quy mô trung ương". Nói cách khác, mặt quân đội VN không chấp nhận mô hình của viên đũa kiêm Tổng Tư lệnh Cao QLVNCH. Nói cách khác; mặt quân đội không nằm trong hình

Những Bức Mối Đòi...đòi các giới mã

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư, 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

thông chính quy định h p hi n c a qu c gia mi n Nam. Nói cách khác: m t quân đ i ch u m nh l nh c a ngo i bang và ph c v ngo i bang trong nh ng m u đ b t chính c a ngo i bang.

Gi a tháng 1/63, m t phát đoàn g m t ng tr ng qu c phòng McNamara và đ i t ng Taylor đ c TT Kennedy c sang VN đ th m đ nh tình th , đ ng th i c tính tri n v ng v m t cu c đ o chánh t i mi n Nam. Phái đoàn r i Saigon ngày 2/10. B n phúc trình c a h l c quan v tình hình quân s , nh ng bi quan v tình hình chính trị. H khuy n cáo TT Kennedy ph i áp đ ng nh ng bi n pháp ch tài v kinh t đ i v i TT Di m. M t trong nh ng bi n pháp đ ng là: ng ng vi n tr cho chính quy n Ngô Đình Di m.

M t đ i m đáng ghi nh n là: trong chuy n đi, t ng Taylor và t ng tr ng qu c phòng McNamra đi đích thân đ n thăm t ng D ng Văn Minh.....

10/ Công đ i n ngày 5/10, đ i s Lodge g i B Ngo i Giao

Ngày 2/10, khi phái đoàn McNamara-Taylor r i Saigon đ tr v Hoa Th nh Đ n, thì Lucien Conein đ c l nh c a đ i s Lodge ph i m l i nh ng cu c ti p xúc v i t ng Tr n văn Đôn. Hai ng i g p nhau t i b bi n Nha Trang. Trong cu c g p g , t ng Đôn cho Conein bi t: nhóm đ o chánh đã thuy t ph c đ c t ng Tôn Th t Đính, và quân đi đã s n sàng đ l t đ ông Diê.m. T ng Đôn cũng yêu c u Conein đích thân đ n g p t ng Minh.

Ngày 5/10, đ i s Lodge g i v b ngo i giao m t công đ i n g m 10 đ i m đ t ng trình v cu c ti p xúc gi a Conein và t ng Minh. D i đây là nh ng đ i m chính:

a/ Trung tá Lucien Conein ti p xúc v i D ng văn Minh trong m t gi m i phút , t i b n doanh c a D ng văn Minh đ ng Lê văn Duy t. Conein đã đ c phép c a tòa đ i s đ làm vi c này. H ch có hai ng i và nói v i nhau b ng ti ng Pháp (đ i m 1).

b/ D ng văn Minh nói v i Conein r ng ông ta c n ph i bi t rõ l p tr ng c a chính quy n M đ i v i m t cu c thay đ i chính quy n t i mi n Nam trong m t t ng lai r t g n. D ng văn Minh cho bi t : nhóm đ o chánh, ngoài ông ta ra, g m các t ng Tr n văn Đôn, Lê văn Kim và Tr n thi n Khiêm (đ i m 2).

Những Bộ Chỉ huy...đều có giới hạn

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư:, 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

c/ Däng Văn Minh cho biết ông ta không thể giúp đỡ các biệt đội nào của Mä trong việc thay đổi chính quyền, những ông ta rất cần chính quyền Mä cam kết rằng sẽ không tìm cách làm hỏng kế hoạch của ông ta (điểm 3).

d/ Däng Văn Minh phác họa ba kế hoạch để thay đổi chính quyền. Thứ nhất, ám sát Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cän và gia đình Diäm. Thứ hai bao vây thủ đô Saigon bằng những đơn vị khác nhau, các biệt đội là những đơn vị đơn trú tại Bến Cát. Thứ ba: trực tiếp giành quân đánh nhau với quân chính phủ. Däng Văn Minh cho biết Nhu có thể trông cậy vào một số quân trung thành khoảng 5,500 binh sĩ (điểm 5).

e/ Däng Văn Minh cho biết ba người nguy hiểm nhất miền Nam là Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cän và Ngô Trường Hải. Conein nói: Lê Quang Tung là người đáng sợ hơn, thì Däng Văn Minh trả lời: Khi tôi lo ngại trước Nhu, Cän và Hải rồi, thì Tung sẽ quay xuäng trước mặt tôi (điểm 7).

f/ Däng Văn Minh nói rằng ông ta rất thích một vai trò của Trần Thiän Khiäm. Trần Thiän Khiäm có thể đã đi hàng hai trong vòng tháng 8 vừa qua. Trước đó, CIA đã đưa cho Khiäm họa đồ căn cứ Long Thành và bản kê khai vũ khí tại căn cứ này để Khiäm trao đổi cho Däng Văn Minh. Nay Däng Văn Minh muốn có bản sao những tài liệu đó để đưa chiäu với những tài liệu mà Khiäm đã trao cho ông ta (điểm 8).

g/ Däng Văn Minh cho biết một trong những lý do khiến ông ta phải hành động gấp rút, là: nhuä sĩ quan chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn và đội đi cũng đang tập trung đưa ra các những cuộc đảo chánh riêng, họ có thể thất bại và di häi cho đội của họ (điểm 9) (Telegram 1445, Lodge to State, oct 5, 63, The Pentagon Papers, p. 213).

Chúng ta nên ghi nhận những điểm quan trọng sau đây:

Thứ nhất: trước khi đảo chánh, những Däng Văn Minh muốn biết rõ lập trường của Hoa Kỳ về việc thay đổi chính quyền Ngô Đình Diäm. Đây là một hình thức xin phép, trước khi hành động. Nhóm những lãnh VN chỉ dám đảo chánh, khi biết chắc Mä cho phép đảo chánh và bắt đầu xanh cho phép đảo chánh.

Những Bí Mật Địch...địch giặc

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

Thứ hai: CIA Mỹ đã vạch ra để căn cứ Long Thành (tức căn cứ của Lực Lượng Đặc Biệt trung thành với ông Diệm), và lập bản kê khai vũ khí của căn cứ này trao cho nhóm tướng lĩnh đảo chính.

Cũng ngày 5/10, đại sứ Lodge gọi thêm một điện văn nữa về bản ngoi giao để nghe cho phép Conein, trong cuộc tiếp xúc lần đầu tiên với tướng Dương Văn Minh, để thuyết phục ông Diệm rằng Hoa Kỳ sẽ không tìm cách làm hỏng cuộc đảo chính của ông ta.

Thứ hai: cam kết với tướng Minh rằng HK sẽ tiếp tục viện trợ cho VN sau khi đảo chính, miễn là chính quyền mới hứa tranh thủ nhân tâm và chi viện cho CS (The Pentagon Papers, p. 215).

11/ Công điện ngày 5/10, TT Kennedy gọi đại sứ Lodge.

Cũng ngày 5/10, TT Kennedy gọi một điện, ra lệnh cho đại sứ Lodge không nên ngấm khuyếch khích một cuộc đảo chính. Nhưng ông cũng lệnh cho đại sứ Lodge phải tiếp xúc bí mật với nhân dân và tiếp xúc với những người có thể thay thế ông Diệm. Ông căn dặn đại sứ Lodge phải tuyệt đối bí mật và hành động khôn khéo, để sau này chính quyền Mỹ có thể chỉ cải một cách dè dàng là đã không nhúng tay vào việc lật đổ Ngô Đình Diệm (Telegram 63560, White House to Lodge Aug 5, 63, The Pentagon Papers p. 215).

Chúng ta ngạc nhiên về thái độ khó hiểu và đầy mâu thuẫn của TT Kennedy. Ông lệnh cho đại sứ Lodge phải tiếp xúc bí mật với nhân dân và tiếp xúc với những người có thể thay thế ông Diệm. Sự thật, không có gì khó hiểu. TT Kennedy đã gọi một điện nói trên, trước khi nhân dân bắt đầu công điện số 1445 mừng 5 tháng 10 của đại sứ Lodge cho biết rằng tướng Dương Văn Minh đã sẵn sàng để lật đổ ông Diệm.

Sau khi nhân dân bắt đầu công điện 1445 báo tin tướng Dương Văn Minh đã sẵn sàng để đảo chính, TT Kennedy gọi ngay điện văn dặn dò này cho đại sứ Lodge.

12/ Điện văn ngày 6/10, TT Kennedy gọi đại sứ Lodge Điện văn này có hai đoạn quan trọng.

Đoạn mẩu t có câu sau đây: "Đành rằng chúng ta không muốn xúi dục mẩu t cu c đ o chánh, nhưng chúng ta cũng không nên để l i c m t ng r ng HK s ngấn ch n m t cu c thay đ i chính quy n và s t ch i vi n tr kinh t và quân s cho ch đ m i".

Đoạn hai c a đ i n vẫn có đoạn sau đây: "v v n đ đ c bi t c a D ng văn Minh, ông đ i s ph i nghiêm ch nh nghĩ đ n vi c cho nhân viên (t c Conein) đ n nói v i Minh r ng: trong tình tr ng hi u bi t hi n t i c a nhân viên, nhân viên không th nghiêm ch nh đ trình v n đ lên c p trên c u xét. Muốn trình lên c p trên và đ c c p trên c u xét, nhân viên c n ph i có nh ng chi ti t ch ng t m t cách rõ r t r ng k ho ch c a Minh có nhi u tri n v ng thành công. V i tin t c đ c cung c p cho t i nay, nhân viên không th y có tri n v ng đó. (Telegram 74228, White House to Lodge, Oct 6, 63, The Pentagon Papers, p. 216)

Chúng ta nh n th y rõ s b t l ng và đ o đ c g a c a nh ng k mà phó t ng th ng Johnson đã g i là "v a đánh tr ng v a ăn c p". TT Kennedy và nh ng c v n tòa B ch c t ng r ng v i lu n đ i u "không khuy n khích cu c đ o chánh và cũng không ng n c n cu c đ o chánh", h có th r a s ch hai bàn tay nh b n c a h tr c l ch s . Quy n "Kennedy in Vietnam" m a mai nh sau: "s phân bi t gi a khuy n khích m t cu c đ o chánh" v i "không làm h ng m t cu c đ o chánh" là m t l i ch i ch l t léo không đ m x a gì đ n nh h ng c a M t i mi n Nam, Vi c M h a ng h kinh t quân s cho nhóm đ o chánh s có h u q a khuy n khích các t ng lãnh làm đ o chánh, cũng nh vi c M đ e đ a t ch i vi n tr đã t ng có h u q a làm n n lòng nhi u v âm m u đ o chánh tr c đó" (sách đã đ n, trang 148).

William Colby, c u giám đ c CIA t i VN, sau này cũng nói: "trong các công đ i n, ng i ta c nh c đ i nh c l i r ng chính các t ng lãnh VN m i là k s quy t đ nh v vi c l t đ ông Di m, ch không ph i chúng ta. Lu n đ i u này đ nghe l m, nh ng th t ra nó ph n l i th c t , n u b n nghĩ đ n cái t th c c k quan tr ng c a ng i M t i VN" (sách đã đ n, trang 148).

Chúng ta cũng th y rõ TT Kennedy quy t tâm và mong muốn l t đ TT Di m. Khi đ c bi t rõ ý đ nh c a t ng D ng văn Minh muốn đ o chánh, ông v i vàng ra ch th cho tòa đ i s ph i l p t c ph i ki i m xem k ho ch đ o chánh có nhi u tri n v ng thành công hay không. T i sao TT Kennedy l i muốn bi t đ i u đó ? Câu tr l i n m ngay trong câu h i. TT Kennedy muốn bi t rõ, đ còn b t đèn xanh cho các t ng lãnh kh i s .

13/ Công đ i n ngày 25/10, đ i s Lodge g i Bundy.

Những Bộ Chỉ Huy Địch...địch của giới mã

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

Ngày 6/10, chính quyền Kennedy cắt viện trợ. Tín hiệu đã được đưa vào bằng tin và được gửi đến các tướng lãnh VN. Saigon lên cơn sốt đổ chính. Nhóm tướng lãnh phản loạn coi đó như là một bước ngoặt của thế chế minh tòa Bạch Ốc đã thực sự dồn thân và thực sự ủng hộ vị tướng ông Diệm. Tin đồn sốt có đổ chính và cuộc đổ chính được Mĩ lan truyền trong dân chúng như khói thuốc pháo. Riêng tòa đình sứ Mĩ tại Saigon, họ dồn mọi nỗ lực để chuyển đưa vị tướng kim cương trong vị trí phức tạp về các tướng lãnh.

Ngày 25/10, đình sứ Lodge gửi công điện số 1964 cho George Bundy, cố vấn anh ninh quốc gia HK. Bộ công điện gồm 8 điểm. Điểm đầu tiên là những điểm chính:

a/ Nhân viên của tôi (Lucien Conein) vẫn thi hành nghiêm chỉnh những công việc của tôi. Chính tôi đích thân chấp thuận mọi cuộc gặp gỡ giữa Conein và Đôn (điểm 2 của bộ công điện).

b/ Đôn và các tướng lãnh của ông ta đang thực sự tìm cách thực hiện một sự thay đổi trong chính quyền. Tôi không tin rằng đây là một cuộc đổ chính của của Ngô Đình Nhu. Trong trường hợp chấp cuộc đổ chính thật bất ngờ, cũng như trong trường hợp chấp cuộc đổ chính CIA của Nhu thành công, tôi tin rằng sẽ liên hệ của chúng ta cho tôi ngay hôm nay qua Lucien Conein vẫn còn là điếu có thể dễ dàng chấp cãi. Cơ quan CIA hoàn toàn sẵn sàng để cho tôi có thể phỏng vấn Conein bất cứ lúc nào (điểm 4).

c/ Chúng ta không muốn làm những một cuộc đổ chính cũng như chúng ta không có ngay một thể để làm những một cuộc đổ chính, khi mà chúng ta không biết rõ những gì đang xảy ra (điểm 5).

d/ Chúng ta không nên làm những một cuộc đổ chính, vì hai lý do. Thứ nhất, chế độ chính quyền hiện tại không vững và không hành động sai lầm như chính quyền hiện tại. Thứ hai, nếu chúng ta đình nghị như trên những cuộc âm mưu đổ chính, nhất là trong khi những cuộc âm mưu đang trong thời kỳ bất ổn, thì đó là một điếu của các kẻ thất sách cho chúng ta vô ích và dài. Chúng ta nên nhớ rằng đổ chính là những người thất bại nhân dân VN có thể thực hiện một sự thay đổi chính quyền (điểm 6).

e/ Trường Đôn cho biết sẽ không có kẻ tôn giáo trong chính phủ tương lai. Ý định đó đáng khen. Và tôi hoan nghênh ý của ông ta không muốn làm một thế "chính phủ" của Mĩ. Tôi muốn thêm hai điều nữa. Thứ nhất, không nên thanh trừng toàn thể nhân viên trong chính quyền. Những

Những Bí Mật Địch...địch của giới mã

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

cá nhân nào để bị t đáng bị trách cứ có thể bị mang ra trước pháp luật sau này để xét xử. Thứ hai, tôi đang nghĩ đến những chính quyền trong đó có Trí Quang và những nhân vật tầm vóc như Trần Quốc Bửu, chủ tịch nghiệp đoàn lao động (điểm 7).

Để bị các điểm tin trên đây, chúng ta thấy những móng vuốt của họ và lòng lá cựa Mĩ đã cắm sâu lút vào vùng miền miền Nam. Họ sắp đặt cuộc đảo chánh cho miền Nam và sắp đặt luôn cả thành phần chính phủ tiếp quản lại miền Nam.

Một điều mà chúng ta không thể không nhìn thấy là sự thiếu thành thật của điểm số Lodge, nếu không nói là bị t lừa dối. Ông vẫn tiếp diễn tiếp diễn rằng: Mĩ không nên làm những cuộc đảo chánh, chúng ta những người yêu ông còn không để những người Mĩ không có năng lực làm điều đó. Việt nam vậy, ông đã quên các công điểm số 375 trong đó ông đòi tòa Bức ch của phi tri thức để những các tuồng lãnh trong việc lật đổ ông Diệm. Trong các công điểm số đó, ông đã viết: "các máy thành công của cuộc đảo chánh tùy thuộc vào các tuồng lãnh VN mà các điểm nào đó, những cũng tùy thuộc vào chúng ta, ít nhất cũng có một mặt để đó" (Telegram 375, Lodge to Stat, Aug 29, 1963).

14/ Công điểm ngày 30/10, Bundy gửi điểm số Lodge

Các công điểm ngày 25/10 của điểm số Lodge vẫn không trốn tránh TT Kennedy. Thâm tâm TT Kennedy rất muốn lật đổ TT Ngô Đình Diệm, những ông tiếp tục tiếp tục và bị chế cớ như ông đã tiếp tục và bị chế cớ trong âm mưu lật đổ Fidel Castro hồi tháng 4/1961. Ông sắp đặt uy tín trước của luồn trong nước và ngoài nước. Lần này, lật đổ Ngô Đình Diệm ông chủ trì những "đã ra tay là phi thức". Những, những tin tức của điểm số Lodge gửi về đã không để cho ông tin một cách chắc chắn rằng những cuộc đảo chánh sẽ thành công. Vì vậy, ngay sau khi những điểm số công điểm ngày 25/10 của điểm số Lodge, George Bundy, vẫn cứ vẫn để tin nhắn nhợt nhạt của tòa Bức ch của đã để cho những phi tiếp tục ngay tiếp hôm đó các công điểm số 63590 nói rõ cho điểm số Lodge biết rằng TT vẫn lo ngại không thành công. (Telegram 63590, Bundy to Lodge, Oct 25, 1963, Box 201, national security files, JFK library).

Bên ngày sau, ngày 29/10, điểm số Lodge báo cho tòa Bức ch của bị t: một cuộc đảo chánh sắp xảy ra. Ông quan niệm rằng: Hoa Kỳ không nên cũng không thể ngăn chặn để các cuộc đảo chánh, tiếp phi để báo cho Diệm và Nhu biết, một hành động sẽ đem lại ô nhục cho HK (The Overthrow of Ngo Dinh Diem, United States - Vietnam Relation III, pg 46).

Những Bộ Chỉ huy Địch...địch của giới mã

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

TT Kennedy vẫn không an tâm. Ông sợ các tướng lãnh VN sẽ thoát bại, và sẽ thoát bại rồi sẽ kéo theo tất cả uy tín còn lại của ông đối với các nước trong vùng Đông Nam Á. Vì vậy, ngày 30/10, Bundy đưa ra lệnh phải chấp thuận công đoàn cho đi sứ Lodge để nói rõ những ưu tú của TT Kennedy và cuộc đảo chánh sẽ xảy ra. Bộ công đoàn gồm 10 điếm. Dưới đây là những điếm chính:

a/ Tòa Bộ chỉ huy tin rằng thái độ của chúng ta đối với nhóm đảo chánh vẫn còn có hậu quả quy tụ đến những vị trí. Tòa Bộ chỉ huy tin rằng lời nói của chúng ta đối với nhóm đảo chánh có thể khiến họ hoãn lại cuộc đảo chánh... Cuộc sắp hàng các lực lượng tại Saigon cho thấy hai bên (quân chính phủ và quân đảo chánh) gần như đang cân bằng nhau. Nhưng vậy, cuộc nổ súng sẽ kéo dài và quân đảo chánh có thể sẽ bị đánh bại. Trong cả hai trường hợp, hậu quả sẽ có thể nghiêm trọng và tai hại cho quyền lợi của nước Mỹ. Vì vậy, chúng ta phải có điếm sẽ báo động rằng những quan chức quân sự sẽ nghiêng về phía quân đảo chánh (điếm 2 của công đoàn)

b/ Trong trường hợp ông rời khỏi Saigon một ngày nào đó trước ngày đảo chánh, thì trước khi đi, ông cần phải tham khảo ý kiến đối với tướng Harkins và phòng trung ương tình báo để có những sắp xếp rõ ràng (a) việc đi xử lý hành động những thông tin, (việc tiếp xúc với nhóm đảo chánh, © việc phải làm khi cuộc đảo chánh khởi sự (điếm 7)

c/ Nếu cuộc đảo chánh phải xảy ra, vẫn sẽ báo động về các khu dân Mỹ sẽ tiếp xúc để đi ra. Tòa Bộ chỉ huy có thể cho không vẫn tiếp đoàn tiếp quân lực chiến tại Okinawa tại Saigon trong 24 tiếng đồng hồ. Tòa Bộ chỉ huy đã ra lệnh cho CINCPAC sắp xếp cuộc di chuyển của tiếp đoàn tiếp quân lực chiến bằng đường tiếp tiếp đến hải phận gần Nam VN (điếm 8)

d/ Tòa Bộ chỉ huy hiện đang chấp xét những trường hợp bắt buộc có thể xảy ra sau khi cuộc đảo chánh bùng nổ. Yêu cầu ông đi sứ cho biết ngay những khuyến cáo của ông về thái độ mà tòa Bộ chỉ huy phải có sau khi cuộc đảo chánh khởi sự, để có biết đối với những lời yêu cầu để hành động trong trường hợp cuộc đảo chánh (a) thành công, (thoát bại, © không ngã ngũ (điếm 9).

e/ Tòa Bộ chỉ huy cần nhắc lại rằng nhóm đảo chánh có trách nhiệm phải báo động chấp minh rằng họ thực sự có triển vọng sẽ thành công mau lẹ. Nếu không, chúng ta sẽ phải can ngăn họ đảo chánh, bởi lẽ: một sự tính toán sai lầm sẽ đưa tới hậu quả làm tổn thương đến tất cả nước Mỹ tại vùng ĐNA. Đây là điếm 10 và cũng là điếm chốt của bộ công đoàn (Telegram 79079, Bundy to Lodge, Oct 30, 1963, Box 317 national security files, JFK library)

Chúng ta nhận thấy rõ tâm trạng của TT Kennedy. Ông rất mußn lßt đß ông Dißm, nhưng sß thßt bßi. Ông đã nßn nßu mình trong cái trò chơi ngôn ngữ "đßng khuyßn khích cuộc đßo chánh cũng như đßng làm hỏng cuộc đßo chánh" đß có thể chơi tiếp sau này. Nhưng ông dßu đßu hßu đßuôi. Thßt vßy, tiếp đßim 10 của bßc đßn nói trên, tòa Bßch ßc (tßc TT Kennedy) đã ra lßn nhß cho đßi sß Lodge phải ngăn chặn cuộc đßo chánh, nếu thấy cuộc đßo chánh không có triển vọng thành công. Thì ra, chánh sách "không đßng ngăn chặn cuộc đßo chánh" mà TT Kennedy đã đß ra cho siêu cường Mß trong vß lßt đß ông Dißm năm 1963, không áp đßng cho mßt cuộc đßo chánh có triển vọng thành công. Nó chỉ áp đßng cho mßt cuộc đßo chánh không có triển vọng thành công. Đó là đßo đßc qußc gia của nßc Mß, và đó cũng là cái thông minh của TT Kennedy trong vß lßt đß ông Dißm năm 1963.

Ngßi xßa đã đßy: "mußn nói đßi, thì phải có mßt trí thông minh trên mức bình thường, nếu không, sß có ngày chính mình lßi chơi lßi mình". Phải chăng, trong vß lßt đß ông Dißm năm 1963, TT Kennedy của siêu cường HK và các cß vßn của ông đã không có đßng cái trí thông minh trên mức bình thường ?

15/ Công đßn ngày 30/10, đßi sß Lodge trả lßi.

Ngay sau khi nhận đßng công đßn ngày 30/10 của cß vßn an ninh tòa Bßch ßc, đßi sß Lodge không nén đßng sß kinh ngạc trßc ý đßnh của tòa Bßch ßc mußn trì hoãn cuộc đßo chánh của các tßng lãnh VN. Ông bßn cßp tßc gßi mßt công đßn gßm 13 đßim cho bßng đßi giao. Dưới đây là những đßim chánh:

a/ Tôi không tin rằng chúng ta có đßng quyßn lßc đß trì hoãn hoặc ngăn chặn mßt cuộc đßo chánh... Tôi có thể nói rằng: chúng ta có rßt ít ßnh hußng đßi vßi vß này, mßt vß hoàn toàn thußc nßi bß VN (đßim 1 của công đßn).

b/ Trß phi cuộc đßo chánh thành công chấp nhßoáng, tôi dß kißn rằng khi cuộc đßo chánh bắt đßu bùng nổ, chính quyßn Dißm sẽ yêu cầu tôi hoặc tßng Harkins dùng ßnh hßng đß kêu gọi các tßng lãnh bßng cuộc đßo chánh. Tôi tin rằng ßnh hßng của chúng tôi (tßc là đßi sß Lodge và tßng Harkins) chấp nhận không lßn hßn ßnh hßng của tßng thßng kiêm tßng tß lßn tßi cao quyßn lßc Hoa Kß. Nếu tßng thßng đã không thß dùng ßnh hßng đß bßi bß đßng cuộc đßo chánh, thì chúng tôi cũng không thß dùng ßnh hßng đß kêu gọi các tßng lãnh bßng cuộc đßo chánh. Làm như vậy, chúng ta sẽ chỉ gây nguy hiểm cho sinh mạng người Hoa Kß. Chính quyßn Ngô Đình Dißm có thể sẽ yêu cầu chúng ta gßi máy bay hoặc trực thăng đßn đß đi tßn nhßng nhân vật trßng yßu trong chính quyền... Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không đßng cho phi công và phi công của chúng ta đßn thân vào nßi hòn tên mũi đßn, khi hai phe đang dàn trận chßng đßi nhau (đßim 10).

Những Bộ C Mọt Địch...địch c gi i mã

Tác Giả: Vi t Linh

Thứ Tư, 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

c/ Các t ã ng lãnh có th ã c ã n m ã t s ã ti ã n vào phút chót đ ã mua chu ã c phe ch ã ng đ ã i. N ã u s ã ti ã n này có th ã đ ã a cho h ã m ã t cách kín đáo, tôi nghĩ r ã ng chúng ta nên cho h ã , mi ã n là chúng ta xác tín r ã ng cu ã c đ ã o chánh mà h ã đ ã tính, đã đ ã c t ã ch ã c chu đáo và có tri ã n v ã ng t ã t đ ã thành công. N ã u nh ã n th ã y r ã ng cu ã c đ ã o chánh không phân th ã ng b ã i, và cu ã c n ã s ã ng s ã kéo dài, ch ã c ch ã n chúng ta s ã ph ã i đ ã ng ra giúp đ ã c ã hai bên gi ã i quy ã t v ã n đ ã , vì l ã i ích c ã a cuc chi ã n tranh ch ã ng c ã ng ta ã mi ã n Nam (đ ã m 11).

d/ Tôi hoàn toàn đ ã ng ý r ã ng m ã t s ã tính toán sai l ã m s ã gây ra tai h ã i cho t ã th ã c ã a HK t ã i vùng Đông Nam A'. N ã u chúng ta xác tín r ã ng cu ã c đ ã o chánh s ã đ ã đ ã n th ã t b ã i, dĩ nhiên chúng ta s ã làm t ã t c ã nh ã ng đ ã u mà chúng ta có th ã làm đ ã c, đ ã ng ã n ch ã n cu ã c đ ã o chánh. Nguyên văn câu chót: "If we are convinced that the coup is going to fail, we would, of course do everything we could to stop it" (đ ã m 12).

e/ T ã ã ng Harkins đã đ ã c công đ ã n này và không đ ã ng ý. Nguyên văn: Gen Harkins has read this and does not concur". Đây là đ ã m 13 và cũng là đ ã m chót. (Telegram 2063 , Lodge to State, Oct 30, 63. The Pentagon Papers, pg 227-229)

B ã c công đ ã n 2063 nói trên c ã a đ ã i s ã Lodge là m ã t ki ã t tác c ã a s ã h ã , mâu thu ã n ngu xu ã n và b ã t l ã ã ng. Đ ã n trên nói r ã ng chính quy ã n M ã không đ ã quy ã n l ã c đ ã ng ã n ch ã n cu ã c đ ã o chánh, đ ã n đ ã i l ã i nói r ã ng n ã u th ã y cu ã c đ ã o chánh s ã đ ã đ ã n th ã t b ã i thì chúng ta (Hoa K ã) s ã làm t ã t c ã nh ã ng đ ã u có th ã làm đ ã c đ ã ng ã n ch ã n cu ã c đ ã o chánh. Đ ã n trên nói r ã ng đây là m ã t v ã n đ ã hoàn toàn thu ã c n ã i b ã VN, đ ã n đ ã i l ã i nói r ã ng chúng ta nên cho nhóm đ ã o chánh m ã t s ã ti ã n đ ã h ã mua chu ã c phe ch ã ng đ ã i.

Tuân T ã c ã a n ã ã c T ã u, Talleyrand c ã a n ã ã c Pháp và Metternich c ã a n ã ã c Áo, hi ã n đang ng ã đ ã ã i đ ã y m ã , n ã u h ã đ ã ã c đ ã c b ã c công đ ã n c ã a nhà ngo ã i giao Lodge, ch ã c ch ã n h ã s ã đ ã i m ã mà ch ã i đ ã y, và kêu tr ã i cho cái ch ã t xám c ã a chính gi ã i M ã . B ã t l ã ã ng ngu xu ã n và mâu thu ã n. Có l ã t ã ã ng Harkins cũng đã nhìn th ã y cái b ã t l ã ã ng và mâu thu ã n c ã a đ ã i s ã Lodge, vì v ã y ông đã không đ ã ng ý và đòi đ ã i s ã Lodge ph ã i ghi vào công đ ã n r ã ng ông không đ ã ng ý.

Dù sao, nh ã ng s ã h ã , mâu thu ã n ngu xu ã n và b ã t l ã ã ng c ã a b ã c công đ ã n cũng giúp cho l ã ch s ã ghi l ã i m ã t s ã th ã t ngàn đ ã i, cu ã c đ ã o chánh 1963 đã do chính quy ã n Kennedy ch ã tr ã ã ng, ch ã m ã u, s ã p x ã p và thúc đ ã y. Nhóm t ã ã ng lãnh VN là nh ã ng tay sai b ã n x ã ...!

16/ Công đ n ngày 30/10, George Bundy g i đ i s Lodge

B c công đ n ngày 30/10 (s 2063) c a đ i s Lodge không đ c s ch p thu n c a t ng Harkins, t nh MAGV t i Saigon. Tòa B ch c đã nhìn th y s xích mích và b t đ ng quan đ m gi a đ i s Lodge và t ng Harkins trong v l t đ ông Di m. Và tòa B ch c lo ng i.

Chi u 30/10, George Bundy l i c p t c g i m t công đ n 6 đ m cho đ i s Lodg D i đây là nh ng đ m chính:

a/ Tòa B ch c không ch p nh n lu n đ i u c a ông đ i s cho r ng "chúng ta không đ quy n l c đ trì hoãn ho c ng n ch n m t cu c đ o chánh t i VN" nh là căn b n ch đ o cho chánh sách đ i ngo i c a HK. Trong công đ n c a ông đ i s , đ m 12, ông đ i s cũng nói r ng n u ông xác tín r ng cu c đ o chánh s đ i đ n th t b i, thì ông s làm t t c nh ng đ i u có th làm đ c đ ng n nó. Cũng trên căn b n đó, tòa B ch c tin r ng ông đ i s s hành đ ng đ thuy t ph c các t ng lãnh ng ng l i ho c hoãn l i b t c m t cu c đ ng binh nào mà ông đ i s nghĩ r ng không có tri n v ng thành công (đ m 2 c a công đ n).

b/ Vì v y, n u ông đ i s ph i k t lu n r ng cu c đ o chánh không th c s có tri n v ng thành công, thì ông ph i cho các t ng lãnh bi t m i hoài nghi c a ông. Nói làm sao đ ít nh t trì hoãn cu c đ o chánh l i cho t i khi có đ c c h i t t h n. Khi nói đ i u đó v i các t ng lãnh, ông đ i s nên x đ ng s c n ng c a l i khuyên nh t t nh t c a HK (nguyên văn: The weight of US best advice) và minh th bác b m i ám ch r ng chúng ta ch ng l i nh ng n l c c a các t ng lãnh vì chúng ta a thích ch đ hi n t i h n là a thích h (đ m 3).

e/ Sau đây là ch th c a tòa B ch c liên quan đ n thái đ c a Hoa K (HK) trong tr ng h p cu c đ o chánh x y ra:

1/ Các viên ch c HK s không đ p ng nh ng l i kêu g i giúp đ c a c hai bên. Phi c HK và nh ng kh năng khác c a HK s không đ c đ a đ n đ n thân vào n i h n tên mũi đ n, đ ng h b t c bên nào n u không đ c phép c a Hoa Th nh Đ n.

2/ Trong tr ng h p cu c đ o chánh b t phân th ng b i, các viên ch c HK có th tùy nghi làm

Những Bộ Chỉ Huy Quân Sự và Các Cơ Quan Liên Quan

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

những hành vi thích hợp với nguyên vọng của cả hai bên, thì nên di tản các nhân vật trẻ tuổi u học chuyên viên tin tức. Và khi hành động như vậy, các viên chức HK phải cố gắng tránh để khỏi bị hiểu lầm là làm áp lực đối với bất cứ bên nào.

3/ Trong trường hợp cuộc đổ bộ chính lâm vào tình trạng sơ thất bại, hoặc thực sự thất bại, các viên chức HK có thể tùy nghi mua sắm nguyên liệu nấu cho những kẻ minh thủ hoặc mua nhiên liệu sơ nguyên liệu.

4/ Những mặt khi cuộc đổ bộ chính đã bắt đầu, thì vì quy định của HK, cuộc đổ bộ chính phải thành công (The Pentagon Papers, pg 231)

Chúng ta thấy rõ: trong công việc nói trên, tòa Bộ Chỉ Huy đã minh thủ bác bỏ quan điểm của đội Sĩ Lodge cho rằng HK không đổ quy định ngăn chặn mặt cuộc đổ bộ chính tại VN. Chúng ta thấy, tòa Bộ Chỉ Huy còn không đồng ý rằng chính quy định HK có thể áp dụng và có biện pháp ngăn chặn cuộc đổ bộ chính, nếu thấy cuộc đổ bộ chính không có triển vọng thành công. Tòa Bộ Chỉ Huy minh thủ như là một nhân viên của TT Kennedy: "mặt khi cuộc đổ bộ chính đã bắt đầu, cuộc đổ bộ chính phải thành công, vì đó là quy định của Hoa Kỳ."

Chúng ta cũng thấy rõ: tòa Bộ Chỉ Huy chỉ dựa vào can thiệp trong trường hợp cuộc đổ bộ chính bắt đầu phân tán, và trường hợp quân đổ bộ chính bắt đầu đánh bại. Can thiệp để giúp cho các thành viên đổ bộ chính có chỗ ẩn náu và thoát hiểm. Tòa Bộ Chỉ Huy không dựa vào can thiệp trong trường hợp ông Diệm bắt đầu đánh bại. Sự phản ông Diệm không được tòa Bộ Chỉ Huy quan tâm đến.

Tất cả những tài liệu trên đây đã trở thành chính sách của Hoa Kỳ, và được lưu trữ trong "Hồ Sơ An Ninh Quốc Gia" tại thư viện JFK. Đó là những bằng chứng trên giấy tờ mà chính quyền minh mặt sự thất bại của họ. Sự thất bại của họ đó, là: cuộc lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm năm 1963 đã do chính quyền Kennedy chỉ đạo, chỉ mưu, chỉ xúi, chỉ đổ, chỉ lừa, khuyến khích và thúc đẩy, các thành viên lãnh VN chỉ là những tay sai bù nhìn !!

Lịch sử đã viết: những sự kiện can và thông minh của các thành viên lãnh VN, cuộc đổ bộ chính năm 1963 đã hoàn thành một nhiệm vụ !!!

Những Bức Mối Địch...địch của giới mã

Tác Giả: Việt Linh

Thứ Tư: 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

Những tài liệu nói trên cũng là những bức ảnh chụp trên giấy trong một căn phòng tối đen chèn hình mình sự bất lực, ngu xuẩn và lu mờ thu mờ của chính quyền Hoa Kỳ trong vụ lật đổ ông Diệm. Tất cả những ảnh Kennedy, đến các căn phòng tòa Bạch ốc, đến địa điểm Cabot Lodge.

Một công điện (ngày 24/8/63) của tòa Bạch ốc gửi cho vụ lật đổ của mình tại nước ngoài, liên quan đến một vụ lật đổ trước đó của quốc gia HK, thì mà các viên chức cao cấp có trách nhiệm trong chính quyền không được thông báo, tham khảo. Chẳng những vậy, còn bỏ qua báo. Các TT Kennedy cũng bỏ qua báo. (Điện này chẳng tin báo Do Thái trong chính quyền Mỹ đã có một sự cố mà không tin, không coi Tổng Thống Kennedy ra gì, chính sau này anh em Kennedy cũng bỏ báo chúng gì t ch t, vì không tuân theo kế hoạch toàn cầu hoá của báo chúng).

Trong các công điện của tòa Bạch ốc, của chính TT Kennedy và của báo ngoài giao gửi đi, cũng như trong các công điện của địa điểm Cabot Lodge gửi về, thì công điện trước ch i công điện sau, hoặc công điện sau ch i công điện trước.

Trong cùng một công điện, thì đến trước ch i đến sau, đến sau ch i đến trước. Giáo sư André Tunc trong quyển Les Etats Unis, có nói đến "quyền lực nằm trong tay những kẻ thiêu hủy lòng tâm".

Trong vụ chính quyền Kennedy lật đổ ông Diệm, chúng ta phải thêm hai chữ ngu xuẩn vào câu và nói: "quyền lực nằm trong tay những kẻ thiêu hủy lòng tâm và ngu xuẩn". [Nguyễn Văn Chấn, VIỆT NAM CHÍNH SÁCH, trang 61-85).

.....Chữ Ngô Đình Diệm là một chữ độc đoán (autoritaire) như hầu hết các quốc gia phải đứng ng đứng về hiềm họa của công sự. Điện đó không ai ch i cãi. Nên nhớ : Đài Loan đã áp dụng chữ thiêu hủy quân luật gần 35 năm, và chữ bãi bỏ chữ duy mới đây, năm 1986.

Cũng không ai ch i cãi rằng: Địch nhất công hòa đã có những hình thức quy định hành, như pháp. Và cả tất cả ác n a.

Những, những hình thức, hình hành như pháp, tất cả ác y không bất ngu n t những quy định hoặc thiêu hủy sót của hiềm pháp mà bất ngu n t sự không tôn trọng hiềm pháp và luật pháp quốc

Những Bước Mất Đỉnh...đỉnh c gi i mã

Tác Giả: Vi t Linh

Thứ Tư, 28 Tháng 4 Năm 2010 23:19

gia b i chính nh ng k c m quy n.

Vì vậy, chúng ta không nên dựa vào hi n pháp m t n c đ ch trích ho c nguy n r a m t ch đ . Nh ng ông Đ M u và nh ng k đ n sau (t c là nh ng k xuyên t c, nh ng k "hi p dâm" l ch s ho c nh ng k bôi b n vô căn c v i lòng đ y h n thù, ác tâm, vô luân và thành ki n đ i v i TT Ngô Đình Di m, đ i v i n n đ nh t c ng hòa c a TT Di m (i góp ý thêm c a Aladin)) làm vi c đó.

Và: khi làm công vi c đó h đã t ra thi u kh năng.

(Vi t Nam Chính S , NVC, trang 48-49).