

Đi vi đa sứ ngọc Vit đa tng sng tri qua, ngày 30.04.1975 là mt bin co đau thnh nht ca mt đi ngoci.

1) Mu đnh u

Đi vi đa sứ ngọc Vit đa tng sng tri qua, ngày 30.04.1975 là mt bin co đau thnh nht ca mt đi ngoci. Co Giáo Sứ Nguyễn Ngọc Huy - mt bình lun gia am tnhng mi bin chuyn quc t, tng ni ting vi nhng bài nhn đnh thi cuc "Tình hình thnh gii trong tháng va qua" đng ti trên nhiu tb báo ti Âu Mu - đa đnh cp công khai trc tip hoc kín đáo gián tip tri loi nhng câu hi vi bin co loch sứ đnh cp bit neu tren.

Th hi con là sinh viên, chúng tôi đnh cp xúc vi Giáo sứ Huy và đa may mn có nhiu dp han huyn đi thoi ghi nhn đnh co nhng chi tit rut đnh cp bit. Sau khi Giáo sứ Huy qua đi vào ngày 28.07.1990, chúng tôi đa đnh mu trách ni tip Giáo sứ Huy hàng tháng vit bài nhn đnh thi cuc "Tình hình thnh gii trong tháng va qua" kéo dài trên 5 năm trên nguyt san Th Do Dân Bn ti Hoa Ku. Nhân dp đó, chúng tôi đa phui nghiên cu các sáng tác ca co Giáo sứ đnh nm vng them mi vn đnh. Nhu vy, chúng tôi mi cm nhn và thy đnh cp tm kin thc rt uyn bac, rt đa din ca Giáo sứ Huy mà him ai cùng thi có đnh c (xin xem thêm phn phlc phia dnh i vi tiu sứ). Nui bt nht là nhng vin kin và phân tích đc đao vi các bin co loch sứ tren thnh gii.

2) Ai đa gay ra thm ha 30.04.1975?

Câu hi loch sứ này cũng đa đnh cp bàn cãi sôi ni to 35 năm qua và cha đi đnh mt kt lun nào hu lý đnh đnh co mi khuynh hung chp thun. Đnh nìn hình nht là ngay trong dp Hui Tho "Vit Nam, 35 Năm Nhìn Lui" ("Vietnam – a 35 Year Retrospective Conference") ti Washington D.C. vào ngày 9.4.2010 vi qua quy to gun 200 nhân vt vi thành phn ni ting nhng cu Đnh sứ Bùi Dim, cu Đnh tá không quân Hoa Ku Tin sĩ Stephen Randolph, Trung tá bit cách dù Nguyễn Văn Lân, Thu trnhng John Negroponte, Sứ gia Dale Andrade, Tin sĩ John Carland, Cu Bu trnhng Hoàng Đnh Nhã, Đnh tá Trn Minh Công, Đnh tá Hoàng Ngọc Lung... cũng không đa ra đnh c câu tri loi thnh a mnh cho sứ thc mc: Ai đa gay ra thm ha 30.04.1975?

Tác Giả: Phòm Trìn Hoàng Việt

Thứ Sáu, 30 Tháng 4 Năm 2010 04:32

Nhìn trở lại, người ta có thể thấy rõ ràng trong thời gian đó u ngay sau 30.04.1975, phòn lòn các khuynh hòn, tò chính tròn tôn giáo, đó u tìm cách đòn trách nhiệm lòn cho nhau vùi tòi đã làm mót miòn Nam. Chỉ có Giáo sỹ Huy là sỹ m thày rõ nguyên nhân chính nào đã khién xay ra thám hòn 30.04.1975. Trong đòn tái ngũ cùng Giáo sỹ Huy vào năm 1982, chúng tôi có hòn đòn vùn đòn nhòn nhòn này và đòn c Giáo sỹ Huy tròn lòn cho biòn nguyên nhân chính là Hoa Kì đã có kò hoòn ch giòn kòt (bò mót cam kòt bò vùn miòn Nam!) đòn tòng bòn c ròn bò miòn Nam VNCH. Tuy nhiên thám hòn 30.04.1975 xay ra bòt ngò hòn mòn ngòn đòn đòn đoán bòi vì vùn xì căng đan Watergate đòn tòi sỹ tò chòn cùa Tòng Thùng Nixon vào ngày 9.8.1974 đã làm tê liòn mòn cùng đòn cùu vâng tình thòn.

Vùn thòn lòn nào lòn Hoa Kì đòn sau kò hoòn ch bò ròn miòn Nam, Giáo sỹ Huy cho biòn trên chính tròn hòn Mòn có hai sỹ c tòc nòn biòn nhòn. Đó là sỹ c tòc gòn Ái Nhĩ Lan (Ireland) và sỹ c tòc gòn Do Thái.

- Trong dòng lòn sỹ, Cộng Đòn Ngòn i Mòn gòn Ái Nhĩ Lan đã ròt nhòn lòn thùng cù chòn cùa Tòng Thùng.
- Bên cùnh đó Cộng Đòn Ngòn i Mòn gòn Do Thái chò tròn ng nòn giòn các cù cùu quan tròn trong guòn máy đòn u khién đòn tòn nòn c Hoa Kì. Hòn gài đòn c nhòn u nhòn sỹ vào bên hành pháp cũng nhòn lòn p pháp. Trong các bò quan tròn nhòn nhòn ngoòn i giao, quòn phòng và tài chánh thòn thòn thòn đa sỹ có nhân viên gòn Do Thái và nhòn u lòn cùp bò tròn ng cũng do ngòn i Mòn gòn Do Thái nòn m giòn. Trong Thòn Viòn và Hòn Viòn có khá nhòn u nghòn sỹ và dân biòn gòn Do Thái trong cù hai chính đòn ng. Vì vùn y, thòn lòn cùa Cộng Đòn Ngòn i Mòn gòn Do Thái ròt lòn và đã khién cho chánh sách đòn ngoòn i cùa Hoa Kì luôn luôn bình vùn cùa Do Thái.

Tham dòn Hòa đàm Paris, Giáo sỹ Huy nhòn xét ròt Kissinger (mót ngòn i Mòn gòn Do Thái lúc đó còn làm Cù Vùn An Ninh cho Tòng Thùng Nixon) có thái đòn đáng ngò là cùng quyòn t muòn thòn hòn p riêng ("đi đêm"!) vùi CSVN bòt cù giá nào đòn quân đòn i Hoa Kì ròn bò miòn Nam, dù biòn ròn sau đó miòn Nam sỹ lòn tò vào tay Hà Nòn i. Theo kinh nghiòn m chính tròn thì các chính tròn gòn Do Thái đòn u hành đòn ng có chò đòn ch vùi kò hoòn ch rõ ròt. Nhòn vùn y đòn ng sau Kissinger lòn phòi là chò tròn ng cùa thòn lòn cùa Do Thái.

Thòn lòn Do Thái này phòi hiòn là không phòi i chò thuòn túy Cộng Đòn Ngòn i Mòn gòn Do Thái, mà là sỹ c dân Do Thái tròn dài trên thòn giòn tò Tel Aviv đòn Washington D.C., Paris, London, Berlin, Moscow... vùi tòn sỹ 13,1 triòn u ngòn i, trong đó 5,4 triòn u tòi quòn c gia Do Thái, 5,3 triòn u tòi i Hoa Kì và 2,4 triòn u ròn rác tòi 30 quòn c gia khác. Thòn lòn này đòn c đòn u khién hòn u hiòn u tò Tel

Tác Giả: Phòm Trìn Hoàng Việt
Thứ Sáu, 30 Tháng 4 Năm 2010 04:32

Aviv vui 2 bỗn phòn đắc lộc gõm cõi quan tình báo Mossad và Nghề Viễn Do Thái Thủ Già (- World Jewish Congress - tọ năm 2007 đón đón là nhà tọ phú nõi tiếng Ronald Stephen Lauder ngõi Mục gõc Do Thái). Ngoài ra, Giáo sỹ Huy còn chia sẻ n cho chúng tôi nhõn biết đõc dân gõc Do Thái đc biết thõng vui mui to loài diều hâu, đón hình nhõ Ngoi trõng Kissinger hoac Nõ Ngoi trõng Albright.

Nhõng tiết lộ tõ nhõ cõa Giáo Sỹ Huy hoàn toàn phù hợp với nhõn đõnh cõa Linh Mục Cao văn Luận (1908 - 1986) nhân dõp tái bõn tác phòm Bên Giòng Lõch Sỹ cũng cho rõng thõ lõc dân Mục gõc Do Thái chia trõng Hoa Kì phi rút quân ra khõi Việt Nam. Riêng dõ luõn báo chí quõc tõ đă sõm nhìn thõy rõ Hoa Kì muõn rút lui bõ rõi miõn Nam tõ khi bõt đõu chánh sách Việt Nam Hóa Chiến Tranh sau biõn cõ Tõt Mõu Thân 1968 (mà hõ phân tích là nhõm thay đõi màu da tõ sõ!), nhõt là hòa đàm Paris (mà hõ nhõn đõnh là nhõm bõo đõm Mục rút quân đõc an toàn!).

Nhõ võy thõm hõa 30.04.1975 đă xõy ra, nguyên nhân chính là Hoa Kì có chính sách bõ rõi miõn Nam VNCH và thõ lõc Do Thái thúc đõy chính sách đó đõc thõc hiõn qua Kissinger.

3) Tõi sao thõ lõc Do Thái muõn Hoa Kì bõ rõi miõn Nam?

a) Thõ lõc Do Thái tõi Hoa Kì

Đõi või chúng tôi quõ thõc hoàn toàn mõi mõ và đõy ngõc nhiên khi đõc Giáo sỹ Huy vào năm 1982 cho biõt đõn vai trò thõc sõ cõa ngõi Mục gõc Ái Nhĩ Lan và gõc Do Thái trên chính trõng Hoa Kì. Sau này sinh hoõt lâu năm tõi Hoa Kì và qua nghiên cõu, chúng tôi công nhõn thõy Giáo sỹ Huy hoàn toàn đúng.

Điõn hình là cho đõn nay có ít nhõt 23 Tõng Thõng Hoa Kì gõc Ái Nhĩ Lan (xem website: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Irish_Americans)

(mà trong đó có Tõng Thõng Washington và nhõng Tõng Thõng gõn đây nhõ Clinton, Reagan, Kennedy và kõ cõ Tõng Thõng Obama (bên ngoõi gõc Ái Nhĩ Lan))

Cũng nhõ hiõn nay tõi quõc hõi có 15 Thõng Nghẽ Sĩ Hoa Kì gõc Do Thái và 33 Dân Biõu

Liên Bang gác Do Thái (xem website http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_American_politicians#List). Thúc đẩy nghiên cứu sâu rộng thì sẽ thấy rõ ràng là Do Thái ở Mỹ còn lòn hơn nhiều. Họ thành công trong việc gài đòn côn nhằng nhân số cấp lãnh đạo và các bộ phón yết hầu của Hoa Kỳ. Thí dụ điển hình gần đây nhất:

- trong Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng hiện nay với tổng số 48 nghị sĩ và dân biểu gốc Do Thái (so sánh chỉ có 1 dân biểu gốc Việt Nam là ông Cao Quang Ánh!).
- trong Bộ Ngoại Giao có Bộ trưởng Henry Kissinger dưới thời TT Nixon và Bộ trưởng Madeleine Albright dưới thời TT Clinton...
- trong Bộ Quốc Phòng có Bộ trưởng James Schlesinger dưới thời TT Nixon và thời TT Ford.
- trong Bộ Tài Chính có Bộ trưởng Larry Summer và Bộ trưởng Robert Rubin dưới thời TT Clinton.
- trong CIA có Tổng giám đốc John M. Deutch dưới thời TT Reagan.
- trong Ngân Hàng Trung ương (Fed) cùm đầu bao gồm Tiết độ Alan Greenspan từ 1987 đến 2006 và Giáo sư Ben Bernanke từ 2006 đến nay.

Họ còn chiếm lĩnh vocation ngân hàng, thầu trúng thầu khoán, báo chí, truyền thanh, truyền hình, và điện ảnh...

Độc biệt, ngành truyền thông, quan trọng nhất là điện ảnh Hollywood, nằm trong tay tộc Do Thái. Tại Hollywood đa số nhân sự đều đến từ diễn viên điện ảnh có gốc Do Thái, như Steven Spielberg, Liz Taylor, Kirk Douglas, Michael Douglas, Harrison Ford... (xem website: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_American_entertainers). Họ biệt rõ ràng là chiếm đa số trong ngành truyền thông trong tay là hàng đón đầu của luân quanh chúng trong mực tiêu phim và quyển lire i cho người Do Thái. Họ còn điều khiển một phần lớn các vấn đề nghiên cứu chiến lược

nhóm đưa ra những điều nghị cho chính sách tân ng lai cho chánh phủ Mĩ và dĩ nhiên phái phù hợp với quyển lịch cờ của người Do Thái.

Ngoài ra tôi các công quốc Âu Châu, thợ lòc Do Thái có nh hùng tuy âm thầm nhũng cũng mạnh mẽ lắm. Điều hình nhât là Tổng Thủ Sarkozy (Pháp) & Thủ Tướng Đức Schmidt (Đức) đều gốc Do Thái nên không bao giờ lên tiếng thôc số chung lòi nhũng vì phái cam kết cờ Do Thái tại Trung Đông. Chính vì vậy đa số thành viên Liên Hiệp Quốc đã cho rằng thủ lòc Do Thái có nh hùng quá lòn đòn chính sách và biếu quyền vò Trung Đông cờa các công quốc Âu Mĩ.

b) Tại sao thủ lòc Do Thái muộn Hoa Kỳ phái tay bờ mìon Nam?

Mùn biết rõ, chúng ta phái tìm hiểu lòch số mót nóc và đống lòi nóc cờa ngòi Do Thái. Vào năm 135 dân tộc Do Thái chính thôc bờ mót nóc và phái lòu vong kháp nôi vì đòn quoc La Mã. Thủ mìn a mót nóc đó thông đòn cờ luon Thiên Chúa Giáo cho là số trống phái tân Do Thái đã đóng đinh giết Chúa Jesus và kinh phón bờ i Judas chính là mót ngòi Do Thái. Chính vì chuyen này đã làm cho dân Do Thái bờ kinh thô trên bờ cờ đòn lòu vong. Nhũng cũng chính vì có niềm tin mãnh liệt vào Do Thái Giáo, họ đã đoàn kết nhau lòi dòn i số lãnh đòn cờa hòn giết Theodor Herzl trong đòn hòn thi giết đòn tiên tại Basel (Thổ Nhĩ Kì) vào năm 1897. Từ đó, tòng đòn mót hòn lòn lút tròn vò quê hòn Palestine. Thủ Chiên thứ 2 và vòi số yểm tròn tích cờa Hoa Kỳ đã tò o cờ hòn ngàn năm mót thuở đòn hòn đòn lòi đòn nóc vào ngày 14.5.1948 sau gòn 2,000 năm lòu vong. Chù 11 phút sau đó Tổng Thủ Hoa Kỳ đã lên tiếng công nhận quốc gia mìn này, bờt chép mìn i chéng đòn cờa thò giết Rập và đã yểm tròn hòn hiến cho Do Thái chéng lòi cuộn công ngay sau đó cờa các quốc gia Rập láng giềng và trong các cuộn chiên xòi ra sau này.

Nhò vòi, Do Thái còn tòn tòi đòn ngày nay là nhò Hoa Kỳ làm "lá bùa hòn mòn". Nhiều nghị quyết tòi Liên Hiệp Quốc kêu án Do Thái vì phái cam kết tòi Trung Đông chò vì duy nhât Hoa Kỳ dùng quyền phái quyết (veto) nên đành phái bờ đi. Trong quá khò, Hoa Kỳ tòng giết kết (phón bờ i!) bờ ròi đòn minh nhò Lào, Cam Bốt, Viêt Nam, Đài Loan..., nhũng luôn luôn "sóng chò" hòn lòng vòi Do Thái, mìn dù quốc gia nhò bé này không mang lòi lòi ích gì vò tài nguyên hoòn vòi trí chíen lòc cho Hoa Kỳ, mà trái lòi chính vì Do Thái, Hoa Kỳ còn gây ròt nhieu hòn khích (mang hòn vào thân!) vòi thò giết Hồi Giáo dân số ròt đông đòn (1,3 tò) và ròt quan tròng vò nồng lòc đòn hòn a. Tòt cờ cho thò y rõ ràng vì thủ lòc Do Thái nòm giết đòn c các bờ phón huyết mìn ch tòi Mĩ nêu chính sách cờa Hoa Kỳ phái luôn luôn không đòn c đòn trái ngòi lòi vòi quyết lòi cờa quốc gia Do Thái.

Tác Giả: Phòm Trìn Hoàng Viết

Thứ Sáu, 30 Tháng 4 Năm 2010 04:32

Từ đó, chúng ta mới hiểu rõ tóm sao thắc mắc Do Thái muôn Hoa Kỳ phải tay bỗng miên Nam Việt Nam. Đó là vì họ sa lỵ và sốt ném khống lố tóm chiết trung Việt Nam có thể đe dọa tóm hủ quỷ Hoa Kỳ không còn khéo nǎng giúp đỡ một cách hiếu l幸c nết Do Thái tóm tóm nhẽ trong quá khứ Hoa Kỳ đã từng làm. Cho nên họ chỉ trung Hoa Kỳ phải giài kết bỗng rủi miên Nam để trả về chuyên tâm lo cho Do Thái. Điều thắc hiếu mộc tiêu này họ đã có kế hoạch rõ ràng tóm bỗng mốt.

c) Kế hoạch Do Thái thúc đẩy Hoa Kỳ bỗng rủi miên Nam.

Khi đó họ giài quyết cuộc chiến Quốc Cảng tại Lào vào đầu thập niên 1960, ông Ngô Đình Nhu đã nghe c nhiên và bất mãn thay thái độ nhũng bỗng quá mức của ông Averell Harriman (đại sứ trách bỗng phòn Việt Đông cảng Bờ Ngoài Giao Mô) trong lúc đàm phán. Nên biết ông Averell Harriman (1891 - 1986) là một nhà thương mại Lào nổi tiếng gốc Do Thái và cũng là một đồng viên cấp lãnh đạo của đồng Dân Chủng Mô. Rõ ràng phía trước Do Thái muôn ngăn chặn không cho Hoa Kỳ can thiệp vào nhu cầu tóm kém Việt Đông. Số nhũng bỗng rút lui này đã khiến lực lượng CSVN kiểm soát đồng phòn Lào các đồi dãy chiết Lào và thiết kế pô đồng mòn Hồ Chí Minh vẫn chuyen nhân lực và vũ khí vào đồi đánh chiếm miên Nam vào 30.4.1975.

Tuy khi nhu cầu chiến, Tổng Thống Johnson (dân Texas!) cùng ban tham mưu luôn cung cấp cho chiến và không muôn Hoa Kỳ bỗng thua trận đòn tiên trong nhu cầu kinh của mình. Thủ tướng Do Thái lúc đó không có ý nghĩ nào trong chính phủ Tổng Thống Johnson đeo xoay đòn bên trong chính sách can thiệp quân sự của Tổng Thống Johnson, cho nên họ phải chỉ đòn cùi hũi thuẫn tóm đòn tóm công tóm bên ngoài đòn luồn quỷ chúng.

Đó là lúc cuộc chiến Việt Nam bùng nổ lần thứ nhất năm 1964 tràn đi với các trận đánh đồi tóm Bình Giả, Đèng Xoài, Đèc Cảng... bất đòn gây tóm thủng nhu cầu quân nhân Mô. Nhưng hình ảnh quan tài phủ quỷ kề kèm theo sau hình ảnh dã man và bất lối (thay phong vua Mô Lai & vua Tông Nguyễn Ngúc Loan!) của chiến tranh đồng hồ thông tin truyền thông Hoa Kỳ -đa số gốc Do Thái quen tròn - khai thác triết đòn ngày đêm tóm mốt phong trào phản chiến Lào mến chia tách thay trên thay giặc, không những tóm Hoa Kỳ mà còn lan rộng khéo nỗi trên nhu cầu khác.

Tông đắc nhuần Moshe Dayan -Bộ trưởng Quốc phòng của Do Thái- đắc ngặt tóm qua Việt Nam 3 ngày (từ 25 tháng 7 năm 1966) và cho báo chí chụp bức hình biếu diễm đang đi hành quân vui vẻ Lào thông Hồi Quân Mô. Sau chuyen "hành quân" chụp nhoáng đó, Tổng đắc nhuần Moshe Dayan viết ngay đòn nghị Mô nên rút quân ra khỏi Việt Nam vì không thể thay đổi cuộn chiến này đòn (rất là vô lý vì thay số hiếu diễm xem xét chiến tranh VN chỉ có 1 ngày, mà

Tài liệu Giảm Tension Phim Trận Hoàng Việt
Thứ 7/9/13; Số 225; Ngày 4 Năm 2010 04:32

dám đe dọa ngay đe dọa khống khiếp nhứt vứt !) . Dĩ nhiên là i đe dọa nguy hiểm bùi này càng đe dọa thay đổi phong trào phòn chiến và làm mất uy tín Tổng Thống Johnson. Tiết thay sau này và mãi năm ngoái đây, vẫn còn có những ký giật và bình luận gia Việt Nam ca ngợi những phân tích và đe dọa ông tổng thống mất mát này, mà không hiểu đó chính là mất trong những thời phòn đã góp phòn "khai tử" miền Nam!



General Moshe Dayan on Patrol with US Marines - South Vietnam 1966

Phong trào phòn chiến càng lên cao và đã khiếp nổ Tổng Thống Johnson vào tháng 3 năm 1968

phải quyết định không ra tái ứng cử. Số xáo trộn tranh chấp kinh tế trong đảng Dân Chủ đã tạo cơ hội hiềm có đà cho ứng cử viên của đảng Cộng Hòa nắm chắc số thắng cử. Vì vậy thắc Do Thái đã gài đòn cusp Kissinger từ năm 1957 làm công việc cho Nelson A. Rockefeller (Thống đốc New York) đang vận động ra tranh cử làm ứng cử viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa. Những không ngờ Nixon thành công hơn và cuối cùng thắng cử làm Tổng Thống. Thấy vậy, Kissinger bèn trả công cho Nixon và đòn cusp trúng làm Cộng vịnh An ninh.

Thắc Do Thái còn đưa đòn cusp thêm nhân số gốc Do Thái vào trong guồng máy cấm quyền Mỹ. Đáng kể nhất là Bộ trưởng Quốc phòng James Schlesinger, Bộ trưởng đặc trách Nội vụ John Ehrlichmann (1925 - 1999)... Ví dụ nhũng chung về then chốt này, họ đã thành công bày mưu cho Nixon bắt rết miền Nam. Bút đòn vội vàng trình Việt Nam Hóa Chiến Tranh sau biến cố Tết Mậu Thân 1968 đã tông bắn cusp giám con số lính Mỹ tử vong và bắt đòn số hiền diệu của Hoa Kỳ bắt rết miền Nam.

Đến năm 1971, Kissinger bí mật qua Trung Quốc tìm cách tái bang giao với chính quyền Bắc Kinh và đưa đòn thua hiệp Thượng Hải 1972 giữa Mao Trạch Đông và Nixon. Trên bút mật, thắc hiệp này chung công nhận một nước Trung Quốc cho thấy Hoa Kỳ bắt rết Đài Loan trên chính trường thế giới, nhũng bên trong thế cusp Kissinger nhầm số a soán số rút lui an toàn cho quân đội Mỹ ra khỏi miền Nam với số bắn đòn cusp Trung Cộng.

Quay lại, sau đó chung năm, Kissinger đã dùng đòn mìn mánh khói, kêu gọi đe dọa tánh mạng các cấp lãnh đạo VNCH, thành công trong việc ép buộc VNCH ký kết Hiệp định Paris vào ngày 27.1.1973 đưa quân đội Hoa Kỳ đòn cusp an toàn rết khỏi miền Nam. Phía dưới lùm báo chí quay cusp đã sốm thấy rõ âm mưu của Kissinger và đã ví bắn hiếp đòn này giáng nhau tách rời cho miền Nam Việt Nam.

Chính ngay Kissinger cũng đã tiết lộ bút trái cusp bắn hiếp đòn cho Cộng vịnh đặc trách Nội vụ John Ehrlichmann của T.T Nixon như sau:

"Tôi nghĩ rằng nếu họ (chính phủ VNCH) may mắn thì đòn cusp 1 năm rưỡi mìn mìn". Tuy nhiên, Kissinger đã trấn an T.T Nixon là:

"Hoa Kỳ phải tìm ra mìn mìn công thắc nào đó để làm cho yên bắn mìn chyun trong mìn mìn hay hai năm sau, sau đó thì...chung ai cản đòn cusp gì nữa. Vì lúc ấy, Việt Nam số chung còn là bãi hoang

về ng”.

Bí ẩn vùy thảm họa 30.4.1975 xẩy ra là điều tôi tò mò nhất về tính toán dồn trù cờ a Kissinger và thắc mắc Do Thái.

Chỉ sau Hiệp định Paris khoảng 9 tháng, cuộc chiến Jom Kippur vào ngày 6.10.1973 giữa Israel và Do Thái và các quốc gia ở Rập Láng giềng xẩy ra. Lần đầu tiên trong lịch sử tái lập quốc, Do Thái bị thua trận và mất một số lần phản đòn chí mạng đóng trả đũa đây. Đáng lẽ Do Thái còn có thể bù thua nhưng không nhận ra, những gì có Kissinger thuyết phục được Nixon như là can thiệp giúp Do Thái nên tình thế không còn bi đát như trước. Tuy nhiên, sau đó Thủ tướng đặc nhiệm Moshe Dayan phai tay chúc Bộ trưởng Quốc phòng vì chịu trách nhiệm bị thua trận.

4) Kết luận

Bí ẩn chính là thua trận lần đầu tiên Jom Kippur năm 1973 cho thấy thế lực Do Thái nhìn rõ rệt có lý và nỗi lòng Hoa Kỳ vì bị sa lỵ vào chiến tranh Việt Nam nên không còn có thể chuyên tâm giúp cho Do Thái thống trị như trước đây. Cho nên không gì ngạc nhiên khi thế lực Do Thái phai vùn đong toàn diên tay trong lần ngoài đòn thúc đẩy và bức giật lãnh đao Hoa Kỳ phải rời rì miền Nam.

Bí ẩn vùy lý do và đòn lục thúc đẩy Hoa Kỳ phai rút quân khỏi miền Nam đặc biệt che đòn tinh vi không để a ra đòn lùn nồi, bởi vì phản ứng hỗn loạn truyền thông báo chí quan trọng nằm trong tay thế lực Do Thái họa bối rối nhũng kinh kiêm soát không cho phép làm họa súng bắn mang tiếng bài Do Thái (Anti-Semitism) . Cho nên đòn 35 năm sau đòn lùn vẫn còn bồi xít.

Điều hình ảnh, về phía đòn lùn ngoài quốc vùn còn có những học giả (thí dụ : Tiến sĩ Stephen Randolph trong Hội Thảo "Việt Nam, 35 Năm Nhìn Lại" ("Vietnam – a 35 Year Retrospective Conference") tại Washington D.C. vào ngày 9.4.2010) lầm lẫn họa cờ tình cho rằng Hoa Kỳ vào năm 1972 muốn tái lập bang giao với Trung Cộng nên phai rút quân ra khỏi miền Nam (chịu thua !) vì đang câu con cá to hơn ("has bigger fish to fry") . Thế lực Hoa Kỳ đã có kế hoạch bồi rì miền Nam từ khi Kissinger bồi c vào Tòa Bầu cử năm 1969 với giá tăng Việt Nam Hóa Chiến Tranh .

Tác Giả: Phòm Trìn Hoàng Việt

Thứ Sáu, 30 Tháng 4 Năm 2010 04:32

Về phía Cộng Sản Bắc Việt, ngoài trật lối thi sòn có cõa đõi ngõi đõi tài cuõng tín trong chiến tranh dám vô nhân dõi dùng chiến thuật biõn ngõi hy sinh " nõi ngõi quân " hàng loạt trên chiến trường (theo nhõn xét cõa Tõng Westmoreland !), hõ khõng ngõi có đõi cõa giúp đõi hõu hiu cõa thõi lõi Do Thái tõo ra phong trào phõn chiến đõi tình trõng " Đõng Minh thảo chõy " (tõngl theo Tiõn sỹ Nguyễn Tiõn Đõc !) bõ rõi VNCH . Thõc tõi , nõu khõng có sõ phõn bõi cõa thõi lõi Do Thái qua sõ nõm quyõn cõa ê kíp Kissinger thì chõa chõc gõi Cộng Sản Bắc Việt sõm thõng trõn . Nhõ võ y miõn Nam chõ cõn cõm cõ đõi cõi vài năm cho đõn khi Tõng Thõng Reagan nõm quyõn và või tài lãnh đõi xuõt sõc cõi ngõi quyõt nõi tiõng cõa ông này chõc chõn miõn Nam sõ đõi cõi yõm trõ đõi (dã xõy ra nhõ võ y tõi Nam Mõ và A Phú Hõn !) đõ khõng thõ dõ dàng rõi vào tay cõng sõn nhõ dã xõy ra trong ngày 30.4.1975.

Đa sõ ngõi Viõt chúng ta đõu có tâm tình thiõn cõm või dân tộc Do Thái (mõt phõn bõi nhõng qua tác phõm lõng danh " Võ miõn đõi hõa / Exodus " cõa tác giõ Leon Uris) vì ngõi ngõi mõi tinh thõn đoàn kõt và chiõn đõi dũng cõm cõa hõ sau 2000 năm lõu vong đõ thành công trõ või tái đõng lõi quõc gia Do Thái nhõ bé bõt chõp trõi cõi mõi đe dõi a cõa Khõi Rõp khõng lõ . Cũng trong cõm tinh nõng nàn đó , Hõc giõ Nguyễn Hiõn Lê vào năm 1968 mang sõc ra viõt tác phõm " Bài hõc Israel (Do Thái) " . Nhõng thõc tõi chính trõ cho thõy tham võng thõ đõi n cõa Do Thái sau khi tái lõp quõc , nõn chính ông đõ khõng ngõi ngõi lõi tiõng chõ trích nõng nõ . Đó cũng là tâm trõng cõa chúng tôi khi biõt qua Giáo sỹ Nguyễn Ngọc Huy và Linh mõc Cao Văn Luân khám phá ra mõu sâu cõa thõi lõi Do Thái khiõn xõy ra thõm hõa 30.4.1975 cho quê hõng Viõt Nam và dõn tõi hiõm hõa mõt nõi cõi vào tay Trung Cõng.

Chúng tôi tin rõng Giáo sỹ Nguyễn Ngọc Huy và Linh mõc Cao Văn Luân đõi bõi cõi tiên phong đõi tiõt lõi nhõng bí ñn või thõm hõa 30.4.1975 và trong tõõng lai sõ đõi cõi truyõn thông báo chí chõi tõm nghiên cõu khai triõn tích cõi cõi lõi ch sõ Viõt Nam và thõ giõi mai sau khõng còn bõ sai lõm nõa. Mong thay !

Phòm Trìn Hoàng Việt

(Tháng Tõi Đen 2010)

Phòm đính

Tiõu Sõ Cõi Giáo Sỹ Nguyễn Ngọc Huy

Sinh vào ngày 2 tháng 11 năm 1924, quê tại Mộc Lộc, quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa.

Văn bút:

§ 1963: Tín Sĩ Chánh Truyện Học, Truyện Đời Học Luận Khoa & Kinh Tự Paris. Luận án: “Đời tài năng của tôi trong thời kỳ chính trị Trung Quốc cổ thời”

§ 1960: Cao Học Chánh Truyện, Truyện Đời Học Luận Khoa & Kinh Tự Paris.

§ 1959: Cử Nhân Luận Khoa và Kinh Tự, Viện Đời Học Paris.

§ Tốt nghiệp Viện Nghiên Cứu Chánh Truyện Đời Học Paris.

§ Thời học thi đỗ cử nhân Tú Tài.

§ Học sinh truyện Pétrus Truyện Vĩnh Ký, thi đỗ cử nhân Trung Học. Một trong học sinh đỗ cử nhân xuất sắc nhất thế kỷ Đông Dương (xem phim tài liệu về Thân Thủ & Sĩ Nghiệp Giáo sĩ Nguyễn Ngạc Huy / Câu Lục Bộ Đông Phường tháp chí hiến năm 2007).

Chức vụ:

Trong Ngành Giảng Học:

§ Tự 1976: Phố Khê oai Truyện Đời Học Luận Khoa Harvard (Hoa Kỳ).

Tài liệu Giảm Phẩm Trữn Hoàng Việt
Thứ 7/2013; Sáu, 30 Tháng 4 Năm 2010 04:32

§ 1965-1975: Giáo Sỹ Chánh Trưởng Hồi c và Luận Hiến Pháp về Hồi c Viễn Quang Gia Hành Chánh tại Sài Gòn, Trưởng Đội Hồi c Luận Khoa và Khoa Hồi i tìi Côn Thanh, Trưởng Đội Hồi c Sở Phẩm tại Sài Gòn, Trưởng Đội Hồi c Luận Khoa tìi Hu. Ngoài ra còn giáng dâng tìi các Trưởng Đội Hồi c Đà Lạt, Vũng Tàu, Minh Đức, Minh Trí... và Trưởng Cao Đẳng Quang Phòng, Trưởng Chỗ Huy Tham Mưu Cao Cấp, Trưởng Đội Hồi c Chiến Tranh Chánh Trưởng.

§ 1967-1968: Khoa Trưởng Luận Khoa và Khoa Hồi i tìi Côn Thanh.

Trong Chánh Quyền:

§ 1973 và 1968-1970: Nhóm viên phái đoàn tham dự Thủ tướng thuyết Hòa Đàm Paris.

§ 1967: Hội Viên Hội Đồng Dân Quân.

§ 1964: Ông Lý Văn Phòng Phó Thủ Tướng Đặc Trách Bình Định.

Hội đồng Chánh Trưởng:

§ Tháng 1986: Hội Viên Ủy Ban Danh Danh của Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trưởng VN Tự Do

§ Tháng 1981: Chủ tịch Ủy Ban Cộng Hành Trung ương Liên Minh Dân Chủ Việt Nam.

§ 1973-1975: Ông Chủ tịch Liên Minh Quốc Gia Dân Chủ Xã Hội (gồm 6 đảng).

§ 1969-1975: Thủ Ký Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến.

§ 1964-1990: Thành lập đồng Tân Đất Việt và là lãnh đao đồng cho đến năm 1990.

§ 1945-1964: Đồng viên Đất Việt Quốc Dân Đồng và tham dự Ban Chấp Hành Trung ương năm 1948.

Tên Lộc:

§ WHO'S WHO đồng bìa Hoa Kỳ, số bìa lùn tháng 18, 1981-1982.

§ Giải thưởng của Viện Địa Hồi Paris trao lùn án Tín sĩ xuất sắc nhất trong năm.

Chuyên Môn:

§ Luật Hình Pháp, Thủ Tướng Chính Trị, Đinh Chính Trị, Bang Giao Quốc Tự.

§ Thông tin ngôn ngữ Việt, Pháp, Anh và Hán văn.

Tác phẩm :

§ Tác phẩm:

1. HÌNH VIỆT, tháng, Sài Gòn, 1950, tái bản ở Paris năm 1984.

2. QUỐC TRỊ ƯU HÌNH LUẬT (Quyển A), Việt Publisher, Canada, 1990.

3. DÂN TỘC SINH TỘN, chặng thuyết của Đỗ i Việt Quốc Dân Đặng, đỗ học bỗ túc, phong phú hóa và thâu nhặt các nguyên tắc từ do dân chủ, (2 quyển), Sài Gòn, 1964.

4. DÂN TỘC HAY GIAI CƠ P?

5. BÌNH CHỌNG DUY XÓO LUẬN (Trào phúng).

6. CÁC ƠN SĨ CHÁNH TRỰC TRONG TIỂU THUYẾT VÕ HỮU PHẠM KIM DUNG, Thanh Phóng Thủ Quán, San Jose, Hoa Kỳ, 1986.

7. HÀN PHI TỘ: bốn dãoch ra Việt ngữ tác phẩm của Hàn Phi, nhà lý thuyết trứ danh của học phái Pháp Gia Trung Quốc, (2 quyển), Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1974.

8. LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT CHÁNH TRỰC, Cốp Tín, Sài Gòn, 1970-1971.

9. ĐỘ TÀI NGHỆ I ƯU TÚ TRONG TỰ TỰNG CHÁNH TRỰC TRUNG QUỐC CỦA THÔI, bốn dãoch Luận án Tiến sĩ viết bằng tiếng Pháp, Cốp Tín, Sài Gòn, 1969.

10. Tên Hồi Nguyện Việt Nam . Mekong-Tôn Nôn, California, USA

- Cùng viết với GS Trần Minh Xuân (2 cuốn 11 và 12 trong danh sách này):

11. Hữu Ðính và Chú Thích LÝ C SÚC TRANH CÔNG. Đi tìm tác giả và dò ng ý chánh trị trong tác phẩm. Mekong-Tôn Nôn, California, USA, 1991.

12. HỒ CHÍ MINH: TỰI PHẨM NHẬN QUYẾN VIỆT NAM. Mekong-Tôn Nôn, USA, 1992.

§ Tiếng Pháp:

13. POUR UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE DÉFENSE DU MONDE LIBRE CONTRE L'EXPANSION COMMUNISTE, Alliance Pour La Démocratie Au Vietnam, Paris, 1985.

§ Tiếng Anh:

14. THE LÊ CODE: LAW IN TRADITIONAL VIETNAM, bản dịch ra tiếng Anh và chú thích bởi QUỐC TRIỂU HÌNH LUẬT, tác giả LUẬT HỒNG ĐẠC của nhà Lê (1428-1788), Ohio University Press, Hoa Kỳ, 1987 - cùng viết với GS TÙ Văn Tài và GS Trần Văn Liêm -

15. A NEW STRATEGY TO DEFEND THE FREE WORLD AGAINST COMMUNIST EXPANSION, Alliance For Democracy In Vietnam, 1985.

16. PERESTROIKA OR THE REVENGE OF MARXISM OVER LENINISM, Việt Publisher, Canada, 1990.

Cùng viết với GS Stephen B. Young (2 cuốn 17 và 18 trong danh sách này)

17. UNDERSTANDING VIETNAM, do T.D.T. Thomason xuất bản, The Displaced Persons Center Information Service, Bussum, The Netherlands.

18. THE TRADITION OF HUMAN RIGHTS IN CHINA AND VIETNAM, Yale Southeast Asia Studies, The LỤC VIỆT Series, New Haven, CT, USA, 1990.

Bài Đăng Báo:

§ Tiếng Việt:

- 1947-1990: Bài nhữn đính Tình Hình Thủ Giữ Trong Tháng Vua Qua cùng nhieu bài báo về văn hóa & chính trị Việt Nam trên nhiều tờ báo tiếng Việt và ngoài nước, như TỔ DO DÂN BẢN, ĐỘNG MÌ, MEKONG-TÙN NAM, SAIGON, THỐNG MỒ, HỘN VIỆT, HỘNG VIỆT, DIỄN ĐÀN VIỆT NAM, CỘP TIẾN, DÂN QUYỀN, LÃ A THIÊNG, QUỐC PHÒNG, ĐƯỢC VIỆT, THANH NIÊN ...

§ Tiếng Pháp:

- LA FRANCE ET LE VIETNAMIEN PARTISAN DE LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE, trong ĐỘNG MÌ, Pháp Quốc, số 4, 1985.

- LE CODE DES LÈ, nhữn xét về bản dịch bù luật nhà Lê ra tiếng Pháp của Ông Deloustal và về niên biểu của hành cula bù luật này, trong BULLETIN DE L'ÉCOLE FRANCAISE D'EXTRÊME ORIENT, Quyển LXVII, Pháp Quốc, 1980.

§ Tiếng Anh:

- Cùng viết với GS Trần Tài: THE VIETNAMESE LEGAL TEXTS, trong THE LAW OF SOUTH-EAST ASIA, Quyển 1, THE PRE-MODERN TEXTS, do M.B. Hooker xuất bản, Butterworth & Co, 1986.

- LIMITS ON STATE POWER IN TRADITIONAL CHINA AND VIETNAM, trong THE VIETNAM FORUM, Ban Nghiên cứu Đông Nam Á Châu của Đại học Yale, Hoa Kỳ, số 6, Hè-Thu 1985.

- THE MING CODE IN VIETNAMESE LEGAL HISTORY: ITS INFLUENCE ON THE VIETNAMESE CODES AND OTHER LEGAL DOCUMENTS, trong MING STUDIES, số 19, Thu 1984.

Tài liệu Giảm Trận Hoàng Việt
Thứ 7, 30 Tháng 4 Năm 2010 04:32

- ON THE PROCESS OF CODIFICATION OF THE NATIONAL DYNASTY'S PENAL LAWS, trong THE VIETNAM FORUM, Ban Nghiên Cứu Đông Nam Á Châu của Đại Học Yale, Hoa Kỳ, số 1, Đông-Xuân 1983.

- THE PENAL CODE OF VIETNAM'S LÊ DYNASTY, trong STATE AND LAW IN EAST ASIA, do kí niêm ngày Ông Karl Bunger trí sĩ, do Dieter Eikemeier và Herber Franke xuất bản, Otto Harrassowitz, Weisbaden, 1981.

Thuyết Trình:

- VAI TRÒ HỘ CHÍ MINH TRONG ĐIỀN TIẾN CỦA TÌNH TRẠNG NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM, HỘI THẢO VỀ ĐỊA TÀI "CON NGƯỜI VÀ ĐỊA SẢN CỦA HỘ CHÍ MINH" tại Điện Luxembourg (Tranh luận về Hội nghị Việt Pháp), trong 2 ngày 25 và 26-5-1990.
- CHÁNH SÁCH QUỐC PHÒNG CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM tại Đại học Không Quân Hoa Kỳ, Colorado Springs, ngày 11-4-1988.
- KINH NGHIỆM CỦA HOA KỲ TẠI VIỆT NAM, Đại học Không Quân Hoa Kỳ, Colorado Springs, ngày 12-4-1988.
- CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ NỘI AN NINH Á CHÂU tại Đại học Monash, Melbourne, Úc vào tháng 9-1987.
- LIÊN MINH LIÊN SÔ - CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ NỘI AN NINH CỦA ĐÔNG NAM Á CHÂU, Hội Thảo Bàn Tròn do Hội Đồng An Ninh Quốc Tế tổ chức ở Bangkok vào ngày 6 tháng 8-7-1986.
- TRẬN CHIẾN ĐẤU CUỘI CÙNG VÀ SỰ SỰ P ĐIỂM CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM: 1973-1975, Hội Thảo do Đại học Glassboro tổ chức trong ngày 7 và 8-4-1986.

Tài liệu Giảm Phẩm Truyện Hoàng Việt
Thứ 7/2013; Số 225; Ngày 4 Năm 2010 04:32

- VIỆT NAM ĐẠI ÁCH CÔNG SẢN, Hội Thảo tại Đại học Harvard, ngày 23-11-1981, sau đó ở Đại học George Mason đăng trong bài nghiên cứu về VN.
- THỦC TRƯNG VÀ VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG VÀ GIỎI PHÁP CHO CÁC VỊN ĐÓ DO CÁC NƯỚC TÙY GÂY RA, Đại học Minnesota, 3-10-1981.
- NGUYỄN NHÂN VÀ HỮU QUỐC A VIỆC MIỀN NAM VIỆT NAM SỞ P ĐÓ NĂM 1975, tại Đại học Washington - Seattle, 1980.

Giáo sỹ Nguyễn Ngọc Huy qua đời vào ngày 28-7-1990 tại Paris hưởng thọ 66 tuổi, mang linh thiêng vô vàng cho mọi người minden.