

Cố Tổng Thư Ng Ngô Đình Diệm Và Những Bài Học Lịch Sử.

Tác Giả: Linh mác Trán Quý Thián
Thứ Sáu, 14 Tháng 10 Năm 2011 06:09

Có những người chết đi những thế giới không bao giờ quên được họ, vì đời sống họ đã như những ngôi sao trong bầu trời này nhiều quá.



Số người phải được truy n những thế hệ này qua thế hệ khác, những không bao giờ bắt phải vinh quang rực rỡ. Những người và hành động của họ vẫn được người đời coi như khuôn vàng thước ngọc để noi theo bắt chước. Họ là ai? Xin thưa đó là các vị Anh Hùng của Dân tộc.

Trong dòng lịch sử bốn ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt, trải qua các triều đại Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, người ta thấy trên giang sơn gấm vóc thân yêu của chúng ta đã phát sinh nhiều vị Anh Hùng Dân tộc, mà ngày nay chúng ta là con cháu luôn ngưỡng mộ và tri ân. Mỗi thời đại đều xuất hiện những Anh Hùng khác nhau để Kiến Quốc và Giữ Quốc. Nếu sau thời đại các vị Vua Hùng, chúng ta thấy có Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh thì trong thời đại tiếp, chúng ta có Lê Lợi, Lý Thái Tổ, Lê Thánh Tông, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ và trong thời đại tiếp, chúng ta có Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Tráng Tông v.v...

Trong lịch sử Việt Nam còn đời, các số gia đã được biết quan tâm đến mặt con người, mặt nhà ái quốc, đúng hơn là mặt nhà cách mạng mà cụ Phan Bội Châu đã hát bài ca tiếng nghĩa của dũng sĩ quan, lúc Người mới hơn 30 tuổi đã dám thách thức quyền lực của chính Pháp: Đó là Chí Sĩ Ngô Đình Diệm.

Hôm nay nhân kỷ niệm 50 năm, Cố Tổng Thư Ng Ngô Đình Diệm thiết lập thể chế Tự Do Dân Chủ lên đầu tiên tại Việt Nam, qua biên giới lịch sử Trưng Quốc Dân Ý ngày 23 tháng 10 năm 1955, Hội Ái Hữu Người Việt Quốc Gia tổ chức Thánh Lễ Giỗ Năm Thứ 42 của người cho Cố Tổng Thư Ng và các Quân Dân Cán Chính đã hy sinh vì Tự Quốc và thể chế được bào đã bỏ mình trên đường đi tìm Tự Do trong hai biên giới lịch sử năm 1954 và 1975, với thể cách là mặt người Việt quốc gia, chúng tôi xin được trình bày vài nét về Chân Dung Cố Tổng Thư Ng với những Bài Học Lịch Sử mà Người đã để lại cho chúng ta.

Theo thiên ý của chúng tôi, sau nhà thời kỳ Thể Chế Tự Do Dân Chủ được thiết lập trên quê hương, đảng khác chúng ta còn là những người đang chờ đợi những thay đổi tích cực đang nhìn chìm đắm trong đói nghèo, khổ đau, lạc hậu, nhân quyền bị chà đạp, thì đây chính là thời điểm quyết định để chúng ta đi đến với Lịch Sử Việt Nam, để đi đến với vai trò được biết

cáa ngái Viát Hái Ngoái trong sá mánh đánh háng dòng lịch sử đó. – Hián nay, chá nghĩa cáng sán đã thát bại, đã bại loái bại trên chính tráng thá giới, đã đán lúc chín muái đá chúng ta thám đánh Nhân Văn Tháng Cáng cáng quyát này, trên bình dián đái sáng cũng như bình dián tá tuáng. Điáu gì chúng ta có thá hác đá cá tá cuác sáng cáa Cố Tể Ng Thố Ng Ngô Đình Diễm, khi chúng ta nghĩ về thám tráng đau buồn cáa Quê Háng và háng nhìn về táng lai cáa đát nác thân yêu này.

VÀI NÉT CHÂN DUNG NGÔ TỂ NG THỐ NG:

Theo các tài liệu lịch sử đã đá cá công bố, Tể Ng Thố Ng Ngô Đình Diễm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901 tái Huá trong mát gia đình công giáo danh vọng bậc nhát miền Trung thái đó. Thân phá là cá ông Ngô Đình Khá và thân máu là cá bà Phạm Thị Thân, nguyên quán làng Đái Phong, Huyán Lá Tháy, tánh Quáng Bình, Trung Phán Viát Nam. Cố Ngô Đình Khá là Tháng Thá triáu đình Huá kiêm Phá Đáo Đái Thán và cũng là Cố Vấn cáa vua Thành Thái.

Gia đình ông bà cá Ngô Đình Khá có tát cá 9 ngái con: 6 ngái con trai và 3 ngái con gái. – Tráng nam là Tể Ng Đác Ngô Đình Khá đã bại cáng sán giát năm 1945 cùng vái ngái con trai là Ngô Đình Huân; Tể Ng Giám Mục Ngô Đình Thác; Tể Ng Thố Ng Ngô Đình Diễm là ngái con trai thá ba; ba ngái con gái là bà Ngô Đình Thị Giao, tác bà Tháa Tùng; bà Ngô Đình Thị Hiáp, tác bà Cá m, thân máu Háng Y Nguyán Văn Thuán và bà Ngô Đình Thị Hoàng, tác bà Cá Lá, nhác máu nghá sĩ Trán Trung Dung, táp theo là ba ngái con trai: Cố vấn Ngô Đình Nhu, Cố vấn Ngô Đình Cán và đái sá Ngô Đình Luyán, ngái con út trong gia đình.

Cố Cố Ngô Đình Khá nái danh là mát vá khoa bảng xuất chúng. Thái đó, tái Viát Nam rát hiám có ngái đá cá háp thá cá hai nán giáo đác Đông và Tây như Cố. Lúc thiáu thái, Cố theo Nho học, sau đó vào cháng vián học cháng trình Pháp, rái đá cá gái sang đái cháng vián Penang đá học Triát học và Thán học Tây Pháng báng táng Pháp và táng La Tinh. Cố là mát cháng sinh rát xuất sắc, nháng vì không có án gái đá trá thành linh mục, Cố đã xin trá về cuác sáng thá tác. – Cố Cố Ngô Đình Khá còn nái táng là mát vá quan thanh liám, cáng trác, đác đá, mát nhà ái quốc chân chính, là bán thân cáa các nhà cách mạng nái danh thái đó như cá Phan Bái Châu, Phan Chu Trinh, Ká Ngoái Háu Cáng Đá. – Thành tích đáng kể nhát cáa cá Ngô Đình Khá là ná lập thành lập Tráng Quác Học tái Huá, mát tráng công lập đáu tiên giới đá theo cháng trình học thuát Đông Tây tái Viát Nam. Và chính Cố là vá đái thán duy nhát đã can đám công khai cháng lập thác dân Pháp phá bại và đáy vua Thành Thái sang Phi Châu sáng lưu vong, sau đó Cố đã xin rá áo tá quan về quê làm ruộng.

Lúc thiáu thái, cáu Diễm còn đá cá theo học đái sá đáy đá cáa mát vá cha tinh thán khác, cũng nái táng về kián thác quáng bác, đác đá và lòng yêu nác: Đó là Quán Công Nguyán Háu Bài, Tháng Thá đái triáu vua Duy Tân. Ngài là vá đái thán duy nhát cháng lập viác ngái Pháp tham lam muán đảo ngái má vua Tá Đác đá láy vàng bạc châu báu. Vì thá dân chúng miền Trung thái đó vô cùng căm kích ngáng má nên đã có pháng ngôn: “Đày vua không Khá. Đày má không Bài”. – Ngoài viác háp thá nháng đác tính cao đáp và lòng yêu nác náng nán cáa thân phá và nghĩa phá, cáu Diễm còn cháu ánh háng sâu đám cáa nán giáo đác Nho Giáo và Thiên Chúa Giáo. Thác váy, náu Nho Giáo đã hun đúc ông Diễm thành mát con ngái thanh liám, tát tháo và cáng trác thì nán giáo đác Thiên Chúa Giáo đã đào táo ông Diễm thành mát con ngái đáy lòng bác ái, vá tha và công chính.

Vào giáo dục học đầu tiên, tiếp nhận công việc Diệm theo học trường Trung Học Pellerin. Năm 12 tuổi (1913), ông thi vào trường Quốc Học Huế dạy theo chương trình tiếng Pháp và Việt Nam và Pháp. Đến năm 1917, lúc 16 tuổi, ông đỗ học nhì kỳ thi tốt nghiệp Trung Học. – Vì số tuổi quá trẻ nên đỗ thành tích xuất sắc, chính quyền thuộc dân Pháp đã nhận công bố sang Pháp du học nhưng ông đã từ chối. Năm 1918, lúc 17 tuổi, ông đỗ công việc làm giáo sư Trường Quốc Tế Giám, một trường dành riêng cho con cháu các quan triểu đình. Đến năm 1919, lúc 18 tuổi, ông đỗ tuổi đầu vào học trường Học Bộ, một trường tiếng Anh và tiếng Pháp Quốc Gia Hành Chánh sau này. Suốt ba năm học, ông luôn luôn chăm học là một sinh viên xuất sắc trong các ngành hành chính, chính trị, luật pháp, do đó ông đã tốt nghiệp thạc khoa. Năm 1923, lúc 22 tuổi, ông đỗ công việc nhiệm làm Tri Huyện Quốc Đĩnh, tiếp nhận Thừa Thiên rồi Tri Phủ Hải Lăng, tiếp nhận Quốc Trưởng. Năm 1930, lúc 29 tuổi, với thành tích tốt nghiệp phẩm vị đáng nể, ông đỗ công việc làm Tuấn Vũ tiếp nhận Bình Thuận, Phan Thiết.

Năm 1932, Hoàng Tử Vĩnh Thụy sau thời gian du học tại Pháp đã trở về nước lên ngôi Hoàng Đế lấy hiệu là Bảo Đại. Để thể hiện lòng mến mộ và sự kính trọng, nhà vua đã mời ông Ngô Đình Diệm, lúc đó mới 31 tuổi, đang làm Tuấn Vũ Phan Thiết để nhận chức vụ Thủ tướng Thủ Bộ Nội. Với chức vụ quan trọng này, ông Diệm đã nhận thi hành các kế hoạch canh tân xã hội, nhưng Toàn Quyền Pasquier đã bác bỏ. Vì không muốn Pháp lợi dụng danh nghĩa và uy tín của mình để áp dụng dân chúng, ông đã nhận quy định từ chối chức vụ ra đi ngày 1 tháng 9 năm 1933. Sau khi dứt khoát từ chối quan trọng, ông Diệm lui về nhà làm dân thường và đi dạy học trường Thiên Hộ (Providence). Với tư cách Cố Sĩ Ngô Đình Diệm đã làm chức vụ Triểu Đình Huế và Chính Phủ Pháp thời đó.

Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Bộ Thủ Lãnh Nhật Đông Dương tiếp nhận chức vụ chánh lý trưởng nhà công vụ Pháp. Để tiếp nhận Yokohama yêu cầu vua Bảo Đại tuyên cáo Việt Nam Độc Lập trong khi Đông Nam Á. Để phó vụ tình hình mới, nhà vua lại mời ông Ngô Đình Diệm về làm Thủ Tướng nhưng vì không muốn làm việc hy sinh, ông đã từ chối và nhà vua đã mời Cố Thủ Tướng Kim lúc đó 62 tuổi thành lập nội các. – Ngày 15 tháng 8 năm 1945, khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng, Việt Minh khai thác sự đổ vỡ tình hoang mang của quần chúng, đã tiếp nhận công việc chính quyền trong một cuộc biến ngày 18 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội. Sau đó, Cố Hoàng cũng tuyên bố thoái vị. Còn ông Diệm trên đường từ Sài Gòn về Huế đã bị Việt Minh bắt tại Tuy Hòa và bị giam tại Quốc Ngã. Để công việc của vua, Hồ Chí Minh đã mời ông Diệm hợp tác với chính phủ nhưng ông đã công việc quy định từ chối. Khi bị giam tại Tuyên Quang, ông bị bắt nhốt trong đống của vua đi về trường tại bệnh viện Saint Paul Hà Nội, nhưng ông đã được ông Nhu lúc đó đang làm việc tại Thủ Viện Trung ương Hà Nội tìm cách cứu thoát. Đến năm 1948, một lần nữa ông Ngô Đình Diệm tiếp nhận lại công việc của Cố Hoàng thành lập chính phủ trong Liên Hiệp Pháp. Từ đó ông xuất ngoại, đi về những nơi giao tiếp Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Pháp, Bỉ và được Cố Giáo Hoàng Piô XII tiếp kiến tại La Mã.

Vì tình hình chính sự suy sụp mau chóng sau khi thất bại tại Đỉnh Biên Phủ, Chính Quyền Pháp muốn rút lui trong danh dự nên đồng ý trao trả đất cho Việt Nam. Trong tình thế rối loạn, đất nước có thể bị chia cắt làm đôi, Cố Hoàng Bảo Đại đã kêu gọi lòng ái quốc và trách nhiệm trước công dân, đã yêu cầu ông Diệm nhận lãnh sứ mệnh. Vì nghĩ rằng đây là công việc của cùng, ông có thể đồng ý ra lập chính phủ để cứu nước nên ông đã nhận lời, bắt chấp sự can ngăn của các chính khách thân hữu. Sự kiện lịch sử này xảy ra ngày 19.06.1954,

Cố Thủ tướng Ngô Đình Diệm và Thủ tướng Bài Học Lịch Sử.

Tác Giả: Linh mác Trán Quý Thián
Thứ Sáu, 14 Tháng 10 Năm 2011 06:09

trác khi Hiáp Đánh Genáve chia cát hai mián Nam Bác đát nác theo sông Bán Hái ngày 20. 07. 1954 đáng sau 31 ngày. Ngày 24 tháng 06 năm 1954 Thủ Tướng Ngô Đình Diám rái Ba Lê vá nác thành lập chính phủ. Sau đó cuộc Tráng Cáu Dân Ý đác tổ chức ngày 23 tháng 10 năm 1955 và Đá Nhát Cáng Hoà đác thiát lập ngày 26 tháng 10 năm 1955 khi đáu cho Thủ Cháng Thủ Do Dân Chá đáu tiên trên quê hương Việt Nam.

NHáNG BÀI HáC LáCH Sá VáI CHÚNG TA

Trên đây chúng tôi đã ghi lại vài nét đái cáng vá Chân Dung Cố Thủ tướng Ngô Đình Diám. Nhiáu sách báo và sá liáu cũng đã nói vá cuộc đái chính trị cũng như đái sáng riêng tá cáa ông, mát lãnh tá cáng trác, khí khái và cháng cáng quyát liát. Ông cũng là mát nhà lãnh đáo báng bánh vái đá quác, bát luán Pháp, Tàu hay Má. Tuy nhiên Thủ tướng có cái uy riêng phát xuát tá mát khuôn mát phúc hậu, mát tác phong cáng nghá, mát giáng Huá má áp, mát lái nhìn tháng vào ngáng đái thái. Phong cách cáa ông khián cho nháng ai có đáp tiếp xúc vái ông đáu phái kính ná.

Thủ tướng Diám dáng ngáng i tháp, mái tóc đen, chân đi hai hàng nháng mau lá. Ông ăn uáng thanh đám, tháng dùng báa ngay tái phòng ngá, do ông già Ân hoc đái úy Báng phác đách. Thủ c đán ít khi thay đái gám cám vát, muái mè, cá kho và rau. Ông thích làm viác trong phòng ngá, trang trí sá sái vái mát cái giáng gánh, mát bàn tròn và ba ghá da. Thủ tướng là mát ngáng i công giáo rát sáng đáo, dâng thánh lá mái buái sáng tái nhà nguyán trong dinh Đác Láp hay nguyán đáng Đáng Chúa Cáu Thá. Thủ tướng sáng rát náng vá Lý Táng. Con ngáng i Kháng Giáo nghiêm khác và mát giáo dân khá hánh. Ông thích cáng i ngáa, sáu táp máy ánh, thích cháp hình. Tián bác riêng thì giao trán cho Chánh Văn Phòng Võ Văn Hái, vì không có nhu cáu tiêu xái riêng. – Thủ tướng sáng đác thân và theo bà Ngô Đình Thủ Hiáp, thân máu Háng Y Nguyán Văn Thuán, ông đã tá nguyán khán theo náp sáng cáa mát tu sĩ công giáo trong thái gian láu trú tái tu vián Maryknoll á Lakewood, tiáu bang New Jersey. Phái chăng nháng đác tính trên đây cáa vá Thủ tướng Đá Nhát Việt Nam Cáng Hoà là mát bài học lịch sử đáng cho ta suy nghĩ, ngáng má và bát chác.

Bài học lịch sử quan trọng và thiát thân nhát mà Thủ tướng Ngô Đình Diám đã đá lái cho chúng ta: Đó là lập trường cáng quyát Báo Vệ Cháng Quyán Quác Gia. Thủ tướng Diám là con ngáng i đã hy sinh cá cuộc đái đá tranh đáu cho đác lập và cháng quyán quác gia. Đái vái ông, đó là nháng thá thiêng liáng nhát, không thá bá hy sinh, không thá dùng đá đái chác vái bát cá đái u gì. Vái ông, náu đá ngáng i Má can thiáp vào nái bá Việt Nam, thì cháng quyán quác gia sá bá xâm phạm, chính nghĩa cuộc tranh đáu cháng cáng cũng mát. – Trong cuộc viáng thăm chính thác Việt Nam ngày 9 tháng 5 năm 1961, Phó Thủ tướng Má Johnson đã đáng viác gái Quân Đái Má sang tham chián tái Việt Nam. Thủ tướng Diám đã bày tá quan đáng chính phủ Việt Nam rát biát án sá vián trá quân sá và cá ván Má. Nháng vái viác gái Quân Đái Má đán Việt Nam ông đã cáng quyát tổ chức và nói: “Náu Quý Vá mang Quân Đái Má vào Việt Nam, tôi phái giái thích thá nào đây vái dân tác tôi? Vái ngáng i dân Việt, hình ánh hải hùng cáa Quân Đái Việt Chinh Pháp còn hán sâu trong tâm trí há. Sá hián đán cáa Quân Đái Má sá làm cho dân chúng dá dàng tin theo nháng lái tuyên truyán cáa cáng sán. Sá can thiáp cáa bát cá quân đái ngoái quác nào vào Việt Nam cũng đem lái sá bát lái cho Việt Nam, vì làm cho cuộc chián đáu cáa chúng ta mát chính nghĩa “. Và nhá chúng ta đã biát thái đá cáng quyát tổ chức này đã là nguyên nhân chính đán đán cuộc chính bián ngày 1 tháng 11 năm 1963 cáa mát nhóm táng

Cố Thủ tướng Ngô Đình Diệm và Thủ tướng Bài Học Lịch Sử.

Tác Giả: Linh m&c Tr&n Quý Thi&n

Thứ Sáu, 14 Tháng 10 Năm 2011 06:09

lãnh ph&n lo&n và cái ch&t th& m c&a chính Thủ tướng Ngô Đình Di&m và ông Cố v&n Ngô Đình Nhu. Bài h&c l&ch s& th&t đ&t giá, dã man và tàn b&o!!

S& vĩnh vi&n ra đi c&a Thủ tướng Ngô Đình Di&m đã gây xúc đ&ng sâu xa và ni&m th&&ng c&m l&n lao n&i các lãnh t& Á Châu th&i đó. Thủ tướng Trung Hoa Dân Qu&c T&&ng Gi&i Th&ch đã than th&:

“Ng&&i M& có trách nhi&m n&ng n& v& ám sát x&u xa này. Trung Hoa Dân Qu&c m&t đi m&t đ&ng chí tâm đ&u ý h&p. Tôi khâm ph&c ông Ngô Đình Di&m. Ông x&ng đáng là m&t lãnh t& l&n c&a Á Châu. Vi&t Nam có l& ph&i m&t 100 năm n&a m&i tìm đ&&c m&t nhà lãnh t& cao quý nh& v&y”.

H&n n&a, cái ch&t c&a Cố Thủ tướng Di&m cũng đã làm cho các lãnh t& Á Châu, đ&ng minh c&a M& ph&i gi&t mình và đ&t v&n đ&. Chính Thủ tướng H&i Qu&c, Ayub Khan, đã nói th&ng v&i Thủ tướng Nixon:

“Cu&c th&m sát Thủ tướng Ngô Đình Di&m đã khi&n các lãnh t& Á Châu chúng tôi rút ra đ&&c m&t bài h&c khá chua ch&t: Đ&ng Minh v&i M& th&t nguy hi&m! Có l&i h&n nên đ&ng th& trung l&p. Và có l& h&u ích h&n n&a khi là k& thù c&a Hoa K&”.

Thủ tướng Ngô Đình Di&m có th& đã ph&m m&t s& sai l&m khi c&m quy&n. Đi&u này l&ch s& s& phê phán công hay t&i. Nh&ng b&t c&ng&&i nào, dù là đ&ng minh nh& Hoa K& ho&c đ&i th& nh& H& Chí Minh, cũng ph&i công nh&n r&ng Thủ tướng Di&m là m&t nhà lãnh t& nhi&t tình yêu n&&c, th&&ng dân, trong s&ch, khí ph&ch và không làm cho ng&&i dân Vi&t ph&i h& th&n, vì ông đã c& b&o v& đ&n cùng th& đi&n và uy quy&n qu&c gia. Không m&t gia đình Vi&t Nam nào đã ph&i hy sinh quá n&ng n& nh& th& cho Dân T&c, m&t m&t l&n b&n ng&&i con &u tú: m&t vì tay c&ng s&n và ba vì tay qu&c gia !!!

Trên 42 năm qua, hai n&m m& khiêm t&n c&a Thủ tướng và ông Cố V&n n&m qu&nh hiu n&i nghĩa trang giáo x& Lái Thi&u, t&nh Bình D&&ng là m&t bài h&c l&ch s& quý giá cho thân ph&n n&&c nh&&c ti&u đ&ng lên ch&ng đ& qu&c. Nh&ng ch&c ch&n mãi mãi v&n là c&a l& vô giá dâng trên bàn th& Thiên Chúa và T& Qu&c.

Linh m&c Tr&n Quý Thi&n

Th& Hai, 01 tháng 11/ 2010