



Trong suốt chiều dài lịch sử của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, người lính biển cho đến giờ phút này vẫn không bao giờ quên trên hai chiếc Hoàng Sa giữa HQ/VNCH và HQ/Trung Cộng. Mặc dù người lính biển đã tham dự biết bao trận đánh với Công quân khắp các vùng duyên hải và sông ngòi nhưng khi nhắc đến trên Hải Chiến này có người lính biển nào mà không khiêng ngai thờ ông tiều, xúc động đến bàng hoàng hay hạnh phúc vì đã góp phần xương máu cho tổ quốc Việt nam thân yêu. Riêng tôi khi nói đến Hoàng Sa tôi lại nhớ những ngày đến một khung trời, một giờ đi t màu xanh xanh như xiêu giạt cái đuôi một lá râm của nàng thôn nữ Việt Nam năm thon thả giữa trời và nước trong xanh.

Trời Cali lạnh lẽo nhốt đứu một mùa đông thối sủi đả tời và lòi kị niếm nhúng ngày giá lạnh trên biển đông năm 1964 với Hải Vận Hải Quân Giang [HQ 404] đang chuyển một đi đi ĐPQ thành phố Đà Nẵng ra thay thế một đi đi ĐPQ khác đang trú đóng ở Hoàng Sa hơn 6 tháng trời. Nhìn những người lính chiến này nếm t gòn gàng đang ngổn im lặng trên sàn tàu, tôi cũng cảm nhận đôi phần tâm sự của họ khi xa gia đình, xa người yêu, xa bè bạn và xa cả thành phố thân thương Đà Nẵng.

Hai đến Hoàng Sa không biết đây là lần thứ mấy, riêng tôi đây là lần đầu tiên đến vùng Hoàng Sa.. Chiếc hạm khi hành lúc 6 giờ chiều thì 3 giờ sáng radar chiến hạm bắt được echo của đảo. Chiếc hạm giảm tốc độ chế trời và sáng là nhím số vận chuyển, rồi chiếc hạm tở vờ a ở bãi vờ a cấp cứu như chiếc cẩu u gầy mà tở lâu vẫn còn móm móm trời như muống thi gan cùng sóng gió với những chân cẩu đất một t mọt nỏ a, còn một nỏ a thì han rỏ, cong queo. Khi đại đi ĐPQ rồi khi chiếc hạm đi bở lên đảo, tôi nhanh chân theo họ rồi tách ra chỏy một vòng quanh đảo để thả mọt nhúng mọt mông, nhúng háo hỏc lúc còn ở ghỏ nhà trời ng vờ mọt hoang đảo xa xăm nào đó với bao huyễn thoỏi và đi sỏ ng hoang đã của nhúng chàng thỏy thỏ bở đở m tàu trời đất vào nỏ i hoang đảo nỏ y mà ngay cỏ khi làm SQ trỏc phiên trên đài chỏ huy HQ 404 tôi cũng chỏ thỏy đỏ qua ở ng nhòm nhỏ mọt vỏ t xanh mỏ ng mạnh nhỏ lên khi mọt biển mà thôi.

Buổi sáng không khí ở đảo mát dịu, trên trời không mịt đám mây báo hiệu ngày trời đẹp cả biển Đông, những người bạn ở đây bay lượn tìm mồi quanh những làn sóng trời xóa bỏ những tảng đá trên những bãi san hô. Dưới nước cũng có những tảng đá lác đác mọc lên như những lính ĐPQ đang mò cá hay câu cá, họ phải tranh thủ đi khi còn những chấy da dính vào ban trưa thì tất cả vào nghỉ trong những căn hầm do quân đội Nhật xây trước năm 1945 để chôn cất lính quân đội Pháp. Đi vòng quanh đảo một nửa tiếng, tôi ghé vào một pháo đài của Nhật trên đó còn để lại một kho vũ khí liên lạc đã bị sét đánh trên giá súng cao hướng ra biển. Bên cạnh là đài khí tượng do Pháp xây trong thời Pháp thuộc nhưng nay không còn nhân viên khí tượng nào còn làm việc ở đó nữa. Lúc tôi đi thì đài khí tượng trở thành phòng trưng bày tin của đội ĐPQ.

Toán lính mới đến thay thế thì toán lính cũ chuồn bỏ rồi đi lên chiến hào. Tôi lính cũ này mang danh là người viết báo hoang đảo, gây nên những người tù xà lim mới ra, da đen sạm, tóc dài đến tận vai, râu ria mọc chom, bộ quần áo xanh lá cây trở nên dầy cộm loang lổ những lỗ punctum ở trên phau ngoài hành trang mang theo, người lính nào cũng đem theo một túi cá khô, ví cá, sò biển hay các thức ăn sẵn mà họ đã câu được hay mò tìm được ở các hang đá hay san hô rồi đem phơi khô trong suốt thời gian canh giữ họ ở đảo, ngoài giờ thức giấc họ không có việc gì làm ngoài việc đi dạo quanh đảo kiếm thức ăn như cá, tôm, cua; đôi khi có con rùa biển hay còn gọi là con vít mà có con cần người cõn trảm ký ở Rùa biển ăn không hết lấy xương phơi khô đem về làm quà cho gia đình hoặc bán đi để có thêm chút tiền mua những ít của hàng. Đây là giờ phút vui nhất của người lính chiến và hoàn tất nhiệm vụ giờ đi, giờ nghỉ và trở về nhà những người lính thú đi xa phải ba năm trở lại thì họ được nghỉ thăm gia đình sau bao năm tháng dài vất vả thiên nhiên khắc nghiệt, vui thì vui nhưng trăm đưu Rùa biển chôn một đêm ở biển, biển sâu ru họ vào những giấc mơ ngủ tuy vậy đi sáng hôm sau họ gặp lại cảnh cũ người xa.

Những ngày trong suốt thời gian phục vụ HQ 404, tôi được đi công tác Hoàng Sa 3 lần, đến giữa tháng giêng năm 1974 chiến hạm HQ 403 của tôi lại được lệnh ra công tác Vùng 1 Duyên Hải trong lúc đang di chuyển ra trên biển chiến Hoàng Sa. Tôi theo đội trực đánh qua đài phát thanh Sài Gòn thì lúc hai bên giàn trận, ngắm tay súng cho đến lúc một đội một bên công nhau bắn đến một loạt súng có sẵn trên tàu. Những tin tức trên đài phát thanh BBC, VOA và những công điện như những câu BTL/HQ vẫn truyền đánh đã làm lòng người lính biển những khi được biết chiến hạm HQ 10 bị đắm chìm với hạm trưởng, hạm phó và nhiều chiến sĩ hải quân trên thì tôi cũng ngạc nhiên, cả tàu cũng không người đi!

Bên vi ham trưởng của biển chiến hạm tham dự trên Hoàng Sa đều là các biển quen thân tôi trước với tôi như hạm trưởng Lê Văn Thọ [HQ16], anh học trên tôi tại Huân, vào Hải Quân Nha Trang trước tôi một khóa, những nhà anh và nhà tôi ở cùng chung một xóm. Đến khi ra trưởng tôi lại phải trên cùng Hải Quân Hạm Vũ Văn Kiệp [HQ 02] mà anh là sự quan trọng. Hạm trưởng Nguyễn Văn Thà [HQ 10] quen biết lúc hai đứa cùng học tập tham mưu cao cấp ở TTHL/ HQ Sài Gòn. Còn hạm trưởng Vũ Hữu San [HQ4] và hạm trưởng Phạm Trọng Quỳnh [HQ 5] thì cả hai

đều là bạn cùng khóa và cùng phòng chung một khu nhà mà anh em lúc còn sinh viên số quan trọng là xóm Nhà Lá. Tôi cũng bạn với họ tham gia trận đấu bóng đá Hoàng Sa mà tôi quen thân nhất nói trên đều là những người bạn thân, có thể cách nhau đôi ba nghìn km nhưng tình thân không giảm. Tôi nghĩ nói những điều đó ra đây cũng bằng thừa những biết mà không nói là một điều đáng trách vì những công việc huy động này hay khác mà có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao thì lúc đi một vài kẻ thù không bao giờ họ chi khu vực phòng hay nao núng. những kẻ thù đó là kẻ xâm lược thì phòng Bộ chỉ huy không một ai trên chiến trường không chỉ nói về một mặt mà còn về quân thù.

Vậy thì không lấy thắng hay bại. mà lòng anh hùng vì thắng hay bại còn tùy thuộc vào nhiệm vụ và khách quan và chủ quan bên ngoài tác động vào mà tôi không muốn bàn đến điều này. Trước hết xin thưa lòng cho các chiến sĩ Hoàng Sa đã Vệ Quốc Vong Thân. Tổ Quốc và Dân tộc Việt Nam đi đi ghi nhớ các anh. Còn các thầy và đoàn năm đó, nay phần đông đã quá tuổi, một số đã yên nghỉ trong lòng đất quê hương, một số đang chiến đấu với bệnh tật, cô đơn và nghèo khó. Trong số những thầy và đoàn còn lại này, tôi xin nói riêng các bạn đã làm cho tôi tự hào và tự tin là lính biển VNCH họ đã đóng một vai trò xứng đáng trong trận Hải Chiến Hoàng Sa. Tuy vậy nếu đầu tiên của người đi biển vẫn còn lãng vãng đâu đây vì nghĩa vụ chưa tròn, vì những lời phê phán thiêu chính xác mà chúng ta đã chiến đấu hết mình. Sau ba thập niên nhiệm vụ tài liệu tôi một lúc phòng công tác các bên đã được phân bổ.

Mới đây trên những trang internet công khai những Trung Cộng ngoài việc ca ngợi những quân Cộng sản, cũng có những vai trò tác chiến của Khu Trục Hải Quân Khánh Đảo [HQ 4] oai hùng dũng mãnh như ba chiến hạm khác xung trận ở Hoàng Sa. Trong cõi trần cùng công tác một ai mà không mong đợi những công bằng, những lợi ích họ được an toàn trước khi nhận nhiệm vụ thanh toán. Một lần nữa các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã làm tròn bổn phận mà quốc gia giao phó, trong khi công sự Việt Nam vẫn im lặng không tiếng vì “Mười nghìn người chết.” Những công phu Bộ chỉ huy Hà mà đi đi là Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã hết lòng ca ngợi Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa trong trận chiến với Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa, ông còn đề nghị xây một đài kỷ niệm để vinh danh những chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến đó. Trên ba chục năm rồi, hãy quên đi những chi tiết nhỏ nhặt. Toàn thể những lính biển chúng ta còn nhớ một điều là chúng ta đã chiến đấu chống ngoại xâm giặc ngoại xâm cha ông chúng ta đã làm và trận Hải Chiến Hoàng Sa là trận hải chiến đầu tiên trong lịch sử Việt Nam chống ngoại xâm trên vùng biển Thái Bình Dương.

Riêng tôi vẫn nhớ đảo Hoàng Sa như đôi mắt lá răm màu xanh nâu công khai con gái Việt Nam.

Năm 1999, tôi có xuất bản tập thơ “Mười và Quê Hương” trong đó có bài “Hoàng Sa”, xin trích lời đi

quý đä c giä xem:

*Em gái Hoàng Sa
Em đä p nhä bài ca
Thân em dài thon thä
Nä m giä a bä n trä i xanh
Gä i đä u lên sóng bä c
Em nä m cä nh Viä t Nam
Sáng hôm tàu ta đä n
Em mä mäng tä xa
Mä t trä i lên chäoi tä i
Em phä i mình kêu sa
Da thä t em vàng óng
Ta ôm vào ngä t ngäy
Em thì thao sóng vä
Em quyä n vào thä t tha
Em Hoàng Sa!
Ta quen em tä đä o đó
Ta yêu em tä đây
San hô làm đä cä i
cä vä kä t tình thâm
Thä i gian bao mä ng đä p
Tä ng chä ng nhä trăm năm
Hôm nay ta nhä em
Hoàng Sa nhä giä c mä ng!*

Các bài HoàngHac đã đä a lên

Có 5 đä c giä góp ý »

1. David le | 18:43 | 3-8-2009

tOI XIN CO DOI DONG NOI VE CON NGUOI NHA VAN tAM GIANG HOANG DINH BAU , TOI DI VUOT BIEN 1985 BI BAT VA BI DUA VE SO 4 PHAN DANG LUU VA DA BIET VE CON NGUOI ONG HOANG DINH BAU ,ONG LA THAN TUONG CUA TOI LUC TOI TRON 20 TUOI , ONG SONG TRONG PHONG CUNG TREN 40 NGUOI,TRONG DO CO TOI ,TOI CON BIET CA ONG NGUYEN PHU HUNG PHO TINH TRUONG TINH VINH LONG NAYMAT LIEN LAC,VE ONG HOANG DINH BAU ONG DIEM DAM ,CO NHAN CACH CUA MOT HAO HAN , MOT TUONG LANH DANG KINH NE ,CHI TIEC VAN MANG DAT NUOC QUA BI THAM LOT

Hoàng Sa và Trường Kỳ Niềm

Tên: Hoàng Đình Bái

Tháng 10 năm 2009 21:58

VAO LOAI CO RAC RUOI CONG SAN DO ,NEN ONG CO CO HOI DEN TRA CHO QUE HUONG YEU DAUNEU CO THE DUOC XIN QUY BAO CHO TOI GOI LOI THAM DEN CHU BAC HOANG D BAU , LA THANG BE LA HUU DAI AN COM TRONG PHONG CUNG PHO TINH NGUYEN PHU HUNG VA TRUNG UY NGUYEN VINH BINH ,TRAI GIAM PHAN DANG LUU,SAI GON ,CHU AY SE NHO NGAY DEN EM,XIN CAU XIN THUONG DE CHO CHU AY CO SUC KHOE DE VIET LAI NHIEU SACH CHO CON CHAU SAU NAY HIEU VE CON NGUOI CONG SAN TAN AC NHU THE NAO ,XIN CA