

Cu&#c đ&#i v&# t&# tờng anh hùng đi vào Quân S&# VN: C&# Chu&# n T&# tờng TR&# N VĂN HAI, Nguyên T&# tờng Giám Đ&# c CSQG/VNCH.



Tờng Trn VĂN HAI

Trong c&# n đ&# i h&# ng th&# y 1975 đã c&# p đi bao sinh m&# ng Quân Dân Cán Chính Vi&# t Nam C&# ng Hòa trong đó ĐVQĐĐ cũng nh&# n ch&# u nhi&# u t&# n th&# t l&# n lao. Trong nh&# ng t&# tờng lãnh tu&# n ti&# t đ&# tròn ti&# t tháo đ&# o làm t&# tờng trong đó có Tờng Trn Văn Hai. Tờng Trn Văn Hai là m&# t t&# tờng lãnh c&# a Quân L&# c VNCH nh&# ng đ&# ng th&# i cũng là m&# t cán b&# quân s&# cao c&# p c&# a ĐVQĐĐ. Tờng Trn Văn Hai có bí danh Hùng Thanh đã gia nh&# p ĐVQĐĐ t&# lúc còn mang c&# p b&# c Thi&# u Úy v&# a t&# t nghi&# p khóa 7 tr&# ng Võ B&# Qu&# c Gia Vi&# t Nam. Chu&# n Tờng Trn Văn Hai sinh Tháng Giêng năm 1929 t&# i C&# n Th&# .

Năm 1951, Trn Văn Hai t&# t nghi&# p tr&# ng Võ b&# Qu&# c gia Đà L&# t v&# i c&# p thi&# u úy.

Năm 1960, Trn Văn Hai đ&# c g&# i sang th&# hu&# n khóa Ch&# huy và Tham m&# u Cao c&# p t&# i Hoa K&# .

Năm 1963, Trn Văn Hai đ&# c thăng thi&# u tá và gi&# ch&# c v&# Ch&# huy tr&# ng Trung tâm Hu&# n luy&# n Đ&# c M&# .

Năm 1965, Trn Văn Hai đ&# c thăng trung tá và b&# nhi&# m vào ch&# c v&# T&# nh Tr&# ng Kiêm Ti&# u

Tổng Công Tác Văn Hai: Công Tác Tổng Giám Đốc CSQG

Tác Giả: Ngái Lính Già (Đa Hiáu)

Thứ Năm, 22 Tháng 9 Năm 2011 11:44

Khu Tráng Phú Yên.

Năm 1968, Trán Văn Hai giữ chức Tổng Giám đốc Công an sát Quốc Gia thay Thiáu táng Nguyán Ngọc Loan.

Năm 1970, Trán Văn Hai rời ngành công an sát vềicipbác Chuán táng đá giữ chức vụ Tổng ánh Biệt khu 44.

Năm 1971, Trán Văn Hai giữ chức vụ Chỉ Huy Tráng binh chủng Biệt Động Quân mặt án náa.

Năm 1972, Trán Văn Hai đác bánhám vào chức vụ Tổng ánh Phó Hành Quân của Quân đoàn II và Quân khu 2 đác trách biên phòng.

Năm (1973), Làm chỉ huy tráng Trung Tâm Huán Luyán Lam-Sán Kiám Chỉ huy tráng Huán Khu Đác-Má (Tổng ánh Khánh Hòa), Quân Đoàn II.

Năm 1974, Trán Văn Hai đác bánhám chỉ huy Sá đoàn 7 Bộ Binh Thay thế Thiáu táng Nguyán Khoa Nam.

Trác sá kián 30 tháng 4, 1975 khoáng hán mát tuán, đích thân Tổng Tổng Thiáu cho máy bay riêng xuáng rác Chuán Tổng Hai đi tán nháng ông táchái. Chiáu ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi cho binh sĩ rời quân ngũ theo ánh của Tổng Tổng Đáng Văn Minh, Trán Văn Hai đã dùng thuác đác tá ván trong phòng làm việc ở Má Tho. Thi thá ông đác thân máu đem về mai táng tại Gò Vấp.

Đá rõ hán về về táng anh hùng này chúng ta hãy đác nháng bài viết nói về Tổng Tổng Trán Văn Hai.

Tờ ng Ni m Tờ ng Tr n Văn Hai

Ng i Lính Già (Đa Hi u)

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi ông Dờ ng Văn Minh ra l nh cho quân đ i buông súng dâng mi n Nam cho t p đoàn Cờ ng S n B c Vi t làm tiêu tan n n tờ ng h p pháp hóa s xâm lãng c a chúng thì m t s quân nhân các c p không ch p nh n đã ti p t c chi n đ u đ n h i th cu i cùng ho c t sát. Trong s các anh hùng đó, có các danh Tờ ng Nguy n Khoa Nam, Lê Văn Hờ ng, Ph m Văn Phú, Lê Nguyễn V , Chu n Tờ ng T L nh S Đoàn 7 B Binh, nguyên Ch Huy Trờ ng Bi t Đờ ng Quân.

V i m c đích góp thêm vài nét ch m phá r t th c đ tờ ng ni m m t ng i quân nhân thu n túy b t khu t, coi quy n l c nh không có và đôi khi g n nh ng o m n, không tham sân si và c cu c đ i ch nh m đóng góp n l c cho Đ t N c...

Ph i thờ ng th n nhìn nh n là ít ai đ ý và bi t t i tân Thi u Úy Tr n Văn Hai t t nghi p Khóa 7 trờ ng Võ B Đà L t tình nguy n ra chi n đ u t i chi n trờ ng B c Vi t năm 1952 b nhi m v p h c v Ti u Đoàn 4 Vi t Nam (Thi u Tá Đờ ng Văn S n Ti u Đoàn Trờ ng, sau này là Đ i Tá T L nh Su Đoàn 2 r i Ch Huy Trờ ng Trung Tâm Hu n Luy n BĐQ Đ c M). Sau khi đ t n c b chia đôi và ng i Pháp l n l t trao tr quy n qu n tr , đ u khi n các quân khu l i cho Quân Đ i Qu c Gia Vi t Nam (đ c bi t là Quân Khu 4 trên cao nguyên t tr c v n hoàn toàn do các sĩ quan Pháp n m gi) và do m t c duyên nào đó ông Hai g p Đ i Úy Đờ ng H u Hờ ng là m t chuyên viên tình báo m i đ c b nhi m lên cao nguyên làm Trờ ng Phòng 2 Quân Khu 4 đã nh n th y ông Hai r t có thi n chí v i nhi u kh năng v tình báo nên đã đ ngh rút v p trách ban binh đ a c a Phòng 2 Quân Khu, sau đó vinh thăng Đ i Úy đi làm Ti u Đoàn Trờ ng Ti u Đoàn 81 đ a phờ ng đ n trú t i Phan Thi t r i v làm Đ i Đ i Trờ ng ch huy công v Trung Đoàn 44 thu c S Đoàn 23 B Binh. Năm 1961, sau khi t t nghi p khóa b binh cao c p t i Hoa K thì Đ i Úy Tr n Văn Hai đã tr n quen thu c và đ c nhi u ng i bi t đ n trong tình thân thờ ng cũng có mà thù ghét cũng không ph i là ít. Khi Trung Tâm Hu n Luy n Bi t Đờ ng Quân Đ c M đ c thành l p đ hu n luy n các đ n v Bi t Đờ ng Quân cũnh nh rờ ng núi sinh l y, m u sinh thoát hi m cho sĩ quan, h sĩ quan c a các đ n v và sinh viên sĩ quan c a trờ ng Võ B Qu c Gia Đà L t. Đ i Úy Hai là m t trong s nh ng hu n luy n viên t n t y làm vi c h t mình theo đúng quan ni m: Thao trờ ng đ m hôi, chi n trờ ng b t đ máu, và m hôi c a ông luôn luôn t sũng b đ tác chi n nh m i ng i đã nhìn th y.

Năm 1964, Đ i Úy Tr n Văn Hai đ c vinh thăng Thi u Tá sau khi mang lon Đ i Úy liên ti p 9

Tình Trăn Văn Hai: Cuộc Tình Giám Đốc CSQG

Tác Giả: Ngäi Lính Già (Đa Hiåu)

Thứ Năm, 22 Tháng 9 Năm 2011 11:44

năm và được bố nhậm làm Tổng Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Phú Yên và cũng chính từ thời điểm này ông đã có dịp gặp các cá tính và con người thực. Đây đây là phần trích dẫn bài của Lôi Tam viết về cuộc đời của một nhóm quân nhân và công chức trẻ mà chính anh là một:

- Tôi bây giờ hết công việc ra đây mai một anh Mũ Nâu lại gọi vào chơi cho cả đám.

Anh Mũ Nâu là biệt danh chúng tôi dùng để gọi Trung Tá Hai Tổng Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng và bạn xuất thân là Biệt Động Quân.

- Tôi ăn nhậu gì, chơi bời là nghề của anh ấy, không có chuyện cho anh ấy chơi, anh ấy bận ngay. Đây là một anh ấy còn nể c này chơi có mình anh ấy là khá, kể đến còn tôi là lũ ăn hỏi, đãi nát...

- Tôi bây giờ chơi anh ấy cũng tôi nghỉ ngơi, phải công nhận là anh ấy có thiên chí. Nếu nể c mình mà có vài mồi thì anh ấy thì cũng đi kh.

- Đủ quá chơi cũng đi gì...chơi riêng cái việc anh ấy không ăn bòn là tao sợ anh ấy rồi...

Chúng tôi kính phục Trung Tá Hai vì sự trong sạch, thái độ ngay thẳng và lòng yêu mến dân chúng thật tình của ông. Trong thời gian phục vụ dưới quyền ông, chúng tôi phải làm việc gặp hai ba lần hơn khi làm việc với các ông Tổng Trưởng khác nhưng cũng là thời gian mà chúng tôi thích thú nhất...

...Ông không bao giờ cười, hầu như không ai dám cười có một cái nhếch mép nhưng lại có máu khô hài hước. Tôi nhớ sau cuộc hành quân tại Vũng Rô, một phái đoàn Trưởng Tá Viên Miền Phú Yên tham dự cuộc thuyết trình về thành quả. Trong khi ông Hai đang thuyết trình về tiến độ thì một ông Đệ Tá Miền Đông đứng dậy đặt câu hỏi là trong sự thăng vong của ông có bao nhiêu phần trăm do hầu như các binh?

Trung Tá Hai không trả lời ngày, ông có vẻ suy nghĩ, một lát sau ông nói:

- Tôi rất tiếc không thể trả lời câu hỏi của Đái Tá lúc này được.

Mái ngái có vẻ ngạc nhiên, viên Đái Tá Má cau mày hỏi:

- Tại sao vậy Trung Tá?

Ông Hai hỏi nhách mép, tôi biết ông đang cố gắng nén cái cảmái ngáo mán.

- Tại vì tôi chưa kịp viết thư cho viên Tônng Cựu Sán vùng này. Lá ra tôi phải viết thư trước và yêu cầu họ nên chờ thư cho binh sĩ của họ khi bắt họ về nhà hoặc phi pháo thì phải ném riêng ra một chỗ và khi bắt họ về nhà thì phải ném riêng ra một chỗ để chúng ta đỡ đỡ má và tháng kê, hiện nay thì chưa, theo nhán đánh của Bộ Chỉ Huy họ nên hợp thì đây là một cuộc hành quân phải hợp hoàn toàn của Hải, Lục, Không Quân, tháng vong của địch rồi rác rán lán, tình thế cũng không cho phép binh sĩ của ta ở lâu tại vị trí giao tranh để làm tháng kê tá má, vì vậy tôi không thể trả lời được câu hỏi của Đái Tá.

Trung Tá Hai có thể nén cảmái được, nhưng chúng tôi thì không...

Trung Tá Hai rời chỗ về Tônng Tráng vì một chuyện rất nhỏ...Ông Tônng Tô Lánh Vùng đang say mê một cô ca sĩ; biết rõ như thế nên một số các ông Tônng Tráng trong vùng thi nhau làm vui lòng ông mỗi khi cô ca sĩ này đến trình diễn tại địa phương.

Ông Hai không cần biết điáu này và ông cũng không cần tìm biết làm gì vì bên chốt của ông: thanh liêm, chính trực. Sau một hồi không làm vẻ lòng Tônng Tô Lánh về nháng chuyện công việc, một tháng sau ông Hai bắt thay thế, chúng tôi tiễn ông ra máy bay trước thẳng... và hành trang của ông là một túi vải nhỏ, loái mà các phi công tháng sá đáng mỗi khi đi bay...

Tội phạm Trần Văn Hai: Cựu Tội phạm Giám Đốc CSQG

Tác Giả: Ngäi Lính Già (Đa Hiåu)

Thứ Năm, 22 Tháng 9 Năm 2011 11:44

- Tôi cảm ơn các anh chị đã tận tình làm việc với tôi trong những tháng vừa qua, có thể nói tôi cho rằng mình là những đứa con ngoan, chị biết làm việc mà không biết đục khoét. Những tin là mình đã làm đúng...

Thưa luật sư về ông về những khó khăn trước ông thì ông thì ông nói: Tôi biết, tôi biết, tôi đã đi qua chức vụ đó rồi, đừng nói, sự thật gì đâu thì mình cũng có ngày sáng sủa...

...Ông vừa làm Chủ Huy Trưởng Đảng BĐQ vinh thăng Đại Tá...Sau Tốt Mưu Thân được bổ nhiệm vào chức vụ Tội phạm Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia, vinh thăng Chuẩn Tội phạm, Tội phạm Biệt Khu 44, Tội phạm Phó Quân Đoàn 2, Chủ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Lâm Sơn kiêm Huấn Luyện Viên và cuối cùng là Tội phạm Sĩ Đoàn 7 Bình.

Khi ông vừa rời Phú Yên về trình diện Bộ Quốc Phòng thì cũng đúng lúc chức Chủ Huy Trưởng Biệt Động Quân đang trống và ông Hai được bổ nhiệm đi thay thế ông đã xuất thân về những tình cảm thân thiết.

Vừa nhận chức vụ mới bổ nhiệm tham mưu đầu tiên tại Bộ Chủ Huy, ông đã giành thời gian đi gặp gỡ lên gặp đúng theo danh từ mà Lôi Tam dùng để diễn tả các chức vụ Tham Mưu chính yếu như quét dọn rác rưởi trong việc đi hành, truyền chuyện nhân viên, sự dụng quân xã hội cách rất đúng đắn và những ngày sau đó đi thăm viếng các đơn vị, được biết là những đơn vị trú đóng những căn cứ hẻo lánh, các trại gia binh và các thì ông bổ nhiệm binh đang nắm giữ tại các quân y viện.

Quyết định đầu tiên của ông là xuất quân xã hội trao tặng cho mỗi đơn vị 5000 đồng để trồng cây mùa xuân, ông quan niệm đây là tình cảm anh em đóng vào thì họ phải được hưởng, và hơn nữa ông là một người trong sạch nên ông coi giá trị đồng tiền khá cao, thời gian đầu ông giữ cao bao nhiêu đồng tiền để đi làm việc thì khi nắm quyền phải phải chi tiêu.

Được biết của ông là luôn luôn lắng nghe và ghi nhận những khó khăn của các đơn vị trước ông và dù vậy cũng phải nghiêm túc ông không nên nói những lời nói của chính các vị Tội phạm vùng đất trước tiếp cận thì phải quy định về chức không qua các vị Tham Mưu Trưởng. Ở đâu có đồng chí, có khó khăn là có sự hiện diện của ông và được biết là nhiều khi mùi khét của thuốc súng giao tranh của tan ông cũng không nên nói đáp trả thẳng xuống để cùng chia sẻ ngay tại chỗ với đơn vị và được biết về các cấp chỉ huy về những khó khăn gặp phải mà dù đó

Tờ ng Tr n Văn Hai: C u Tờ ng Giám Đ c CSQG

Tác Giả: Ng i Lính Già (Đa Hi u)

Thứ Năm, 22 Tháng 9 Năm 2011 11:44

không phải là nhiệm vụ chính yếu của đơn vị nên được ưu tiên cho chức vụ. Ch huy Tr n binh ch ng c a ông là quân tr .

Trong cuộc Tờ ng Công Kích T t M u Thân, chính ông đã trực tiếp đi u khi n các Liên Đoàn BĐQ hành quân gi i t a vùng ven đô gây t n th t n ng n cho đ ch quân cũng nh gi m thi u thi t h i cho dân chúng.



Khi đ c b nh m làm Tờ ng Giám Đ c CSQG, ông có đem theo m t s sĩ quan và h sĩ quan đ cùng tiếp tay v i ông đi u hành công v và ông đã t ra r t c ng r n đ i v i nh ng ng i này. Tr n h p Đ i Úy La Thành H. cùng quê và đ c ông coi nh m t ng i em đ đ u đ c b nh m làm Tr n Ty C nh Sát Qu n 10 nh ng có nh ng hành đ ng l i đ ng ch c v , t c kh c b ông áp đ ng bi n pháp tr ng ph t và tr v quân đ i, trong đó có luôn c chánh văn phòng c a ông.

Khi m t đ i đi n c a Giám Sát Vi n phàn nàn v i ông v nh ng bê b i trong ngành C nh Sát, ông tr m ngâm tr l i: Tôi bi t, nh ng v n đ n không th gi i quy t m t s m m t chi u mà ph i kiên nh n tìm ra nh ng đ u m i, nh ng t ng quan th l c ch ng ch t thì m i ngăn ch n đ c. Tờ ngày v đây tôi đã g p khá nhi u khó khăn, mình nh ng i vác chi c thang dài đi trong căn nhà h p, b n b đ u đ ng ch m. Không ai mu n mình làm nh ng đi u mình th y c n ph i làm.

Tờ ng Hai là m t quân nhân thu n túy, không bi t hay nói cho đúng h n là không bao gi ch u lu n cúi. Khi m i nh n ch c CHT/BĐQ và lúc đó uy quy n c a Tân S n Nh t hay nói đúng h n là Tờ ng K đ ang t th ng phong nên có ng i đ t v n đ là n u ông mu n v ng ti n thì c n ph i tìm cách móc n i đ l t vào vòng nh h ng, nh ng ông làm ng . V i ông, bè phái là m t t ng xa l .

Theo ti t l c a c Tr n Văn H ng khi c đ c ch đ nh làm Th Tờ ng thay th Lu t S L c, c đ ng v i Tờ ng Th ng b nh m m t t ng lãnh có kh năng ch huy chi n tr n ng là Trung Tờ ng Đ Cao Trí làm T L nh Quân Đoàn 3 và Đ i Tá Tr n Văn Hai, m t sĩ quan trong s ch làm Tờ ng Giám Đ c C nh Sát. Nh ng có l đó cũng là m t s trùng h p ng u nhiên n m trong k ho ch l i b nh h ng c a ông K .

Khi v a nh n ch c đ c ít lâu thì ông B Trờ ng N i V mu n đ a đàn em v coi C nh Sát T Pháp nên yêu c u ông Hai c t ch c Ph Tá T Pháp là Lu t S Đính Thành Châu, nh ng ông Hai th ng th n tr i: N u ông B Trờ ng mu n thay xin c ban hành ngh đ nh, tôi s thi hành nh ng tôi không th y LS Châu có i m gì h t. Đ d n m t và tr dũa v s c ng đ u c a ông, ph phí cho C nh Sát đã b c t gi m quá m t n a, ông bi t nh v y s g p r t nhi u tr ng i cho s thi hành nhi m v nh ng v n làm nh ng gì mà l ng tâm ông nghĩ và coi đó là l ph i.

V i th i gian h n m t năm làm TGD, ông Hai ch đ n g p Tờ ng Th ng, Phó Tờ ng Th ng và Th Tờ ng khi có l nh ho c vì công v ph i đích thân trình bày, ngoài ra không bao gi mon men c u c nh và ch a bao gi ng i ta th y ông m c th ng ph c đi xe h i mang s n t ho c công xa l ng l y v i xe h t ng võ trang cùng mình ch y tr c, ch y sau đ p đ ng mà ch s đ ng chỉ c xe jeep cũ c a BĐQ mang theo v i vài ng i c n v ng i phía sau. Ng i ta cũng không m y ng c nhiên khi th y ông b thay th tr v Quân Đ i vì c H ng đã r i ph Th Tờ ng và h n th n a, các th l c s không th chi ph i các ho t đ ng c a C nh Sát n u còn đ ông ti p t c n m gi quy n đi u khi n c quan này.

Mùa hè đ l a 72, C ng quân đ y m nh các n l c t n công có tính cách tr n đi chi n c t đ t các tr c giao thông chi n l c, đ c bi t là đ n Qu c L 14 n i li n hai th xã Kontum Pleiku và Tờ ng T L nh Quân Đoàn 2 Quân Khu 2 cũng v a m i nh n ch c mu n ch ng t kh năng ch huy c a ông cũng nh t o m t ti ng vang nên ra l nh cho l c l ng BĐQ ph i hành quân gi i t a đ n Qu c L nêu trên v i s tăng c ng c a m t Chi Đoàn Thi t K giao ti p v i m t thành ph n c a S Đoàn 23 nh ng liên ti p b ch n đánh không ti n lên đ c nh ý mu n c a ông nên trong m t bu i h p tham M u, Tờ ng T L nh đã trút gi n đ cho là BĐQ không ch u đánh, ra l nh thay th các c p ch huy liên h b ng nh ng sĩ quan khác đ ng th i còn h ng v Tờ ng Hai lúc này đã đ c b nhi m làm T L nh Phó Quân Đoàn và nói: Bi t Đ ng Quân c a anh đó. B mi t th và nh t là t ái binh ch ng c a ông nên ông đã th ng th n đ p là ông s đ ng ra tr c ti p đi u khi n cu c hành quân và ngay sau ch m đ t ông s r i kh i Quân Đoàn 2 vì ông không th c ng tác v i m t ông T L nh làm vi c tùy h ng...Hai ngày sau đó l c l ng Bi t Đ ng Quân giao ti p đ c thành ph n ti p đ n Kontum ti n ra, Tờ ng T L nh đã bay t i n i v i m t phái đoàn báo chí đ ng i khen cái b t tay có tính quy t đ nh này. Tuy nhiên, đ gi l i h a, Tờ ng Hai yêu c u đ c r i Quân Đoàn 2, sau đó v làm Ch Huy Trờ ng Trung Tâm Hu n Luy n Lam S n kiêm Hu n Khu Đ c M , n i mà tr c đây ông đã ph c v v i tính cách m t hu n luy n viên nh bé; nh ng ông ch a ng i c ch c v này đ c bao lâu thì Thi u Tờ ng Nguy n Khoa Nam đ c b nhi m làm T L nh Quân Đoàn 4 nên ông Hai đ c b nhi m thay th Thi u Tờ ng Nguy n Khoa Nam trong ch c v T L nh S Đoàn 7, m t đ i đ n v n i danh v i nh ng v T L nh ti n nhi m yêu n c, trong s ch g m c Trung Tờ ng Nguy n Vi t Thanh và Thi u Tờ ng Nguy n Khoa Nam. M t đ n v đã ho t đ ng m t cách h u hi u trong nhi m v ch n đ ng s xâm nh p c a các đ n v C ng quân trong m u toan c t đ t đ ng liên l c ti p t t mi n Tây v th đô và đó cũng là đ n v đã ch ng ki n hành đ ng khí phách phi th ng nh t c a ông v i ni m tin s t đá s m mu n gì đ t n c mình r i s có ngày sáng s a.

Tổ chức Trại Văn Hai: Cựu Tổng Giám Đốc CSQG

Tổ Chức Trại Văn Hai: Cựu Tổng Giám Đốc CSQG

Thống Nhất, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2011 11:44

Cùng các Tổng Trưởng Khoa Nam, Lê Văn Hùng, Lê Nguyên Việt, Phạm Văn Phú, Tổng Trưởng Văn Hai đã ghi đậm nét son cho trang sử anh hùng của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa



Nhân ngày quân lực, xin gửi nén nhang cho những tang trung liệt, những người đi đi là nơi tìm kiếm và niềm hạnh phúc cho Quân Dân Miền Nam, cho mọi thế hệ, cho mọi thế hệ đi cùng nhau sống ở quê hương Việt Nam.

Ngài Lính Già

(Đa Hùng)