

Phép Lạ Của Đức Gioan-Phalô II

Tác Giả: Lê Đình Thông

Thứ Sáu, 25 Tháng 2 Năm 2011 09:14

Hôm nay, tôi có thể nói đến việc Đức Gioan-Phaolo II từ cõi xa xăm nhưng gần gũi trong tâm nguyện. Ngài thôi thúc tôi thể hiện những Thánh thiện. Nhờ lòng cầu nguyện của ngài, Thiên Chúa đã đem lại cho tôi đức tin trọn vẹn.



Trong thánh lễ lúc 18 giờ 30 ngày 23-2-2011 tại Học viện La Salle ở Roma (hình bên) với sự hiện diện của các nhà tu Nữ Nguyễn Huệ Ngọc Quỳnh, bên trên tiếng quy nguyện và các nhà tu giám đốc dòng Đức Bà tại bốn châu lục Âu, Á, Phi châu, Mỹ châu La tinh và tham dự Hội đồng Trung ương của Dòng Đức Bà Nữ Kinh sĩ Thánh Augustinô do linh mục Walter Inero, giáo sư thần học Đai học Gregoriana chủ trì. Năm 2011, ngài từng là trưởng ban Tổng cục Thông tin và Truyền thông Giám mục do Đức Gioan-Phaolô II làm chủ tịch. Thánh lễ ở Roma giúp chúng tôi hiểu được trình độ phép lạ của Đức Gioan-Phalô II.

Phép lạ thần nhĩt

Nhà tu Marie-Simon-Pierre dòng Tiệp u muội chuyên chăm sóc các sốn ph và hài nhi ở Puyricard, gần Aix-en-Provence (Pháp) thuật lại phép lạ thần nhĩt như sau:

“Tháng 6-2001, tôi bị bệnh Parkinson như họ nói đến bán cầu não phía trái, trong khi tôi viết tay trái. Tháng 3 năm sau, bệnh tăng dần, chữa 3 năm mà thân mình run rẩy, bị cứng tay, cảm thấy đau đớn và mất ngủ. Từ 2-5-2005, cơn bệnh tàn phá thêm thân thể tôi. Tay trái không cử động, chỉ viết thì ngu ngơ. Tuy biết sự cần thiết của việc làm việc trong bệnh viện. Khi biết là tôi bị bệnh Parkinson, tôi nghe Đức Gioan-Phaolô II trên truyền hình. Tôi biết rằng có ngài mới thấy hy vọng của tôi: được bệnh thần kinh (Parkinson): cùng bệnh thần kinh xót nhau. Tôi phải chi tiền để uống ngày với tâm nguyện luôn sống vững vàng trong ba nhân đức tin, cậy, mến, nhất định không bỏ cuộc.

Phép Lạ Của Đức Gioan-Phalô II

Tác Giả: Lê Đình Thông

Thứ Sáu, 25 Tháng 2 Năm 2011 09:14

Phúc sinh năm 2005, tôi muän đä thánh lä truyän hình do Đức Gioan-Phaolô II cä hành, thä m nghĩ sau này sä còn đä c thä y ngài näa. Suät buäi sáng, tôi phäi vät vä lä m mäi chuän bä đä đä đä thánh lä. Nhäng mät sä viäc bät ngä xäy ra trong nhà thäng khiến tôi không thäc hiän đä c ý nguyän.

Täi 2-5-2005, cä nhà dòng quäy quän xem truyän hình công giáo KTO, tình cä nghe tin täc tä quäng träng thánh Phêrô loan báo Đức Gioan-Phaolô II väa mät. Nhä väy là tôi đã mät ngä i cha ban cho tôi sä c mänh tiän täi. Mäy ngày sau, tôi cäm thä y trong lòng träng träi, nhäng tôi xác tín có ngài ä gän bên.

Ngày 13-5-2005, Đức Bênêdictô XVI công bä viäc mä hä sä phong chân phäc cho Đức Gioan-Phaolô II. Bät đäu tä hôm sau, tät cä các nä tu trong dòng ä Pháp và châu Phi cäu bäu Đức Phaolô-Gioan II cäu vät tôi đä c lãnh bänh. Mäy hôm đó tôi còn đä c nghä. Ngày 14-5, tôi đä c mät câu trong Phúc âm theo thánh Gioan, 3,16-17: “Näu con tin, con sä đä c thä y vinh hiän cäa Thiên Chúa”.

Ngày 12-6, tôi ráng hät sä c mäi đäng đäy näi. Chiäu hôm sau, tôi xin mä bä trên cho thôi viäc. Mä nói tôi ráng thêm đän tháng 8 vì “chäa thä y Đức Gioan-Phaolô ì nói năng gì”. Trong khi nói chuyän väi mä bä trên, tôi cäm thä y Đức Gioan-Phaolô hiän điän. Mä đäa bút bäo tôi viät “Gioan-Phaolô II”. Lúc đó là 17 giä. Tôi phäi vät vä lä m mäi viät đä c mäy chä: “Gioan-Phaolô II”. Sau đó là sä tỉnh läng.

Sau khi đä c kinh täi 21 giä, tôi đi qua bàn giäy träc khi vä phòng. Trong khoäng tä 21 giä 30 đän 21 giä 45, tôi cäm thấy nhä có ai thúc giäc tôi cäm bút viät. Viät xong, tôi kinh ngäc vì chä viät ngay ngän. Ngày này là đúng 2 tháng sau khi Đức Gioan-Phaolô tä trän.

Vào lúc 4 giä 30, tôi chät thäc giäc, ra khäi giäng, không còn cäm thä y đau đän näa. Sau đó, tôi cäm thä y có ai thúc giäc đän cäu nguyän träc cä Minh Thánh Chúa, trong lòng tràn ngäp niäm vui. Thät khó mà điän tä đä c mäu nhiäm này. Träc Thánh Thä tôi suy ngäm mäu nhiäm năm sä sáng do Đức Gioan-Phaolô II soän. 6 giä sáng, tôi đä c kinh sang väi cäng đoàn. Tôi đi khoäng 50 mét, tay trái cä đäng đäc, khäp thân mình cäm thä y nhä nhäm. Träc Mänh Thánh Chúa, tôi cäm thä y tâm hän bình an. Hôm đó là ngày 3-6, lä Thánh tâm Chúa Giêsu. Sau khi đä thánh lä, tôi cäm thä y đã lãnh bänh. Tôi cäm bút viät, hàng chä không còn xiêu väo näa, đän träa tôi ngäng không uäng thuäc näa. Ngày 7-6, bác sĩ chäa tôi tä 4 năm nay kinh ngäc thä y tôi bä thuäc mà vän lãnh bänh. Cä cäng đoàn làm tuän cäu nhät tä nä Đức Gioan-Phaolô II. Sau đó, tôi làm viäc bình thäng, tiäp täc lái xe, cäm bút.

Phép Lạ Của Đức Gioan-Phalô II

Tác Giả: Lê Đình Thông

Thứ Sáu, 25 Tháng 2 Năm 2011 09:14

Hôm nay, tôi có thể nói đến sự kiện Đức Gioan-Phaolo II từ cõi xa xăm nhưng gửi trong tâm nguyện. Ngài thôi thúc tôi thể hiện sự ngưỡng mộ Thánh thần. Nhờ lòng cậy vào Chúa, Thiên Chúa đã đem lại cho tôi đức tin hoàn sinh.

Dòng Tiệp nữ chuyên chăm sóc các số phận và hài nhi thành lập tại Bourgoiun-Jallieu cách nay 75 năm. Năm 1982, tu hội Đức Gioan-Phaolô II chuộc nhân. Từ khi lập dòng, các nữ tu cứu được 56 ngàn trẻ sơ sinh.

Trở lại sự kiện Kubica



Mở ĐGH Gioan - Phaolô II (1920-2005)

Anh Robert Kubica 26 tuổi là vận động viên người Ba Lan đua xe Formule 1. Trong lần đua xe (rallye) ở Rondo di Liguria (nước Ý) ngày 6-1-2011, xe của anh bị động vào vòng đua, thoát nạn sinh. ĐHY Stanislaw Dziwisz, tổng giám mục Cracovie cho biết ngài đã cho Kubica hôn trước Đức Gioan-Phaolô II và mời tham gia áo áo của vị giáo hoàng Ba Lan quá cố. Năm 2007, anh đã gặp tại nhà của ông thông tin Canada. Kubica thấy anh làm cho mọi người đau vì không được các học sinh. Nếu Kubica được bình phục, đây sẽ là phép lạ thứ hai của Đức Gioan-Phaolô II.

Chương trình lễ phong chân phước

Chúng tôi ghi lòng và chương trình lễ phong chân phước Đức Gioan-Phaolô II để các bạn nhân nguyện và Việt Nam trong nước và hải ngoại cùng thông công nguyện, xin ngài cứu giúp chúng ta:

- Thứ bảy 30-4-2011 (20.30 – 22.30): giáo phận Roma thể hiện cạnh tranh của nguyện tại Circo Massimo. Từ đền Vatican, Đức Bênêdictô XVI hiệp ý cầu nguyện.

Phép Lạ Của Đức Gioan-Phalô II

Tác Giả: Lê Đình Thông

Thứ Sáu, 25 Tháng 2 Năm 2011 09:14

- Chiều ngày 1-5 (10.00 giờ sáng tại trung tâm thành Phêrô): Lòng thành kính Chúa, Đức Bênêdictô XVI chúc phúc chân phước Đức Gioan-Phaolô II. Sau thánh lễ, di hài vị chân phước tân phong được đặt trên bàn thờ giữa giờ sáng trong đền thánh Phêrô để khách thập phương tôn kính.

- Thứ hai 2-5 10.30 giờ sáng tại trung tâm thánh Phêrô: ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, chúc hành lễ tạ ơn. Sau đó di hài được chuyển về nguyện đường Saint-Sébastien trong Đền thánh Phêrô.

Thay đổi kết luận

Tháng 10-1978, Đức Gioan-Phaolô chọn khẩu hiệu giáo hoàng là “Totus Tuus ego sum” (con hoàn toàn thuộc về Mẹ).

Trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu chuộc (Redemptoris Mater) ngày 25-3-1987, Đức Gioan-Phaolô II đã xưng tụng Đức Bà là Sao Mai (Stella Matutina), vị tể tướng S.M. của La ngà và nữ hoàng Việt.

Chúng tôi xin dịch bài thơ “Coeur Immaculé de Marie” của Đức Gioan-Phaolô II sang thơ lục bát, nguyện xin Đức Gioan-Phaolô II, nhờ lòng cứu chữa của Đức Nữ Đấng trinh Maria, cứu chữa các bệnh nhân nghèo khổ Việt Nam.

Trái tim và nỗi sợ hãi của Bà

*Trái tim và nỗi sợ hãi của Bà,
Ban ơn chiên thặng quỳ mà xác hồn.
Con nay kính sợ ngậm mồm,
Vả bao rào cản nỗi mồm mai sau.*

Chiến tranh đói khát thặng đau,

Phép Lạ Của Đức Gioan-Phalô II

Tác Giả: Lê Đình Thông

Thứ Sáu, 25 Tháng 2 Năm 2011 09:14

Mình i nhân lo i gi t nhau h ng hà.
H n thù nhân cách sót sa,
Trái tim t m u th tha l i m.

T lâu t t a ng tâm,
Không còn l ph i tr m luân đ a đ y.
L i kính lan kh p tr i mây,
M i c u v t vũng l y th gian.

Trái tim v n s ch th ng ban,
L ng tâm b n đ i tâm can l i m.
V i lòng th ng sót m u tâm,
M i c u v t tr m luân th tr n.

Roma, ngày 23 tháng 2 năm 2011