

## RẠCH CHÂN - BÀI HỌC KHIÊM NHƯỜNG TRONG YÊU THƯƠNG

T&#225;c Gi&#7843;: Jorathe Nguyễn Tím

Th&#7913; T&#432;: 04 Tháng 4 Năm 2012 15:41

---

Tìm Thiên Chúa trong những đau khổ, sự đói, phép rửa tội, lao là khuyến khích những công nhân đồng công.



Ngay khi những thời kỳ của Đấng Kitô cũng đã xô đi xem Đấng Kitô làm phép rửa tội thiên hạ ngày nay lũ lũ, tập nập nhau đi xem mặt trời quay chày này, tiếng Chúa khóc chày, tiếng Mẹ khóc chày kia. Chạy khắp nơi hợp đoàn tính hi vọng và con người thích gặp Thiên Chúa trong những chuyến thuyền, khác hẳn tìm gặp Ngài giữa đời thường, trong sinh hoạt bình thường của những ngày thường, bên những con người tầm thường.

Bà tôi chia tay, thầy trò bụi bụi lụi lụi. Đã ba năm sống bên nhau, ngớt bụi, buồn vui cùng chia sẻ nên giờ sắp phải chia lià mà chia lià đau thối ng, tang tóc, hỏi ai không đứt ruột ? Tuy gọi Đấng Kitô, nhưng các môn đồ chưa biết rõ Ngài là ai và sống như thế nào của Ngài là gì, sống đời này ra sao. Chính vì thế, sát ngày chiều hôm nay của Thầy mà các ông vẫn ganh tị, tranh giành chức vị cho mình trong vương quốc sắp tới của Ngài (Lc 22,24).

Đêm nay, trong bữa ăn sau cùng, Đấng Kitô muốn nói hết về Ngài và những gì sắp xảy ra. Ngài khuyên thầy trò cho các ông biết : « Trong các con sẽ có người nộp Thầy » (Ga 13,21), « Thầy sẽ bỏ coi những người gian ác » (Lc 22,37), « sẽ chịu đóng đinh » (Mt 26,2) và « đêm nay các con sẽ vì Thầy mà sa ngã » (Mt 26,31). Cho biết trước các đồ đệ rằng Thánh Giá Ngài sắp đi và căn dặn các ông hết mọi điều : « người ta sẽ bắt đi, xâu t, hành hạ, trói xu, truy lùng chúng con vì tôi thì không hề nhận. Chúng con đừng sợ vì Thánh thần ở với chúng con sẽ cho chúng con biết mọi điều chân lý, sẽ báo trước cho chúng con về những gì xảy ra. Phần chúng con : hãy ở trong tình yêu Thầy » (Ga 16,1-15).

Căn dặn, trấn an, những Đấng Kitô chưa đi vào cõi đời Ngài muốn nói. Phải chờ cho tình thầy trò thấm vào tim qua lý lẽ chia phối, « Ngài mặc đồ ngủ, rửa bàn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà lau mặt. Rồi Đấng Kitô đi vào chỗ, bắt rửa chân cho các môn đồ và lấy khăn lau mặt » (Ga 13,4-5). Hành động bất ngờ nhưng không xa lạ trong thế giới Do Thái. Hành động bất ngờ nhưng là những việc tầm thường : cởi áo, lấy nước, rửa chân, lau sạch trong đời thế gian. Đấng Kitô đã dùng những việc tầm thường để mạc khải chính Ngài là Thiên Chúa tuy nhiên khiêm nhường.

1. Rửa chân cho môn đồ, Đấng Kitô đã « rửa đồ ngủ, rửa bàn ». Ngài đã rửa sạch những tội lỗi, danh dự, đức hạnh của họ để họ được sống trong sự sống mới. Quỳ trước mặt ai là nhân mình thấp hơn. Quỳ trước mặt ai là nhân mình là hèn yếu. Chạy trốn mặt ai quỳ trước mặt, chạy con người mình quỳ trước Đấng Tạo Hóa, chạy con cái mặt ai quỳ bên cha mẹ, ngoài ra ai quỳ trước mặt ai bao giờ ...Thế mà Đấng Kitô đã quỳ trước mặt con người để tình Ngài yêu con người được sống (Ga 13,1)

2. Rửa chân con người, Đấng Kitô đã « cởi áo và lấy khăn lau mặt ». Đây là hình ảnh của sự khiêm nhường, hình ảnh vượt qua « cái tôi vĩ đại, cái tôi háo danh, cái tôi quyền lực, cái tôi hống hách » và cất bỏ kiêu căng, tham vọng, gian tà là bản năng và khuynh hướng xấu khi được vào thế nhân. « Người khác » đã thay thế « cái tôi ». « Người khác » là vua, là người được « cái tôi » ân cần phục vụ.

Có bạn mình mới yêu được người khác. Có quên mình bạn tìm hãm tham vào người bạn, bạn triết tiêu mới được lợi được người khác mới có thể yêu thương và phục vụ. Rửa chân là phục vụ hết tình, là hy sinh hết mình, nhưng cũng là xóa mình, quên mình, mất mình, bạn mình hết tình. Bởi phục vụ mà đặt mình trong đó thì còn bạn cảm được người khác làm bình phong, bung xung che đậy cái tội ích kỷ, tham vào.

Đức Kitô đã cúi bái tất cả vinh dự là Thiên Chúa xuống người sâu, xuống sát chân con người để rửa chân cho con người. Hành động rửa chân vẫn bình thường nên con người đã trở nên phi thường khi Thiên Chúa đích thân quỳ xuống rửa chân. Hành động này phi thường khi Thiên Chúa khiêm hạ làm công việc tầm thường như tất cả người đời : rửa chân ông chủ. Trong tầm thường, Thiên Chúa đã tỏ mình là « Thiên Chúa đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mình sống mình để cứu muôn dân » (Mt 21,28)

3. Đức Kitô « cúi xuống vào chậu và rửa chân cho các môn đệ ». Người khiêm nhường cho trong sạch, tinh tuyền. Người là hình ảnh của sự sống. Lý do cúi rửa chân cho con người, Đức Kitô muốn thanh tẩy con người bằng nước thánh và ban lợi cho con người để sống mới. Người làm con người nên sạch, nên thánh thanh tẩy tâm hồn. Phêrô nhanh trí nhận ra ý nghĩa của người và việc làm của Đức Kitô khi Ngài bô ông : “Nếu không để Thầy rửa chân, con sẽ không được chung phần cùng Thầy”, nên đã vội xin Đức Kitô : “Lạy Thầy, xin cúi rửa, không những rửa chân mà cả tay và đầu con nữa” (Ga 13,8-9). Ý thức chủ nào trên thân xác mình cũng do bạn, nhem nhuốc, ông đã xin Chúa rửa ráo trừ toàn thân như thái độ khiêm tốn, biết mình tội lỗi cả những tâm hồn thờ người, ăn năn.

Lý do cúi rửa chân con người, Đức Kitô đã làm công việc hạ mình ngày cả tội vì trong Người Ngài : “Kể lợi nên hết phần lợi nên kể hết và kể cái trở phần lợi nên người tội” (Lc 22,26)

4. Sau cùng, “Ngài lấy khăn vắt nước mà lau”. Lau chân cho ai là tấm lòng kính trọng, yêu mến người khác. Người ta có thể phục vụ mà không yêu mến, hy sinh mà không ân tình, giúp đỡ mà không tình cảm, làm phúc mà không bác ái, bố thí mà không chân lòng thương. Có nhiều việc bên ngoài rất tốt, rất tình, rất tử tế, nhưng thâm ý rất xấu, rất độc, rất ác. Có nhiều người hôn rất tình, rất thương, rất triu mến, nhưng cũng không hiểu những cái hôn rất đáng người, đáng nghi, đáng sợ. Bạn chúng là Giuđa đã hôn Đức Kitô để ra dấu cho lính bắt Ngài. Bạn chúng là Philatô đã công khai rửa tay vô tội nhưng đã giao Đức Kitô vô tội cho ác đế quốc, kẻ lão đem đi xử tử. Con người có thân xác để biết ý nghĩ, tình cảm của tâm hồn, nhưng không nhìn thân xác này luôn được phép đi trong trung thực những tình cảm, ý nghĩ bên trong, vì trái tim con người có thể là trung tâm của tình yêu, sự thật, nhưng cũng có thể là sào huyệt của mưu mô, tội ác.

Đ c Kitô lau chân cho con ng i đ nói lên Ngài yêu con ng i, tôn tr ng con ng i, trân quý con ng i khi ph c v con ng i. Ph c v mà không kính tr ng là xúc ph m ng i đ c ph c v . Ph c v mà không yêu m n là h th p giá tr c a ng i đ c ph c v . Ngay c các n tu đêm ngày ph c v các b nh nhân si a, phong cùi, n u không th t tình yêu m n, kính tr ng nh ng ng i b nh, các ch cũng ch là nh ng ng i làm công : làm đ có công và vô tình làm t n th ng nh ng ng i b nh này, vì tính vô c m lãnh đ m, vô tâm h h ng và vô ý coi th ng c a trái tim thi u v ng n ng n n, quan tâm, chăm sóc c a tình yêu.

Tr v ch , sau khi r a chân các môn đ , Đ c Kitô m i nói : “ Các con g i Th y là Th y, là Chúa , đ u đó ph i m, vì q a th c Th y là Th y và là Chúa. V y n u Th y là Chúa là Th y mà còn r a chân cho các con thì các con cũng ph i r a chân cho nhau. Th y đã nêu g ng cho các con đ các con cũng làm cho nhau nh Th y đã làm cho các con” (Ga 13,13-15).

Đ c Kitô đã “nói là làm, làm r i m i nói, làm tr c nói sau ”, không nh chúng ta : nói mà không làm hay ch nói mà ch ng bao gi làm. Đ c Kitô không ch đ y m t bài h c v “khiêm nh ng ph c v trong yêu th ng”, mà còn t mình là Thiên Chúa r t khiêm h , xóa mình tr c con ng i, đ u mà các môn đ r t b t ng , b ng . Ngài đã dùng chính công vi c r t t m th ng c a m t tôi t t m th ng trong công vi c bình th ng ph i làm th ng ngày đ m c kh i m t chân lý phi th ng : Thiên Chúa đã xu ng t n chân con ng i đ r a chân , lau chân cho con ng i.

Các môn đ không ph i tìm tòi xa xôi, tìm h i ng i thông thái, tìm hi u đ u này đ m kia đ bi t Đ c Kitô là ai, nh ng ch nhìn vào thái đ b ch , b mình, q xu ng r a chân c a Ngài, các ông đã hi u Ngài là ai và đ ng đi c a Ngài s di n ra th nào. Vì hi u Ngài là Thiên Chúa khiêm h th m sâu và s ph i chôn vùi, th i đi nh h t lúa, nên Phêrô m i h ng hái thân th a : “ T i sao con không th theo Th y đi ngay bây gi . Con s n sàng thí m ng vì Th y mà ..” (Ga 13, 37 ).

Đ c Kitô cũng không đ y kh i kh i m t bài h c “h c đ quên” nh nh ng bài h c bình th ng, vì t t c nh ng gì Ngài làm, Ngài nói, Ngài căn đ n trong gi phút sau cùng tr c khi đi ch u ch t đ u mang m t t m quan tr ng đ c bi t và là nh ng vi c tr ng đ i không ph i ch đ nh mà đ s ng và thi hành.

Trong b a ăn t bi t nghiêm tr ng nh ng chan ch a tình nghiã, thân m t, Đ c Kitô đã r a chân,

## RẠ CHÂN - BÀI HỌC KHIÊM HẠNG TRONG YÊU THƯƠNG

T&#225;c Gi&#7843;: Jorathe Nguyễn Tím

Th&#7913; T&#432;: 04 Th&#225;ng 4 N&#259;m 2012 15:41

---

Đức phép Thánh Thể, Đức linh Mục và căn đốn, những yêu cầu yêu thương. Rửa chân tuy không là bí tích nhưng không thể thiếu vì giùm thiêu, giùm linh hồn mà t nghi thức tợng trọng, không nể dung, không quan trọng. Trái lại, hành động Đức Kitô làm lâu nay, trọng trọng và cảm động nhất chính là quỳ xuống trước mặt các môn đồ mà rửa chân cho các ông. Nhờ tình yêu Thiên Chúa t Trữi cao đáp xuống con người đ b n c n đ c t y r a, Đức Kitô đ t tình yêu của Ngài trên bàn chân người t i đ t tình Ngài yêu h bao la, không biên giới, vô đ u ki n.

Lau chân con người t i đ t, mặt l n n a, tình yêu khiêm h của Thiên Chúa đã làm s ng s t trái tim nhân lo i và Đức Kitô đã thêm mặt sáng ki n đ c đáo đ nói lên tình Ngài yêu đ n cùng, tình Ngài xuống sâu t n cùng, tình vô th y vô chung, tình bao la r t đ i và vô cùng.

Đ n l t chúng ta rửa chân cho nhau. Đ n phiên chúng ta đ ng đ y, r i ch ng i danh đ , r i đ a v cao sang, r i quy n l c cai tr , r i t ng hành dinh “cái tôi”, đ ng th i th t l i tham v ng, xi t l i nhu c u, bu c l i đòi h i đ làm công vi c r a chân của tôi t v i lòng yêu m n, kính trọng. Đ n gi chúng ta b đ t tr c l nh truy n : “ Chúng con hãy rửa chân cho nhau”. Đ n lúc chúng ta ph i quy t đ nh đ ng đ y, c i áo, l y n c, quỳ xuống rửa chân người anh em khó tính, khó th ng, khó ch u, khó chi u hay t p t c ng i l i gh danh đ , đ c h u h . Đ n th i chúng ta ph i li u mình ra kh i tháp ngà “ cái tôi ích k ” đ ph c v m t cách vô danh, vô v l i nh ng i đ y t vô tích s ph i làm nh ng vi c xem ra “vô ích” của mình.

Tu n Thánh là th i đ i m thu n l i đ nh ng quy t đ nh rửa chân cho nhau đ c th c hi n. Không đ b m t c h i đ c tr ng v ng, nói gì đ n b m t ch ng i s n có. Không đ b m t liên đ i, m t thân quen nói chỉ đ n b c chính mình, b c đ i mình. Vì th rửa chân cho nhau là vi c khó vì đòi b t t c đ có th đ ng đ y mà không b c b i, c i áo mà không t i c nu i, m c c , l y n c vào thau mà không ng i ngừng v t v , bu c giây ngang b ng mà không b c b i, cầu nàu, nhất là quỳ xuống trước mặt anh em mà không ng ng ngừng, mi n c ng và rửa chân, lau chân v i ni m vui của tình yêu h t mình ph c v .

Rửa chân là cao đ i m của Đức Ái. Cao đ i m này, ta g p đ c tr n v n “Con người-Thiên Chúa” của Đức Kitô, mặt Thiên Chúa khiêm h làm người t i t đ yêu th ng, ph c v con người. T t c ch ng trình s ng của người theo Đức Kitô đ c v ch s n trong bi n c Rửa Chân chi u th năm Tu n Thánh, mặt ch ng trình r t ng n nh ng cam go và đòi nhi u hy sinh : “ B mình, ph c v trong yêu th ng ”.