

10 năm sau khi Saigon thất thủ, trong cuốn "No More Vietnams" xuất bản năm 1985, Tổng thống Richard Nixon đã phán: "Trong cuộc chiến đấu này Hoa Kỳ đã thất bại và phản bội đồng minh (failure and betrayal).

Chúng ta đã thắng trong chiến tranh, nhưng đã thua trong hòa bình (We won the war in Vietnam, but we lost the peace)".

Đây là lời nói khôn ngoan nhưng không phản ánh sự thật.

Đúng lý Nixon phản lại nói: Chúng ta thắng về quân số, nhưng là i tháo chay và đùu hàng lách sô.

Chúng ta thua về chính trị, và đã gieo tai họa vô cùng cho các quốc gia đồng minh Đông Dương Việt-Miền-Lào, cũng như một số các quốc gia Á Phi và Nam Mỹ như A-Phú-Hãn, Iran, Angola, Mozambique, Ethiopia, South Yemen, Nicaragua v.v.... Do đó Hiệp định Hòa Bình Paris 1973 chỉ đem lại hòa bình cõa nhung nóm mõ (peace of the grave).

Ngày nay mới nghe i thay rõ: Khiến trúc số cõa thám cõnh này không phải là ai khác mà là Henry Kissinger, Cố Võn An Ninh cõa Nixon.

Do những quyền lực riêng rẽ cũng như do những cuộc mõt đàm, mõt sốc và hiếu ngõm với Lê Đức Thọ, Kissinger đã ký kết Hiệp định Paris ngày 27-1-1973 với bất cứ giá nào. Đã i vị ông, Chiến Tranh Đông Nam Á đã thu dõn xong với số tiềp tay cõa Bắc Kinh. Tuy đây là i tõng cõa ông là Chiến Tranh Trung Đông đang cõn tiềp viễn quân số và kinh tế. Sau 1975, giờ am hiểu cho biết ngân khoõn viễn trù hàng năm cho Do Thái (với 4 triều dân) khoõng 2 tõi Mỷ kim ngang với số ngân khoõn viễn trù cho Việt Nam triều 1973.

Cho tới tháng 1-1973, khi bắt thi hiếp sốc, bõng xuyên tõc, đe dõa và hù nhục Việt Nam Cộng Hòa, Kissinger đã thúc đẩy Nixon buõc Miền Nam phai ký Hiệp định Paris. Cho Hoa Kỳ có lý do rút quân để đòi phõng thích tù binh sau khi đùu hàng trong danh dõ. Còn viễn quân đõi Bắc Việt có triết thoái khõi Miền Nam hay không chõ là vấn đõ phõ thuõc. Về viễn này, mõt mõt Kissinger tin vào những mõt sốc và cam kết ngõm cõa Thủ. Mõt khác còn có i cam kết cõa Nixon theo đó Hoa Kỳ sẽ trả đũa mãnh liệt, nếu Bắc Việt vi phạm nghiêm trọng Hiệp định, và số số đõng họa lõc mõnh nhõt nhõ trong chiến đõch Mùa Hè Đỏ Lõa 1972 tại Miền Nam, và những vụ oanh tõc Bắc Việt bằng B52 trong cuộc T>p Kích Chiến Lõi c 12 ngày đêm tại Hà Nội, Hồ Chí Phòng và vùng phõ cõn Mùa Giáng Sinh 1972.

Số viễn đã không diễn ra nhõi vậy. Ba tháng sau Hiệp định Paris với Watergate bùng nõi. Sau đó Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành Luật ngày 30-6-1973 cõm các lực lượng quân số Hoa Kỳ không được yểm trợ nhõng cõi chiến đùu võ trang tại Việt-Miền-Lào. Võ tháng 10-1973 Luật với Quyền Lực Chiến Tranh (War Powers Act) đã trói tay với Tổng Tõnh Quân Lực Hoa Kỳ và buõc Tổng Thống phai tham vuin Quốc Hội trước khi số đõng quân đõi vào nhõng vui tranh chõp võ trang.

Điều kiện hõn chõ này chõa bao giờ lõp pháp đõt ra trong thi i chiến. Do đó, vì không có toàn quyền hành đõng và không có ngân khoõn, với Tổng Tõnh Quân Đõi không thể phản công kõp thi i các bõi đõi Bắc Việt xâm nhõp quy mô vào Miền Nam, và cũng không thể trả đũa bõng cách tái oanh tõc Bắc Việt nhõ trong mùa Giáng Sinh 1972. Nhõ vậy, 10 tháng sau Hiệp định Paris, tõi tháng 11-1973 quân xâm lăng Bắc Việt đõi cõi do xâm nhõp Miền Nam vui sõi trù giúp võ khí đõy đõi cõa phe Quốc Tõnh Cộng Sản Trung Sô (1.7 tõi Mỷ kim năm 1974, gõp đôi thi i tiõn Hiệp định Paris.

Tác Giả; Luật số Ngày Hồi Thủ
Thứ Ba, 20 Tháng 4 Năm 2010 10:06

Và từ sau vở tiễn chiếng Long tháng 1-1975, Liên Xô đã 4 lần viễn trú cho Bắc Việt. Và những lần cam kết của Chu Ân Lai và Brezhnev họa họ nỗ lực kiềm chế Hà Nội, chính là câu đố bối, hay đúng hơn là một chiến thuật đòn đánh gót Hoa Kỳ.

Thêm một số điểm đáng lưu ý: Một năm sau Hiệp định Paris, vào ngày 11-1-1974, khi Kissinger và rái Bắc Kinh, đột nhiên một lần nữa, Trung Quốc công bố chính quyền tống các quân đội Hoàng Sa và Trường Sa. Và một tuần sau, ngày 19-1-1974, họ đem quân xâm chiếm 6 đảo Hoàng Sa thuộc nhóm Lưỡi Liềm phía tây nam. Vào một Quốc Tự Công Pháp, Hiệp định Geneva 1954 đã xác nhận chính quyền lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa tống các quân đội Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo Điều 4 Hiệp định, giới tuyến giữa hai miền Nam Bắc kéo dài từ thềm lục địa "ra ngoài海外 phòn theo một đường thẳng góc với đường ven biển. Quân đội Bắc Việt phải rút khẩn trương các hòn đảo thuộc về phía Nam giới tuyến" (Võ Tuyền 17). Quốc phòng Hoàng Sa tống lục tống các Võ Tuyền 17-15 Bắc (Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi), và quân phòng Trường Sa ở phía Nam tống lục tống các Võ Tuyền 12-7 Bắc (tỉnh Cam Ranh xuống Cà Mau). Do đó có hai quân phòng này đã đóng cảng Hiệp ước Quốc Tự nhằm ngăn chặn thuỷ hòn phòn của Việt Nam Cộng Hòa mà các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Bắc Việt và Trung Quốc có nghĩa vụ phải tôn trọng.

Chiều Hiệp định Paris 1973, Hoa Kỳ là quốc gia chính xứng đáng, đã triều tụp Hội nghị, đã ký Hiệp định, và đã cùng 10 quốc gia khác, kể cả Trung Quốc, đồng ra bộ oanh sét thi hành nghiêm chỉnh hiến pháp quốc này. Nhờ vậy Hoa Kỳ có nghĩa vụ tiên khởi phải bộ oanh vũ quyển dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là chính quyền lãnh thổ của Việt Nam chung mực xâm lăng vũ trang bộ tống tống đầu tống. Vậy mà, ngày 19-1-1974, dù có một tống vùng Biển Hoàng Sa, Đè Thắt Hòn Đất Hoa Kỳ đã ánh binh bộ tống, không yểm trợ, không can thiệp, không điều giặc, và cũng không làm hành vi nhân đeo nào đe dọa vũ lực các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam mặc dù trên Hàng Tông Hòn Nhát Tự, do Trung Tá Ngày Văn Thủ chỉ huy, đã bộ binh chìm. Có lẽ Hải Quân Hoa Kỳ nghĩ rằng họ không có trách nhiệm phải cứu vớt những người sống sót chết đuối, kể cả vì lý do nhân đạo. Vì mãi đến tháng 11-1974 Liên Hiệp Quốc mới ban hành Công ước về việc Cứu Vớt các Nền Nhân bờ Đèm Tàu Trên Mực Biển. Hòn nhỏ, từ tháng 6-1973, Quốc Hải Hoa Kỳ đã ban hành điều luật cấm quân lục chiến tham gia hay yểm trợ bộ tống cứu chiến đấu quân số nào trên bờ, trên không và trên biển tống bán đảo Đông Dương. Trong thời gian này, từ tháng 4-1973, báo chí phòn chiến và phe đối lập đa số tống Quốc Hải đã triệt để khai thác việc nghe lén Watergate, dù đến viễn Nixon từ tháng 8-1974.

Năm 1974, theo 3 ngày tiễn quân, từ vùng Phi Quân Sihanuk phía Bắc, Ai Lao và Cao Miên phía Tây, Bắc Việt kéo dài qua quân xâm nháp Miền Nam. Và tháng 1-1975 đã tiễn chiến thuyền mực tống cùa Việt Nam Cộng Hòa là Phie Long. Cuối tiễn chiến này nháp trục nghiêm phòn lồng cùa Hoa Kỳ. Lúc này, từ Tổng thống chánh phủ Gerald Ford, chúng ai còn nhớ những lần cam kết long trung cùa Tổng thống dân cùa Nixon trong hòn 30 văn thư gửi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Trong những văn thư này, về Tổng Tự Lãnh Quân Lục Chiến Hoa Kỳ họa số tái oanh tống Bắc Việt, đồng thời phòn công tống chiến các lục lồng võ trang Bắc Việt xâm nháp Miền Nam, bùng nhung võ khí mực nhặt nhặt Không Đoàn B52.

Sau vở Phie Long, trong một phiên họp cùa Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản, Lê Duẩn đã giơ hai tay reo lên: "Nó bộ rái!"

Và 3 tháng sau, các chiến xa Liên Xô vượt qua hàng rào Dinh Đèc Lập báo hiệu số cáo chung cùa Việt Nam Cộng Hòa. Lúc này, bộ tống chánh Hiệp định Paris, Bắc Việt đã kéo thêm 25 số đoàn chính quy vào chiến tranh Miền Nam đe yểm trợ số hòn 100 ngàn quân đã xâm nháp tống Chiêm Dêch Mùa Hè Đè Lã 1972. Từ đó Hiệp định Hòa Bình Paris chung còn là tờ giấy lòn. Và nhung điều khoán cam kết hành sốt quyển dân tộc tự quyết bộ tống đồng lồng cùa hòa bình chung là nhung bánh

và do phe chiến Lê Đức Thọ ban phát cho cả chiến bộ Kissinger. Chứng nhận này Điều 15 Hiến Ðịnh Hòa Bình Paris: "Việc thương nhượng Việt Nam sẽ được xác định bằng bút pháp hòa bình trên cơ sở thương nghị và thỏa thuận giữa Miền Bắc và Miền Nam Việt Nam, không bên nào cưỡng ép bên nào, không bên nào thôn tính bên nào. Thời gian thương nhượng sẽ do hai Miền Nam, Bắc Việt Nam đồng thuận (theo nguyên tắc nhất trí)!"

MỘT THỜI GIAN ĐÀI ĐÀI CÓ MỘT KHOẢNG CÁCH HỢP LÝ

Cuộc "Đại Thắng Mùa Xuân 1975" khó có thể có nếu Hoa Kỳ không nhất định bắc Miền Nam Việt Nam.

Trong cuộc mệt đàm giữa Thủ Tướng Chu Ân Lai và Henry Kissinger ở Đại Sảnh Nhân Dân Bắc Kinh nhân dịp Tổng thống Richard Nixon công du Trung Quốc và gặp Mao Trạch Đông ngày 21-2-1972, Kissinger nói thẳng với Chu Ân Lai: "Chúng tôi không quan tâm đến việc hủy diệt (Công Sản Việt Nam), và ngay cả việc đánh bộ i nó".

Một đã thỏa thuận với Trung Quốc để Công Sản Việt Nam chiếm Miền Nam sau khi Mỹ rút quân mệt thời gian. Kissinger xác nhận với Chu Ân Lai rằng Mỹ có thể chấp nhận Công Sản Miền Bắc chiếm Miền Nam bằng vũ lực, nếu việc này xảy ra sau khi Mỹ rút quân khỏi đây mệt thời gian dài đó có mệt khoảng cách hợp lý (decent interval): "Nhưng Bắc Việt nghiêm túc đàm phán với Miền Nam, và sau một thời gian dài sau khi chúng tôi đã hoàn toàn không còn dính líu gì (với Miền Nam) nữa, theo suy đoán riêng, tôi tin rằng khó có thể chúng tôi quay trở lại và khó có khả năng việc này sẽ xảy ra".

Kissinger nói rõ hơn:

"Nhưng chúng tôi có thể chung sống với Chính Phủ Cộng Sản ở Trung Quốc, thì chúng tôi cũng có khả năng chấp nhận một chính quyền Cộng Sản ở Đông Dương".

". Kissinger trả lời trả lời nói thẳng:

"Hà Nội đã làm gì đằng sau chúng tôi không thể, trong vòng 10 năm, thời top bang giao mật" (The White House, Memorandum of Conversation- Top secret / sensitive-Exclusive eyes only, p.p. 27-29: Cao Thủ Dung: Đặng Công Sản Việt Nam 2007).

7 tháng trước, trong hai ngày 9 và 10 tháng 7-1971, trong cuộc tiếp kiến Chu Ân Lai, Kissinger tiết lộ:

"Hoa Kỳ sẽ trả tiền thoái toàn thầu quân lục ra khỏi Việt Nam và sẽ không bao giờ trả lời nếu có những điều khoản về ngừng bắn và trao trả tù binh trong Hiệp Ðịnh Paris. Lập trình của Hoa Kỳ là không nhất thiết duy trì một chính phủ đặc biệt nào (như Việt Nam Cộng Hòa) ở Miền Nam Việt Nam. Nhưng có một giải pháp chính thức hợp lý phun ánh nhung thời gian quan trọng nhất là chính phủ Miền Nam thì chúng tôi sẽ tôn trọng giải pháp đó. Nhưng chúng tôi cũng cần có một thời gian hợp lý cho giải pháp này (decent interval solution). Hôm qua Thủ Tướng có đề cập đến việc Bắc Việt Nam sàng hy sinh hàng triệu người cho công cuộc này. Tôi xin trả lời với Thủ Tướng rằng Bắc Việt không cần phải hy sinh thêm 1 triệu người nữa đâu..." (Jeffrey Kimball: The Vietnam War Files, 2004).

MỘT ĐÀM VÀ MỘT HÌNH

Đến chung đột chiến tranh và tái lập hòa bình tại Việt Nam, ngày 27-1-1973, các bên tham gia Hội nghị Paris đã ký một thỏa thuận minh danh là "Hợp đồng Chấm Dứt Chiến tranh và Tái lập Hòa Bình tại Việt Nam".

Để thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định này, ngoài 4 bên kể trên còn có sự tham dự và bao lãnh của Cộng Anh, Nga, Pháp, Hoa và cả 4 nước trong Ủy Ban Quốc Tế Kiểm Soát và Giám Sát là Ba Lan, Canada, Hung-Gia-Lào và Nam Dương. Trong bản Đính kèm cùa Hiệp định Quốc Tế về Việt Nam ngày 2-3-1973, ngoài các điều khoản cùa 12 "nước" nói trên, còn có sự hiện diện và chứng minh cùa ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.

Đặc điểm Hiệp định Paris 1973, chúng ta sẽ tìm thấy những nguyên nhân sâu xa và tiềm ẩn đằng sau việc Bác Hồ thôn tính Miền Nam 2 năm sau khi Hiệp định Paris vẫn ráo mực. Đây hiển nhiên là một vi phạm cùa kinh thô bạo. Luật pháp văn minh cùa loài người đã bị thay bằng luật rừng xanh.

Nghịch lý cùa sự thật là việc Hoa Kỳ chấp nhận cho phái đoàn Mật Trận Giải Phóng Miền Nam tham dự hội nghị và ký tên trong Hiệp định bàng vai phái viên Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, dưới danh nghĩa điều khoản "Chính phủ" Cách Mạng Lâm Thời cùa "Nhóm" Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam.

Mật Trận Giải Phóng Miền Nam là một tổ chức ngoại vi cùa Đảng Cộng Sản, cũng như các Mật Trận Việt Minh, Mật Trận Liên Việt, Mật Trận Tự Quyết, Đảng Dân Chủ, Đảng Xã Hội,...v... đã đặc biệt Cộng Sản Đông Dương khai sinh vì lý do thời cuộc từ thập niên 1940.

Tuy sau 1975, khi Đảng Cộng Sản công khai xuất hiện dưới tên Nhóm Cộng Hòa Xã Hội Nghĩa Việt Nam, các tổ chức ngoại vi nói trên như Đảng Dân Chủ cùa Đảng Cộng Sản Hiện nay, Vũ Đình Hòe, Hoàng Minh Giám, Nghiêm Xuân Yêm, và Đảng Xã Hội cùa Nguyễn Xuân đã bị giải thể sau khi hoàn thành sứ mệnh bày cùa nhau để riêng cho Bác Hồ.

Trước đó cùng chung số phận, Mật Trận Giải Phóng Miền Nam cùa Nguyễn Hữu Thọ và Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ cùa Trịnh Đình Thảo cũng đã bị giải thể tháng 11-1975 sau khi hoàn thành sứ mệnh gây ra tội ác chiến tranh Miền Nam là một cuộc nội chiến do chính người Miền Nam phát động, chứ không phải do Bác Hồ đày tội. Ngay cùa quân lực Mật Trận Giải Phóng Miền Nam cũng đã đặc biệt sát nhau và "thông nhau" với quân lực Bác Hồ sau 30-4-1975.

Cho đến tháng 1-1973 khi ký Hiệp định Paris, Hà Nội vẫn ngoan cùa phủ nhận số tham gia cùa các binh sĩ Bác Hồ tại chiến trường Miền Nam. Cho đây chỉ là cùa cùa nội chiến nên không có vấn đề quân đội Bác Hồ phải triệt thoái khỏi Miền Nam. (North Vietnam refused to withdraw their forces from South Vietnam. They asserted that the conflict was a civil war and refused to acknowledge explicitly that they had any troops in the South. Hanoi therefore rejected our repeated demands for their withdrawal on the grounds that they were not involved in the war: Richard Nixon, sách đã dẫn).

Ngày nay số thật là cùa số đã chứng minh ngay cùa lỗi. Tuy sau 1975, cũng như các cây kiềng Đảng Dân Chủ và Đảng Xã Hội tại Miền Bắc, hai cái bóng ma Mật Trận Giải Phóng và Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ tại Miền Nam cũng đã bị khai tử và an táng trong Bãi Tha Ma cùa Lãnh Sứ và bao oan nghiệt gây ra do những kẻ r้าย cội voi và giày maul các bắc cung Phố trong Nghĩa Trang Dân Tộc.

Trận chiến chiến tranh Đông Dương Thứ Hai (1955-1975), từ tháng 12-1972, do cùa cung Kích Chiến Lãnh cùa Mùa Giáng Sinh, Hoa Kỳ đã thua trong chiến tranh. Nhưng, chỉ một tháng sau, tháng 1-1973 vẫn Hiệp định Paris, Hoa Kỳ đã thua trong hòa bình. Do những điều kiện khía cạnh nghiêm trọng cùa tình thế, như áp lực cùa phe phản chiến, cùa dân chúng chán ghét chiến tranh, cùa

Tác Giả; Luật số Ngày Hồi Thủ
Thứ Ba, 20 Tháng 4 Năm 2010 10:06

các cự quan truyềnl thông bởil dân cự tình sao chép nh/>ng đ/>u d/>i trá, bóp m/>o s/> th/>t do phe Quốc T> C>ng S/>n cung c/>p, và c/>a đ/>ng đ/>i l/>p đa s/> t/>i Quốc H/>i Hoa K/>.

Theo sách l/>c c/>a h/>u c/>a C>ng S/>n, ký Hi>p >c kh>ng ph>i đ/> thi hành hi>p >c mà ch/>nh>m đ/>t đ/>c nh/>ng m/>c tiêu chính tr/>i giai đoạn.

Th/>t thu>t này đã đ/>c áp d/>ng h/>u hi>p trong Chi>n Tranh Đông Dương Th/>t Nh>t (1946-1954) và Chi>n Tranh Đông Dương Th/>t Hai (1955-1975):

1) Năm 1946, C>ng S>n ký Hi>p >c S> B> Sainteny, nh/> Pháp t/>ng xu>t quân đ/>i Trung Hoa đ/>a c/> thanh toán các đ/>ng phái qu>c gia theo ch/>i nghĩa dân t/>c nh/> Quốc Dân Đ/>ng, Đ/>ng Minh H/>i, Đ/>a Vi>t, Duy Dân v...v.... Sau đó l/>i phát đ/>ng Chi>n Tranh Ch>ng Pháp tháng 12 năm đó.

2) Năm 1954, C>ng S>n ký Hi>p Đ/>nh Đinh Chi>n Geneva đ/> t/>ng xu>t quân đ/>i Pháp và n/>m chính quy>n t/>i Mi>n B>c. Sau đó l/>i tái phát đ/>ng Chi>n Tranh Thôn Tính Mi>n Nam.

3) Năm 1973, C>ng S>n ký Hi>p Đ/>nh Hòa Bình Paris đ/> t/>ng xu>t quân đ/>i Hoa K/>. Đ/> sau m/>t kho>ng "th/>i gian h/>p lý", l/>i tái phát đ/>ng chi>n tranh đ/>i thôn tính Mi>n Nam, b/>t ch>p l/>i cam k/>t ch/> "th/>c hi>n th/>ng nh/>t Vi>t Nam b/>ng ph>ng pháp hòa bình, trên c/>s/> th/>ng ngh/> và th/>a thu>n, không c/>ng ép, không thôn tính, th/>i gian th/>ng nh/>t s/> do hai Mi>n đ/>ng th/>a thu>n".

Khi xé b/> Hi>p Đ/>nh Paris 1973, C>ng S>n đã h/> nh/>c hai qu>c gia Hoa K/> và Vi>t Nam C>ng Hòa và 8 qu>c gia khác đã cùng ký Đ/>nh >c c/>a H/>i Ngh> Quốc T> v/>i Vi>t Nam ngày 2-3-1973 đ/> b/>o đ/>m s/> thi hành nghiêm ch/>n h/>p Đ/>nh. Ông T/>ng Thủ Ký Liên Hi>p Qu>c hi>n di>n và ch/>ng minh b/>n Đ/>nh >c cũng m/>t m/>t. Vì Liên Hi>p Qu>c đã b/> C>ng S>n dùng làm bung sung trong sách l/>c ru ng/> d/> lu>n qu>c t/> đ/> t/>o th/>i c/>a xâm chi>m Mi>n Nam Vi>t Nam b/>ng v> l/>c. N/>u Hoa K/> có trách nhiệm pháp lý và đ/>o lý thì Liên Hi>p Qu>c cũng có trách nhiệm tinh th/>n, vì đã không góp ph>n vào vi>c duy trì hòa bình t/>i Vi>t Nam và Đông Nam Á.

Và b/> bằng h/>n c/> là Ban T> Ch>c Gi>i Hòa Bình Nobel đã trao gi>i này cho Lê Đ/>c Th/> là k/>l/u mạnh phát đ/>ng chi>n tranh xâm l/>c và Kissinger là k/> trí trá đem l/>i hòa bình c/>a nh/>ng n/>m m/>. H/>n 3 tri>u ng> i đã b/> sát h/>i sau 1975 t/>i Vi>t Nam và Cam B>t, và hàng ch/>c tri>u ng> i khác đã b/> kìm k/>p trong gu>ng máy đ/>c tài phi nhân, trái v/>i quy>n dân t/>c t/> quy>t đ/>c quy> đ/>nh trong Hi>n Ch>ng Li>n Hi>p Qu>c, Ph> Đính Tuyên Ngôn Qu>c T> Nh>n Quy>n và các Công >c Qu>c T> Nh>n Quy>n do Liên Hi>p Qu>c ban hành.

Đ/>c NGH> 10 Đ/>I M C> A B> C VI>T

Ngày 8-5-1969 T/>ng Th/>tng Nixon đ/>a ra B>n Đ/>c Ngh> 8 Đ/>I M c/>a Hoa K/> nh/>m gi>i quy>t Chi>n Tranh Vi>t Nam b/>ng th/>ng ngh/>. Ngày hôm sau, 9-5-1969, đ/> giành chính nghĩa, B>c Vi>t cũng đ/>a ra b>n đ/>ng ngh/> trong cái g>i là "K> Ho>ch Hòa Bình 10 Đ/>I M". 4 năm sau, ngày 27-1-1973 khi H/>i Ngh> Paris k/>t thúc, toàn b/> k/> ho>ch c/>a B>c Vi>t đã đ/>c Hoa K/> ch>p nh/>n.

- **Đ/>I M 1:** Tôn trọng nh/>ng quy>n c/>b/>n c/>a nh>n dân Vi>t Nam, nh/> đ/>c l/>p, th/>ng nh/>t, ch/> quy>n và s/> toàn v/>n lãnh th/> c/>a n/>c Vi>t Nam, nh/> Hi>p Đ/>nh Geneva năm 1954 đã công nh/>n.

- **Đ/>I M 2:** Hoa K/> ph>i [đ/>n ph>ng] rút ra kh>i Mi>n Nam Vi>t Nam t/>t c/> quân đ/>i, vũ khí và đ/>ng c/> chi>n tranh c/>a Hoa K/> và c/>a các qu>c gia đ/>ng minh mà không đòi đ/>u ki>n nào;

Hoa Kỳ phái hạm đội tóm các căn cứ quân sự ở Miền Nam Việt Nam.

- **Điểm 3:** Quyết định đầu tiên bao gồm quyết của nhân dân Việt Nam là quyết định thiêng liêng và bất khả chuyen nhượng của mỗi dân tộc.

- **Điểm 4:** Nhân dân Miền Nam Việt Nam sẽ tự giải quyết lối sống và nỗi bực cảm của họ, không có sự can thiệp của ngoại bang. Nhân dân Miền Nam Việt Nam sẽ tự lập chính phủ cho Miền Nam Việt Nam qua những cuộc tổng tuyển cử do và dân chủ; Quốc Hội Lập Hiến sẽ được thành lập để soạn thảo Hiến Pháp, Chính Phủ Liên Hiệp Miền Nam Việt Nam sẽ được thành lập trong tinh thần hòa giải hòa hàn và đón đoàn kết quốc gia.

- **Điểm 5:** Trong thời gian chuyen tiêm, từ khi tái lập hòa bình đến khi chính thức công nhận nhân dân Miền Nam. Các lực lượng chính trị đã diễn các tổng lập xã hội và các khuynh hướng chính trị ở Miền Nam Việt Nam chỉ truy cập hòa bình, đặc lập và trung lập, kể cả những người đang sống ở ngoại quốc vì lý do chính trị, cũng được quyền tham dự vào việc thương nghị để thành lập Chính Phủ Liên Hiệp Lâm Thời. Chính phủ này phải điều đình trên cờ sảnh bình đẳng, dân chủ và tinh kính, nhằm xây dựng một Miền Nam Việt Nam hòa bình, đặc lập, dân chủ và trung lập. Chính Phủ Liên Hiệp Lâm Thời có những trách nhiệm sau đây:

- Thi hành những điều khoản đã được ký kết với việc rút quân của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh ra khỏi Miền Nam Việt Nam.

- Thủ tục hiến hòa giải hòa hàn dân tộc và đón đoàn kết quốc gia giải quyết các tổng lập xã hội, các lực lượng chính trị và các sự kiện.

- Tự chia tách tuy nhiên có thể do và dân chủ trong toàn lãnh thổ Miền Nam Việt Nam để thực thi quyết định ký kết của nhân dân Miền Nam Việt Nam chỉ định theo điểm 4 nói trên.

- Thủ tục thương lượng quy định có thể do dân chủ thiết yết như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội hàn, tự do tín ngưỡng, tự do lập hội và lập đảng chính trị, tự do bí mật tình v.v....

- Phóng thích tự tách nhượng ngoại kiệt đang bị giam cầm vì lý do chính trị, cầm mài hành động khống bạo, trù thù và kỵ thù đối với nhượng ngoại kiệt đã cung tác với các bên, hiến sống trong nước hay ở ngoài nước chỉ định theo Hiến Định Geneva 1954.

- Hành động và tham chiến tranh, phòt hàn và phát triển kinh tế, bình thường hóa điều sống của nhân dân và cải thiện điều sống của giải lao động.

- **Điểm 6:** Miền Nam Việt Nam sẽ thủ tục hiến chính sách điều ngoại kiệt hòa bình và trung lập (miền Bắc không bao giờ buông bỏ iới kinh này):

- Giao hàn với Vùng Quốc Cam Bộ tóm căn bản tôn trọng điều lập, chia quyết, trung lập và sự toàn vẹn lãnh thổ và biên giới của quốc gia này; giao hàn với Vùng Quốc Lào trên căn bản tôn trọng Nghị Định Thủ năm 1962 [bao gồm nền trung lập của Ai Lao].

- Thủ tục lập quan hệ ngoại giao, kinh tế và văn hóa với tất cả các quốc gia trên thế giới kể cả Hoa Kỳ, không phân biệt về chính trị và xã hội, theo 5 Nguyên Tắc Sáng Chung Hòa Bình [còn gọi Phi Liên Kết Á Phi tại Hội nghị Bandung 1955]; cùng tôn trọng nền điều lập, chia quyết và sự toàn vẹn lãnh thổ, không gây hàn, không can thiệp vào việc nội bộ, bình đẳng và tôn trọng lối sống chung hòa bình, nhằm viễn trù kinh tế và kỹ thuật của các quốc gia mà không thu hút vào bất kỳ điều kiện chính trị nào.

- **Điểm 7:** Nền thương mại quốc tế Việt Nam sẽ điều kiện thủ tục hiến tông bao gồm pháp luật trên cờ sảnh thương mại và thủ tục hiến của Miền Bắc và Miền Nam Việt Nam không có sự can thiệp của nước ngoài.

Trong khi chia điều kiện thương mại Việt Nam trong hòa bình:

- Hai miền sẽ tái lập quan hệ ngoại giao trong môi trường vui c trên căn bản tôn trọng kính.

- Gi< i Tuy< n Quân S> T< m Th< i gi< a hai mi< n t< i V< Tuy< n 17 quy đ< nh trong Hi< p Đ< nh Geneva 1954, ch< l< m th< i, và không ph< i là m< t ranh gi< i v< chính tr< hay lanh th< .

- Hai mi< n s> ký th< a <c v< quy ch< Vùng Phi Quân S>, và cách th< c di chuy< n qua Gi< i Tuy< n Quân S> T< m Th< i.

- **Đi< m 8:** Trong khi ch< đ< i s> th< ng nh< t Vi< t Nam b< ng ph< ng pháp hòa bình, theo quy đ< nh c< a Hi< p Đ< nh Geneva 1954, hai Mi< n Nam B< c không tham gia b< c< liên minh quân s> v< i b< t c< qu< c gia nào, không cho phép n< c ngoài duy trì căn c< quân s>, hay trú đóng quân đ< i và nhân viên quân s> trên đ< t mình.

- **Đi< m 9:** Đ< gi< i quy< t v< n đ< h< u chi< n:

- Các bên s> th< ng thuy< t v< vi< c trao tr< tù binh c< a các bên b< b< t gi< trong thi< chi< n.

- Chính Ph< Hoa K< ph< i ch< u hoàn toàn trách nhiệm v< nh< ng t< n th< t và tàn phá gây ra cho nhân dân Vi< t Nam l< c< hai mi< n.

- **Đi< m 10:** Các bên s> đi đ< n th< a <c v< vi< c giám sát qu< c t< trong vi< c tri< t thoái quân đ< i, nhân viên quân s>, vũ khí và v< t d< ng chi< n tranh c< a Hoa K< và các qu< c gia đ< ng minh ra kh< i Mi< n Nam Vi< t Nam (không nói gì đ< n B< c Vi< t).

Đ< Ngh< 10 Đ< m c< a B< c Vi< t h< i tháng 5-1969 t< p trung vào 4 ch< đ< :

- **Ch< Đ< I:** Các Đ< m 1, 3 và 7 coi Vi< t Nam v< n là m< t n< c duy nh< t và th< ng nh< t v< i lanh th< toàn v< n. Ch< đ< này nh< m xé b< Hi< p Đ< nh Geneva tháng 7-1954 đã phân chia Vi< t Nam thành hai qu< c gia, Vi< t Nam C< ng Hòa và Vi< t Nam Dân Ch< C< ng Hòa. (Cũng nh< hai n< c Nam Hàn và B< c Hàn đã đ< c thành l< p do Hi< p Đ< nh Bàn Môn Đ< m tháng 7-1953 t< i Tri< u Tiên).

- **Ch< Đ< II:** Các Đ< m 2, 8 và 10 nói v< s> ng< ng b< n t< i ch< và s> tri< t thoái [đ< n ph< ng] c< a quân đ< i Hoa K< và các đ< ng minh nh< Úc Đ< i L< i, Tân Tây Lan, Thái Lan, Phi Lu< t Tân và Đ< i Hàn.

- **Ch< Đ< III:** Đ< m 9 nói v< s> trao tr< tù binh đ< n đ< n vi< c Hoa K< là k< g< y< ch< i< n ph< i ch< u trách nhiệm b< i th< ng chi< n tranh và tái thi< t hai mi< n Vi< t Nam.

- **Ch< Đ< IV:** Các Đ< m 4, 5 và 6 nói v< nh< ng v< n đ< và gi< i pháp chính tr< t< i Mi< n Nam nh< t< ch< c T< ng Tuy< n C<, so< n th< o Hi< n Pháp m< i và thành l< p Chính Ph< Li< nh< Hi< p 3 Thành Ph< n theo chính sách trung l< p nh< Cao Mi< n và Ai Lao trong Kh< i Phi Liên K< Á-Phi. Ch< đ< này nh< m xóa b< Hi< n Pháp Vi< t Nam C< ng Hòa 1967, gi< i tán Chính Ph< và gi< i th< ch< đ< Vi< t Nam C< ng Hòa.

4 Ch< Đ< nói trên do B< c Vi< t đ< a ra t< tháng 5-1969 đã đ< c ch< p nh< n toàn b< trong 8 Ch< ng c< a Hi< p Đ< nh Paris tháng 1-1973.

- **Ch< Đ< I: V< Tâm Lý Chi< n: Lãnh th< i Vi< t Nam Th< ng Nh< t**

(Các Đ< m 1, 3 và 7)

Ch< đ< này đòi xác nh< n Vi< t Nam là m< t qu< c gia th< ng nh< t, lãnh th< toàn v< n b< t kh< ph< (Đ< m 1)

Tác Giả; Luật số Ngày Hồi Ứng
Thứ Ba, 20 Tháng 4 Năm 2010 10:06

Giải Tuyến Quân Số 17 Tuyến 17 quy định trong Hiến Ðịnh Geneva 1954 không có giá trị là một ranh giới chính trị hay biên thùy lãnh thổ (Điều 7)

Như vậy bất cứ người dân Việt Nam nào cũng có quyền đi lại trong lãnh thổ thùng nhốt của Việt Nam (tỉnh Nam Quan đến Cà Mau) để chỉn đùi bò và querc chung ngoái xâm dâng bát cát hình thíc nào (Điều 3)

Đây thíc ra chì là một sách lược cát Bác Việt nhởm xóa bỏ Hiến Ðịnh Geneva 1954. Vì, nhõ đã trình bày:

"Giải tuyen quân số 17 m thíc i giải a hai miền Nam Bác kéo dài ra ngoài hòn phòn theo mít đòn thùng góc vùi i đòn ng ven bờ n. Lực lượng Liên Hợp Pháp phòn rút khỏi tát cát các hòn đòn ven bờ bờ n thuộc phia Bắc giải tuyen (Về Tuyến 17). Và quân đội Bác Việt phòn rút khỏi tát cát các hòn đòn thuộc phia Nam". (Điều 4 Hiến Ðịnh Geneva 1954).

Lực lượng nhiên, nêu có giải tuyen cho miền lãnh hòn thì cũng phòn có giải tuyen cho vùng lãnh thổ (Về Tuyến 17). Giải tuyen này có hiệu lực trong 21 năm từ Việt Nam (1954-1975). Nó vẫn còn có hiệu lực trên 55 năm từ Triệu Tiên (từ 1953 cho đòn nay).

Về mít tâm lý chí, Hồi Chí Minh hòng tuyên bố: "Quyền chỉn đùi bò và querc cát a nhân dân Việt Nam là quyền tự vùi chính đáng và thiêng liêng"

. Vì vậy Bác Việt không bao giờ chấp nhận rút quân khỏi Miền Nam và đãクトán Hoa Kì là kinh gây chí, phòn chòn trách nhiệm bùi thùy chí, tranh và tái thiết hòn chí. Điều này đã đòn c mít nhiên chòn thuộc trong Cholon VIII Hiến Ðịnh Paris theo đó "Hoa Kì sẽ đóng góp vào việc hàn gòn vùt thùng chí, tranh và tái thiết Bác Việt và Đông Dương sau chí, tranh" (Điều 21)

Chỉ Điều I đã đòn c Hiến Ðịnh Paris chòn nhõn trong Điều 1 Cholon I và Điều 15 Cholon V (mít cholon chì có mít đòn u).

Điều 1: "Hoa Kì và các nước khác phòn i tôn tròn đòn c lòp, chì quyén, số thùng nhốt và toàn vùn lãnh thù cát a nước Việt Nam nhõ Hiến Ðịnh Geneva 1954 vùi Việt Nam đã công nhõn".

Điều 15: (a)"Trong khi chì đùi i thùng nhốt: Giải Tuyến Quân Số giải a hai miền tùi Về Tuyến 17 không phòn là mít ranh giải i vùi chính thù hoac vùi lãnh thù nhõ quy định trong đòn 6 cát a Tuyên Ngôn Sau Cùng cát a Hồi Nghĩa Geneva năm 1954".

Chỉ Điều I cát a Điều Nghĩa Bác Việt nhõm xóa bùi cách pháp nhân cát a Việt Nam Cộng Hòa, xóa bỏ Hiến Ðịnh Geneva, xóa bùi Giải Tuyến Quân Số là Về Tuyến 17 cũng nhõ vùng Phi Quân Số 10 cây sồi. Đó là nghịch lý cát sồi thù hai.

Đó nghĩ này có tác đòn không ngăn cùn nhõng cuoc di chuyén cát a các cán binh Bác Việt xâm nhõp Miền Nam, nói là đùi chí, đùi bò và querc, chung Hoa Kì là kinh xâm lùc hay kinh can thiệp.

Về mít pháp lý, sau khi Hiến Ðịnh Geneva đòn c ký ngày 20-7-1954, qua hôm sau, 21-7-1954, Hồi Nghĩa công bùi bùi Tuyên Ngôn Sau Cùng, khuyễn cáo hai bên tùi chòn tùng tuyến cát đùi thùng nhốt Việt Nam vào tháng 7-1956. Tuy nhiên tuyên ngôn không phòn là hiến lòc nên không có giá trị pháp lý. Hòn nõa Tuyên Ngôn Sau Cùng ngày 21-7-1954 không mang chì ký cát bùi cát phái đoàn nào, kinh cát Bác Việt và Quốc Gia Việt Nam, nên không có giá trị pháp lý và không có hiệu lực ràng buộc Việt Nam Cộng Hòa.

Theo Công Pháp Quốc Tùi, tùi 1954 Việt Nam không còn là mít querc gia thùng nhốt vì lãnh thù đã bùi phân qua tùi Về Tuyến 17. Từ đó tùi Việt Nam có hai querc gia, hai chính phòn, hai quân đùi và hai miền lãnh thù. Cũng nhõ tùi Triệu Tiên sau Hiến Ðịnh Bàn Môn Điều tùi 55 năm nay.

Như vậy, năm 1973 nói đùi mít nước Việt Nam thùng nhốt chì là tuyên truyễn vùng tùng chì không phòn là hiến thíc.

Chính Hiến Ðịnh Geneva 1954 cũng xác nhõn điều đó:

35 Năm Nhìn Lại - Cuộc Thập Tranh Và Phản Bội Ðảng Minh

Tác Giả; Luật số Ngày Hồi Ðông
Thứ Ba, 20 Tháng 4 Năm 2010 10:06

1) Điều 14 đính cùp định nghĩa pháp chính trị cho Việt Nam có ghi: "Trong khi chỉ định Tuyệt đối thang nhât nômic Việt Nam, bên nào có quân đội ở phi quân sự và lãnh thổ đất đai i quyền kiểm soát của bên kia". Vì có hai quốc gia nên có hai lãnh thổ.

. Vì chia có tông tuyển cần nên chia có thang nhât.

2) Điều 24: "Các lực lượng vũ trang của mỗi bên sẽ phải tôn trọng vùng phi quân sự và lãnh thổ đất đai i quyền kiểm soát của bên kia". Vì có hai quốc gia nên có hai lãnh thổ.

Và giới tuyển quân sự (Về Tuyết 17) là biên giới của hai nước Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chiểu Hiệp Định Geneva 1954.

3) Điều 6: "Bất cứ người nào, quân nhân hay thường dân, đều không được vượt qua giới tuyển quân sự để mua bán không có giấy phép của Ban Liên Hợp".

4) Điều 7: "Bất cứ người nào, quân nhân hay thường dân, đều không được vào khu phi quân sự không có giấy phép của Ban Liên Hợp."

Nhưng ngày nào Hiệp Định Geneva còn có hiệu lực thì Việt Nam không phải là một quốc gia thang nhât nhau bao gồm Đài Nghênh cờ và Bộ Quốc Việt đã không đính trong Chủ Đề I.

Mặc dù vẫn vậy, Đồng Cộng Sản Việt Nam vẫn tuyên bố rằng quyền chiếm đóng xâm lăng đã bao vây quốc cờ và nhân dân Việt Nam là quyền tự vệ thiêng liêng. Đó chính là một quan điểm chính của Hoa Kỳ, Bộ Quốc Việt mà chính là kinh xâm lăng.

Do chính sách giáp hoặt cờ ngang i Cộng Sản và số ngày tháng cờ chính giáp Hoa Kỳ và dã tâm cờ Kissinger muốn bao vây Việt Nam, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Hiệp Định Paris 1973 đã chấp nhận Chủ Đề I cờ và Bộ Quốc Việt và chấp nhận quan điểm cờ Bộ Quốc Việt theo đó Việt Nam là một quốc gia đã thang nhât. Trên một trang tâm lý, Hoa Kỳ đã thua Bộ Quốc Việt. Tâm lý của họ là đòn pháp lý và thắc mắc.

- Chủ Đề II: Về một Quân Sư: Ngày Bản, Rút Quân, Căn cứ Quân Sư, Liên Minh Quân Sư .

(Các Điều 2, 8 và 10 cờ và Đài Nghênh Bộ Quốc Việt)

Các Điều 2 và 8 trong Đài Nghênh Bộ Quốc Việt đòi Hoa Kỳ phải [đến phỏng] rút quân khỏi Miền Nam Việt Nam kể cả các quân đội của các quốc gia đồng minh như Úc Đài Lào, Tân Tây Lan, Thái Lan, Phi Luật Tân và Đài Hàn.

Đồng thời, hai Miền Nam Bộ Quốc phải hủy bỏ các căn cứ quân sự và không tham gia vào các liên minh quân sự với bất kỳ quốc gia nào.

Điều 10 nói về việc thành lập cơ quan kiểm soát quốc tế để giám sát số lượng thoái cờ của các quân lực Hoa Kỳ và đồng minh ra khỏi Miền Nam Việt Nam.

Nhưng Đài Nghênh này đã được chấp thuận trong Hiệp Định Paris 1973 nói Chặng II nói về số ngày bao giờ chia hay ngày bao giờ da beo 24 giờ sau ngày ký Hiệp Định.

Điều 2: "Một cuộc ngang bao giờ đồng thời chia hòn trên khía Miền Nam Việt Nam kể từ 24 giờ ngày 27-1-1973".

Điều 3 nói về nguyên tắc Ngày Bản Tới Chủ hay Ngày Bản Da Beo: "Bất điều tôi khi ngày bao giờ:

a. Các lực lượng cờ Hoa Kỳ và cờ các nước ngoài khác đồng minh cờ Hoa Kỳ và cờ và Việt Nam Cộng Hòa số 1 nguyên vẹn trí cờ mình trong lúc chia đồng thời chia hòn kể hoạch rút quân.

b. Các lõi lõi vũ trang của hai bên Miền Nam Việt Nam số 1 nguyên vẹn trí của mình." (không phải rút quân).

Điều 5: "Sẽ rút quân của Hoa Kỳ và của các quốc gia đồng minh phái đến hoàn thành trong thời hạn 60 ngày kể từ khi ký Hiệp định".

Điều 6 nói về số lượng bao các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam.

Và Chứng VI Hiệp Định Paris quy định việc thành lập Ban Liên Hợp Quân Sư (Điều 16),azy Ban Quốc Tự Kiểm Soát và Giám Sát (Điều 18), đặc biệt là Hội Nghị Quốc Tự (còn 12 nước) về Việt Nam: gồm có bốn bênクト蒙古, từ cõi Anh, Pháp, Nga, Hoa và bốn quốc gia giám sát là Ba Lan, Canada, Hung Gia Lai và Nam Dương. Ngoài ra còn có số hiện diện và chung minh của ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc. (Điều 19). Ngày 2-3-1973, 12 "nước" đã ký bốn Đính 12 cờ của Hội Nghị Quốc Tự về Việt Nam để bao đảm số thi hành nghiêm chỉnh Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973.

Khách quan mà xét đây chính là nhũng tội chung hay chính quan kiêm soát và giám sát trang trí, huy danh vô thục. Đó là lối thuỷ can thiệp an ninh an ninh luân cho Hoa Kỳ triệt thoái quân đội khẩn Miền Nam. Lý do dù hiện là các chính quan kiêm soát này chính có thể lấp phúc trình và quyết định theo nguyên tắc nhất trí. Vì còn có nhukt trí nên thành bất đồng. Trong các Ban Liên Hợp Quân Sư cũng nhukt trong azay Ban Kiểm Soát và Giám Sát không bao giờ đặt đồng nhukt trí. Vì có hai thành phần thùyên đối i kháng nhau.

azy Ban Quốc Tự Kiểm Soát và Giám Sát gồm đai diện hai nước Cộng Sản Ba Lan và Hung Gia Lai, một nước trung lập (Nam Dương) và một nước thuỷ c phe dân chủ (Canada). Không bao giờ azay Ban có số nhukt trí, ngoại trừ bốn phúc trình duy nhukt mang bốn chữ ký xác nhukt Sa Huynh thuỷ c vùng kiêm soát của Việt Nam Cộng Hòa hồi tháng 1-1973. Sau này đai diện Ba Lan bao cách chung. Hòn nua ngày 7-4-1973 quân đội Bác Việt đã bao hòn hai trục thăng của azay Ban tì Ban Mê Thuột đai diện số tội chung cờ phái bao Canada.

Tùy đó Bác Việt đồng cờ do hoành hành. Họ đã vi phạm Hiệp Định Paris hòn 2 ngàn lòn năm 1973 so với khoảng 1 ngàn vi phạm năm 1972. Đó là sách lược Vua Đánh Vua Đàm áp đồng thời Chiến Tranh Triều Tiên đai tháp niên 1950. Tì Việt Nam chính sách này đồng c mnh danh là "Giành Dân Lòn Đất". Ngay cờ nhukt vùi vi phạm thô bao nhukt cờ Bác Việt nhukt vùi tiễn chiếm Phố C Long tháng 1-1975, Ban Mê Thuột tháng 3-1975 và Đà Nẵng tháng 4-1975 cũng không thay azay Ban Kiểm Soát và Giám Sát lấp phúc trình!

Đặc biệt là theo Điều Nghị Bác Việt và Điều 3 Hiệp Định Paris, số lượng bao tì chung hay ngang bao da beo cho phép các lõi lõi đai i nghịch (kể cả Bác Việt) đồng c gi rõ nguyên vẹn trí của mình. Và nhukt vùi đã mnh nhiên cho phép quân Bác Việt đồng c tiáp tìc đai trú trên lãnh thổ Miền Nam. Đó là nghịch lý cờ số tội ba.

Vùi khoản rút quân, Hiệp Định Paris chỉ nói vùi số triệt thoái đai n phong cờ của các quân lõi Hoa Kỳ và đồng minh. Trong khi đó không có điều khoản nào bao c quân đai i và cán bộ Bác Việt xâm nhukt Miền Nam phái triệt thoái ra khỏi Vùi Tuy^n 17 nhukt Hiệp Định Geneva 1954 đã quy đai nh. (Trong thời gian hòa đàm 1954, Bác Việt đã bác bỏ đai i nghịch bao tì chung hay ngang bao da beo tì i hai miền Nam Bác).

Theo Hiệp Định Geneva 1954, hai bên phái i tìp kht và rút quân ra khỏi i gi rõ tuy^n quân số tì m thay i (Vùi Tuy^n 17). Quân đai i Bác Việt phái i rút vùi phía Bác gi rõ tuy^n, và quân đai i Quốc Gia Việt Nam và quân đai i Liên Hiệp Pháp phái i rút vùi phía Nam gi rõ tuy^n. Số rút quân song phong đã đồng c tiễn hành theo trình tự nhukt sau:

- Về phía Bắc Việt: Khu Độc lập Miền trong thời hạn 100 ngày, khu Mũi Cà Mau 200 ngày và đất chót ở Trung Phần 300 ngày.
 - Về phía Quốc Gia Việt Nam và Liên Hiệp Pháp: 80 ngày tại Hà Nội, 100 ngày tại Hải Phòng và 300 ngày tại Hải Phòng.
- Trong thời gian trên kỉt 300 ngày, gần 1 triệu đồng bào Miền Bắc đã bỏ phiếu bỏ ng chôn khi rời Miền Bắc vào Nam tìm Tự Do.

Chương III: Về Mất Nhân Đạo và Tái Thiết: Phóng Thích, Tù Binh và Bị Thanh Chiến Tranh

(Điểm 9 Điều Nghị Định Việt)

Chương III (Điều 8) và Chương VIII (Điều 21) Hiệp định Paris đều cấp định viễn trao trả tù binh, bồi thường chiến tranh và tái thiết Đông Dương. Đây chính là sự sao chép định nghĩa và quan điểm của Bắc Việt theo đó Hoa Kỳ là kẻ gây chiến nên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những tổn thất và tàn phá gây ra cho nhân dân Việt Nam.

Và Điều 9 Điều Nghị Định Việt nói, nếu muốn đòi trả tù binh, phải bồi thường chiến tranh và tái thiết hữu chiến. Hoa Kỳ đã đồng ý chịu tuân hành khi ký Hiệp định.

Chương IV: Về mệt Chính Trị: Nutzung Võn Đạo và Giải Pháp

(Các Điều 4, 5, 6 của Điều Nghị Định Việt)

Chương này đều cấp định nhượng giải pháp chính trị sẽ được áp dụng tại Miền Nam Việt Nam khi Hiệp định Paris được ký kết và thi hành.

Điều 4 Bộn Đạo Nghị Định Việt đòi quyền dân tộc tự quyết cho nhân dân Miền Nam (nhân dân Miền Bắc không đồng ý với điều này), đồng ý là chiến thắng chính trị thông qua Tổng Tuyển Cử để sốn thô Hoa Kỳ và Liên Pháp Mới, tiến tới việc thành lập một Chính Phủ Liên Hiệp theo Chủ Đạo Trung Lập chiêu 5 Nguyên Tắc Sóng Chung Hòa Bình của Hội Nghị Bandung 1955 và cảng phe Phi Liên Kết Á Phi.

Nhưng việc Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa số lượng giới hạn, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc không đồng ý với điều này. Họ đồng ý là chiến thắng chính trị thông qua Tổng Tuyển Cử để sốn thô Hoa Kỳ và Liên Pháp Mới, tiến tới việc thành lập một Chính Phủ Liên Hiệp theo Chủ Đạo Trung Lập chiêu 5 Nguyên Tắc Sóng Chung Hòa Bình của Hội Nghị Bandung 1955 và cảng phe Phi Liên Kết Á Phi.

(Đại sứ Jean Marie Merillon. Đến đầu năm 1975)

Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa vẫn kiểm soát trên 85% dân chúng Miền Nam Việt Nam.

Do đó số thành lập Chính Phủ Liên Hiệp 3 thành phần ngang nhau là bất công. Đây chính là một khía cạnh thô bạo của Miền Nam bao gồm đồng lối hòa bình.

Đó là sai, điều vi phạm Bắc Việt, đó là hổ thách.

Một tiêu chí yêu cầu là, với hơn 100 nghìn quân đồn trú sốn tại Miền Nam cộng với số quân xâm nhập năm 1975 chỉ có 250 nghìn, khi điều kiện cho phép, họ sốn xâm chiếm Miền Nam bằng vũ lực. Cứ hàng ngàn năm một thuỷ cảng Bắc Việt là số lượng mực cảng Tống Thống Nixon trong vụ Watergate (từ tháng 4-1973 đến tháng 8-1974). Thêm vào đó là chính trường cảng Hoa Kỳ muốn triệt thoái toàn bộ quân lục ra khỏi Việt Nam để đòi phóng thích tù binh sau khi ngừng

bàu. Kể từ tháng 6-1973 Quốc Hồi không còn cấp ngân khoản cho quân lục Hoa Kỳ chiến đấu tại Đông Dương. Và Luật về Quyền Lực Chiến Tranh tháng 10-1973 đã trói tay hành động của Hành Pháp vẫn là cự quan hành động.

Vì không còn lo sợ bỗn oanh tạc, hàng chục sứ đoàn chính quy Bắc Việt, với số ý mưu trả thù i đã cự Liên Xô và Trung Quốc, đã công khai di chuyển từ các căn cứ tại Ai Lao, Cao Miên và Bắc Việt vào chiến trường Miền Nam từ tháng 11-1973, nhốt là từ tháng 8-1974 khi Nixon từ chức. Nhờ đã trình bày, 3 nghĩa lý cự số là:

1) Theo Hiến Ðịnh Geneva 1954, trên lãnh thổ Việt Nam chỉ có hai quốc gia là Việt Nam Cộng Hòa tại Miền Nam và Việt Nam Dân Chấp Cộng Hòa tại Miền Bắc. Vì lãnh thổ quốc gia đã bị chia cắt nên không còn thùng nhốt (Quốc Gia Việt Nam không ký Hiệp Ðịnh Geneva 1954 nên không chịu trách nhiệm về số phận qua lãnh thổ).

2) Về mặt quân sự chỉ thay ghi số triết thoái đòn phản công của Hoa Kỳ và Ðảng Minh và không lý gì đòn số hiện diễn của hàng trăm ngàn binh sĩ Bắc Việt xâm nhập Miền Nam từ 1972.

3) Hòn nhỏ, về mặt chính trị và pháp lý, trong lãnh thổ Việt Nam chỉ có hai nước và không thể có một nước thứ ba mà danh là Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam (CHMNVN).

Khi hoà ước "3 Quốc Việt" đã đính c Trung Quốc và Bắc Việt đều ra để giảng bầy Hoa Kỳ. Chu Ân Lai đã du mệt Kissinger bằng cách hứa hẹn dùng Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam làm quốc gia trung lập trái đòn giáp Bắc và Nam Việt. Bắc Kinh còn tiếp tục đã ký với Giúi Phóng Miền Nam một Hiệp ước An Ninh Hỗ Tụng theo đó "mỗi vi phạm chỉ quyển cự Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam số đính c coi như vi phạm chỉ quyển cự Trung Quốc".

Và sau đó thành lập "Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thủ" (CPCMLT) còn có vua đế i tên là Xa Lộ Đông Trừng Sìn (hay Đông Mòn Hồ Chí Minh) thành Quốc Lộ 1 Kép; Quốc Lộ 19 Pleiku-Qui Nhơn thành Quốc Lộ 2; và Quốc Lộ 21 Ban Mê Thuột-Nha Trang thành Quốc Lộ 3 trong một quốc gia mới đính c Trung Quốc khai sinh và nuôi dưỡng. CHMNVN số đính c thủ đô tị i Tây Nguyên. Và đòn ngày trình diễn, các phái đoàn cự 80 nước, đòn đùu là Trung Quốc, số đùu bỗn Đông Hà xuống Tây Nguyên bỗng Xa Lộ Đông Trừng Sìn hay Quốc Lộ 1 Kép đùi thủ a nhữn CPCMLT.

Về mặt quốc tế công pháp, trong một quốc gia không thể có hai nước. Điều này đi trái với Hiệp Ðịnh Geneva 1954 quy định thành lập hai quốc gia Việt Nam Cộng Hòa (Miền Nam) và Việt Nam Dân Chấp Cộng Hòa (Miền Bắc) (cũng như hai quốc gia Nam Hàn và Bắc Hàn theo Hiệp Ðịnh Bàn Môn Điện 1953).

Do đó ngày nào Hiệp Ðịnh Geneva còn có hiệu lực (như Hiệp Ðịnh Bàn Môn Điện) thì không thể có hai nước Việt tị i Miền Nam, với hai chính phủ, hai quân đùi, hai vùng lãnh thổ, hai loài cự dân, kinh cự hai loài công an cự nh sát (như Điều 6 Nghị Ðịnh Thủ Võ Ngang Bắc trong Hiệp Ðịnh Paris 1973 đã ám chỉ).

Từ 1969, do áp lực cự Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa đã phải nhìn nhận "thực thi Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam" như kêu đùi i thoái i chính thức. Điều ròng trừng đó, cự c Tự Ng Công Kích Tự Ng Khí Nghĩa Tự Nh Mùa Thân 1968 đã hoàn toàn thất bại với chính trị cũng như vũ lực quân số. Cộng Sìn đùi gặt các cán binh ròng vào Nam cự đùi tiáp thu và số có tòng khí i nghĩa cự a nhân dân Miền Nam. Thất ra cự c đùi ng khí i chính trị không đùi c ai hòng i. Theo báo cáo cự a th i trừng Tự Nh Ðịnh Tự Ng (một thanh niên cự a tị i 20 tu i) thì ngày Tự Ng Khí Nghĩa số có 50 tị đùi khí i. Vậy mà tị i ngày đó, chỉ có một tị cự a th i trừng mà thôi, "không thay 49 tị kia đâu hòng!".

Nhìn đùi v i sai biết này, về mặt chính trị Hồ Chí Minh đúc kết: "Cự c Tự Ng Khí Nghĩa thất bại vì báo cáo cự quan". (Tự phỏng đùi là 98%).

Tác Giả; Luật số Ngày Hồi Ứng
Thứ Ba, 20 Tháng 4 Năm 2010 10:06

Về mặt quân sự, cũng theo Hồ Chí Minh: "Cuộc Tấn Công Kích thắt bối vì hổ mang cỏ sậy du kích tan rã" do Chiến Dịch Lùng và Diết Địch phát động từ 1965. Nhiều đòn vỗ Bốc Viết vào Nam đã bối tiêu diệt, có những đòn vỗ đi 2000 người mà sau một đêm chập còn có 30. (Tỷ lệ tử n thương cũng là 98%):

Mười Tháng, hai ngàn người xuống đồng bồng, Chợ mít đêm, còn sống có ba mươi.

(Chợ Lan Viên)

Như vậy khi Hội Nghị Paris khai diễn tháng 5-1968, theo cán cân chính trị và quân sự, đáng lý Việt Nam Cộng Hòa phải ngã i vào giao thoa phong ngang hàng với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chợ không chấp nhận cho cái bóng ma Mật Trận Giải Phóng đe dọa sầm vai "nước thốt" tại Hội Nghị. Do những những bối quá đáng của Hoa Kỳ, trên thực tế Việt Nam Cộng Hòa chợ còn đe dọa cho 1/3 nhân dân Việt Nam, trong thời gian tách 3 Quốc Việt do Trung Quốc đưa ra để du mạc Hoa Kỳ. Thời gian này báo chí Hoa Kỳ phản chiến của tình phân biệt giữa tách giang Việt Cộng (Miền Nam) với Cộng Sản Bắc Việt.

Từ 1949 khi Quốc Gia Việt Nam đe dọa thành lập do Hiệp định Elysée, chợ có một chính phủ pháp do Quốc Trưởng Bảo Đại ký nhận. Và từ 1956 dưới chính phủ Cộng Hòa, Miền Nam Việt Nam vẫn chưa có một chính phủ dân sự độc lập hoàn toàn các quốc gia trên thời gian thời gian và thời gian tách quan hệ ngoại giao.

Cuối tháng 12-1960, đàm giàn đàm cuộn "nội chiến", Đồng Cộng Sản đã thành lập một tờ chiec ngoi vi minh danh là Mật Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam. Vào tháng 6-1969, tại Hội Nghị Paris, họ còn khai sinh cái gọi là Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời của Quốc Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam. Như vậy, về pháp lý và chính trị, Việt Nam Cộng Hòa bỗn thu hồi còn 1/4 lãnh thổ tại Việt Nam, ngang với CHMNVN.

Từ đây có hòa đàm, Chủ tịch IV của Bắc Việt và những vấn đề chính trị tại Miền Nam đã đàm chiec chấp nhận toàn bộ bối bối tại Điều 9, Điều 12 và Điều 11 Hiệp định Paris 1973:

- Điều 9: "Nhân dân Miền Nam Việt Nam sẽ tự quyết định về tương lai chính trị cho Miền Nam thông qua đường tuyền cung do dân sự giám sát của các cơ quan quốc tế".

- Điều 12: "Ngay sau khi ngừng bắn, hai bên Miền Nam Việt Nam sẽ thành lập Hội đồng Quốc Gia Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc 3 thành phần ngang nhau. Trong vòng 3 tháng hai bên sẽ ký một hiệp định về các vấn đề nội bộ của Miền Nam Việt Nam. Hội đồng Quốc Gia Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc sẽ chỉ huy đường tuyền cung do có giám sát quốc tế".

- Điều 11: "Ngay sau khi ngừng chiến, hai bên Miền Nam sẽ đàm bối nhau quyết định do dân chủ của nhân dân, nhau do cá nhân, nhau do ngôn ngữ, nhau do lập hối, nhau do hợp đồng chính trị [lập đồng], nhau do tín ngưỡng, nhau do di chuyển, nhau do công nghiệp, tôn trọng quyết định của hối, và quyết định kinh doanh".

Và như vậy Đồng Cộng Sản sẽ đàm đàm công khai hoặt động trái với Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa 1967 đàt cảng sốn ra ngoài vòng pháp luật.

Vì số xóa bỏ Hiệp định Geneva 1954, số thua nhau nhà nước và chính phủ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, với điều khoản mặc nhiên cho phép quân Bắc Việt đàm trú tại Miền Nam, với số rút quân đàm phênh của Hoa Kỳ và đồng minh, với số cắt viễn trú quân số cho Việt Nam Cộng Hòa sau Hiệp định Paris, đàc biệt là với việc Hoa Kỳ bối cung không tôn trọng lối cam kết của Tổng thống Nixon trong 30 văn kiện giao Tổng thống Thiệu hối a số trù đúu quyết liệt bối nhau võ khí mạnh mẽ (như không đoàn B52) trong trường hợp Bắc Việt tấn công vũ trang quy mô vi phạm nghiêm trọng Hiệp định, Nixon thú nhận rằng: "Hoa Kỳ đã phản bội Ðộc Minh và đã thay đổi trong việc thi hành nghĩa vụ của cam kết bối o với Đồng Lập và Thủ Do chính Việt Nam Cộng

Tác Giả; Luật số Ngày Hồi Ứng
Thứ Ba, 20 Tháng 4 Năm 2010 10:06

Hòa. Đây là sự phản bội và thất bại không thể nhoáng hửu trong lịch sử Hoa Kỳ".

(An unprecedented example of American betrayal and failure: Nixon, No More Vietnams).

Trong cuốn sách này, Nixon viết: "Mặc dù chúng tôi không chấp nhận tính chính thống của quân đội Bắc Việt đã n trú tại Miền Nam, nhưng cho đến tháng 10-1972, chúng tôi vẫn không thể làm lay chuyển lấp trùm bát đát dã chia Bắc Việt. Họ nhất quyết không chịu rút quân khỏi Miền Nam và chỉ trừng rồng Chiến tranh Việt Nam chờ là một cuộc nổi dậy của hai phe Miền Nam. Họ không đính không có cán binh Bắc Việt nào xâm nhập Miền Nam. Và nhất quyết bác bỏ yêu cầu của chúng tôi đòi Bắc Việt phải rút quân, lý sự rằng họ không tham gia vào cuộc nổi dậy tại Miền Nam".

Chúng ta chỉ hỏi ông Nixon: Này không tham chiến, sao phải nghe hòa?

Vì sự du mệt bỗng nhung "cam kết nghiêm" của Bắc Việt, Kissinger đã thúc đẩy Hoa Kỳ nhảm mệt chêp nhung các điều kiện của Bắc Việt. Và cả Chứng II Hiệp định Paris đã không viết mệt câu nào về việc quân đội Bắc Việt phải triệt thoái khỏi Miền Nam nhung trong Hiệp định Đình Chiến Geneva 1954. Sau khi Hiệp định Hòa Bình Paris 1973 đính công bố, mệt nhân viên phái đoàn Bắc Việt trung trung tuyên bố với báo chí: "Khác với thời Hiệp định Đình Chiến Geneva 1954, lần này, theo Hiệp định Hòa Bình Paris 1973, chúng tôi không phải rút quân khỏi Miền Nam".

Một khác, trong Đề Nghị 8 Điểm của Nixon ngày 8-5-1969 (mệt ngày trung Kỷ Hoà ch 10 Đề Nghị của Bắc Việt), nhung đã đính công bố trên các đài truyền hình quốc gia, lấp trùm không thay đổi của Hoa Kỳ là đòi có sự triệt thoái song phẳng lèng của cả quân lực Hoa Kỳ và quân lực Bắc Việt (a mutual withdrawal of American and North Vietnamese forces).

Sau đó, ngày 16-7-1969, Nixon còn nhung Sainteny chuyen văn thư cho Hồ Chí Minh yêu cầu Bắc Việt chêp nhung giao pháp triệt thoái song phẳng lèng để cuộc hòa đàm đính tiếp diễn trung lòi. Trong văn thư phúc đáp nhung đính ngày 25-8-1969 (8 ngày trung c khi t giã cõi trung), họ Hồ lòi nh lung bác bỏ đính nghĩa của Nixon và nhung lòi i điều kiện buộc Hoa Kỳ phải đính phẳng lèng rút quân khỏi Miền Nam và lòi đính Chính Phủ Nguyễn Văn Thiệu.

T đó Bắc Việt không còn đính xua đón Hiệp định Geneva 1954, chêp triệt thoái hai mìn Nam, Bắc vùn thuộc vùn mệt nòn c Việt Nam thung nhung. Và nghĩa vùn thiêng liêng của bất cứ con dân nào trên đât Việt là phải đòn tranh đòn đánh đuổi k ngoi xâm ra khói lãnh thô Việt Nam. (Chúng ta cùn nhung lòi ròng: T ở Miền Nam, không phải Hoa Kỳ, Bắc Việt mệt chính là k xâm lăng).

Nhung đã trình bày, sau vùn Mùu Thân, t tháng 5-1968, trong cuộc hòa đàm tay đôi t ở Paris ch có hai đòn diến Hoa Kỳ và Bắc Việt tham đòn là Harriman và Xuân Thủy. Số việc này cho phép Bắc Việt tuyên truyền ròng Việt Nam Cộng Hòa chêp là chêp hửu của Đế Quốc Mù.

Số thết chêp trùm đính chêng minh ngon lòi. Kỷ t tháng 4-1972, khi Bắc Việt huy động hòn 200 ngàn quân trong Chiến Dịch Tấn Công Xuân Hè hay Mùa Hè Đất Lửa (Easter Offensive), t ở tháng 10-1972 khi Chiến Dịch tàn lòi, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đòn lui 14 sđ đoàn chính quy Bắc Việt, đòn ròng lúc này quân lực Hoa Kỳ không còn tham chiến trên bùn. Và số thết vong của Bắc Việt đã vùn quá 100 ngàn.

(In the Spring Offensive of 1972 South Vietnam's army had held off the North Vietnamese onslaught without the assistance of any American ground combat troops: Nixon, sách đính đòn).

T tháng 2-1968 (T ở Mùu Thân) đòn tháng 10-1972 (sau Mùa Hè Đất Lửa), "Bắc Việt đã thêp sđ thua trùn, nhung họ làm ra vùn nhung trùn, trong khi Việt Nam Cộng Hòa đã thêp sđ thùn trùn". (North

Vietnam, which had in effect lost the war, was acting as if had won, while South Vietnam had effectively won the war: Nixon, sách đính đòn).

Tác Giả; Luật số Ngày Hồi Ức
Thứ Ba, 20 Tháng 4 Năm 2010 10:06

Đến Mùa Giáng Sinh 1972, sau cuộc Tàp Kích Chiến Lực 12 ngày đêm của Không Lực Hoa Kỳ tại Hà Nội, Hải Phòng và vùng phụ cận (từ 18-12 đến 30-12, trung Ngày Giáng Sinh), Bắc Việt đã hoàn toàn kiểm soát. Tại Hà Nội và các thành phố cảng như Hải Phòng, tin trong nước cho biết, nhà nào cũng may cờ trắng đêu hàng đêu sẵn sàng nghênh đón các chiến sĩ Miền Nam ra giải phóng Miền Bắc. Lúc này Lê Duẩn và Bộ Chính Trị Cộng Sản đã có kế hoạch rút ra khu. Theo các giới am hiểu, nếu Hoa Kỳ tiếp tục dội bom thêm một vài tuần nữa, thì Bắc Việt sẽ phái nhân sang bắc.

Trong điều kiện đó, Hiệp Định Hòa Bình chưa chính thức ghi nhận quân đội Bắc Việt phải triệt thoái khỏi Miền Nam. (Cũng như quân Bắc Việt rút về Miền Bắc sau Hiệp Định Bàn Môn Đếm tháng 7-1953). Thủ tướng trong cuộc tiếp kiến Chu Ân Lai hồi tháng 2-1972, Kissinger bắc lối rạng Hoa Kỳ không chung lòng đánh bại Bắc Việt. Chỗ muộn 3 điều là ngóng chiến, rút quân và trao đổi tù binh.

Vì vậy, mặc dù Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã đánh bại Bắc Việt tháng 4-1972 (Mùa Hè Đỏ Lửa) đến mùa Giáng Sinh tháng 12-1972 (Tàp Kích Chiến Lực), chưa 4 tuần sau, đang trên đà chiến thắng, không hiểu tại sao Kissinger lại lột xác thành công để cúi đầu bái thủ (ký tắt) Hiệp Định Paris ngày 27-1-1973 và chấp nhận toàn bộ Kế Hoạch 10 Điểm của Bắc Việt. Đây đúng là một số điều hùng ô nhục và chính trị và ngoại giao, nhất là khi Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đang nắm thế thượng phong.

Chuyển động thành bại là bi kịch tài của Kissinger. Chính Nixon cũng phô trương ngùn than: "Chúng ta đã thua trong chiến tranh nhưng họ đã thua trong hòa bình" (Nixon, sách đã dẫn).

Thật ra, trước kia khi thua trong hòa bình, Mỹ đã thua trong hòa đàm.

Ngày nay mới nhận ý thức rõ ràng, trong cuộc tiếp kiến Chu Ân Lai tại Bắc Kinh tháng 2-1972, Kissinger thắc lối rạng Hoa Kỳ không quan tâm đến việc đánh Bắc Việt. Ông còn dã tâm chấp nhận cho Cộng Sản thôn tính Miền Nam Việt Nam và Miền Lào bằng võ lực sau một thời gian "hợp lý" kể từ khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam.

Ông chỗ muộn ký một Hiệp ước Hòa Bình với Việt Nam để rút quân và xin lỗi tù binh. Còn số phận của hàng chục triệu người Đông Dương đồng minh của Hoa Kỳ, ông không lý喻n đón! Sau khi ký tắt Hiệp Định Paris tháng 1-1973, trả lời câu hỏi của Ehrlichman, Phù Tá Nhà Võ của Nixon, Kissinger xác định chính trong vòng 18 tháng Miền Nam Việt Nam sẽ bị Miền Bắc thôn tính. (John Ehrlichman: Witness to Power, the Nixon years). Chỗ ông chia mảnh nguyễn vì mãi 27 tháng sau Saigon mới thất thủ.

Tháng 4-1975 sau khi một Đà Nẵng, Tổng Weyand Tham Mưu Trưởng Lực Quân Hoa Kỳ lập phúc trình đính nghĩa Tổng Thống Ford yêu cầu Quốc Hội viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam Cộng Hòa 700 triệu Mỹ kim để kịp thời đưa quân Bắc Việt xâm lăng vi phạm nghiêm trọng Hiệp Định Paris. Vì số ngân khoản này Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa có thể phản công và oanh tạc tổng số đoàn chính quy Bắc Việt xâm nhập Miền Nam bất hợp pháp từ các trung chuyển Phù Cát Long tháng 1, Ban Mê Thuột tháng 3, và Đà Nẵng tháng 4-1975.

Trận kia, cho đến Chiến Dịch Mùa Hè Đỏ Lửa tháng 4-1972, quân đội Bắc Việt không dám tiếp tục đòn phản công trung đoàn vì số lượng nhỏ cho các phi đòn B52. Ngay sau khi chiếm Quy Nhơn Đầu tháng 11-1973, 3 số đoàn Bắc Việt tiếp miến 3 Biên Giới là các Công Tranh 5-7-9 đã đâm cành rút về Miền Lào không đòn phản chiêm tinh Quang Đốc. Lúc này Hoa Kỳ muộn nhóng

Tác Giả; Luật số Ngày Hồi Ứng
Thứ Ba, 20 Tháng 4 Năm 2010 10:06

Quảng Ðông cho Giải Phóng Miền Nam lấp thô đô trong :Kỳ Hoàch 3 Ngày Việt", dùng Cảng Hòa Miền Nam Việt Nam làm quay cua trái đất trung lấp giáp Bắc Việt và Nam Việt.

Tuy nhiên Cộng Sản đã không tiếc chiêm Quang Ðông.

1. Hà Nội không cho phép Mật Trận Giải Phóng lấp thô đô "quá sâu trong lòng đêch", "thô đô" Đông Hà tại VĨ TUYẾN 17 để kiểm soát hòn.

2. Rút kinh nghiệm Triều Tiên, Hà Nội số mực mực Hoa Kỳ nhảy trong những phi vụ phản kích các số đoàn Bắc Hàn và Trung Quốc xâm nhập Nam Hàn.

Vì số ban hành Luật về Quyền Lực Chiến Tranh của Quốc Hội Hoa Kỳ tháng 10-1973, Bắc Việt yên trí rằng từ đó Hoa Kỳ sẽ không trù đúp nhảy trong Chiến Dịch Mùa Hè Đông Lá tết tháng 4-1972 tại Miền Nam, hay trong cuộc Tùy Kích Chiến Lực tháng 12-1972 tại Miền Bắc. Điều biết sau khi Nixon từ chức vào tháng 8-1974, từ cuối năm 1974 quân đội Bắc Việt đã ngang nhiên trù đúp trung tâm cùp số đoàn. Do số khinh thô này, Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ rất có thể lạy lối quân bình sau những trùn oanh tạc quy mô tết Quân Khu I và Tây Nguyên.

Tuy nhiên Kissinger đã can gián Tống Thống Ford rằng chỉn đêch trùp kích số gấp phòn kháng cự quay chúng xuồng đêch, và số gây hấn quay bát lối cho cuộc bùa cát tết ng thêng năm 1976.

Rút cuộc đùn xin viễn trú khôn cùp 700 triều cùa TÙNG Weyand đã bỏ xóp bù. Lúc này Kissinger còn trùn trùn nguyễn rà a đêng minh: "Sao bùn hù không chia sẻ mì cho rùi! Tù hùi nhét là bùn hù cù sùng dai đêng mãi!". (The Palace File: Nguyen Tien Hung and Jerrold Schechter trích dòn Ron Nessen: It Sure Looks Different from the Inside).

Đây rõ ràng là số vui tính và bát công cùa Hoa Kỳ. Trước đó, ngày 6-10-1973, Hoa Kỳ đã tích cùc yểm trợ Do Thái trong Trận Chiến Yom Kipur. Theo Nixon, Do Thái có liên hù mệt thiết vùi Hoa Kỳ dùu chù có 4 triều dân Do Thái trong số 100 triều dân tết Trung Đông. Do Thái cũng không có đùu khí mà cũng không có liên hù đêng minh vùi Hoa Kỳ. Tuy nhiên vù mệt tinh thêng, và đù bùo vù chù đù dân chù tết quay cua già này, Hoa Kỳ vùn coi hành đêng yểm trợ Do Thái có quan hù "sùng cùn tết quyến lối quay cua". (vital to our national interests). Do đó bát cù vù Tống Thêng Hoa Kỳ nào cũng sốn sàng yểm trợ Do Thái khi nết này bỏ tòn công. Trong Trận Chiến 3 tuần Yom Kipur giáp Do Thái và Ai Cập tháng 10-1973, Hoa Kỳ đã viễn trú quân số cho Do Thái 2,2 tết Mù kim.

Lúc này, Liên Xô đù nghịch Hoa Kỳ ngay bùn đùi số giám sát cùa Liên Hielp Quốc và đe dà a số can thiếp nết Do Thái tòn công Syria. Kissinger lấp tết phòn bác và cùnh cáo rùng Hoa Kỳ số nháp cùc nết Liên Xô can thiếp. Sau khi thết trùn Tống Thêng Ai Cập than phiền rùng: "Chúng tôi không thô cùng mệt lúc chung lối cù Do Thái lùn Hoa Kỳ". Sau Chiến Dịch Yom Kipur, báo chí Hoa Kỳ tuyên đêng Kissinger là "người hùng có phép lù" (superman/miracleman).

Vù mệt chiết lùc, chính nghĩa, đùo lý và liên minh, Việt Nam Cộng Hòa có quan hù mệt thiết vùi Hoa Kỳ tết Ðông Nam Á hùn là giáp Do Thái vùi Hoa Kỳ tết Trung Đông. Vùy mà Chính Phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ đã nhùn tâm bù rùi Việt Nam Cộng Hòa sau 10 năm liên minh kết nghĩa, vùi trên 20 triều con ngùi đã đêng ra bùo vù Tù Do cho miến thô giáp này. Từ 1965, Hoa Kỳ đù xô nhân lùc, vùt lùc vào chiến trùng Miền Nam, và gia tăng cùng đù chiến tranh vùi trên nùa triều binh sĩ chiến đùu bên cùnh quân lùc Việt Nam Cộng Hòa và đêng minh.

Bát cù nhà quan sát vô tết nào cũng ngùi c Nhiên khi thay chù vì 700 triều mà Hoa Kỳ tiếc rù khiết cho Việt Nam, Cao Miên, Ai Lao cũng nhùn bao nhiêu nết Á Phi và Nam Mù đã rùi vào vòng lù thuộ cùa Quốc Tù Cộng Sản. Trong khi đó, vùi niên khóa 1974, Liên Xô đã tăng gáp đôi số viễn trú quân số cho Bắc Việt, vùi 1 tết 700 triều Mù kim đù phát đêng Chiến Dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Trong khi tết sau Hiệp Định Paris, số quân viễn cho Việt Nam Cộng Hòa bù

Hoa Kỳ cắt giảm còn 1/4.

Thỏa thuận Paris 1973 số quân viện cho miền Nam là 2,2 tạ Mô kim. Qua năm 1974 bỗng cắt giảm nửa (54%), còn 1.01 tạ. Tới năm 1975 lối bộ cắt phân nửa, chỉ còn 500 tấn (cũng vào 200 tấn) tính vào các số phí chuyên chở và các khoản linh tinh khác).

Trong bản điều khoản tháng 9-1974 trước Quốc Hội và án ngân sách 1975, cũng như trong bản tài liệu trình giao Bộ trưởng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Tướng John Murray, Tùy viên Quốc Phòng Hoa Kỳ tại Saigon (DAO), đã đưa ra một công thức hay phỏng trình về số liên hụt gián số quân viện và chỉ quyển lãnh thổ. Theo công thức này "nếu Hoa Kỳ cắt quân viện chừng nào thì Việt Nam Cộng Hòa mất lãnh thổ chừng ấy".

(You can roughly equate cuts in support to loss of real estate: Nixon, sách đã dẫn).

Theo công thức và phỏng trình này có 5 mức quân viện liên hụt đòn 5 tuy nhiên phòng thủ lãnh thổ:

- 1) Nếu quân viện còn 1.4 tạ Mô kim thì Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) còn giữ được những vùng đồng dân cư trên toàn lãnh thổ.
- 2) Nếu quân viện chỉ còn 1.1 tạ Mô kim thì VNCH không thể giữ được Vùng I Chiêm Thuột.
- 3) Nếu quân viện giảm xuống còn 900 tấn thì không thể giữ được Vùng I và Vùng II.
- 4) Nếu quân viện chỉ còn 750 tấn thì chỉ có thể giữ được một số ít vùng, và Bắc Việt sẽ không chịu thua thiệt nghiêm trọng.
- 5) Mà nếu quân viện chỉ còn 600 tấn thì VNCH chỉ có thể giữ được Saigon, phần còn và vùng châu thổ sông Cửu Long.

Như đã trình bày, Quốc Hội đã cắt viện trợ cho Việt Nam từ trên 2 tạ năm 1973 xuống còn 500 tấn năm 1975.

"Các dân biểu và nghị sĩ phản đối đã xóa tên Việt Nam Cộng Hòa trong danh sách các quốc gia độc lập minh cờ Hoa Kỳ. Khi sau Hiệp định Hòa Bình Paris 1973, chúng ta đã thay đổi trong chiến tranh. Quân lực VNCH đã thành công trong việc chặn đứng những vũ khí pháo mìn ngầm bắn cờ Bắc Việt trong suốt 2 năm. Lý do thất bại là vì Quốc Hội Hoa Kỳ đã không chấp nhận cho Saigon ngang với số quân viện Liên Xô cấp cho Hà Nội. Tuyệt đối các vũ khí lãnh thổ cao cấp Hoa Kỳ tại Việt Nam và Hoa Thủ nh Đôn đều xác nhận việc quân lực VNCH đã chiến thắng rõ ràng, nhưng đặc trang bộ đầy đủ, họ có thể đầy lui nhường số đoàn thiền chia tách tách Bắc Việt xâm nhập vào Miền Nam..." (Nixon, sách đã dẫn)

Về mặt ngoại giao, sau cuộc Tấn Kích Chiêm Lộ Cục Mùa Giáng Sinh 1972, Kissinger lén quan báo cáo rồng, sau những cuộc đàm thoại với Lê Đức Thọ ngày 8-1-1973, Bắc Việt số chấp nhận nêu trong 48 giờ tiếp tục các đàm cờ số trong Đại Nghị 8 Điểm của Nixon (trong đó có khoản rút quân song phỏng).

Đây chính là báo cáo xuyên tạc. Vì trong Hiệp định Paris ký 19 ngày sau (27-1-1973), không có điều khoản nào nói về việc Bắc Việt phải triệt thoái quân đội ra khỏi Miền Nam.

Sau này Kissinger thú thật rằng chính có những "cam kết ngầm". Trong những cuộc đàm, Bắc Việt hoàn toàn không mang quân vào Miền Nam và chấp thuẫn ghi khoản này nêu Điều 7 Hiệp định Paris: "Từ ngày ngày 1/1/1973 cho đến khi thành lập chính phủ sau tháng tuy nhiên, hai bên Miền Nam Việt Nam sẽ không đồng ý nhau đưa vào Miền Nam Việt Nam quân đội, cả vũ khí quân sự và nhân viên quân sự, cũng như các vũ khí đạn dược và dụng cụ chiến tranh..."

Đây là liều thuốc an thần cho lòng tự tin thanh thản đó Hoa Kỳ rút khẩn cấp vung lũy mà họ đã lao vào từ 10 năm trước, nói là để ngăn chặn Thụyết Domino và xây dựng Việt Nam Cộng Hòa

thành một tin đồn chung cảng tivi Đông Nam Á.

Nhà Nixon đã nói, Bắc Việt không bao giờ giữ lời cam kết. (Hanoi broke agreements as soon as it signed them: Nixon, sách đã dán). Ngày đó trong Tuyên Cáo về năm Trung Lập của Ai Lao tháng 7-1962, 14 quốc gia cam kết tôn trọng chủ quyền và nhân trung lập của Ai Lao và họ sẽ rút hết các lực lượng vũ trang ra khỏi Vùng Quốc Lào để đảm bảo hòa bình cho Đông Dương. Tất cả các quốc gia khác đều giữ lời, ngoại trừ Bắc Việt. (All countries complied, except North Vietnam: Nixon, sách đã dán).

Tại Việt Nam, ngày đó Tổng thống Nixon và người kế nhiệm là Tổng thống Ford cũng không giữ lời cam kết.

Ngày 14-11-1972 Tổng thống Nixon viết cho Tổng thống Thiệu: "Điều quan trọng nhất là văn Hiến Độc lập là vấn đề chúng ta sẽ phản ứng thế nào trong trường hợp kẻ thù tái xâm lược. Tôi xin cam kết rằng, nếu Bắc Việt không tuân theo những điều khoản của Hiệp Định, tôi cũng quyết sẽ đưa tay và mãnh liệt".

Mười ngày trước khi ký Hiệp Định, ngày 17-1-1973, Nixon còn khống định: "Tôi và Quốc hội Lập pháp của Việt Nam Cộng Hòa là một mục tiêu hùng ác và chính sách đó ở ngoài Hoa Kỳ..."

Tôi xin nhận minh 3 điều cam kết sau đây:

1. Hoa Kỳ chấp thuận Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là chính phủ hợp pháp duy nhất tại Việt Nam;

2. Hoa Kỳ không chấp nhận cho Bắc Việt độc lập như trú quân trên lãnh thổ Miền Nam Việt Nam;

3. Hoa Kỳ sẽ đưa mãnh liệt khi Bắc Việt vi phạm Hiệp Định".

Đó cũng là điều cam kết của Tổng thống Ford. Sau khi Nixon từ chức, ngày 10-8-1974, với cách là người kế nhiệm, Tổng thống Ford đã gửi văn thư cho Tổng thống Thiệu xác định rằng: "Những cam kết mà dân tộc Hoa Kỳ đã hứa hẹn với VNCH trong thời gian vừa qua vẫn giữ nguyên giá trị. Và tôi sẽ trả lời tôn trọng những cam kết này trong suốt thời gian nhận nhiệm chánh của tôi." (Ngày 10-8-1974, Nhà Trắng và Jerrold L. Schecter sđd)

Vì vấn đề rút quân của Bắc Việt, Kissinger còn đòi hỏi Nixon rằng không có những điều khoản minh thắn quy định trong Hiệp Định. Vì trong những cuộc đàm Bác Việt đã mặc nhiên chấp thuận điều này của Nixon hồi tháng 5-1969. Họ hứa sẽ lùi rút quân khỏi Miền Nam. (Our tactic was to write a formulation that tacitly required the enemy to withdraw. We will press for the de facto unilateral withdrawal of some North Vietnamese divisions in the northern part of South Vietnam. Nixon, sách đã dán).

Đây là một luận điểm ngây ngô và giảo ho矯.

Là một chiến lược gia và nhà ngoại giao sành sỏi, Kissinger thừa biết rằng, điều vẫn nghe i Cung Sứ, ngày đó sẽ cam kết công khai trong những hiệp ước quốc tế cũng chỉ là đòn trá. Vì kế tinh cunning không phải điều gì đó, mà chỉ nhằm thách thức những mục tiêu chính trị giai đoạn theo phỏng châm "cứu cánh biển minh cho phỏng tiến", bắt chéo lối hùng và bắt chéo danh doute quốc gia. Ngoài ra Kissinger còn ghi thích rằng, vào ngày 7 Hiệp Định Paris, quân đội Bắc Việt đã không trú tại Miền Nam rải rác tan rã vì không đủ sức tăng cường. Đó là điều phi lý. Vì sao quân đội Bắc Việt, đánh giặc theo kiểu nhà nghèo, lối tan rã, trong khi quân lục chiến Nam Cộng Hòa, đánh giặc theo lối Mĩ, lối không tan rã?

Cũng nên ghi nhận rằng Hiệp định Paris chia mìn hai bên không điều kiện đưa quân vào Miền Nam trong một thời gian nhất định "từ khi thách thức hiến ngang bỗn cho đến khi có Chính phủ Liên Hiệp" thành lập sau tháng tám năm đó do Hội đồng Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc 3 Thành Phố thành lập. Điều này phải điều kiện sau khi có Chính phủ Liên Hiệp, không có điều khoản nào cấm Bắc Việt không điều kiện đem quân vào Miền Nam. Lời từt nhiên Hoa Kỳ, như chim phái tên số làn cây cong,

Tác Giả; Luật số Ngày Hồi Ứng
Thứ Ba, 20 Tháng 4 Năm 2010 10:06

sẽ chung bao giờ dám nghĩ đùn, hay dám mạo hiềm mang quân vào Việt Nam một lần nữa. Theo các nhà luật học và chính trị học, mãi sau khi kết thúc các cuộc gia, cũng như giữa các cá nhân, phải có tính công khai và minh bạch. Do đó không bao giờ có những cam kết ngầm hay đe dọa hiềm trong các hiệp ước quốc tế. Quy luật này chung tôi sẽ điêu trác của Kissinger. Chứng lòng ông lối ngày ngô không biết điều đó? Xá chi "những mặt khác nhau" và "những cam kết mới" trong những cuộc một đàm tay đôi, hay những buổi đi đêm ám muội giữa Kissinger và Thủ!. Cặp bài trùng này đã lừa gạt được cả thế giới giành giải Nobel Hòa Bình 1974, một năm hòa bình của những năm mới.

Từ tháng 10-1974, Bắc Việt đem đến quân tên công và đã chiếm Phố Cảng Long tháng 1-1975 trước sự im lặng khó hiểu của Hoa Kỳ. Tháng 3, chiếm Ban Mê Thuột, tháng 4, chiếm Đà Nẵng, Xuân Lộc và Saigon. Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn án binh bất động. Và đã tàn nhẫn cúp hết quân viễn cho Việt Nam Cộng Hòa, kể cả thành cầu kinh Tuyếng Weyand xin viễn trú khẩn cấp 700 triều đại phản kích Chiến Dịch Hồ Chí Minh. Vì nhu trong đợp này Hoa Kỳ trùづua và Việt Nam Cộng Hòa phản kích thì phe đằng minh có cả hai tiêu diệt trong số đoàn Bắc Việt xâm nhập Miền Nam bất hợp pháp theo ngõ vùng Phi Quân Sát phía Bắc, và từ Miền Lào phía Tây trên đường mòn Hồ Chí Minh. Lúc này Bắc Việt đã đem thêm 25 số đoàn chính quy vào chiến tranh Miền Nam để tiếp sức cho hơn 100 ngàn quân có mặt tại chỗ.

Nói tóm lại, nếu Mùa Giáng Sinh 1972 Hoa Kỳ đã chỉn thừng về quân số, thì chả một tháng sau, tháng 1-1973, Hoa Kỳ đã thút bụi về chính trị. Chả vì muốn ký Hiệp Định Paris cho bỗng đột nhiên có lý do rút lui trong danh dự và đâm hòng lách sét. Hành vi này đã gieo tai họa vô cùng cho các dân tộc Việt-Miền-Lào bỗn du vào thời chung đằng đằng phản i liên minh với Hoa Kỳ, một quốc gia đột ngột là hào hùng đã đâm bao xung máu đâm giành lối Tự Do cho Âu Châu, Á Châu và Phi Châu đâm thập niên 1940, và cho Đài Hàn đâm thập niên 1950.

Chúng ta hãy nghe tiếng kêu thòng thiết của Thủ Tướng Cao Miên Sirik Matak trong văn thư gửi Đài Sát Hoa Kỳ John Dean trước ngày Nam Vang tháng:

"Thưa ông Đài Sát và cũng là người bạn của tôi,

Xin chân thành cảm ơn văn thư của Ông đã nghĩ cho tôi quy chế tên nón tôi Hoa Kỳ và cho tôi phái ng tên di chuyển đền miền đất tôi. Nhưng than ôi, tôi không thể bù quê hương ra đi nhẵn nhẽn vay! Riêng đài vì Ông và quốc gia hùng cường của Ông, không mất phút nào tôi có thể tin rằng Hoa Kỳ là có ý nghĩ bỗn rủi mờt dân tộc đã quyết đâm nhau Tự Do. Các Ông đã chia không bao giờ chúng tôi nỗi, chúng tôi chung còn bùt nói gì hồn.

Nay Ông ra đi và tôi xin chúc Ông và quê hương Ông tìm thấy hạnh phúc đài bùn trùi này.

Nhưng xin Ông ghi nhớ rõ ràng, nếu tôi có chút trên quê hương yêu dấu của tôi, thì đó cũng chả là mờt bùt hồn. Đứa sao mời ngõi trong chúng ta, ai đã sinh ra rủi cung có ngày phản i chia tay.

Có đứa là tôi đã sai lầm khi tin rằng nỗi Ông và Quốc Gia của Ông".

Sisowath Sirik Matak (Nixon: sách đã dàn).

Sirik Matak là một trong những người đầu tiên bùn Khmer Đỏ hành quyết.

Trong thập niên 1960, Ai Lao và Cao Miên là những quốc gia trung lập nên không phản là đằng minh của Hoa Kỳ. Trong khi đó, từ cuối thập niên 1940, 5 vua Tự Ng亨 Hoa Kỳ Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson và Nixon đã long trọng cam kết sẽ bùn vùi quyến rũ quyết của nhân dân Việt Nam và xây dựng Việt Nam thành một tên đền của Thủ Giác Tự Do để ngăn chặn Quốc Tự Cộng Sản xâm nhập Đông Nam Á. Nhờ vậy và các mờt ngoái giao, chính nghĩa và tinh thần, Việt Nam có tinh quan liên kết mờt thiết với Hoa Kỳ từ 3 thập niên.

Sát Phản của Ông Thủ

Năm 1973, đài áp lục của Kissinger và Nixon, ông Thủ đã phản ký Hiệp Định Paris đài chia sẻ nhau tại vùng gây ra bùn bùn văn Hiến Pháp Đài, cũng như bùn sét trả của phản Cộng Sản

và s? b?i c?c c?a Hoa K?.

Ch?ng ta h?y n?u gi? thuy?t:

Trong tr?ing h?p ?ng Thi?u s?n s?ng nh?n cái ch?t nh? ?ng Sirik Matak, l?u ?ng c? th? làm đ?c nh?ng g?i?

V?i t? cách nguy?n th? c?a m?t Qu?c Gia c? H?n Ph?p và Qu?c H?i, ?ng Thi?u c? th? ra ch? th? cho ch?nh ph? c?a ?ng kh?ng ký hi?p đ?nh trong tr?ing h?p Hoa K? cho qu?n B?c Vi?t ti?p t?c d?n trú t?i Mi?n Nam tr?i v?i l?i cam k?t minh th? c?a Nixon t? năm 1969. V? m?t hi?n ch?, hi?p c?c do H?nh Ph?p ký ch? c? hi?u l?c n?u đ?c L?p Ph?p ph?e chu?n. M? Qu?c H?i Vi?t Nam C?ng H?a đ?u th?p ni?n 1970 v?n t?n tr?ng Hi?p Ph?p 1967 v?i ch? tr?ing đ?t C?ng S?n ra ngo?i v?ng ph?p lu?t.

Trong tr?ing h?p Th?ing Ngh? Vi?t Nam C?ng H?a c?ng b? l?p tr?ing kh?ng ch?p nh?n và kh?ng ph?e chu?n b?t c? hi?p đ?nh n?o v?i B?c Vi?t n?u c? m?t trong ba s? vi?c sau đ?y:

1. C? s? tham gia c?a M?t Tr?n Gi?i Phóng Mi?n Nam, m?t t? ch?c ngo?i vi c?a Đ?ng C?ng S?n, d?i di?n b?i cái g?i là Ch?nh Ph? C?ch M?ng Lâm Th?i. Ch?nh ph? n?y đ?c B?c Vi?t khai sanh h?i th?ng 6-1969 v? nhu c?u ch?nh tr? gai đ?n. N? b? khai t? th?ng 11-1975 c?ng v?i "N?c" C?ng H?a Mi?n Nam Vi?t Nam. C?ng trong th?i gian n?y M?t Tr?n Dân T?c Gi?i Phóng Mi?n Nam d? b? khai t? và s?t nh?p vào m?t t? ch?c ngo?i vi kh?c c?a Đ?ng C?ng S?n là M?t Tr?n T? Qu?c.

2. Trong Hi?p Ð?nh kh?ng c? đ?u kho?n ghi vi?c qu?n đ?i B?c Vi?t ph?i tri?t thoái kh?i Mi?n Nam Vi?t Nam đ?ng th?i v?i qu?n l?c Hoa K? và đ?ng minh.

3. Hoa K? s? v?nh vi?n gi?i k?t t?i Vi?t Nam và kh?ng c?n ch?u tr?ch nhi?m thi h?nh Hi?p Ð?nh.

N?u c? m?t trong ba tr?ing h?p n?y Ch?nh Ph? Vi?t Nam C?ng H?a s? kh?c t? kh?ng ký Hi?p Ð?nh. Lý do l? v? kh?ng c? s? ch?p nh?n và ph?e chu?n c?a Qu?c H?i, đ?c bi?t l? Th?ing Ngh? Vi?t.

Ph?n ?ng c?a Hoa K?

Trong tr?ing h?p n?y ph?n ?ng c?a Hoa K? s? ra sao?

Theo gi?i am hi?u, nhi?u ph?n ng?i M? s? kh?ng h? sát ?ng Thi?u n?m 1973 nh? h? d? h? sát ông Di?m n?m 1963. Trong m?t th?p ni?n, Hoa K? kh?ng dám sát h?i hai v? nguy?n th? c?a m?t qu?c gia đ?ng minh d? đ?ng t?m hi?p l?c v?i Hoa K? đ?ng ra làm ti?n đ?n ch?ng C?ng đ? b?o v? T? Do cho các qu?c gia ??ng Nam Á d?i s? l?nh đ?o c?a Hoa K? qua Kh?i Li?n Minh Phòng Th? ??ng Nam Á.

V? m?t k? thu?t ph?p lý, n?u kh?ng c? s? tham d? c?a Vi?t Nam C?ng H?a thi H?i Ngh? Paris s? kh?ng c? đ?i t?ng. Vì Vi?t Nam C?ng H?a l? qu?c gia ch? th?, l?nh th? Mi?n Nam Vi?t Nam l? b?i chi?n tr?ng, và c? 8 qu?c gia d? tham gia Chi?n Tranh Vi?t Nam trong 8 n?m, th?i gian d?i nh?t trong l?ch s? chi?n tranh Hoa K?.

Trong tr?ing h?p Hoa K? và B?c Vi?t v?n nh?t đ?nh ký Hi?p Ð?nh Ch?m D?t Chi?n Tranh t?i Vi?t Nam, thi trong 8 Ch?ing c?a Hi?p Ð?nh, ch? c? 3 Ch?ing c? th? đ?c gi? l? i là Ch?ing II (v? Ng?ng B?n và Rút Qu?n), Ch?ing III (v? Phóng Thích Tù Binh), và Ch?ing VIII (v? Trao Tr? Tù Binh d?i danh nghĩa b?i th?ng chi?n tranh và tái thi?t h?u chi?n).

5 Ch?ing kh?c s? kh?ng c? đ?i t?ng. Nh? Ch?ing I (v? t?ng quan gi?a hai mi?n Nam B?c), Ch?ing IV (v? gi?i ph?p ch?nh tr? cho Mi?n Nam Vi?t Nam), Ch?ing V (v? v?n đ? th?ng nh?t hai mi?n Nam B?c), Ch?ing VI (v? c?c c? quan ki?m soát và gi?m s?t qu?c t?), và Ch?ing VII (v? ch?nh s?ch d?i ngo?i c?a Mi?n Nam Vi?t Nam v?i Mi?n L?o).

Ch? v?i 3 Ch?ing n?i tr?n, m?t hi?p đ?nh ch?m d?t chi?n tranh gi?a Hoa K? và B?c Vi?t s? kh?ng th? đ? c?p đ?n nh?ng v?n đ? qu?n s? và ch?nh tr? t?i Mi?n Nam Vi?t Nam. Nh? v?y H?i

Nghị Paris sẽ tan vỡ. Và sẽ không có một Hiệp định Chấm Dứt Chiến Tranh và Tái Lập Hòa Bình tại Việt Nam đế c ký tại Paris năm 1973.

Từng kết luận, trong trường hợp Việt Nam Cộng Hòa không ký Hiệp định Paris 1973 thì việc gì sẽ xảy ra, và Hoa Kỳ sẽ phản ứng ra sao?

1. Rất có thể, do áp lực quốc nội, cũng như vì quyền lợi riêng tư, Hoa Kỳ sẽ ký hiệp ước tay đôi với người bản, rút quân và trao đổi tù binh với Bắc Việt. Và đó là điều Hoa Kỳ sẽ cắt hết việc trả quân số cho Việt Nam Cộng Hòa, để tạo cơ hội cho Cộng Sản thôn tính Miền Nam bằng vũ lực. Trước đó luôn querc tay và querc nội, cũng như với một ngoại giao, chính nghĩa và lòng tâm, liệu Hoa Kỳ có dám nhún ních làm điều đó không?

Câu trả lời là "không".

Vì hành động như vậy là phản bội đồng minh và đùu hàng nhục nhã. Chẳng khác nào như đùu thầu năm 1940, Roosevelt ký vào Độc Quoc Xã hiệp ước bắt tay xâm chiếm trao Tây Âu cho Hitler; hay cuối tháng 1940, Truman ngưng chiến dịch tiếp vận hàng không cho Tây Bá Linh để trao thầu tròn này cho Honecker; hay đùu thầu năm 1950, Eisenhower ký hiệp ước với Bắc Hàn để rút quân và trao Nam Hàn cho Kim Nhật Thành.

Nhưng việc phản bội và đùu hàng nhục nhã này như có, chung nhung tác hại đến Anh Quốc, Tây Đức và Đài Hàn, mà còn gây thêm họa cho toàn cõi Âu Châu, từ Tây Âu sang Đông Âu, cũng như cho toàn cõi Á Châu, từ Đông Bắc Á qua Đông Nam Á. Do họa quỷ dây chuyền cắn Thúyết Domino.

2. Điều sao, nếu phản là, muốn rút quân và giải thoát dân, Hoa Kỳ vẫn cần phải có sự tham gia của Việt Nam Cộng Hòa trong Hội Nghị. Muốn thế Hoa Kỳ sẽ tìm cách lừa đùu ông Thiệu theo kế hoạch "thay đổi nhân số" trong đàm phán năm 1963. Trong trường hợp này, cũng như 10 năm trước, rất có thể ông Đặng Văn Minh sẽ lối đàm chiêu cạm. Và ông này sẽ tuân lệnh Hoa Kỳ (và Bắc Việt) để thành lập một Chính Phủ Liên Hiệp 3 Thành Phố do Cộng Sản không chịu. Kết quả là phe Cộng Hòa chỉ còn 1/3 chính quy, 1/3 chính quy, 1/3 lãnh thổ và 1/3 lối lùng tay Miền Nam. Nghĩa là trong toàn cõi Việt Nam, phe Cộng Sản chiếm tuyết đối đa số 5/6. Trong điều kiện đó Bắc Việt sẽ dễ dàng thôn tính Miền Nam bằng phỏng pháp hòa bình, không phản ứng đùn bô đùng vũ trang.

Trong trường hợp này, đùi vui Hoa Kỳ, hành động bán trắng Miền Nam cũng là phản bội đồng minh và đùu hàng nhục nhã. Việc này sẽ nhường nghiêm trọng đùn uy tín của Hoa Kỳ và tăng lai cắn đàm cạm quy, đùc biết trong cuộc tuyến cờ trong tháng Phản năm 1974 và cuộc tổng tuyến cờ bùn tảng tháng năm 1976.

Và, một lần nữa, vấn đề đùt ra là, với một ngoại giao, liên minh, chính nghĩa và đùo lý, liệu Hoa Kỳ có dám nhún ních làm điều đó không?

Câu trả lời là "không".

Rút kinh nghiệm véc "thay đổi nhân số" năm 1963 tại Việt Nam, Hoa Kỳ rất ngần ngại khi phản ứng thiếp lừa liều vào nói bô cắn mệt quèc gia đàm minh trong Thủ Giác Dân Chùa.

Trường kia, trong cuộc tiếp kiến Chu Ân Lai tại Bắc Kinh ngày 9-7-1971, chính Kissinger cũng phản minh đàm: "*Lập trường của Hoa Kỳ là không nhất thiết duy trì một chính phủ độc lập nào tại Miền Nam Việt Nam (như Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa). Tuy nhiên, Hoa Kỳ không tham dự vào việc lật đổ những người nắm quyền đây đã là đàm minh của Hoa Kỳ, bất kể nguồn gốc đàm minh đó là gì*" : (Jeffrey Kimball, sách đã dẫn).

Trong tháng 8-1972 chính Nixon cũng xác nhận điều này với ông Thiệu: "*Tôi xin mật làn nua đoàn chúc vui Ngày lập trường căn bản của Hoa Kỳ. Nhân dân Hoa Kỳ ý thức rằng chúng tôi không mang lừa hòa bình và danh dự cho quốc gia, nua phản bô rủi mệt đàm minh đàm cạm (như VNCH). Điều này tôi không thể làm và sẽ không bao giờ làm.*"

Tác Giả; Luật số Nguyễn Hữu Thanh
Thứ Ba, 20 Tháng 4 Năm 2010 10:06

Tuy nhiên 5 tháng sau, ngày 6-10-1972, Nixon đã nhúng khéo vào việc "thay đổi nhân sự năm 1963" khi đó cùp đòn vào Tổng Thống Johnson muốn lật đổ ông Thiệu năm 1968 (hồi đó Chính Phủ Saigon không chịu tham dự Hội Nghị Paris). Nixon viết: "Xin Ngài hãy dùng mực phun cách tránh tái diễn bùn cát 1963 mà chính tôi đã ghê tởm và đã lên án từ năm 1968".

Dù sao chính Kissinger cũng không dám chửi trộm sát hối ông Thiệu. Ngay từ 1968 ông ta đã cùngh giặc: "Nếu ông Thiệu chưa sẵn phun cát ông Diệm, thì tôi tát các dân tộc trên thế giới sẽ ý thức rõ ràng: Làm kỷ thù của Mỹ có thể giúp nguy hiểm, nhưng làm bùn và Hoa Kỳ nhùn phun sẽ mất mực." (Nguyễn Tiết Hùng và Jerrold L. Schechter, sách đã dẫn)

Kinh nghiệm Sirik Matack đã chung minh điều đó.

Và việc này đi trái Chính Nghĩa, Đạo Lý, Lòng Tâm, Quyền Luật Quốc Gia và Truyền Thống Dân Chủ của Hoa Kỳ từ khi lập quốc năm 1776.

Có điều là, trong lịch sử nhân loại cổ kim, chưa từng thấy một đòn quỷ nào dám ra tay hù sát hai vị nguyên thủ của một quốc gia đồng minh trong vòng một thập kỷ.

Và cũng chưa từng thấy một viên tướng lãnh nào, trong vòng 10 năm, lối có công hùi và ác tâm sát hùi hai vị tổng thống kiêm tướng lĩnh nhà quân đội mà ông ta có nghĩa vụ phải phục vụ và bù o ví. Dù sao sốn nhân tâm và phun trác cát của ôngington này, nếu có, cũng chưa là hùi quỷ cát sốn nhân tâm và phun trác cát của ông Cố Vận Kissinger. Ngay từ tháng 7-1971, 18 tháng trước kí Hiến Ðịnh Paris, ông Cố Vận đã tiết lộ cho phe Cộng Sản bí mật chửi trộm cát Hoa Kỳ là sốn rứt quân toàn dien và vĩnh viễn ra khỏi Việt Nam mà không đòn đòn kín nào nếu đòn đòn trao trả tù binh. Đó là hành vi nỗi giáo cho giặc, bút đèn xanh cho Cộng Sản xâm chiếm Miền Nam bằng bù o lộc. Và, sau khi ký kết Hiến Ðịnh Paris tháng 1-1973, Kissinger cũng độc tính (và mong mực) ròng Việt Nam Cộng Hòa sốn cáo chung sau 18 tháng.

10 năm sau khi Saigon thất thủ, bằng phun tinh và tinh, năm 1985, Nixon đã lên án việc Hoa Kỳ bội phản Việt Nam Cộng Hòa năm 1975 là mực "sự phun bội và thất bội không tiếc khoáng hùi trong Lịch Sử Hoa Kỳ!".

Thật vậy, khi Hoa Kỳ sốn nhân tâm rũ áo ra đi đòn mực cho phe Quốc Tế Cộng Sản thôn tính Miền Nam bằng võ lòc, thì bao nhiêu công lao, danh dò và uy tín quỷ cát gia, xây dựng từ Thủ Chiên I đến Thủ Chiên II và Chiên Tranh Triều Tiên, sốn phút chửi tiêu tan, đem lối sốn bùt bình và chê bai cát của nhân loại văn minh. Hùi quỷ đòn thô lòi nhứt là sốn bành trướng thô lòc vùi đòn bùt cát của phe Quốc Tế Cộng Sản tại Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ La Tinh.

Thêm vào đó các đòn minh cũ cát Hoa Kỳ cũng sốn rót ngón ngón khi phải liên minh với Hoa Thịnh Ðịnh. Và Khối các Quốc Gia Phi Liên Kế t sốn phát triển mạnh mẽ khüp nỗi trên thế giới. Ngoài ra, sốn hoài nghi cát các dân tộc trên thế giới và Quyết Tâm và Lý Tưởng Tự Do của Hoa Kỳ sốn có tác động xứng đáng trong cuộc đòn tranh giặc thi Cộng Sản tại Đông Âu và Liên Xô.

Do đó, cho đòn nay không ai dám quyết đoán về việc Hoa Kỳ có theo chửi nghĩa thôc đòn đòn sốn nhân tâm làm việc đó không?

Có điều là, nếu quân dân một lòng, và nếu ví nguyên thủ quỷ cát gia có tinh thần vô úy, "coi tóm thân nhì tò a hùng mao", không chửi lùi bùt trác cái chết, thì uy tín cát của Việt Nam Cộng Hòa sốn đòn đòn bùt toàn, danh dò cát Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sốn đòn đòn gìn giắc. Và ví nguyên thủ quỷ cát gia sốn có công hùi đi vào lịch sử nhì Nguyễn Thái Hùc và Hoàng Diệu trong hai thế kỷ ví a qua.

Mà, nếu biết ví n đòn đòn thôc i thôc, bùt đêu Việt Nam Cộng Hòa lối chung có cát may bùt o ví chung quyển lãnh thôc tòng phun hay toàn ví n?

(Viết năm 2008 đã hiùn đính)

<http://www.chinhnhg> ia.com/35namnhin lai.asp

35 Năm Nhìn Lại - Cuộc Thử Trách Và Phản Bội Ðảng Minh

Tác Giả;: Luật sư Nguyễn Hữu Thắng
Thứ Ba, 20 Tháng 4 Năm 2010 10:06



Ông bà Luật sư Nguyễn Hữu Thắng