

# Chương 1 - Thế giới bất chấp biến động tôn giáo

T&#225;c Gi&#7843;: Phạm Kim Vinh

Th&#7913; Hai, 30 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2009 09:17

---

□

Cuộc chiến đấu về văn hóa của người Công giáo VN tại San Jose, phía bắc tiểu bang California nở rộ lúc nhân loại ghi nhận những nỗ lực của những người theo tôn giáo bất chấp tín đồ đã khai thác sự yếm vị vào mục đích thực tiễn cho quy định lập pháp hèn hạ cá nhân. Nhưng với những động thái tiêu cực và tiêu cực ra không riêng cho một tôn giáo nào trong các tôn giáo lớn của loài người. Phải đấu tranh đấu về chính đáng của người Công giáo VN tại San Jose vào khung cảnh những người theo tôn giáo trên đây, người ta mới có tầm nhìn mà không nhìn thấy nghĩa, kích thích và tầm vóc của cuộc tranh đấu lịch sử này.

## Tổ Jim Bakker Đón Jimmy Swaggart

Vòng tròn tôn giáo bất chấp đấu tiên trong chương này là vòng tròn của Jim Bakker, thuộc hệ phái Pentecost của Thiên Chúa Giáo Mỹ. Vòng này được nêu đấu tiên vì nó xảy ra tại Mỹ, quốc gia đã từng coi là văn minh nhất thế giới. Khi người tin nọ VN chấp nhận đấu tiên các truyền thống, đấu là một truyền thống Đông Nam Á hay là một vài truyền thống ngay trên đất Mỹ (nhất thời gian từ 1975 đến 1978), họ đã được người Mỹ vào truyền dạy báo họ viết bao nhiêu điếu thu về xã hội văn minh của nước Mỹ. Người tin nọ VN nghe dạy báo xong thì có ý nghĩa rằng đây đúng là Thiên Đàng của Họ Giê-rô-ni, vì không có rác rưởi ngoài đường, vì luật pháp thật là nghiêm minh, có lẽ tiến bộ ngoài đường, cũng không ai thêm lạm dụng. Thế nhưng rằng Đấng Nghêu, Thuần cũng chấp đấu đấu tiên là cùng.

Có một nhu cầu người tin nọ VN đã được những người giáo hội Mỹ báo cho ra truyền, và giúp đấu đấu “tổ chức lập một đội sản xuất”. Hình ảnh của tôn giáo thật là thiêng liêng đẹp và những người tin nọ VN tại Mỹ những tháng đấu tiên của cuộc sống lạc lõng.

Không lâu, người tin nọ VN hiểu rằng không có thế hạnh phúc nào không đấu đấu cay, và họ bắt đấu đấu thám thía thông điệp của văn hào Nga lạc lõng Vladimir Bukovsky khi ông ta nói rằng “tổ chức cũng có nhu cầu cái bất hạnh của nó”. Một trong vài điếu mà người tin nọ VN nhận ra được là tính chất con buôn trong dân tộc tính của người Mỹ. Tính chất này thấm sâu vào đến các tôn giáo tại Mỹ nữa, để biến các tôn giáo này thành một số kinh doanh, theo nghĩa truyền thống của danh từ Mỹ “business”. Vì tính chất này, nhu cầu người tin nọ VN đã cảm thấy áp lực của nhà thờ Tin Lành đè nặng trên họ trong thời gian họ được nhà thờ này báo truyền. Nếu không siêng năng đi lễ thì coi chừng khoen trên cơ thể, coi chừng sự giận dữ thì ư kiêu mị làm, coi chừng nhu cầu... Một thí dụ khác thật đau lòng: nhu cầu gia đình tại nọ VN đã phải bị tôn giáo nguyên thủy của họ từ Việt Nam đấu theo tôn giáo mới của người báo truyền Mỹ khi họ được đưa vào đất Mỹ. Một số tờ báo

# Chương 1 - Thiên đàng bí mật của tôn giáo

T&#225;c Gi&#7843;: Phạm Kim Vinh  
Th&#7913; Hai, 30 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2009 09:17

Một bài viết chuyên này, đã mà a mai ghi trong một số bài phóng sự về cuộc sống gần gũi của người VN tại Mỹ: “No church, No food!” (Không đi nhà thờ thì không có cơm ăn).



Vào tháng 10 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đặt chân lên đất Florida ngày 10-9-87 để mở đầu chuyến công du Hoa Kỳ lần thứ hai của Ngài, các giáo dân San Jose đã tụ tập trước tòa đình Tòa Giám Mục San Jose, gửi huyết thư cho Giám Mục DuMaine để thực hiện lương tâm của ngài, của ông khi cơ quan cố bác bỏ đòi hỏi thành lập “Giáo Xứ Việt Nam” để bảo vệ truyền thống và văn hóa Việt.

Phần nháp đầu tiên đây về tôn giáo Mỹ đã tìm được đầu mối của các tín đồ và xu hướng xa cách hai phái Pentecost, được khai ra trong năm tháng đầu của năm 1987. Pentecost hiện có gần 6000.000 tín đồ thuộc giai cấp bình dân và là giai cấp ít học, ngu xuẩn, rất tin tưởng vào những phép lạ mà họ cho rằng hai phái Pentecost có thể thực hiện được. Hai phái này quen dùng các buổi giảng đạo bằng truyền hình để truyền bá tư tưởng “có thể làm phép lạ” được các thiên đàng này. (Pentecost nằm trong Thiên Chúa Giáo).

Ăn khách nhất trong những năm gần đây là Mục sư Jim Bakker. Chức vụ của ông là “business” phép lạ khiến Pentecost phát triển mạnh mẽ cho nên Bakker mới được thuê lao động với lương 2 triệu mỗi năm, chưa kể những khoản lợi nhuận khác nữa.

Mục sư u mê lao động rất hời hợt về kỹ thuật, những có lẽ các tín đồ của ông rất thú vị tính trong những người Bakker hung hãn đến nỗi họ quên không thuê lao động mới. Cho nên tuy đã có vợ chính thức, Bakker đã lén lút đàn dấm với một bí thư của ông là Jessica Hahn trong sáu năm liền trước khi cuộc tình trở nên tồi tệ và phát giác. Bakker đã bỏ vợ, bỏ đi u trạ, bỏ tất cả nhà cửa và đất đai. Những việc này ông đã công khai tuyên bố với báo chí Mỹ rằng ông sẽ trở lại hai phái Pentecost một cách oai hùng, và sẽ “kêu gọi gây quỹ” được rất nhiều tiền.

Khi chuyên viên của Jim Bakker bắt phát giác, nhà truyền đạo Jimmy Swaggart của Mỹ đã lên án Bakker là “mất đức ung thối trên thân thể Chúa”. Thế là một loạt buổi anh dũng và đạo đức khi nào cho người ta phải tin rằng Swaggart sẽ không bao giờ phạm vào tội lỗi.

## Chương 1 - Thời điểm bắt đầu công tác

T&#225;c Gi&#7843;: Phạm Kim Vinh

Th&#7913; Hai, 30 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2009 09:17

---

Sáng chúa nhật, 21-2-1988, trẻ c 7.500 tín đồ tại thị trấn Baton Rouge của tiểu bang Louisiana, Jimmy Swaggart thú nhận đã đi lại với một cô gái điếm có tiếng tại thành phố New Orleans. Nhận thấy xong, Swaggart xin thôi việc.

Không phải Swaggart đã thú ý và thú nhận thú tội. Họ nhận thú tội sau khi bị nhà truyền giáo Marvin Gorman tố cáo. Gorman đã trao cho ban quản trị của nhà thờ tại văn phòng chính phủ thành phố Springfield, tiểu bang Missouri những hình chụp Swaggart và cô gái điếm đi vào và ra khỏi một khách sạn của thành phố New Orleans mùa thu năm 1987.

Điêu bi hài ở đây là chính nhà truyền giáo Marvin Gorman trẻ c đây đã bị cho bãi nhiệm cũng vì phạm tội sai phạm tình dục.

Swaggart đã hoàn toàn nhận lỗi, và nói: “Tôi đã mang đến sự nhọc nhằn và xui xẻo cho các giáo hội. Tôi xin được tha tội.”

Tuy nhiên năm nay, Jimmy Swaggart được coi là nhà truyền giáo bằng chứng của truyền hình “có nhiệm vụ như những người khác”.

Sau các vụ Gorman và Bakker, rồi lại đến vụ Swaggart, uy tín và danh dự của hội thánh truyền giáo ở Phúc Âm bằng truyền hình đã xuống dốc thê thảm.

### **Nhân bao che tội ác của một số linh mục**

Nhật báo Los Angeles Times từ ngày 20-2-1988 đăng tin linh mục Nicolas Aguilar Rivera, 46 tuổi, đã bị trục xuất khỏi vùng Los Angeles sau khi ban quản trị các vụ thành niên của cảnh sát Los Angeles bắt đầu điều tra những vụ phạm tội của Lm Rivera.

Tại Mexico, Lm Rivera được gọi là thiêu với hai nhà thờ phục vụ rất đông người Công giáo gốc M-tây-c trong vùng Los Angeles. Vì tin cậy linh mục này, nhiều gia đình đã mời ông ta vào nhà. Vì công việc gần gũi này mà ông ta đã phạm tội dâm dục và hóa ra là 18 thiêu niên giúp

## Chương 1 - Thế道人 bất chơn giáo

T&#225;c Gi&#7843;: Phạm Kim Vinh

Th&#7913; Hai, 30 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2009 09:17

---

(các em này là p tu i t 9 đ n 13).

Khi các chuy n nh nh p này b phan phui, c nh sát đ a ph ng than phi n là không đ c s h p tác đ y đ c a nhà th liên h , và các gia đình n n nhân th c m c v cách gi i quy t các v này c a nhà th . Thám t Lyon cho bi t là tòa T ng Giám M c Los Angeles ng ng ch c c a linh m c ph m t i, nh ng mãi hai ngày sau m i cho c nh sát bi t. Ông Lyon nh n xét r ng n u cho bi t s m thì đã b t gi đ c k ph m t i.

Tòa T ng Giám M c không cho bi t t i ác c a Linh M c Rivera, và các gia đình n n nhân r t u t h n v s bao che t i ác đó c a tòa T ng Giám M c. Ph i nh ông hi u tr ng m t tr ng Trung H c Công Giáo t giác v i c nh sát nên v này m i ra ánh sáng.

Ng i cha c a hai em trong s các em n n nhân nói v i nh t báo Los Angeles Times: “Nhà th không nên đ i g t v i nhau.”

Phát ngôn viên c a TGM Los Angeles là Lm Battaglia dám qu quy t nói v i phái viên nh t báo Los Angeles Times r ng Rivera là “m t linh m c t t”, và r ng “tôi b o đ m là n u có chút đ u t ng gì thì chúng tôi đã không ch p nh n cho ông ta t i đây.”

Nh ng chính Linh m c Rivera là thú nh n t i nhà th Our Lady of Guadalupe r ng t i x Mexico, ông ta đã “có v n đ ” v i m t gia đình tín đ , và gia đình y c m h n đ n n i “đã tìm cách gi t” ông ta. Ông ta cho bi t đã b đánh đ p r t n ng đ n n i ph i n m đ u tr nhi u tháng t i m t nhà th ng tr c khi t i Los Angeles.

S bao che và ch y t i c a h th ng lãnh đ o Công Giáo đ i v i t i h hóa c a m t s linh m c còn đ c nh t báo Los Angeles Times nêu rõ h n n a trong m t bài nh n đ nh c a Jason Berry (ký gi chuyên đ u tra các v n đ c a Giáo H i Công Giáo M ) t i trang bình lu n c a báo y ngày chúa nh t, 20-3-1988. Berry cho bi t v ph m t i c a Linh m c Rivera không ph i là v đ u tiên. Năm 1985, t i ti u bang Louisiana, Linh m c John Engbers cũng ph m t i ác v i tr em nh Linh m c Rivera. Lu t s c a các n n nhân yêu c u tòa Giám M c liên h ng ng ch c k ph m t i, nh ng tòa GM không nghe, và là i còn đ cho k y tr n v nguyên x t i Hòa Lan n a.

# Chương 1 - Thế道人 bất chuyết bệng tôn giáo

T&#225;c Gi&#7843;: Phạm Kim Vinh  
Th&#7913; Hai, 30 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2009 09:17

Jason Berry cho biết là từ 1983 tới 1986, có ít ra là 135 vụ hỏa (đã số nạn nhân là các em nhỏ) đã được thông báo cho các nhà thờ. 95 vụ đã được mang xuống tòa hình sự hoặc dân sự. Ít nhất đã có 17 linh mục phải ngồi tù. Một vài người đã được hòng án treo; họ có những linh mục tuy đã nhận tội nhưng họ không bị truy tố. Đó là những trường hợp điển hình xin tội bởi những người thiếp họ cho nạn nhân bằng tiền để nạn nhân không khai tố nữa. Những kẻ và điều tra của Jason Berry cho thấy là tính cho đến ngày 1-1-1988, các vụ kiện mà nguyên đơn là 38 nạn nhân và bị đơn là 13 linh mục tại 8 tiểu bang của Mỹ đã đưa tới số tiền bồi thường cho các nạn nhân lên tới 19 triệu mỹ kim.

Những số việc nêu trên cho thấy là thay vì phải trả những phạt tiền cho các linh mục phạm tội để làm gương cho kẻ khác, và để bắt sự làm tròn những uy tín của Giáo Hội thì hàng Giám Mục lại bao che và che giấu cho những kẻ tội lỗi mang lại tu hành. Các vụ bao che và che giấu này càng che giấu những người tu hành bất chấp nào cũng vẫn có thể phạm tội ác như mọi người trong thế gian. Cái lỗi bao che và che giấu như thế làm cho những người ta phải nghĩ rằng khi giám mục phạm tội thì sự bao che và che giấu là một công việc cao hơn sự còn đáng buồn hơn nữa cho uy tín của Giáo Hội.

## Những kẻ làm ô danh Phật Giáo

Chúng ta bao giờ, những người ta thấy những người trẻ tuổi được phong “chức sắc” trong đạo Phật như hiện nay tại các vùng đông người tin ở VN trên thế giới. Chúng tôi đã có dịp nói chuyện với một số nhà sư trẻ tuổi, và ghi được những điều đáng buồn. Thế nhất là đa số nhà sư trẻ tuổi này rất kiêu căng, khi nào chúng tôi nghi ngờ xuất sắc và đạo đức tu hành của họ. Trong đám sư trẻ tuổi này, ít thấy có ai can đảm và lòng dũng cảm nói cho mọi người biết rằng họ tu ở đâu, học đạo ở đâu, tại sao lại được phong chức quá mau, quá dễ như vậy. Thế hai là việc tu trì ở một chùa nay đã biến thành một số kinh doanh. Giờ đây những các sư quan trọng quân đội mang công phẩm mà không được cảm quân, nhà sư nào chùa có chùa để tụng hoành đồu cảm thấy bị “thiệt thòi” những lợi ích. Do đó, có những vụ việc đáng và dâm dâm Phật tử bắt tiền ra “mua nhà làm chùa”. Nhà sư nào được Phật tử cúng dường thì họ làm được ý, và sự được ý họ bị một số nhà sư khác ghen ghét, đố kỵ, dèm pha, phun máu...

Những số sự đã nói trên của họ bị bệng trò chơi tình cảm giữa một số nhà sư và một Phật tử. Nếu đem từ năm lâu vọng thế nhất đến năm lâu vọng thế một hai thì đã có khá những vụ sự dâm dâm tín đồ, hoặc một Phật tử sa-đọa-hóa sự, hiểu như thế cho có vài quân bình câu chuyện sa đọa này. Có vài được phanh phui cho bên ngoài biết, có vài bị bệng bút, hoặc được “dàn xếp” theo tình thế con buôn, mua bán để chắc chắn dân tộc nước bạn Mỹ. Đau lòng nhất cho Phật tử lâu vọng là việc một nhà sư cao cấp dâm dâm một Phật tử ở tiểu bang Virginia, gần thủ đô Hoa-thành-hành. Tạp Hoa-thành-hành Việt Báo đưa ngày 1-1-1986 đăng một thư công ý đăng của ông L.A.V tố cáo Thế bệng từ của CL đã dâm dâm với ông “theo thế y”. Tin này được những người bào Việt ngữ



## Chương 1 - Thiên đàng bất chấp tôn giáo

T&#225;c Gi&#7843;: Phạm Kim Vinh

Th&#7913; Hai, 30 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2009 09:17

---

báo chí Tây phương là tấm hình của Khomeini sẽ làm cho các em trở nên “bất tử”.

Một số các bà mẹ Ba Tư bất tử đều hiểu rõ là bất chấp tôn giáo của Khomeini nên đã tìm cách cho con em trở nên ra khỏi nước. Hình phạt thật là ghê gớm nếu các em lấy bất tử làm mục tiêu: chắc chắn là sẽ bất tử hình.

Khomeini đang nuôi mạng làm bá chủ thế giới Hồi Giáo. Xa hơn nữa, tại Phi Châu, tên loạn trí Khaddafi của xứ Libie cũng đang nuôi mạng thế giới Hồi Giáo. Hồi cũng đang dùng tôn giáo để lừa dối dân Libie.

Tại Việt Nam và tại đảo Tích Lan, người ta cũng thấy những người lãnh đạo tôn giáo nào đó đang dùng tôn giáo để mê hoặc dân chúng, lừa họ đi theo để làm bia đỡ đạn cho mạng lưới cai trị hiện tại của chính quyền hợp pháp tại hai xứ này. Người chết khá nhiều, và đi vào ghê gớm nhất là chết thây có tín đồ bất chấp định chết vì mạng mạng, không thấy vẻ lãnh đạo tinh thần nào “chết cùng với tín đồ...”

Đến cuộc kháng nghị tôn giáo tại San Jose thì tính cách lừa dối tôn giáo càng rõ rệt. Chúa bèn đến nơi này, hãy chết nói đến hình thức gì quy tụ của quý vị “lãnh đạo tinh thần”. Đã có mũ sọt, dù cũi, áo giáp và chó săn, kìm gai trong khi giáo dân không có một tờ giấy trong tay, và thành phần giáo dân liên hệ là người già, bà con và trẻ em.

Người viết bài này đã từng nghe nhiều về “lãnh đạo tinh thần” của Công giáo lập nên những mặt đi khắp hai châu Bắc Ái. Trong vùng San Jose, đức những bần tin, đức những thông báo của các vị lãnh đạo tinh thần liên hệ, đức những thu thập những cách gì quy tụ của quý vị này, chúng tôi chết thây đức bóng dáng của hai châu Bắc Ái sau lưng lột của mũ sọt, phía sau hàng rào sắt thép, hay phía sau chó săn. Thật khó tin rằng đã có tinh thần Bắc Ái trong hành động lừa dối các giáo dân đến trước pháp đình khi nguyên đức là “Cha” và bất tử là “Con”!

### Bình thông thường

Tại sao sẽ lừa dối tôn giáo và sẽ dùng tôn giáo để bất chấp đã xảy ra tại nhiều chân trời của hành tinh này?

# Chương 1 - Thế道人 bất chuyết bệng tôn giáo

T&#225;c Gi&#7843;: Phạm Kim Vinh  
Th&#7913; Hai, 30 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2009 09:17

---

Câu hỏi trên đây chắc hẳn nêu ra để người viết bài này trình bày quan điểm trong bài, mặt quan điểm trên thế, trình bày trong tinh thần tuy thế nhưng không chấp nhận sự phi lý rồi sự đấng, nghĩa là không bao giờ chấp nhận rằng những người lãnh đạo tôn giáo nào có thể được coi là Thánh sứ, là Phụng sứ.

Cái nhìn trên thế cho thấy rằng sự làm đấng tôn giáo để bất chuyết đức đã xảy ra vì con người hai chiều. Tín đức vì khi chấp nhận đức và ngu dốt đã thốt thánh hóa người lãnh đạo tinh thần, và người đức, người lãnh đạo tinh thần đã tự nuôi mình bằng sự sùng kính của tín đức để cầu ngày càng trở nên kiêu căng bệng hèn.

Hãy bàn về trình độ hợp đức của người lãnh đạo tôn giáo. Cách xưng hô bí ẩn rõ ràng nhất cái tinh thần khi chấp nhận đức và ngu dốt của tín đức. Người viết bài này đã cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy ở chùa, có những vị đầu tóc bệng phệ mà ngoan ngoãn xưng “con” với sự hào sãi khi sãi, sãi y chệng bệng tu chi cháu họ chệng các vị cao niên y. Sự xưng hô này đã làm cho kẻ tu hành trở nên kiêu căng. Không có một thứ luật nào của nhà Phật buộc rằng Phật tử phải xưng “con” với người tu hành. Nếu Phật tử rồi tự tu chi mà vị sư trụ trì rồi già nua thì sự xưng hô y hợp lý và hợp với giáo Đông phương.

Vì ngu dốt nên tín đức cho rằng người tu hành là hiện thân của Chúa, của Phật. Sự tin tưởng dốt dốt y mà đấng cho biết bao sự làm đấng đau đớn và làm cho kẻ tu hành ngày càng coi thế độ tín đức.

Người ta vẫn nghe các vị tu hành nhắc đi nhắc lại rằng hợp chệng là người rồi “hèn mèn”. Sự thốt thì hợp có muấn sự hèn mèn thốt không? Những người tu chi và nghe thốt đã chệng mình rằng sự hèn mèn y chệng có một sự rồi ít người tu hành. Người viết bài này có hẳn hèn quen biết một sự linh mệng chi xưng người. Trong khi trò chuyện bình thường, chúng tôi đã phân biệt đợc hai thành phần khác nhau trong các linh mệng y. Có những vị tiếp tục chi chi khi nghe chúng tôi gọi các vị là “Cha” những xưng là “Tôi”. Cuộc thí nghiệm cũng đã diễn ra chi chùa chi rồi chi vị nhiếu vị sư, sãi còn tự tu chi mà đã quen đợc Phật tử lộn tu chi ngoan ngoãn xưng “con” với các vị y.

Kẻ đớn là phải nói đớn đợc phệ chi chi của người tu hành. Người chi chi y gì bệng đợm rằng người tu hành sự không bao giờ sai lợm? Nếu sai lợm thì người tu hành sự phệ chi chi thốt nào? Có can đợm thú nhệ đã sai lợm trình độ đức của mình không? Căn cứ vào sự kiêu căng tự mãn của nhiếu kẻ tu hành trên thế gian này thì khó có thể tin rằng sự có người chi chi dám thú nhệ là mình đã sai lợm với tín đức của mình.



# Chương 1 - Thế道人 bất chấp ngũ tôn giáo

T&#225;c Gi&#7843;: Phạm Kim Vinh  
Th&#7913; Hai, 30 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2009 09:17

---

Sau hết, phải đặt câu hỏi là ngũ tôn giáo tu hành dùng quy định thì gì để đòi tín đồ phải “tuyệt đối” nghiêm mật tuân theo mệnh lệnh” của mình? Khi nhìn vào cái cảnh “ngũ tôn giáo xâu xé ngũ tôn giáo”, ngũ tôn giáo đã cảm thấy ghê rợn với ý nghĩ rằng phán quan có thể sai lầm để đưa một ngũ tôn giáo vô tội lên đống lửa để thiêu hủy thì ngũ tôn giáo lại càng ghê sợ khi nghĩ đến kẻ chửi vì khoác chiếc áo tu hành mà dám đòi một ngũ tôn giáo khác phải nghiêm mật tuân theo mệnh lệnh mệnh lệnh của kẻ chửi, dù cho mệnh lệnh ấy có vô lý hoặc tàn nhẫn đến đâu.

Quân đội và những người đi coi là một đội ngũ chuyên tài. Giới quân phiệt và bào chữa cho cái đội ngũ chuyên bạo này ra câu nói chuyên ghi trong bản Quân K&#225;: “K&#225; luật là sức mệnh của quan đội, cho nên quân nhân các cấp phải tuyệt đối tuân hành mệnh lệnh của cấp trên. Phải thi hành nghiêm chỉnh đã rồi khiêu nại sau.” Cái thế k&#225; luật này đã ban phép lành cho bất bao đội quân đội trong quân đội, thí dụ trường hợp một đội trưởng và trưởng bộ tài vụ quân sự, đưa binh sĩ thu nhập vào chỗ chết mà không cung cấp đầy đủ sự yếm trả hàng loạt, không tiếp tục đầy đủ lương thực cho họ, thí dụ cấp trên ra lệnh cho binh sĩ đi quyên góp và nhà họ u họ và con của cấp trên... Một lý thuyết khác đã được các nước Tây phương đưa ra để làm giảm bớt những sự lạm dụng quân k&#225;. Đó là thuyết “L&#225;i Lê Thông Minh”. Ngũ tôn giáo quân nhân thu nhập cấp có quy định suy nghĩ xem mệnh lệnh của cấp trên ban ra có hợp lý một cách đáng để không rời khỏi thi hành.

K&#225; tu hành đòi hỏi tín đồ phải tuyệt đối nghiêm mật tuân theo mệnh lệnh của mình là kẻ chửi còn để tài họ nhận cấp chuyên huy trong quân đội. Họ nhận ra, đó là một hình thức bạo lực tinh thần, không thể để cho bào chữa bộ ngũ tôn giáo lập luận nào, vì hình thức bạo lực này hoàn toàn đi ngược lại với hai chữ Bác Ái mà tôn giáo nào cũng lập đi lập lại mỗi ngày...!

Những sự lạm dụng tôn giáo sự giết hại nhiều người những kẻ tu hành bất cứ xu hướng, nhìn họ thân xác mình xem ngoài chiếc áo tu hành, họ họ những người trẻ tuổi đi tìm nào? Có khi nào những kẻ tu hành này cảm thấy mình thối hèn hơn khi và phải tha mãn nhu cầu ăn, , ngủ, mặc, và không tránh khỏi để bị bắt đi và rồi thì ngũ tôn giáo của con ngũ tôn giáo là Sinh, Lão, Bệnh, Tử? Có khi nào những kẻ chửi tìm hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói “Chiếc Áo Không Làm Nên Thầy Tu?”.

Những sự lạm dụng tôn giáo của có hy vọng giảm bớt trong một thế giới lại rất xa, vì họ giết hại là họ u họ t những và “lãnh đạo tinh thần” của các tôn giáo đang bị qu&#225; ám nạn nạn, bị nhiều thế qu&#225; ám, nhiều qu&#225; kiêu căng, qu&#225; khinh thị ngũ tôn giáo, qu&#225; khinh miệt ngũ tôn giáo...

Các bộ phận k&#225; trên và còn thu nhập của, nạn nhân những con bộ phận thối lòng máu n&#225; ch&#225; và của. Ch&#225; của n

## Chương 1 - Thiên đàng bất tận của ông trời

T&#225;c Gi&#7843;: Phạm Kim Vinh

Th&#7913; Hai, 30 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2009 09:17

---

h< có chút can đ< m và lòng mong muốn t< gi< i thoát kh< i nh< ng cảm đ< v< quy< n l< c, và cảm đ< mu< n đ< c k< khác x< ng t< ng mình nh< th< n thánh. B< c đ< u c< a ph< ng thu< c ch< a b< nh< y r< t gi< n đ<, nh< ng l< i r< t khó theo. Hãy c< t< ng t< ng quý v< “lãnh đ< o tinh th< n” đ< n n< i th< ph< ng, g< p tín đ< ti< p t< c g< i mình là “Cha”, là “Th< y” r< i ti< p t< c x< ng “con”. Có bao nhiêu v< tu hành dám cúi xu< ng, đ< ng< i tín đ< đ< ng đ< y r< i ân c< n nh< ng quy< t li< t nh< n tín đ< r< ng t< nay, “xin ông hay bà đ< ng x< ng “con” v< i ta n< a, vì ta cũng ch< là k< phạm tr< n v< i m< i s< y< u đ< i v< th< xác và tinh th< n nh< m< i ng< i!”

Tr< v< < < [M< C L< C< < < \\*](#) < < < [Ch< < ng 2](#)